

Zending “wint bijna 12.000 zielen”

Door David Cloud, https://www.wayoflife.org/friday_church_news/25-39.php, 27-9-2024

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

First Baptist Hammond zending wint bijna 12.000 zielen tijdens zomer-evangelisatiecampagne.

Onlangs stuurde een vriend me de gebedsbrief van de familie Darrell Ratcliff die in Mexico dient vanuit de First Baptist Church, Hammond, Indiana (bekend van wijlen **Jack Hyles**¹).

Ik ken Darrell niet, maar ik kan me voorstellen dat hij een sympathieke man is met een leuk christelijk gezin. Maar zijn evangelisatiemethodologie is onschriftuurlijk, verschrikkelijk, afschuwelijk, ellendig, schadelijk voor de zaak van Christus en schadelijk voor de zielen van de mensen.

De arme kerel is gehersenspoeld met een door de mens gemaakt **Quick Prayerism**²-programma.

Hier is een citaat uit zijn recente gebedsbrief:

“Deze zomer gaf God me het voorrecht om 13 verschillende mensen mee te nemen. Om de paar dagen zaten we in een andere kerk, dus we waren met 13 kerken. Elke dag deden we iets om anderen voor Christus te bereiken. God zegene; en, prijs de Heer, we hebben het Evangelie gepredikt aan ongeveer **12.000 dierbare zielen, waarvan de meerderheid op Christus als hun Redder vertrouwt!** Aan God zij alle eer! Laat me een persoonlijk zielenwinnend verhaal met je delen. Op een zondag had een kerk een vroege avonddienst. Met de extra tijd in de avond gingen mijn familie en ik zielen winnen. God zegende op een krachtige manier. Mijn vrouw moest Enrique, Gabi, Jaci en Abi voor Christus winnen. Later won onze zoon Michael drie kinderen — Rodrigo, Eleazer en Mayra — voor de Heer. Toen won Michael een hele groep van nog eens 7 mensen. Mijn vrouw mocht toen Julissa, Edrick en Mia winnen. Ik wilde ook van de zegen genieten, dus won ik 5 dierbare zielen voor de Heer. Toen won Michael een gezin van 5 voor de Heer. Toen mocht Buffy 4 jongens en een andere groep van 8 mensen voor de Heer winnen. **Dus die nacht gaf God ons een grote zegen, met 39 dierbare mensen die werden bereikt** door persoonlijke zielenwinning”.

CONCLUSIE: De evangelisatie-ijver is prijzenswaardig. De vraag die we hebben is: waar zijn de 12.000? Waar zijn de 39? Het is een juiste, bijbelse vraag. We moeten alles toetsen aan de Schrift, en de 3.000 die op Pinksteren werden gered, “volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden” (Handelingen 2:42). *Alle* 3.000 gaven duidelijk bewijs van bovennatuurlijke bekering. Dat is Bijbelse evangelisatie. Om gedoopt te worden, om te groeien in de Heer, en om een trouw deelnemend lid te zijn van een nieuwtestamentische kerk, is er het “zekere” bijbelse bewijs volgens Handelingen 2:41-42³; 1 Thessalonicenzen 1:9-10⁴, enz.

Vijftig jaar geleden werd ik als jonge prediker en student aan de Tennessee Temple onderwezen in hetzelfde soort zielenwinnend programma dat Darrell was aangeleerd. Wij gebruikten “Let’s Go

¹ Zie https://www.wayoflife.org/reports/the_women_who_knew_jack_hyles.php, https://www.wayoflife.org/database/fruit_of_hylesism.html, https://www.wayoflife.org/free_ebooks/hyles_effect.php

² Quick prayerism of kort reddingsgebedje opzeggen: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bekering-vragen.pdf>

³ “Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. 42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden” (Handelingen 2:41-42).

⁴ “Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen, 10 en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn” (1 Thessalonicenzen 1:9-10).

Soulwinning” in de evangelisatiecursus. Ik was in de Temple om Gods Woord te leren en Christus te dienen. Ik werkte in de busbediening en als voorganger van een van de Highland Park chapels. Maar ik was er niet om gehersenspoeld te worden. Door Gods genade gehoorzaamde ik Zijn Woord (Handelingen 17:11⁵; 1 Thessalonicenzen 5:21⁶), toetste deze evangelisatiemethodologie aan de Schrift *en verwierp die*. Ik verwierp evangelisatie niet; ik verwierp onbijbelse evangelisatie.

Aan alle Darrells die er zijn, zou ik u willen smeken om naar de King James-bijbel (voor ons SV of HSV) te luisteren en deze te vergelijken met wat u is geleerd. “Beproof ALLE dingen”. Wees geen volgeling van mensen, wees een volgeling van Christus; wees niet traditiegebonden, wees een bibli-cist. Wees geen goedgelovige fundamentalistische christen die gedachteloos een of ander door mensen gemaakt programma volgt.

Ik ben van plan alle dingen te beproeven *en* vast te houden aan het goede. Let op het gedeelte “be-houd [Gr. *katecho* → *vasthouden* in de KJV] het goede”. Ik sluit me niet aan bij de fundamentalistische haters en spotters die alleen maar ontkrachten en afbreken, die bitter en beledigd zijn en die niets dan kwaad zien. Ik ga alle dingen beproeven, maar ik ga tevens vasthouden aan wat goed is, en in een groot aantal fundamentalistische baptistenkerken is er veel goeds, veel erg belangrijke waarheid.

Ik ben al meer dan 50 jaar in fundamentalistische baptistenkerken, heb in honderden van hen gepredikt, en niet alle fundamentalistische baptisten zijn hetzelfde. Hoewel ik de First Baptist of Hammond als een cult beschouw, zijn niet alle fundamentalistische baptisten cultachtig, dank de Heer. Velen zijn op Christus gericht, houden meer van Gods Woord dan van traditie, zijn zorgvuldig, wijs en bijbels in evangelisatie, gezond in fundamentele leerstellingen zoals de onfeilbare inspiratie van de Schrift en de plaatsvervangende verzoening van Christus en de opname vóór de verdrukking, dingen die allemaal breed worden aangevallen, zelfs binnen het “evangelicalisme”, en vele andere goede dingen.

Voor meer informatie over het onderwerp evangelisatie raden we “Quick Prayerism Summarized”⁷ aan, 13 juni 2024, en voor bewijs dat First Baptist Hammond een cult is, zie The Hyles Effect⁸, een gratis e-Book dat downloadbaar is bij www.wayoflife.org.

Zie ook:

- Artikelen voor christenen die evangeliseren:
<http://www.verhoevenmarc.be/evangelisatie.htm#evangeliseren>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

⁵ “En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren” (Handelingen 17:11).

⁶ “Beproof alle dingen, behoud het goede” (1 Thessalonicenzen 5:21).

⁷ <https://www.wayoflife.org/reports/quick-prayerism-summarized.php>

⁸ Het Hyles effect – gratis e-book: https://www.wayoflife.org/free_ebooks/hyles_effect.php