

De zachtere, gentilere Christus

Door Ken Silva, <http://apprising.org/>, 21 jan. 2010

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.. Update 21-8-2018 (links)



In de laatste vijftig jaar of zo wordt de liefdevolle natuur van onze Schepper compleet uit zijn juiste, bijbelse context getrokken, en dat wordt gedaan ten koste van de gerechtigheid van de Almachtige God. U kan daar een goed voorbeeld van zien in het Apprising Ministries artikel: “Doug Pagitt And Arrogance Of Liberal/Progressive Christians”¹.

Daar zal u een uittreksel vinden van een gedachtewisseling tussen Doug Pagitt, de ketterse quasi-universalist en Emerging Church pastor, en Todd Friel, waar Pagitt zegt:

Er zal geen verschil zijn tussen de manier waarop God met u zal handelen wanneer u sterft en de manier waarop God zal handelen met een moslim wanneer een moslim sterft.²

Voor hen die ogen hebben om te zien: hierin wordt Satans strategie onthuld! De duivel weet dat de Kerk van onze Heer enkel krachtig is als ze Zijn Evangelie verbreidt en strijdt tegen zijn pogingen om het karakter van Christus te verdraaien. Maar de zachthartige en zachthoofdige Emerging Church leiders lijken vergeten te zijn dat Satan geen vriend is van Jezus.

De waarheid is dat Satan ook gekend is als de vijand van ‘s mensen zielen. En wat de vijand en zijn gunstelingen vandaag de dag doen is gebruik maken van de walgelijke pionnen in de Emerging Church (of Emergent Church) - oorspronkelijk ondersteund en bevorderd door Leadership Network³ - die de nieuwe gedaante kreeg van de Nieuwe Liberale Orde⁴ cult (Liberalism 2.0)⁵ van het Emergent Christendom⁶.

Als een tak van de Kerkgroei-beweging doet de Emerging Church verder met haar semi-pelagiaans⁷ pragmatisme in een poging om een “zachtere, gentilere” Christus te creëren, zo knuffelbaar als een teddybeer. Satans ultieme doel in dit alles is “lieflijk” elke oppositie tot zwijgen te brengen, precies zoals A.W. Tozer het jaren geleden al eens gezegd heeft:



Satan herinnert ons eraan dat wanneer Christus, toen Hij als een lam ter slachting werd geleid, zijn mond niet opendeed, en suggereert dat wij hetzelfde moeten doen. Als wij dan zijn voet tussen de deur bemerken en wij opstaan om hem te weerstaan, bespeelt hij de snaar van ons verlangen om Christus-gelijkend te willen zijn. “Heb iedereen lief en alles zal goed komen”, zo dringt hij aan. De herder die ingepakt wordt door zijn zoete praat, is bang zijn stok te gebruiken, en de wolf krijgt de schapen! (*Renewed Day by Day*, 25 augustus).

¹ Zie <http://apprising.org/2010/01/20/doug-pagitt-and-arrogance-of-liberalprogressive-christians/>

² http://www.christianworldviewnetwork.com/article.php/2713/Todd_Friel

³ <http://herescope.blogspot.com/2005/11/how-leadership-network-created.html>

⁴ <http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1858771-1,00.html>

⁵ <http://www.stremas.com/?p=284>

⁶ <http://apprising.org/category/emergence-christianity/>

⁷ Pelagianisme: Pelagius wordt vooral in verband gebracht met de theologische strijd over kwesties als vrije wil, genade, erfzonde en kinderdoop. Pelagius stelde dat de vrije wil van de mens ook na de zondeval intact was en ontkende de erfzonde. Hij stond hierin lijnrecht tegenover zijn tijdgenoot Augustinus. Ook met kerkvader Hieronymus lag hij overhoop. (Wiki).

Wie niet wil overschaduwd worden door de duisternis van deze groeiende afvalligheid binnen het mainstream evangelicalisme, moet nu gaan begrijpen dat op het moment dat zij stoppen met getrouw Gods Woord te lezen zoals het er staat en zoals God het heeft bedoeld, zij binnenkort verloren zullen raken in het labirint van de conflicterende emoties en verwerpelijke gevoelens van 's mensen zondige natuur.

Daarom zal de wijze persoon aandacht schenken aan volgende waarschuwing in de Heilige Schrift:

“Er is een weg, die iemand recht schijnt; maar het laatste van die zijn wegen des doods”
(Spreuken 16:25).



Doug Pagitt, Pastor van Solomon's Porch in South Minneapolis.

Auteur van: Church Re-Imagined, Preaching Re-Imagined, BodyPrayer, A Christianity Worth Believing.

“In Solomon's Porch zijn de preken vooral niet een betrekken van waarheid uit de Bijbel om die toe te passen op de levens van mensen. In veel gevallen is de preek niet zozeer een lezing of aansporend gesprek dan wel een presentatie van poëzie - van woorden plaatsen rond de mensen hun ervaringen om hen toe te laten een diepere verbondenheid met hun levens te vinden ... **Onze preken zijn daarom niet zozeer lessen die precies het geloof definiëren dan wel verhalen** die onze hopen, ideeën en participatie verwelkomen” (*Church Re-Imagined*, p 166). (M.V.)

Verwante artikels:

- WELKE Jezus liefhebben?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/welke_Jezus.pdf
- De “Jezus” waarvan de wereld houdt: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jezus-wereld.pdf>
- De Nieuwe Jezus en Liefde genaamd Tolerantie:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/nieuweJezus.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm