

# De wonderlijke waarheid van de Drie-eenheid

Henry Morris, Ph.D., <http://www.icr.org/article/2494/215/>  
Dr. Henry Morris is stichter en president emeritus van ICR

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V. (Update 28-5-2024: plaatjes)

“Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één” (1 Johannes 5:7)

Bovenstaande tekst is de duidelijkste en bondigste verklaring van de leer van de Drie-eenheid in de Bijbel, maar misschien ook wel het meest controversiële vers in de Bijbel. Vele autoriteiten geloven dat dit niet in de oorspronkelijke brief van Johannes stond, maar toegevoegd werd door een oude kopiist. Maar toch komt hij voor in de King James Bijbel én onze Statenvertaling, maar de meeste moderne bijbels slaan dit vers over, of zetten het tussen twijfelhaken. Maar er zijn anderen (inbegrepen onderhavige schrijver) die ervan overtuigd zijn dat deze tekst wél in het origineel stond en zou moeten behouden blijven.<sup>1</sup>

In elk geval wordt de waarheid van de Drie-eenheid in vele andere plaatsen van het Nieuwe Testament geleerd en is deze waarheid niet afhankelijk van dit bepaalde vers. Ze is een van de meest kenmerkende leringen van het christelijke geloof. De meeste religies zijn ofwel pantheïstisch<sup>2</sup> (bv. het boeddhisme) of polytheïstisch (bv. hindoeïsme). Twee andere religies zijn monotheïstisch (Judaïsme, islam), maar slechts het Christendom erkent de ene echte God (de Drie-enige God van Vader, Zoon en Heilige Geest) – één God in drie Personen.

Het heilige boek van de moslims – de koran – aanziet Jezus slechts als een profeet, en beschuldigt herhaaldelijk hen die in de Drie-eenheid geloven als ongelovigen. De Joden beschouwen Jezus vaak als een groot leraar, maar niet meer dan dat. Voor de christen echter is de Heer Jezus Christus de vleesgeworden God, Gods eniggeboren Zoon – Schepper, Redder, Koning der koningen en Heer der heren. Christenen geloven ook dat de Heilige Geest niet louter een geestelijke invloed is, maar een echte persoon, de derde Persoon van de Godheid.

Wanneer iemand een christen wordt, erkent hij dit wanneer hij gedoopt wordt “in de Naam [enkelvoud!] van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest” (Mattheüs 28:19). Hij gelooft in één God – maar dit is niet de niet-kenbare, onbenaderbare “god” van de islam die “Allah” heet.

In plaats daarvan erkent hij God als de oneindige, onzichtbare, alomtegenwoordige Vader, maar ook als de Zoon, het zichtbare, tastbare maar volmaakte heilige Woord Die altijd de Vader onthult en manifesteert, en bovendien als de Heilige Geest, altijd tegenwoordig om te leiden, te overtuigen en te troosten. Hij is erg reëel – de eeuwige en onzichtbare alomtegenwoordige Vader van allen, maar zichtbaar en tastbaar door de Zoon en ervaren en begrepen in de Heilige Geest.



<sup>1</sup> Lees de rubriek “Comma Johanneum”: <http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htm#comma-johanneum>

<sup>2</sup> Pantheïsme: God is IN alles wat bestaat. Vgl. Pantheïsme: God IS alles wat bestaat.

Majestueus mysterie, maar wonderlijke realiteit! Christenen geloven in de Drie-eenheid – één God, geen drie goden, maar drie goddelijke Personen, elk van hen geheel God. Wij kunnen dit niet geheel begrijpen met ons beperkte verstand, maar we kunnen het geloven met ons hart.

Het is iets wat analoog is met de “ruimte” van Gods geschapen universum. Ruimte bevat drie dimensies, en elke dimensie doordringt de hele ruimte. Deze structuur is behulpzaam om de natuur te illustreren van de drie-enige God. Dat is: God is één God, geen drie goden. Maar Hij is onthuld als drie Personen, waarvan elk eeuwig en compleet God is.

Deze grote waarheid verschijnt opnieuw en opnieuw in de Bijbel – in het bijzonder in het Nieuwe Testament, uiteraard. Maar men kan ze ook onderscheiden, hier en daar, in het Oude Testament.

Bijvoorbeeld, zie Jesaja 48:16: “En nu, de Heere JHWH [1. God] heeft mij [2. De Messias] gezonden, en Zijn Geest [3. Heilige Geest]”.<sup>3</sup>

Merk op dat de Zoon, het goddelijke Woord Die spreekt, door de Vader en de Geest wordt “gezonden” in de wereld.

Maar als we ons weer tot het Nieuwe Testament wenden, is het opmerkelijk te zien hoe alle drie Personen van de Godheid significant zijn in zovele fases van het christelijke leven. Ten eerste, zoals opgemerkt, wordt de gelovige gedoopt in elke Persoon van de hele Drie-eenheid (Mattheüs 18:19).

Daarna, als hij het christelijke leven begint, zijn alle Drie nog steeds actief betrokken. “Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!” (Hebreeën 9:14).

De eigenlijke gebeurtenis van redding vereist een miraculeuze creatie, waarbij de gelovige “wedergeboorte” ondergaat. Dit wonder wordt inderdaad verwezenlijkt enkel door de werking van alle drie Personen van de Godheid. Zoals Paulus schreef: “Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, ... om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!” (Galaten 4:4-6).

De apostel Petrus bemerkte ook de actie op van elke Persoon van de Godheid in het grote werk van redding van hen die hun vertrouwen leggen op Christus: “uitverkoren overeenkomstig de voorkenning van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprekeling met het bloed van Jezus Christus” (1 Petrus 1:2).

Een extreem belangrijk deel van het christelijke leven, van bij het begin, is dat van het gebed. Ook dit wordt dagelijks volbracht met de participatie van elke Persoon van de Drie-eenheid. “Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader” (Efeziërs 2:18). Wanneer we bidden, bidden we normaal tot onze hemelse Vader (niet tot Jezus of de Heilige Geest). God, uiteraard, kan een oprecht gebed horen, ongeacht hoe aangesproken, maar we moeten weten dat we werkelijk tot Hem komen door de Heer Jezus en in Zijn naam door middel van de inwonende Heilige Geest (zie Mattheüs 6:9 en Johannes 14:13).

Eens dat we wedergeboren zijn door het wonder van de Heilige Geest, wordt ons lichaam Zijn tempel. Maar dit betekent ook dat de Drie-enige God Zelf daar is door de Heilige Geest. Wij kunnen “met kracht gesterkt worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, ... en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God” (Efeziërs 3:16-17, 19).



Drie dimensies x, y, z, bepalen elk punt in de ruimte  
Drie dimensies, één ruimte

<sup>3</sup> Zie meer hier: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Drieeenheid-eenvoudig.pdf> pag. 6.

Dit was ingesloten in Christus' oorspronkelijke belofte dat Hij de Heilige Geest zou zenden: "En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe. ... Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u. ... Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen" (Johannes 14:16-18, 20, 23).

In die tijd beloofde Christus ook dat de Heilige Geest ons zou onderwijzen, en dat dit ook Hemzelf als de Vader zou impliceren. "Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb" (Johannes 14:26). De pervasieve inhoud van Zijn leer zou, uiteraard, de Heer Jezus Zelf omvatten, als gestuurd door de Vader, "Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen" (Johannes 15:26).

Dus, op een wonderlijke wijze leeft de Drie-eenheid – Vader, Zoon en Heilige Geest – voltallig in elke christen, waardoor hij wordt onderwezen, versterkt, overtuigd, vertroost en geleid in antwoord op deze gebeden. Dit is de wonderbare waarheid van de Drie-eenheid.

Houd in gedachten dat er drie reële Personen in de Godheid zijn, niet slechts drie manieren waarop God Zichzelf onthult. De Zoon bidt tot de Vader, bijvoorbeeld, en de Vader zendt de Heilige Geest wanneer de Zoon terugkeert naar de hemel.

Misschien is het betekenisvol dat het woord "Godheid" precies driemaal voorkomt in het Nieuwe Testament, elk woord vanaf een lichtjes verschillend maar essentieel synoniem Grieks woord. Het eerste staat in Handelingen 17:29: "Wij nu, ... moeten niet denken dat de Godheid [Grieks *theios*] gelijk is aan goud, zilver of steen". Dat wil zeggen: niemand kan een model maken van onze drie-enige God, noch enige filosofische constructie ervan.

Maar God heeft blijkbaar Zelf zo'n model gemaakt: "Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid [KJV: Godheid; Grieks *theiotes*], zodat zij niet te verontschuldigen zijn" (Romeinen 1:20). Dit is de tweede melding van "Godheid".

Dit wil zeggen: de schepping zelf kan gezien worden als een model van de drie-enige Godheid. Dit opmerkelijke feit kan niet besproken worden in de beperkte ruimte die we hier hebben, maar wordt verder uitgewerkt in het vervolgartikel "Het Drie-universum" (hoe het universum de goddelijke Drie-eenheid weerspiegelt): <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Drie-universum.pdf>

Het fysische universum is, in erg reële zin, een drie-eenheid en bevat verscheidene drie-eenheden. Ook is, in zekere zin, de mens een drie-eenheid van geest, ziel en lichaam.

Dus, alhoewel geen mens een model kan maken van de Godheid, heeft God dit gedaan in Zijn schepping.

En dan nu de derde vermelding van de Godheid: "Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid [Grieks *theotes*] lichamelijk" (Kolossenzen 2:9). Daarom kon Jezus tot Zijn discipelen zeggen: "Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien" (Johannes 14:9). Want "Hij is het Beeld van de onzichtbare God" (Kolossenzen 1:15).

We kunnen besluiten met nog een vermelding van de Drie-eenheid: "De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen" (2 Korinthiërs 13:13).

### Lees het vervolgartikel:

- o "Het Drie-universum" (hoe het universum de goddelijke Drie-eenheid weerspiegelt): <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Drie-universum.pdf>

Zie ook de rubriek "Drie Goddelijke Personen": <http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htm>  
[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)