

Heeft God een wonderlijk plan voor uw leven?

Bronmateriaal: zie achteraan. Update 24-4-2023

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

DE LEUGEN!



Wat dan te zeggen van Gods toorn, oordeel en de hel?

Iemand die GELOOFT gaat niet verloren (Joh 3:16) en God heeft een wonderlijk plan met zijn leven!

Wie de Zoon ONGEHOORZAAM is BLIJFT onder de TOORN van God. Joh 3:36)!

Wij moeten het niet als vanzelfsprekend beschouwen dat onze verwarde, onwetende generatie zou weten Wie de Heer God is.

Eerst zou dus moeten duidelijk gemaakt worden Wie Hij is waarmee toehoorders te maken hebben. Het **begin** moet duidelijk gemaakt worden: de schepping door de almachtige Schepper van Genesis en de daarop volgende zondeval van het eerste mensenpaar Adam en Eva.

We krijgen dan vervolgens de reeks Zondeval → de realiteit van zonde → de doodstraf → natuurlijke verdorvenheid → de behoefte aan een Verlosser van de doodstraf.

De Verlosser Jezus Christus nam de doodstraf van de mens over, door deze straf Zelf te dragen, waardoor de mens vrij kwam. Deze plaatsvervangende dood is in overeenstemming met twee van Gods eigenschappen: 1° Gods gerechtigheid (de straf op zonde moet doorgaan) en 2° Zijn liefde (Hij droeg Zelf de straf plaatsvervangend). Gods gerechtigheid en liefde komen samen in het kruis.

Veelal wordt er bij evangelisatie gezegd of geschreven: “God heeft een wonderlijk plan voor uw leven”. Deze uitdrukking werd gelanceerd in de miskleun van een evangelisatieboekje met de titel “Kent u de vier geestelijke wetten?”, van Bill Bright (*Campus Crusade for Christ*).



Een belangrijke vraag die daarbij dadelijk opkomt is dan: welk “wonderlijk plan” heeft God voor de onbekeerde zondaar tot wie wij ons richten? Het antwoord is niets anders dan oordeel en hel.

Dit is geen “wonderlijk plan” maar een vreselijk vooruitzicht.

En als een vrome islamiet, of een vrome hindoe, of een vrome boeddhist, deze slogan hoort dan zou hij kunnen verstaan dat **zijn** god een wonderlijk plan heeft voor zijn leven.

Dus moet duidelijk gemaakt worden wie de “God” is waar Bill Bright en andere evangelisten, die zijn slogan gebruiken, naar verwijzen.

1 Korinthiërs 15:22, 45: “Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Wie nu door geloof en bekering¹ de Heer Jezus heeft aangenomen, zal eeuwig leven ontvangen. Iemand die zo gelooft zal niet verloren gaan (Johannes 3:16), maar wie de Zoon ongehoorzaam is **blijft** onder de toorn van God (Johannes 3:36).

Bron- en leesmateriaal:

- “God heeft de zondaar lief maar haat de zonde?”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LoveSinner.pdf>
- Mijn leven aan Jezus geven en Jezus uitnodigen in mijn hart?:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jezus-in-mijn-hart-vragen.pdf>
- “Is Johannes 3:16 een liefdesverklaring gericht tot de zondige mens?”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Liefde-bedenkingen.pdf>
- Onbijbelse voorstellingen van het Evangelie:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/evangelisatie.pdf>
- Rubriek “Evangelisatie”: <http://www.verhoevenmarc.be/evangelisatie.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ Zie “Geloof en bekering”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Geloof-en-Bekering.pdf>