

Getuigen van een uiterst ontvucherende gebeurtenis

George Zeller, <http://www.middletonbiblechurch.org/bulletin%20inserts/gwthrone.pdf>, april 2017

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling door M.V.

“En ik zag een **grote witte troon**, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. **12** En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het **boek des levens**. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. **13** En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. **14** En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. **15** En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het **boek des levens**, werd hij in de poel van vuur geworpen” (Openbaring 20:11-15).



De Schrift blijkt aan te geven dat gelovigen in Christus aanwezig zullen zijn bij het Grote Witte Troon oordeel. Christus zal de Rechter zijn, en Zijn Bruid, de Kerk, zal bij Hem zijn (1 Thessalonicenzen 4:17)¹. In Openbaring 3:9² werd de gelovigen van de kerk te Filadelfia beloofd dat bepaalde ongeredde mensen op een dag zich zullen neerbuigen (Gr. *proskuneo*) aan hun voeten. Deze ongeredde mensen zullen weten dat Christus die mensen liefhad die zij eens vervolgden. Dit is een verbazingwekkende belofte voor al Gods mensen doorheen de eeuwen die mishandeld en vervolgd werden door goddelozen. Profetisch gezien is de enige gelegenheid waarbij dit zou kunnen plaatsvinden, het oordeel voor de Grote Witte Troon. Ook suggereert Openbaring 20:15³ een contrast tussen degenen wier namen niet gevonden worden in het boek des levens, en dezen wier namen daarin wel gevonden worden. De heiligen, als getuigen van deze grootse gebeurtenis, zullen diegenen vertegenwoordigen wier namen geschreven staan in het boek des levens van het Lam. De heiligen zullen “de wereld oordelen” en dat zal gebeuren tijdens het Millennium (Openbaring 20:4⁴; Mattheüs

¹ “Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn”.

² “Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb”.

³ “En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen”.

⁴ “En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebe-

19:28⁵), maar waarschijnlijk ook bij de Grote Witte Troon wanneer zij met Christus zullen participeren in dit oordeel, als getuigen.

Beeldt u de ontzettende plechtstatigheid in van die gebeurtenis, wanneer de ongeredden worden veroordeeld op basis van de boze werken die zij begingen (Openbaring 20:12)⁶. Als ik dit overdenk, dan realiseer ik mij dat ook ik schuldig ben geweest aan misdaden tegen God, en dat ik net zo grondig Zijn veroordeling verdiende als zij. Eens was ik een kind van de toorn (Efeziërs 2:2-3)⁷ maar nu een kind van God, enkel door Gods genade, en toch verdiende ik de hel net zozeer als degenen die ik naar hun plaats van verdoemenis zie gaan. Vandaag kan ik moeilijk bevatten wat het betekent bevrijd te zijn van de toorn die komt. Op die oordeelsdag zal ik het veel beter verstaan.

Zie verder:

- Rubriek over eeuwige straf: <http://www.verhoevenmarc.be/alverzoening.htm>
- Verklaring van het boek Openbaring: <http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm>
- Eeuwige straf in de hel: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/eeuwige-straf-in-de-hel.pdf>
- Eeuwig oordeel begrijpen: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/begrijpen-eeuwig-oordeel.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

den, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang”.

⁵ “En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen”.

⁶ “En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken”.

⁷ “Waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen”.