

Witness Lee en de “Plaatselijke Kerk”

Bron: http://calvarychapel.com/rathdrum/Witness_Lee.htm

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V. Update 17-7-2019 (herstelde links)

Voorwoord

De Plaatselijke Kerk (Local Church) van “Witness Lee” (Li Chang-Shou) is afkomstig uit China. In de VS werd ze ingevoerd in de jaren '60, door Witness Lee (1905-1997), een voormalig medewerker van de grote Chinese Evangelist Watchman Nee (1903-1972¹). In Nederland is deze sekte in opmars.

Deze beweging beweert de enige ware kerk te zijn, de enige expressie van Christus, de enige beweging van God op aarde en de meest orthodoxe van alle Christenen. Witness Lee heeft deze beweging tot aan zijn dood geleid met een onbetwistbaar gezag als de apostel van zijn tijd, als waarnemend gezagsdrager van God, en als Gods orakel. Hij beweerde direct van God openbaringen gekregen te hebben die de basis vormen voor het geloof en de praktijk van de “Plaatselijke Kerk”-beweging. Volgens Witness Lee zijn de diverse christelijke denominaties of groepen “hoerendochters” van de grote hoer Babylon (Openbaring 17), de Rooms-katholieke kerk.

Zoals de Scientology² ‘Kerk’ spant de Plaatselijke Kerk rechtszaken in tegen uitgeverij of sites die kritisch tegen hen durven te zijn. Hun uitgeverij in Nederland heet “De Stroom”³ (“Living Stream Ministry”). Wegens haar afwijkende visies, zoals ook met betrekking tot de Drie-eenheid, moeten wij deze groep als een gevaarlijke sekte beschouwen en anderen ervoor waarschuwen.

De “Lokale Kerk”-leringen zijn op talrijke punten foutief, waardoor deze ‘kerk’ kan geklasseerd worden onder de culten, sekten of valse profeten. Een onbijbelse sekte is een groep die beweert de waarheid te bezitten maar die fundamentele dwalingen, misvattingen en persoonlijke openbaringen uitdraagt. Vier belangrijke kenmerken van een sekte zijn:

1. Afwijkingen van de belangrijkste christelijke fundamenten, zoals de Drie-eenheid, de goddelijkheid van Jezus, Zijn lichamelijke opstanding, Zijn tweede komst, het gezag van de Bijbel en de redding door Jezus Christus alleen.
2. Persoonlijke openbaringen van de leiders worden evenwaardig of hoger geacht dan de Bijbel.⁴
3. De echte sektariër gelooft en zegt: “Wij zijn de enigen die met God in een goede verhouding staan, en als u niet bij onze groep aansluit dan bent u verloren”.⁵

¹ Watchman Nee stierf na 20 jaar gevangenschap als getrouw christen voor zijn geloof.

² Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/scientology.pdf>

³ <https://www.destroom.net/>

⁴ Aan de Bijbel wordt dan in feite toegevoegd. Vgl. Deut 4:2; 12:32; Spr 30:6; Op 22:18-19.

⁵ Dat beweren b.v. ook de Jehovah-getuigen en Mormonen. Ieder die zegt “enkel onze eigen groep is de Kerk” is een sektariër. Jezus Christus Zelf kiest de Zijnen, en Hij alleen bepaalt, in Zijn Woord, welke basisleringen noodzakelijk zijn om zich christen te noemen. Nu blijkt duidelijk dat er in een verscheidenheid van denominaties en groepen ware christenen zijn, die aan de schriftuurlijke vereisten voldoen. Mensen die echter hun eigen regels stellen om bij Christus’ Kerk te behoren, en zich daarmee afzonderen, zijn sektariërs. Zie verder <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Kenmerken-Sekte.pdf>.

4. Sekten verdraaien de Schrift en halen de teksten uit hun context om hun exclusiviteit te ondersteunen.

“Eén kerk in één stad”

De Lokale Kerk is gebaseerd op de leer van Witness Lee. De citaten in dit artikel werden genomen uit Lee's boek *“The Practical Expression of the Church”*⁶ (*De praktische uitdrukking van de Kerk*).

De Lokale Kerk leert: “Eén stad zou slechts één kerk mogen hebben, één lokale kerk” (blz. 26). Zij leren dat de Lokale Kerk Gods eeuwige voornemen is. “Wij werden verkozen, losgekocht, gered en wedergeboren niet voor de hemel maar voor de kerk. De kerk is Gods doel”.

Witness Lee, hun leider en stichter, gelooft dat de ware kerk verloren is gegaan sinds de eerste eeuw, maar *zij* zijn nu de uitdrukking van de ware en zuivere kerk voor vandaag.

Gods “Kerk” van vandaag

Witness Lee beweert dat zijn groep de ware uitdrukking is van het Lichaam van Christus vandaag. Hij neemt afstand van alle voorheen ingestelde christelijke bedieningen en kerken. Alle anderen behoren tot de verdeeldheid en Babylon. Zijn groep is de enige rechtmatige groep. “Totdat er een lokale kerk is in uw locatie, kan er nooit een echte uitdrukking zijn van het Lichaam” (blz. 32). “Tracht niet neutraal te zijn. Tracht de denominaties niet te verzoenen met de lokale kerk. U kan zich nooit met hen verzoenen” (blz. 92).

De “Lokale Kerk”-groep gelooft dat zij de enigen zijn die in een goede verhouding met God staan en dat ieder ander fout is. Witness Lee zegt: “Het is nodig dat wij onze ogen open houden, want als wij niet de lokale kerk gezien hebben, zijn wij in duisternis en geblinddoekt” (blz. 31). “Als wij ze laten vallen (de openbaring van de lokale kerk) hebben wij geen mogelijkheid om verder te gaan als een Christen. De enige manier om de Heer absoluut te volgen, is de weg gaan van de lokale kerk” (blz. 94).

De Kerk is Jezus?

Witness Lee heeft de onbeschaamdheid om te zeggen dat de Kerk, *zijn* Kerk, Jezus is. “Daarom moet de kerk Christus zijn. Als wij zeggen dat de lokale kerk het huis van God is, dan moeten wij ons realiseren dat dit huis Christus moet zijn” (blz. 20).

Maar de Bijbel leert dat alle ware christenen het huis of de tempel van God zijn (1 Korinthiërs 3:16)⁷. Elke gelovige is een tempel van de Heilige Geest. Jezus is niet het huis van God - Jezus is God!

Verwarring over de Drie-eenheid

De Lokale Kerk heeft ook vertrokken zienswijzen over de Drie-eenheid en de tweede komst van Jezus. Witness Lee zegt: “Zelfs de drie personen van de Godheid zijn er voor het goddelijke doel om een kerk te hebben die Gods eeuwige plan kan vervullen” (blz. 8). “Alles is voor de kerk en alles is omwille van de kerk” (blz. 9). “God, de schepping en de mens zijn er allemaal voor de kerk” (blz. 10). Hou in gedachten dat wanneer Lee over “kerk” spreekt hij dan zijn eigen organisatie bedoelt, de “Lokale Kerk”. Dit is een hoogst egocentrische verklaring vermits hij in feite zegt dat zijn eigen kleine groep de enige reden is voor zowel God als de mensheid.

Witness Lee drukt er erg op dat God niet langer een drie-eenheid is maar een vier-eenheid. Wat werd er aan toegevoegd? De Lokale Kerk. “Dit is de eenheid van de Kerk. Het is niets anders dan de Drie-enige God verwezenlijkt in de Geest. Dus, de eenheid van de kerk is de eenheid van de

⁶ ISBN: 0-87083-015-5; 184 pagina's.

⁷ “Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in u woont?” (1 Korinthiërs 3:16).

Geest. De Vader is in de Zoon, de Zoon is in de Geest, en de Geest is nu in het Lichaam. Zij zijn nu vier in één: de Vader, de Zoon, de Geest, en het Lichaam” (blz. 43).

In 1 Johannes 5:7 zegt de Bijbel: “Want Drie zijn er, Die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één”⁸. Hier wordt nergens gezegd dat de kerk één is met de Drie-enige God. De Kerk, als het Lichaam, is gewoon het geheel van alle gelovigen in Jezus Christus. De Kerk is niet een soort mystiek vierde deel van de Drie-eenheid.

De leer van Jezus' tweede komst

Witness Lee leert ook dat de “Lokale Kerk” noodzakelijk is voor de wederkomst van de Heer. “Als de Heer vandaag zou willen terugkeren, dan is er geen grond waarop Hij zou kunnen staan. Maar indien een klein aantal van Gods volk zou voorbereid worden ... en opgebouwd als een lokale uitdrukking hier en daar, dan zou de Heer de grond hebben die Hij nodig heeft” (blz. 186). Verder op bladzijde 186 refereert hij opnieuw naar de “Lokale Kerk” als een “klein aantal zoekenden, of overwinnaars” en dat “hun aanwezigheid voldoende is om de Heer terug te brengen”.

Witness Lee gelooft ook dat enkel deze kleine zoekende groep, of overwinnaars, die de Lokale Kerk hebben opgebouwd, zullen opgenomen worden door Jezus wanneer Hij komt. Maar nergens in de Schrift kan u lezen dat Jezus niet kan wederkeren tenzij er een lokale kerk is. En Jezus controleert niet de dag of het uur - enkel de Vader houdt deze informatie (Markus 13:32).

1 Thessalonicenzen 4:15-18⁹ maakt duidelijk dat alle gelovigen, zowel doden als levenden, zullen opgenomen worden in de wolken om hun Heer te ontmoeten. 1 Thessalonicenzen 5:9¹⁰ zegt dat God Zijn kinderen niet bestemd heeft tot toorn (de Grote Verdrukking).¹¹

Gebedslezen: de beste manier?

Een andere onscriptuurlijke leer is het “gebedslezen” (“pray-reading”) van de Lokale Kerk. Witness Lee zegt hierover: “De beste manier om onze geesten te bevrijden is het gebedslezen van het Woord. Dat is zo omdat gebedslezen van het Woord onze geest oefent en ons geen tijd geeft om ons verstand te gebruiken” (blz. 144).

Gebedslezen bestaat uit het snel lezen van korte frases uit de Bijbel, vergezeld van “amen”, “halleluja”, en “O Heer Jezus”. In de praktijk van de Lokale Kerk worden Schriftgedeelten verdeeld in enkele en dubbele woordgroepen en op zo'n manier herschikt dat ze betekenisloos worden. Gebedslezen wordt uitgevoerd in groep waarbij alle stemmen zich verenigen in crescendo's. Eigenlijk komt dit sterk overeen met het Oosterse reciteren (“chanting”). De deelnemers voelen een ‘verhevenheid’, gelijk aan die welke gevoeld wordt door Oosters-religieuze “chanters” met hun *ohm's* en *rama's*. Een Christen doet niet aan verheffing vanuit een passieve geest. Hij zal zijn geestelijke wapenrusting niet neerleggen door zich bloot te stellen aan aanvallen uit de duisternis (Efeziërs 6:10-18).

Jezus leerde in Mattheüs 6:7:

⁸ Dit is het zgn. Comma Johanneum. Dit komt voor in de Textus Receptus en de getrouwe bijbels die daarop gebaseerd zijn, zoals de Statenvertaling en de King James Version (<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Comma-Johanneum.pdf>).

⁹ “Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij, die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen weggenomen worden op de wolken, tot een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden” (1 Thessalonicenzen 4:15-18).

¹⁰ “Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus” (1 Thessalonicenzen 5:9).

¹¹ Uiteraard is het de vraag wie Gods kinderen zijn: wie zijn echte gelovigen, en wie zijn naambelijders (niet-wedergeboren meelopers) die tot de ongelovigen moeten gerekend worden. Witness Lee maakt de opdeling ‘zijn eigen exclusieve groep versus de anderen’ - de Schrift maakt de opdeling ‘alle gelovigen versus alle ongelovigen’.

“En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden¹² zullen verhoord worden”.

En in Kolossenzen 3:16:

“Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart”.

Hoe te handelen met valse profeten

Ongeacht hoe aardig de mensen van de Lokale Kerk lijken te zijn, en ongeacht hoe overtuigend hun praat ook mag zijn, in het fundament en hart van de Lokale Kerk staat een man en zijn organisatie, niet Jezus. De Bijbel leert ons:

“Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus” (1 Korinthiërs 3:11).

Zelfs al menen vele leden van de Lokale Kerk een wedergeboorte-ervaring te hebben, zij prediken een ander evangelie. De bijbel zegt ons:

“Ik verwonder mij, dat gij zo haastig wijkende van hem, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u beroeren, en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Doch al ware het ook, dat wij, of een **engel** uit de hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt” (Galaten 1:6-8).

Het Woord leert ons ook geen gemeenschap te hebben met mensen die valse leringen brengen:

“En ik bid u, broeders, neemt acht op hen, die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt; en wijkt af van hen” (Romeinen 16:17).

Gelovigen, draag de verantwoordelijkheid om elkaar te beoordelen, om te zien of wij nog wel in het geloof zijn.

“Uw roem is niet goed. Weet gij niet, dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt? 7 Zuivert dan de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus ... Want wat heb ik ook die buiten zijn te oordelen? **Oordeelt gij niet die binnen zijn?**” (1 Korinthiërs 5:6-7, 12).

Zie meer over deze sekte

<http://www.countercult.com/140.html>

<http://www.apologeticsindex.org/140.html>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹² SV kt.: “Grieks, *Battlogia*; dat is, wanneer enige woorden of rede zonder nood of ernst dikwijls herhaald worden”.