

Een generatie op zoek naar wilde goden

Bron: https://www.wayoflife.org/friday_church_news/26-05.php, 31-1-2025

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

“Op zoek naar wilde goden” is een discussie tussen auteur Tom Holland en rock & roller Nike Cave met *UnHerd*'s hoofdredacteur Freddie Sayers.

Het gesprek is een spiegel van deze verwarde, verloren generatie die bestaat aan het einde van het kerktijdperk, wanneer we getuige zijn van de vervulling van profetieën van bijna totale afvalligheid in het Christendom (Mattheüs 13:3; 2 Timotheüs 3:1-5, 13; 4:3-4, enz.) en scepticisme en wereldwijde rebellie in de seculiere samenleving (Psalm 2; 2 Petrus 3:1-10).

De wereld komt samen in een gedeelde misvatting die volledig gerealiseerd zal worden in de dag van de “mens van de wetteloosheid” (2 Thessalonicenzen 2:7-12; the “man of sin”, KJV).

Holland en Cave hebben hun vroegere atheïsme verworpen voor een spiritualiteit in buffetstijl, een beetje christendom, een beetje Grieks heidendom, een voorzichtig geloof in engelen, een beetje bidden tot Maria, een beetje van dit en een beetje van dat, wat je maar wilt. Het is geen “religie”, het is “spiritualiteit”. Het is New Age spiritualiteit¹. Het gaat er niet om de absolute waarheid te geloven; Het gaat om mystieke ervaringen en gevoelens. Het gaat niet echt om God, niet om een God; het gaat over *mij*.

Tom Holland zegt: “Misschien is dat wel de reden waarom muziek zo krachtig is, dat je niet hoeft na te denken! Je voelt het, en het opent nieuwe manieren om dingen te ervaren. En dat is wat de mystici, veel van de diepzinnigste christelijke denkers, hebben geprobeerd te verwoorden. Er is een betekenis die het denken overstijgt”. (Deze “diepzinnigste christelijke denkers” zijn geen echte Bijbelgelovigen).

Rock & roll gaat altijd over een gevoel. Het is altijd iets spiritueels geweest. Holland en Cave omschrijven een Elvis-concert als een spirituele ervaring. Hetzelfde is uitgedrukt door Jimi Hendrix, Craig Chapuico, Paul Stanley, Sting, Brian Eno, Bruce Springsteen, Bob Marley, de Grateful Dead, Muddy Waters, Blackie Lawless, Jim Morrison, John Denver, Ozzy Osbourne, Brian Jones van de Rolling Stones en vele anderen.

George Harrison zei: “Muziek is erg betrokken bij het spirituele” (Turner, *Hungry for Heaven*, p. 71). Rock-'n-roll is spiritueel, maar niet Goddelijk. Het is de geest van deze wereld, niet de Geest van God. Het is een onreine geest, niet de Heilige Geest.

De kerstening van de rock-'n-roll is een ellendige afvalligheid. Dit is onweerlegbaar. Het aanvaarden van christelijke rock als legitiem is het over zichzelf afroepen van de strenge veroordeling van Jakobus: “Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt” (Jakobus 4:4).

Er is maar één God, en Hij is niet wild. Wilde goden zijn ijdele afgoden van de verbeelding van de mens. Geloof in de ware en levende God is geen vrijbrief voor alles; Het is geen smörgåsbord²; het is geen neus van was.

¹ New Age spiritualiteit: <http://www.verhoevenmarc.be/new-age.htm>

² Smörgåsbord (Zweedse feestmaaltijd) wordt als een buffet op een grote tafel gepresenteerd waarbij iedereen zelf kan uitzoeken wat hij wil eten. Een grote keuze uit talloze borden met allerhande gerechten.

God heeft Zich in de Heilige Schrift geopenbaard op de meest dogmatische wijze die men zich kan voorstellen. Jezus Christus is de eeuwige Zoon van God, de Schepper van alle dingen. Hij werd geboren uit een maagd om Immanuel te worden, God met ons. Hij leefde een zondeloos leven, predikte de absolute waarheid, liet Zichzelf veroordelen in een nepproces, leed aan een kruis om aan Gods heilige wet te voldoen, betaalde de prijs die Gods wet rechtvaardig eist voor de redding van wetsovertredende zondaars, en stond op de derde dag lichamelijk op uit de dood. Dat is de ware God en de ware verlossing. “Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6). Ik dank de Heer uitbundig dat Hij mijn verblinde geest heeft verlicht en mij uit de waan van deze tijd heeft gered toen ik een jonge man was.

Lees ook:

- “Muziek, CCM”: <http://www.verhoevenmarc.be/muziek.htm>
- “New Age spiritualiteit”: <http://www.verhoevenmarc.be/new-age.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm