

Dronk de Heer Jezus wijn of druivensap? Was Hij een Nazireeër?

Mike Oppenheimer, <http://www.letusreason.org/Default.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of [HSV](#))
Vertaling en voetnoten door M.V.

In het Oude Testament waren graan en wijn een teken van Gods zegen en overvloed aan Israël:

Psalm 4:8: “U hebt mij meer vreugde in het hart gegeven dan toen zij koren en wijn in overvloed hadden”.

Spreuken 3:10: “Zo zullen uw schuren met overvloed vervuld worden, en uw perskuipen van most overlopen”.

En Psalm 104:15 zegt: “wijn, die het hart van de mens verheugt, olie, die zijn gezicht doet glanzen, en brood, dat het hart van de mens versterkt”.

In het Oude Testament wordt gezegd geen sterke drank te drinken met de bedoeling dronken te worden. Daartoe staat er een waarschuwing in Spreuken 20:1: “De wijn is een spotter, de sterke drank is woelachtig; al wie daarin dwaalt, zal niet wijs zijn”.

Het was een luxe waarvan geen misbruik mocht gemaakt worden.

Spreuken 21:17: “Die wijn en olie liefheeft, zal niet rijk worden”. Zij die niet met de Heer wandelen hebben dikwijls een party-houding. Jesaja 22:13: “Maar ziet, er is vreugde en blijdschap met runderen te doden, en schapen te kelen, vlees te eten, en wijn te drinken, en te zeggen: Laat ons eten en drinken, want morgen zullen wij sterven”.

Spreuken 31:4-6: “Het komt de koningen niet toe, o Lemuël! het komt de koningen niet toe wijn te drinken, en de prinsen, sterke drank te begeren; opdat hij niet drinke, en het ingezette vergeete, en de rechtzaak van alle verdrukten verandere. Geeft sterke drank aan hem, die te gronde gaat, en wijn hen, die bitter bedroefd van ziel zijn”.

De Nazireeërnaam (Hebr. *Nazir*) komt van het werkwoord *Nazar*: “afzonderen”¹, gewijd zijn aan God. Een Nazireeër kon een man zijn of een vrouw, gebonden door een eed, om apart gezet te zijn voor de dienst van God. Deze verbintenis was voor een vast bepaalde tijdsperiode of voor het leven.

Samson (Rechters 13:5, 12-14), Samuël (1 Sam. 1:11), en Johannes de Doper (Lukas 1:15), waren Nazireeërs. De Misjna² noemt de gebruikelijke tijdsperiode van 30 dagen, dubbele eden voor 60 dagen en drievoudige eden voor 100 dagen. De eed van de apostel Paulus kon misschien een Nazireeër-eed geweest zijn ... hij scheerde zijn hoofd in Kenchrea (Hand. 18:18). Volgens de Wet (Num. 6:9, 18) en de Talmoed³ moest het scheren van het hoofd aan de Tempeldeur gebeuren.

De Wet van de Nazireeër wordt gevonden in Numeri 6:1-21. Tijdens de tijdsperiode van de toewijding moesten zij afstand doen van wijn, druiven, elk product van de wijnstok, inbegrepen rozijnen en in het bijzonder elke bedwelmende drank. Zij behoorden hun haar niet te knippen. Noch mochten zij enig dood lichaam aanraken, zelfs niet van eigen familie. Een Nazireeër kon besmetting veroorzaken wanneer hij per toeval een dood lichaam zou aanraken. Hij moest dan bepaalde reinigingsrituelen ondergaan om de volle periode van zijn toewijding te vervullen.

¹ Strong's 5139: naziyr {naw-zeer'} or nazir {naw-zeer'}; from 'nazar' (5144); separate, i.e. consecrated (as prince, a Nazirite); hence (figuratively from the latter) an unpruned vine (like an unshorn Nazirite):--Nazirite (by a false alliteration with Nazareth), separate(-d), vine undressed. (Strong's Exhaustive Concordance). Het woord komt bv. voor in Gen. 49:26; Deut. 33:16 (“afgezonderd”).

² De Misjna omvat de zogeheten mondelinge Thora tezamen met allerlei commentaren daarop. Zie [Wiki](#).

³ De Talmoed (*mondelijke leer*) is na de Tenach (Wet, Profeten en Geschriften: het OT) het belangrijkste boek binnen het Jodendom. Het bevat de commentaren van belangrijke rabbijnen en andere schriftgeleerden op de Tenach. Zie [Wiki](#).

De priesters die van dienst waren mochten geen wijn of sterke drank drinken in de tijdsperiode van hun dienst:

Leviticus 10:8-9: “En de HEERE sprak tot Aäron, zeggende: Wijn en sterke drank zult gij niet drinken, gij, noch uw zonen met u, als gij gaan zult in de tent der samenkomst, opdat gij niet sterft; het zij een eeuwige inzetting onder uw geslachten”.

Er was een tijd dat de priesters ongehoorzaam waren en dronken waren tijdens hun taak:

Jesaja 28:7: “En ook dwalen dezen van de wijn, en zij dolen van de sterken drank; de priester en de profeet dwalen van de sterke drank; zij zijn verslonden van de wijn, zij dolen van sterke drank; zij dwalen in het gezicht; zij waggelen in het gericht”.

Enkel Nazireeërs mochten hun haar niet knippen of wijn drinken. Maar Jezus was geen Nazireeër, Hij was een Nazarener⁴, of met andere woorden: Hij was van Nazareth. Hij deed nooit een Nazireeëreed. Hij was gekend als Jezus van Nazareth (Luk.18:37; Joh.1:45).

Mattheüs 21:11: “De menigte zei: Dat is Jezus, de Profeet uit Nazareth in Galilea”.

Jezus sprak over dronkenschap en dus hadden de mensen wijn met een alcoholgehalte. Hij sprak over wijnzakken die barstten als men er nieuwe wijn indeed (Matt.9:17; Joh. 5:39); een gevolg van jonge, nog nagistende wijn. Johannes 2 zegt ons dat zij veel wijn dronken op een huwelijksfeest. Jezus veranderde daar water in wijn, niet zomaar gewone wijn maar goede, fijne wijn (Joh. 2:10; 4:46).

Op een keer werd Jezus ten onrechte beschuldigd van dingen die de zondaars deden, omdat hij at en wijn dronk met hen:

Lukas 7:33-34: “Want Johannes de Doper is gekomen, hij at geen brood en hij dronk geen wijn, en u zegt: Hij heeft een demon. De Zoon des mensen is gekomen, Die wel at en dronk, en u zegt: Zie daar, een vraatzuchtig mens en drinker, een vriend van tollenaars en zondaars”.

Bij het laatste avondmaal waren daar de ingrediënten van het paschamaal, waarbij de Joden altijd wijn dronken. Hiermee, met het brood en de wijn, stelde de Heer het Nieuwe Verbond in:

Markus 14:22-24: “En terwijl zij aten, nam Jezus brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het hun en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. En Hij nam de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die en zij dronken allen daaruit. En Hij zei tegen hen: Dit is Mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Verbond, dat voor velen vergoten wordt”.

Mattheüs 26:29: “Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader”.

Jezus belooft het opnieuw te drinken, als een heuglijk gebeuren, wanneer Hij terugkomt.

Bij Zijn kruisiging vervulde Hij Zijn missie door wijn (zuur geworden) te drinken en Zijn geest over te geven aan de Vader (Psalm 69:22; Matt. 27:47; Joh. 19:29).

Nergens staat geschreven dat wijn verboden is, tenzij men onder de eed staat van het Nazireeërschap. Maar we worden gewaarschuwd tegen buitensporig drinken. De Heer Jezus dronk dus wijn toen Hij onder de mensen leefde.

Lees ook: “De Christen en Alcohol”: [DOC](#) of [PDF](#)

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

⁴ Mattheüs 2:23: “En toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette, zodat vervuld werd wat door de profeten gezegd is: dat Hij Nazarener genoemd zal worden”.