

Warren Wiersbe: trek de handschoenen uit

Bron: https://www.wayoflife.org/reports/warren_wiersbe_take_off_the_gloves.php, 29-6-2022

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.



Enkele boeken van Warren Wiersbe (NL)

Warren Wiersbe (1929-2019) was een invloedrijke Bijbelleraar en een productief schrijver die 150 boeken publiceerde, waaronder de populaire “Be”-serie commentaren waarvan meer dan 4 miljoen exemplaren zijn verkocht.

Maar er zat gif in de pot door zijn inzet voor de oecumenische, rock & roll, New Evangelical filosofie.

Een groot gevaar van tijd door te brengen met New Evangelical auteurs en bedieningen is het gevaar om beïnvloed te worden door hun filosofie van “verlicht zijn, wees positief, wees niet zo strikt, wees toleranter, heb een bredere tent van associaties”. Dit is zeer verleidelijk en het doet meer dan enig ander ding om een afvallige “kerk” te bouwen.



Dr. Wiersbe (foto links) was stafevangelist bij het uiterst oecumenische Youth for Christ (1957-61), die al lang samenwerkt met de rooms-katholieke kerk en die katholieken in dienst heeft gehad. Hij was voorganger van de Calvary Baptist Church of Covington, Kentucky (1961-1971), waar hij zijn hoofdstuk-voor-hoofdstuk *Expository Outlines* voltooide. Hij was pastor van Moody Church (1971-78) en was een associate editor van en regelmatige bijdrager aan *Christianity Today* (1978-82). Hij was bestuurslid van de National Religious Broadcasters, preekte in de Willow Creek Community Church en in Billy Graham’s “Cove” centrum in North Carolina, etc.

Dr. Wiersbe zette zich als jonge prediker in voor de oecumenische filosofie. Bij zijn ordinatie in 1951 werd hem gevraagd wat hij “ervan vond dat fundamentalistische kerken zich in evangelisatie-bijeenkomsten met vrijzinnige kerken zouden verenigen”. Hij antwoordde: “Als God een onreine raaf kon gebruiken om Elia te voeden, zou Hij misschien zelfs een liberaal kunnen gebruiken” (*Be Myself*, p. 86). Hij ontweek de vraag - hij had niet geordineerd mogen worden. Het gaat er niet om of God een liberaal op de een of andere manier kan gebruiken; de vraag is of het volgens Gods Woord juist is dat een Bijbelgelovige samen in de bediening met een ongelovige samenspannt, en het antwoord is een volmondig “nee”!

Toen Wiersbe bij Moody was, steunde hij Moody’s beleid “om de sprekers een lijst te geven van dingen die ze niet moesten doen of zeggen” (p. 164). Dit is het oecumenische principe van het beperken van de boodschap omwille van een bredere tent van bediening, en er is nul autoriteit in de Schrift voor zoiets. Het gebod om “het Woord te prediken” is het gebod om het hele Woord te prediken, en het gebod om ernstig te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is gegeven is het gebod om voor alles te strijden. Later zei Wiersbe: “Ik zie mijn overtuigingen niet als muren om me van anderen te isoleren, maar als bruggen om me te helpen anderen te bereiken” (p. 216), en: “Ik dank God dat Hij me een bediening van het Woord heeft gegeven die over confessionele muren en door de mens gemaakte barrières springt” (p. 322).

Wiersbe’s autobiografie eindigt met een lasterlijke verkeerde karakterisering van Bijbelse afscheiding en geeft *geen woord van waarschuwing* over de wereldsgezindheid en afvalligheid die zich vandaag overal in zijn wereld van het ‘evangelicalisme’ verspreidt. Hij kon niet met de apostel Paulus zeggen: “Ik heb een goede strijd gestreden”, omdat hij niet in die strijd geloofde.

In de jaren 1980, toen ik een jonge zendeling in Zuid-Azië was, schreef ik naar dr. Wiersbe, die toen een adviserende redacteur van *Christianity Today* was en soms nog sprak op fundamentalistische forums. (Hij had gesproken in de Tennessee Temple toen ik daar in de jaren 1970 student was). In mijn brief vroeg ik hem hoe hij geassocieerd kon worden met een publicatie als *Christianity Today* die allerlei ketterijen en kettters propageerde, waaronder de ‘evangelisch-katholieke’ dwaling. Hij schreef terug “**dat sommigen van ons onze handschoenen moeten uittrekken** en een handdoek moeten pakken. Als mensen elkaars voeten zouden gaan wassen, zou er misschien meer liefde en eenheid zijn”. Met andere woorden, hij adviseerde me om me geen zorgen meer te maken over zaken zoals leerstellige zuiverheid en me uitsluitend bezig te houden met een positieve benadering van het christendom. Ik overwoog zijn advies voor de Heer en toetste het aan Gods Woord en stelde vast dat dr. Wiersbe’s raad onschriftuurlijk en daarom gevaarlijk was. De Heer heeft mij duidelijk en nadrukkelijk opgedragen om te staan voor leerstellige zuiverheid, om dwaling te berispen en me ervan af te scheiden (bijv. Rom 16:17; 1 Korintiërs 15:33; 2 Korintiërs 6:14-18; 11:1-4; Galaten 1:6-9; Efeziërs 5:11; 1 Timotheüs 1:3; 6:3-5; 2 Timotheüs 3:5; 4:3-4; 2 Johannes 1:7-11; Judas 1:3; Openbaring 2:6, enz.), en als jonge prediker besloot ik God in deze “moeilijke dingen” te gehoorzamen, ongeacht de raad van populaire evangelische leiders.

Naarmate de jaren verstreken, werd dr. Wiersbe steeds zwakker in geestelijk onderscheidingsvermogen, in vervulling van 1 Korintiërs 15:33: “Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden”. In zijn latere jaren raadde hij zelfs *The Message*¹ (geparafraseerde bijbelvertaling) aan, de meest corrupte versie die er bestaat. Hij deed volgende verbazingwekkende uitspraak: “*The Message* is de stoutmoedigste en meest provocerende weergave van het Nieuwe Testament die ik ooit heb gelezen”.

In feite lijkt *The Message* meer op een New Age channeling dan op een ware Bijbelvertaling. Eugene Peterson, vertaler van *The Message*, was een universalist die Rob Bell’s boek *Love Wins* aanbeveelt, waarin staat dat de hel in dit leven is en dat de meeste mensen uiteindelijk gered zullen worden. Peterson was een groot promotor van de rooms-katholieke contemplatieve mystiek en geloofde niet dat homoseksualiteit een zonde is. De kerk die hij leidde, huurde een homoseksuele bedienaar van muziek in.

Overweeg een paar citaten uit *The Message* die zo hartelijk werd geprezen door Warren Wiersbe:

¹ Zie voor een bespreking van *The Message*: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/theMessage.pdf>

Mattheüs 5:3²

HSV “Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen”.

THE MESSAGE “Je bent gezegend als je aan het einde van je latijn bent. Met minder van u is er meer van God en zijn heerschappij”.

Opmerking: Arm van geest zijn betekent aan het einde van je latijn zijn? Als dat waar zou zijn, zijn enorme aantallen niet-geredde mensen kandidaten voor de hemel!

Mattheüs 5:8

HSV “Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien”.

THE MESSAGE “Je bent gezegend als je je innerlijke wereld, je geest en hart, rechtzet. Dan kun je God in de buitenwereld zien”.

Opmerking: Dit moet transcendent zijn, omdat het geen niet-transcendente betekenis heeft.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

² Zie voor een bespreking van de Bergrede: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bergrede.pdf>