

(DIE BASUIN, DECEMBER 1999)

Parlement voor Wereldgodsdiensten streeft naar universele verzoening

Prof. J. S. Malan

Vertaald uit het Afrikaans, Schriftplaatsen uit de Statenvertaling (1977), voetnoten, door mij aangebracht. M.V.

Het Parlement voor Wereldgodsdiensten (PWG) houdt zijn derde internationale conferentie van 1 tot 8 December 1999 in Kaapstad. Als de meest vertegenwoordigende multigodsdienstige organisatie in de geschiedenis van de wereld, ziet het PWG het als haar taak om de godsdienstige koers voor het volgende millennium te bepalen. Het wezen hiervan is onderling respect, harmonie en samenwerking tussen alle geloven, met geleidelijke samengroeiing als einddoelwit. Over de keuze van Kaapstad voor de plaats van de conferentie, word gezegd dat dit gedaan werd omdat Zuid-Afrika de beste hoop voor de toekomst symboliseert. Dit land heeft volgens het PWG een buitengewone morele en geestelijke overwinning behaald over zijn verleden van isolatie, conflicten en overheersing door een godsdienst. Dit maakt van Zuid-Afrika een inspirerende gastheer voor een intergeloofsconferentie.

Een nieuw begin

Over de uitdagingen die het nieuwe millennium ons biedt, zegt Jane Kennedy, een zegsman van het PWG in Kaapstad, het volgende in het tijdschrift Odyssey: “de conferentie van het PWG is waarlijk een bijzondere gelegenheid, vooral voor degenen die zichzelf - ongeacht hun huidskleur - als Afrikanen beschouwen. Wij, in dit land, zijn door de donkere nacht van onze zielen gegaan en staan nu op de verse grondslag van oneindige mogelijkheden, zonder regels, grenzen of beperkingen. Van nu af is het de verantwoordelijkheid van elkeen van ons om onze eigen toekomst uit te werken, onze eigen bestemming te bepalen en onze eigen regenbooggeaardheid in al zijn wonderlijkheid te ontdekken”. De grondslag waarop de zoekers naar een nieuwe toekomst en een nieuwe godsdienstige ervaring zich bevinden, spoort hun aan om een sprong in het duister te doen. Zij willen de nieuwe toekomst met zijn regenbooggodsdienst betreden en gaan zien welke ontdekkingen er voor hen zijn te doen. In deze zoektocht zijn er geen regels, beperkingen of grenzen. Elkeen kan zijn eigen koers volgen en met gelijk welk geloof experimenteren, zoals hij het zelf wil. Alles is in orde, want wij zijn volgens het PWG allemaal kinderen van dezelfde Schepper. Wij dienen Hem slechts op verschillende manieren. Een van de sprekers op de conferentie, Soozi Holbeche, spreekt van een overstek van de grens naar het onbekende. Zij erkennen dat dit een sprong is in het duister, omdat zij niet precies weten wat op hun wacht. Zij menen echter dat het ‘hoger zelf’ van de mens hem op deze onbekende reis zal leiden. Zij zeggen: “Wij die de overgang naar de 21^{ste} eeuw maken, steken de grens over tussen het bekende en het onbekende. Wij betreden een nieuwe ruimte van wonderwerken en betoverende ervaringen - een onbeschreven gebied zonder kaarten of wegwijzers, waar alles mogelijk is. Zelfs al weten wij niet bewust hoe de volgende stap te zetten, dan weet onze ziel, ons ‘hoger zelf’, precies wie wij zijn en wat wij hier moeten doen. Wij zijn geboren met al de antwoorden, krachten en talenten binnen in ons om onze gekozen taak te kunnen uitvoeren”.

Doelstellingen

Gedurende de conferentie zullen honderden godsdienstige en geestelijke leiders, academici en activisten van de wereldgodsdiensten samenkomen om de relevantie van godsdienst en geestelijkheid voor de hedendaagse wereld te bespreken. Hun besluiten zullen daarna over een breed front met leidinggevende instellingen in de samenleving opgenomen worden om hun zaak verder te bevorderen. Een document (A call to our guiding institutions - een Oproep aan onze leidinggevende instellingen) zal op de conferentie aan deelnemers overhandigd worden. Dit zal gebruikt worden als een richtlijn voor de communicatie met alle invloedrijke instellingen in de samenleving, omtrent de

waarde van een multigodsdienstige oriëntatie. Deze instellingen zijn de volgende: Kerken en godsdienstgenootschappen, regeringen, de georganiseerde landbouw, arbeid, handel en nijverheid, onderwijs, de kunsten, media, wetenschap, medische en civiele organisaties, alsook multinationale organisaties. De oproep aan al deze instellingen zal een uitnodiging zijn tot creatieve betrokkenheid. Er moeten nieuwe kanalen voor communicatie, dialoog en samenwerking geschapen worden tussen de godsdienstige gemeenschappen en leidinggevende instellingen in de samenleving. De multigodsdienstige oriëntatie moet zodoende de hele samenleving doordringen en doorzuren. Op de vorige conferentie van het PWG in 1993 in Chicago is een document - Towards a Global Ethic - uitge-reikt. Hierin zijn al de ethische en morele normen uiteengezet die de verschillende godsdiensten en geloofsgroepen met elkaar gemeen hebben. Dit was het begin van een handreikingsproces naar bin-nen. Nu moet echter actie naar buiten ondernomen worden zodat alle gemeenschappen in een mys-tieke wereldbroederschap kunnen opgaan waarin ieder elkaar erkent, aanvaardt, respecteert, lief-heeft, van elkaar leert en zich ook godsdienstig associeert. Geen regering of andere belangengroep moet besluiten nemen zonder de verschillende godsdienstige leiders te kennen.

Conferentietemas

Op de conferentie zullen bijna 800 thema's in lezingen, workshops en symposia behandeld worden, waaronder:

- Vrede en eenheid in het nieuwe millennium.
- De rol van godsdienst in de Verenigde Naties.
- Voorouderaanbidding in Afrika.
- De *sangoma*: genezing in de Afrikaanse traditie.
- Dansen en gezangen voor vrede.
- De functionele rol van hekserij en toverij.
- Verering van de geest van de aarde.
- De rol van de goeroe in de Indische geloven.
- Geestelijkheid onder de Amerikaanse Indianen.
- Islam en wereldvrede.
- Zoroastrisme haar concept over de heilige aarde.
- Het Bahá'igeloof¹: modellen voor eenheid.
- Yoga en meditatie.
- Joods mysticisme.
- Islam en de komende wereldmessias.
- Antieke wijsheid en moderne wetenschap.

¹ **Bahá'i**: uit Iran stammende religie, genoemd naar de stichter Bahá'ulláh (Van Dale-cdrom). "Het Bahá'i-geloof is de jongste onafhankelijke wereldreligie. De Stichter, Bahá'ulláh (1817-1892), wordt door de bahá'i's als tot nu toe de laatste in de reeks Boodschappers van God beschouwd, een reeks die teruggaat tot voor het begin van de geschiedschrijving en waartoe ook Abraham, Mozes, Boeddha, Zoroaster, Christus en Mohammed behoren. Het centrale thema in de Boodschap van Bahá'ulláh luidt dat de mensheid één ras vormt en dat de dag gekomen is dat zij zich moet verenigen tot één wereldgemeenschap. Bahá'ulláh stelde dat God historische krachten in werking heeft gezet die de traditionele grenzen van ras, klasse, geloofsovertuiging en natie afbreken en die op den duur tot een universele beschaving zullen leiden. De belangrijkste uitdaging waar de volkeren der aarde zich voor geplaatst zien is dat ze het feit van hun eenheid moeten accepteren en het proces van eenwording moeten steunen. Een van de doelstellingen van het Bahá'i-geloof is te helpen een antwoord op deze uitdaging mogelijk te maken. Een wereldomvattende gemeenschap van ongeveer zes miljoen Bahá'i's, waarin de meeste landen, rassen en culturen op aarde vertegenwoordigd zijn, is bezig om de leringen van Bahá'ulláh in praktijk te brengen. Hun ervaring zal een stimulans zijn voor allen die de visie delen dat de mensheid één familie en de aarde één vaderland is". (<http://users.pandora.be/Baháihasselt>).

- Geestelijke zielkunde.
- Boeddha en Christus.
- Eer aan de Grote Ziel: Gandhi's relevantie voor het nieuwe millennium.
- Het menselijk brein: de plaats waar wetenschap en godsdienst elkaar ontmoeten.
- Genezing van onze zielen: een intergeloofsbenadering.
- Hoe de gedeelde wijsheid van Boeddhisten en Christenen menselijke waarden in de moderne samenleving kunnen vestigen.
- Moslem-, Christen- en Joodse dialoog.
- Paus Johannes Paulus zijn zienswijze op Boeddhisme, Islam en Judaïsme.
- Afrikaanse godsdiensten en de Abrahamitische tradities (Judaïsme, Christendom en Islam).
- Kan een andere godsdienst een bijdrage tot iemands geloof leveren?
- Sri Ramakrishna zijn streven naar het goddelijke.
- Strategieën om een rechtvaardige wereld te scheppen.
- De waarheids- en verzoeningservaring in Zuid-Afrika.
- De wereld als 'een plaats' - globalisering en internationale ethiek.
- Menselijke waarden en mensenrechten in de 21^{ste} eeuw.
- Geestelijkheid en de verzaking van geweld.
- De toekomst van internationale intergeloofsorganisaties.
- Geestelijke verlichting in het nieuwe millennium - het pad van licht en van de Grote Meester.

Onder de sprekers die in Kaapstad zullen optreden zijn er 300 godsdienstige en geestelijke leiders. De bekendsten van hen zijn de Dalai Lama van Tibet, de Koreaanse Zenboeddhistische² meester, Seung Sahn, de Taoïstische³ *tai chi*-meester, Chungliang Al Huang, en Credo Mutwa van Zuid-Afrika.

Afrikaanse renaissance

De erkenning die aan de Afrikaanse geloven gegeven wordt, alsook het feit dat de conferentie in Afrika gehouden wordt, wordt gezien als inherent aan de culturele en geestelijke ontwakings van Afrika. Een van de mededirecteurs van het PWG in Kaapstad, Gordon Oliver, zegt het volgende: "Als gevolg van de verbazende politieke veranderingen die wij doorgemaakt hebben, heeft de internationale godsdienstige gemeenschap besloten om Zuid-Afrika te omarmen, door de 1999-conferentie van het PWG hier aan te bieden ... het Parlement is een belangrijk instrument om president Mbeki's visie op de Afrika-renaissance te helpen verwezenlijken - de droom van een nieuw Afrika dat op een trotse wijze zijn eigen hart en geest aan de wereld kan tonen. Er is daarom geen betere plek voor deze laatste grote geestelijke bijeenkomst van de 20^{ste} eeuw. Dit is een tijd van genezing, bruggenbouw, en nieuwe toewijding aan de door de tijd beproefde morele waarden die alle godsdienstige tradities ruggesteun geven. Dit is ook een tijd van bezinning, lering, deelname aan elkaars tradities en groei..." Een andere mededirecteur van het PWG, Afrika Msimang, zegt het volgende in de nieuwsbrief van het PWG "Awakening the Spirit - Vukani!" over de conferentie: "December 1999 zal een wonderlijk nieuw tijdperk in de intergeloofbeweging van Afrika inluiden ... het tijdstip van deze historische bijeenkomst kan niet beter geplaatst zijn. Het vindt aan het einde van een millennium plaats waarin Afrika systematisch van zijn culturele en geestelijke identiteit

² **Zenboeddhisme:** vorm van het boeddhisme met veel nadruk op meditatie als middel tot verlichting (Van Dale-cdrom)

³ **Taoïsme:** Chinees godsdienstig-wijsgerig stelsel van Lao Tse, verwant met het boeddhisme (Van Dale-cdrom).

berooft werd. Gedurende de lange tijd van koloniale onderdrukking moest dit continent in het donker rondtasten, maar het kan nu weer zijn oude geestelijke erfenis herontdekken.

“Afrika zit in een transformatie en kritische zelfbeoordeling in het zoeken naar identiteit. De tijd is voor zijn mensen aangebroken om te onthouden en verstaan wie zij zijn en waar zij vandaan komen, zodat zij een betere visie kunnen hebben op het pad voor hen. Terwijl de tijd waarin wij zijn gekomen een veeleisende tijd is, moeten wij onthouden dat de moeilijkste dagen achter ons liggen. Ja, een mens wordt moe van de strijd, de teistering door armoede, ziekte en ongeletterdheid, waaraan wij mensen steeds op een dagelijkse basis onderworpen zijn. Soms vertoeven mensen in de verzoeking om de moed op te geven, maar ik word geïnspireerd door het voorbeeld van onze ouders en van de vorige geslachten om de moedeloosheid en het immense lijden van het verleden te overwinnen. Dit geeft ons hernieuwde geesteskracht om te volharden en steeds voorwaarts te gaan.

“Het 1999 Parlement voor Wereldgodsdiensten belooft een grote gelegenheid te worden voor de wedergeboorte van Afrika en de hele wereld ... Kom, neem deel aan deze reis naar vrede, licht en hoop”. Een van de sprekers die het traditionele Afrikaanse geloof zal toelichten, is prof. Kwesi Kwaa Prah van het Centrum voor Gevorderde Afrikastudies in Plumstead. Hij zegt: “Ik ben door Afrika Msimang gevraagd om als zegsman voor het traditionele Afrikaanse geloof op te treden. Ik ben een voorstander van de gelijke behandeling van de traditionele godsdienstige gebruiken van Afrika met die van alle andere culturen in de wereld. Afrika kan op het vlak van gelijke erkenning een grote bijdrage leveren tot de godsdienstige en culturele waarden van de hele wereld”.

Gebed en meditatie

Intergeloofsgebeden maken deel uit van de activiteiten van het PWG. Elke ochtend zal begroet worden met gebeden en meditatiesessies, uit de rijke verscheidenheid van geloven. Er was op 23 september ook een multigodsdienstige gebedsbijeenkomst op Tafelberg, die als een belangrijk plaatselijk energiecentrum beschouwd wordt door de aanhangers van de New Age⁴ Beweging. Deze bijeenkomst werd ingeluid door het slaan op Afrikaanse trommen - een erkende manier om de voorvadergeesten op te roepen.

Intergeloofsverzoening

Wanneer er naar de thema's gekeken wordt van de honderden voordrachten, groepsbesprekingen en optredens tijdens de conferentie, is het erg duidelijk dat de universele verzoening tussen alle geloven het einddoelwit is van het PWG. Het is ook ingesteld op het propageren van mystieke ervaringen onder alle mensen. Inlichtingen hieromtrent, alsook korte CV's van de verschillende sprekers die uitgenodigd zijn, werden gepubliceerd op de website van Catholic Services Slechtswork <www.cpwr.slechts/present.htm> en op de eigen website van het PWG <www.cpwr.org>. Hier zijn de belangrijkste conferentiethema's:

Eenheidsdenken

De onderliggende eenheid van alle dingen in de kosmos wordt sterk beklemtoond. Alles is onderdeel van een groter, integrerend geheel. Kosmische eenheid moet door een proces van heroriëntering en meditatie ontdekt worden. Alle grenzen, tegenstellingen en exclusiviteit die hiermee in strijd zijn, moeten uit de weg geruimd worden. Dit betreft ook de grenzen tussen de verschillende godsdiensten. Dr. Ram Jee Singh van Indië verduidelijkt de wezenlijke eenheid in de schepping in een voordracht getiteld: “de universele mens en universele godsdienst”. Hij zegt:

“Elke godsdienst heeft zijn eigen missie. In het goddelijke raadsplan zijn er aan iedere godsdienst speciale functies toebedeeld. De aanwezigheid van verschillende godsdiensten functioneert dus als een geestelijke arbeidsverdeling. Onze eigen godsdienst als meerderwaardig en de ander als minderwaardig te beschouwen, is een schending van de goddelijke wet. De beleving van geestelijkheid

⁴ **New Age**: het volgens een aantal holistisch georiënteerde groepen onlangs aangebroken tijdperk van Aquarius, waarin het begrip heelheid centraal staat (Van Dale-cdrom). “New Age is de naam die wordt gegeven aan een scala van moderne vormen van spiritualiteit, religie en magie, die zich richten op de ontplooiing van een gesacraliseerd zelf”. (www.pscw.uva.nl/gm/courses).

kan slechts bestaan in termen van een zuivere moraliteit, liefde, broederschap, dienst en opoffering. Er is een onderlinge eenheid in de leerstellingen van alle godsdiensten”.

De Zuid-Afrikaansgeborene Leslie Temple-Thurston van de niet-kerkelijke Core Light bediening in Amerika, brengt een voordracht getiteld: “Ontwaakt tot de eenheid van alle dingen: persoonlijkheidstransformatie die tot eenheidsbewustzijn leidt”. Hierin zegt zij het volgende: “Geestelijk ontwaken betekent dat wij eenheid met de Oneindige zullen ervaren. Innerlijke transformatie heeft een diepgaande invloed op onze verhouding met de uiterlijke wereld. Uiterlijke ruimte neemt gestalte aan naarmate wij onze ware natuur ontdekken door innerlijke scheidingen en polarisaties te genezen. De sluiers van dualisme⁵ moeten verwijderd worden. Onze wereld is een wereld van tegengestelden, bv. liefde en haat, oorlog en vrede, pijn en plezier, juist en verkeerd, goed en kwaad. Door deze verschillende polen tijdens diepe meditatie in onze gedachten en emoties te integreren, zullen wij de innerlijke eenheid van een transcendent⁶ werkelijkheid ervaren. Daarin is alles één, zonder de spanning die geschapen wordt door tegenovergestelde polen”.

Een wereldbroederschap van geloven

Het ideaal van wereldeenheid zal volgens het PWG slechts gerealiseerd worden als het mensdom eerst godsdienstig verenigd wordt. Hiervoor moet een intensieve intergeloofsomschakeling plaatsvinden zodat bruggen gebouwd en raakpunten van gemeenschappelijk belang geïdentificeerd kunnen worden. Een van de samenbindende factoren op dit terrein is het idee van de universele God van alle geloven. In termen hiervan worden alle mensen als schepselen van dezelfde Schepper gezien, en dus allemaal godsdienstig verbonden met elkaar. Inhoud wordt aan deze verbondenheid gegeven door het propageren van een mystiek wereldbroederschap onder alle mensen. De hele familie van wereldgodsdiensten is verwant aan en betrokken met elkaar, en dus ook al hun leden afzonderlijk. Godsdienstige exclusiviteit heeft volgens die zienswijze geen bestaansrecht. Rodolfo Don van de Theosofische⁷ Vereniging in de VSA gaat een voordracht brengen over dit thema. Hij zegt: “Ik zoek een schakel tussen alle geloven als basis voor de broederschap van alle godsdienstige mensen”.

Dr. Hum Bui, een Boeddhist van de Cao Dai centrum in Amerika, beredeneert de eenheid van alle geloven zo:

“Een degelijke studie van alle godsdiensten leidt tot de conclusie dat zij allen één zijn - niet in hun historische accuraatheid of verschillende gebruiken, maar in hun wezenlijke boodschap: het hele mensdom is één grote familie, alle geloven zijn uit dezelfde goddelijke bron ontsprongen, alle ethische regels worden in de Gulden Regel⁸ vervat, goddelijkheid kan door gebed of meditatie ervaren en verwezenlijkt worden, goede daden worden beloond en slechte daden gestraft, enz. Het verheven doel van Cao Dai is om het hele mensdom te verenigen door middel van een gemeenschappelijke visie over het Opperwezen, inclusief ook alle geringe geloofsverschillen, zodat in de wereld vrede en begrip voor elkaar kan bevorderd worden”. Een Amerikaanse spreker die zichzelf “Mr. Peace Pilgrim II” noemt, bezoekt op zijn reizen vele steden en dorpen om zijn overtuiging te verkondigen. In zijn voordracht zegt hij: “Wij zijn op verschillende paden die ons ertoe zullen leiden te ontdekken dat er maar één God is”. De lezing van dr. Honora Finkelstein van de Interfaith Chapel in Amerika is getiteld: “Een wereldbroederschap: de bouw van een internetkerk”. Zij is een spreker, genezer en intergeloof-predikster. Het eerste deel van haar lezing biedt een overzicht op intergeloofsgeestelijkheid en de belangrijkheid ervan om geestelijke diversiteit te respecteren en te ondersteunen. Erna volgt een bespreking van internet-websites en -documenten over geestelijke onderwerpen.

⁵ **Dualisme:** het aannemen van twee tegenover of onafhankelijk naast elkaar staande beginselen ter verklaring van de werkelijkheid (Van Dale-cdrom).

⁶ **Transcendent:** de grens van de zintuiglijke waarneming te boven gaand (Van Dale-cdrom).

⁷ **Theosofie:** 1. (Eigenlijk) goddelijke wijsheid, zodanig als die welke door de goden zelf bezeten wordt; 2. Een mystiek-filosofisch systeem van wereldbeschouwing met soms neoboeddhistisch karakter: *de theosofie houdt vast aan de reïncarnatie*. (Van Dale-groot)

⁸ **Gulden Regel:** duidt op Matt. 7:12: “Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten”. Dit is een positieve regel die tegengesteld is aan het negatieve ‘Alles wat gij NIET wilt dat de mensen u doen, doe hen dat evenzo NIET’ van het Confucianisme (M.V.)

Zij duidt aan hoe deze bronnen aangewend kunnen worden, en ook hoe het internet in de plaats van een fysieke kerk kan gebruikt worden, of ten minste als aanvulling erop, tegen slechts een fractie van de kosten. Terry Provan van de United Church of Christ in de VSA wijst op de impact van internationalisering op onze levens en geestelijkheid. Hij meent dat economische internationalisering de weg voor sociale en godsdienstige internationalisering vrij maakt. Wij leven dus in een wereld die progressief politisch, economisch, sociaal en godsdienstig door globalisering verenigd zal worden.

Liefde en medegevoel

Liefde en medegevoel als verstandelijke en emotionele ingesteldheden én als geestelijke attributen zijn een overheersend thema op de conferentie. Dit wordt als de grondslag voor goede menselijke verhoudingen en als het geheim voor de uitschakeling van alle problemen gezien. Niet slechts stress en persoonlijke conflicten kunnen zo opgelost worden, maar ook spanningen en onverzoenbare groepsbelangen tussen gemeenschappen op de nationale én internationale terreinen.

Dit is ook de boodschap van de Boeddhistische Dalai Lama⁹, die de afsluitingsbijeenkomst van het PWG zal toespreken. Hij is de 14^{de} incarnatie van de Dalai Lama van Tibet, maar woont al sedert 1959 in ballingschap in Dharamsala, Indië, omdat hij tegen de Chinese overheersing van Tibet in opstand gekomen is. De Dalai Lama en zijn standpunten zijn thans heel populair in Amerika waar multigodsdienstig, humanistisch denken aan de orde van de dag is. Hij beschrijft zijn levensfilosofie als volgt: “Medegevoel is dat wat onze levens betekenisvol maakt. Het is de bron van blijvende vreugde en blijdschap. Onze blijdschap is met die van andere mensen verweven. Als de gemeenschap lijdt, dan lijden wij ook. Wij kunnen alles verwerpen: godsdienst, ideologie en aangeleerde wijsheid, maar wij kunnen niet de noodzakelijkheid van liefde en medegevoel ontberen. Dit is onze ware godsdienst en eenvoudig geloof. Wat dit betreft is er geen behoefte aan een tempel, een kerk, een moskee of een synagoge, en geen behoefte aan ingewikkelde filosofieën of dogma's. Mijn eigen hart en geest is de tempel. Mijn leerstelling is medegevoel en liefde voor allen, ongeacht wie of wat zij zijn. “Zolang wij deze beginselen dagelijks uitwerken, ongeacht of wij in Boeddha, in God, in enige andere godsdienst of in geen godsdienst geloven, is er geen twijfel dat wij gelukkig zullen zijn”.

Niettemin is zijn intergeloof-oriëntatie is de Dalai Lama een toegewijd Boeddhist die elke ochtend twee uren mediteert. Hij gelooft ook dat hij als de 15^{de} incarnatie van de Dalai Lama zal terugkeren om zijn strijd voor de bevrijding van Tibet in ballingschap voort te zetten.

Zoroastrisme als moedergodsdienst

De voordracht van Keki R. Bhote, een Zoroastrist¹⁰ uit Amerika, heet: “de grote bijdrage van Zoroastrisme tot de godsdiensten van de wereld”. Zijn betoog is in wezen de volgende: “Zoroastrisme, als de moeder van al de monotheïstische godsdiensten, is de oecumenische band die alle godsdiensten samenbindt. De leerstellingen van Zarathushtra, bekend als de *Gatha's van de Profeet*, hebben hun weg naar het Judaïsme, en door het Judaïsme naar het Christendom gevonden”.

⁹ **Dalai Lama:** geestelijk en wereldlijk hoofd van de Tibetaanse boeddhisten (Van Dale-cdrom).

¹⁰ **Zoroastrisme:** een zeer oude religie van vuuraanbidders die veel werd aangehangen in Centraal Azië, voordat de Islam aan invloed toenam. Volgens Hislop was Zoroaster, ‘Zero-ashta’, de grote god van de Chaldeeën. ‘Zero’ betekent in het Chaldeeëus ‘het zaad’ en ‘Zero-astha’ betekent ‘het zaad van de vrouw’. De evolutie van ‘Zero’ naar ‘Zoro’ zien we in ‘Zoro-babel’, zoals Zerubbabel in de Griekse Septuaginta werd weergegeven - het ‘zaad van de vrouw’ werd ‘Zoroaster’. De oudste volken waren bekend met de profetie van Gen. 3:15 en keken uit naar het beloofde ‘zaad van de vrouw’. Nimrods vrouw Semiramis zou haar man na diens overlijden tot voorwerp van aanbedding gemaakt hebben, nml. als ‘het zaad van de vrouw’. Rond de figuren Nimrod en Semiramis zien we de alleroudste afgoderijen ontstaan. Wij weten ook uit de Bijbel dat Chaldea (Babylon) de oorsprong is van alle afgoderij. De Perzische naam voor Zoroaster is ‘Zarathustra’. Als westerlingen die naam horen dan denken ze aan ‘aldus sprak Zarathustra’, geschreven door Nietzsche, en aan een stuk van Wagner. Zie meer in ‘The Two Babylons van A. Hislop. (M.V.)

Nauwere associatie met de aarde

Dr. Amy Beare van de Stichting voor een Wereldgemeenschap in de VSA, gaat een workshop aanbieden waarmee deelnemers in staat gesteld zullen worden om hun interactie met de aarde als een levend systeem, waarvan alle leven afhankelijk is, te formuleren. Annelie Franken van Egypte zal het *sekem* ritueel voor de vruchtbare aarde verduidelijken, met het oog op biodynamische landbouw. *Sekem* is een ritueel waarin de mens, de aarde, de wetenschap en de religie elkaar ontmoeten. Miriam Neal, een unitarische universalist uit Amerika, zegt dat stedelingen en niet-inheemse mensen hun gebroken verhouding met de aarde hersteld moet worden. Zij verduidelijkt dit zo: “de meeste niet-inheemse mensen hebben het vermogen verloren om te leven op een wijze waarin de eenheid van alle leven erkend wordt. Wij hebben de rituelen en ceremonies vergeten die ons geholpen hebben om met de ritmen van de natuur te synchroniseren. Door dit te vergeten en na te laten, hebben wij bijna onze planeet vernietigd en ook onze geestelijke erfenis laten verdwijnen. De wijsheid van inheemse mensen die nauw bij de natuur leven, moet herontdekt worden zodat de harmonie tussen de mens en zijn omgeving kan hersteld worden”.

Dr. Sadvishry Shilapiji van de Instituut voor Djainologie in Engeland, gaat twee lezingen brengen. De eerste is getiteld: “de kracht van onze eigen gedachten”. Hij zegt: “de hele wereld is door onze eigen gedachten geschapen. Door te denken, scheppen wij de wereld rondom ons - positief of negatief. Is het voor ons niet zinnig om slechts de zuiverste en meest edele gedachten te bedenken zodat onze wereld ook in overeenstemming hiermee kan zijn?”

Zijn tweede lezing handelt over ecologische en omgevingskwesaties, waarin hij aangeeft dat onze levens in volmaakte harmonie met de omgeving moeten zijn. De Tai Chi meester, Chungliang Al Huang, zal ook zijn kunde demonstreren. Hij wordt beschreven als iemand die zó in harmonie met de kracht van de aarde is dat hij samen met de wind en het water beweegt in een ballet van de ziel. Zijn leerlingen zeggen dat hij een meester is in bewegende meditatie. Samen met hem komt u in contact met uw innerlijke wezen, met de aarde onder uw voeten en met uw geest, zodat u weet wie u werkelijk bent. Alle stress en spanning verdwijnt dan uit uw leven.

De vereniging van godsdienst en wetenschap

Verscheidene verslaggevers wijzen op de noodzakelijkheid van een synthese tussen godsdienst en wetenschap. Dr. David Breed van de VSA zegt in zijn lezing: “Godsdienst en wetenschap: is het tijd voor bekering?” De kloof tussen deze twee denkpatronen moet weggedaan worden. Conflicten tussen godsdienst en wetenschap spruiten voort uit een beperkte kennis over een veel meer omvattende werkelijkheid waarin wij ons bevinden. Om deze zaak recht te zetten zal er enerzijds een synthese moeten plaatsvinden tussen de verschillende godsdienstige tradities, en anderzijds een kosmische visie aan de wetenschappen moeten toegevoegd worden.

Verering van de geest van de aarde

Verschillende New Age groepen, alsook Sjamanen¹¹ en heksen, streven naar eenwording met de natuur. Dit houdt contact met “de geest van de aarde” in. Deirdre Pulgram Arthen, een heks van de Wicca¹² beweging in de VSA, zal een opvoering geven die zij zo beschrijft: “Vereer de geest van de

¹¹**Sjamaan:** toverpriester bij Siberische volksstammen (Van Dale-cdrom). “Sjamanen komen oorspronkelijk uit Siberie; het woord in de Toengoezen-taal, staat voor iemand die een toestand van spiriruele opwindning gebruikt om binnen te treden in gewoonlijk niet-waarneembare realiteiten van de spirituele wereld en daar hulp te vragen voor hem/haar of derden ... Een sjamaan is een man of vrouw die bewust een nieuw bewijstzijsniveau of parallelle wereld kan betreden. In deze “werelden” worden ze bijgestaan door natuurgeesten en persoonlijk helpers of krachtdieren. Deze reizen naar de wereld ‘naast, boven, onder en tussen’ ons hebben steeds een doel. Meestal werkt men ‘s nachts of in het donker met de ogen gesloten en daalt af naar dat niveau onder constant gedrum. Ritme en herhaling zorgen ervoor dat men in een soort trance komt. Het drummen, nurin, ratelen en dansen zijn sjamanistische technieken die men onder de knie moet hebben. De drum slaat zo’n 220 tellen per minuut, daarom vergelijkt men deze sacrale muziek met house en techno; de sjamanen van vandaag ...” (<http://skriebels.tripod.com/spiritualiteit>).

¹²**Wicca:** een Oudengels woord, dat in modern Engels ‘witch’ is geworden; een moderne heks, ook ‘witte heks’ genoemd (Van Dale-groot). “Hekserij of Wicca is een natuurreligie die zowel door vrouwen als mannen wordt beoefend. Heksen komen samen op het platteland, op open plekken in het bos, in de tuinen in voorsteden of op appartementen, om

aarde in rituele, dansen en gezang”. Zij nodigt mensen van alle geloven uit om tezamen een rituele ruimte te scheppen waarin de goddelijke natuur van de aarde geopend wordt en mensen hun verbintenis ermee zullen ervaren. Heidense gezangen en dansen die uit het prechristelijke tijdperk in Amerika en West-Europa dateren, zullen opgevoerd worden. Nog een lid van Wicca, Sarah Avery, zal de krachten van de Godin van de Aarde in een voordracht verduidelijken.

Drama, zang en dans

De uitvoerende kunsten worden als technieken beschouwd om conflicten tegen te werken door vrede en harmonie te scheppen. Verscheidene opvoeringen zullen aangeboden worden, onder andere door Masankho Kamisi Banda van de VSA. Hij zal mensen uitnodigen om hieraan deel te nemen. Zijn oproep is: “Kom genees uw lichaam en voedt uw ziel en geest terwijl u op muziek uit Afrika en de Caraïbische Eilanden danst. Iedereen, van welke leeftijd ook, is welkom. Leer om uzelf ten volle en met vertrouwen uit te drukken”. Deborah Benslechtst uit Amerika gaat met een groep jeugdigen uit verscheidene etnische en godsdienstige achtergronden een 15 minuten lang programma van dans en meditatie voor vrede aanbieden. Het thema is: “Drink allen samen geestelijke nectar op het terrein van de ziel waar wij allen een zijn”. Direct erna zal een meditatiesessie van drie minuten volgen voor het hele gehoor. Dr. Tom Hansen, een Amerikaanse unitarische¹³ universalist¹⁴, zal een opvoering aanbieden die hij “een cursus in wonderwerken door zang” noemt. Dit is een muzikale inleiding tot de beginselen en praktijken van wonderwerken. Tom speelt gitaar en zingt terwijl de betekenis van elk lied aan het gehoor het gevoel van wonderwerken geeft. Nestor Kornblum van Spanje zal een opvoering aanbieden die hij zo beschrijft: “Stemmen en gewijde instrumenten uit vele culturen. Dit is een muzikale en meditatieve ondervinding met achtergrondzang en diepe Tibetaanse en Mongoolse dreunzang, of ‘chanting’. De eenheid en harmonie van het mensdom zal hierdoor uitgedrukt worden”. Anders Nyberg uit Zweden zal een huwelijk in drama en zang aanbieden waarin zes Zweedse meisjes zes zwarte mannen uit Afrika ontmoeten. Hun verschillende zangstijlen vloeien dan tot een eenheid samen. Daarna wordt een dansthema aangeboden dat hij beschrijft als: “het huwelijksfeest: een viering van wereldzang en cirkeldansen”. Hij verduidelijkt dit zo: “Wij komen samen in een cirkel en nemen deel aan traditionele liederen en cirkeldansen van een grote wereldfamilie (global village). Wij zijn verwonderd over de verscheidenheid en verblijden ons in de eenheid! Lieder uit Zweden en Zuid-Afrika zullen de voorkeur genieten, maar items uit de Westerse en Oosterse tradities zullen ook gebruikt worden. De dans is bedoeld om niet enkel het gehele gehoor in zijn cirkel te sluiten, maar symbolisch ook de hele aarde”

Waarde van de inheemse geloven

Er zal op de conferentie grote ophef gemaakt worden over de waarde van de inheemse (traditionele) godsdiensten, vooral de bijdragen die tot de vestiging van een universele ethiek kunnen leiden. Dr. Kay Read van de Paul Universiteit in Amerika zal een workshop aanbieden met de titel: “Om wereldburgers te worden: de bijdrage van de inheemse geloven tot een universele ethiek”. Verscheidene academici zullen bij de workshop betrokken worden om het nut van inheemse wijsheid en geloofsopvattingen in de ontluikende wereldgemeenschap aan te duiden. Gary Rhine van Dreamcatchers, Inc., in de VSA, zal een bespreking leiden, alsook gebeden en meditatie die erop gericht zijn om de smart en pijn van het verleden weg te zuiveren. Een gezamenlijke visie ten behoeve van de godsdienstvrijheid van inheemse gemeenschappen wereldwijd in het nieuwe millennium, zal ook geformuleerd worden.

bij volle maan en bij het wisselen van de seizoenen, zichzelf in harmonie te brengen met de krachten van de Natuur. Heksen vereren wat zij de ‘Oude Goden’ noemen, de goden en godinnen die voor de komst van het kristendom vereerd werden. Ze vereren de Godin van de Aarde en de Drievoudige Maan en haar gezelschap, de Gehoornde God van het Woud. De heksen kennen hun goden niet bij één naam. De verschillende heksentradities geven hun goden soms andere namen. Meestal wordt de Godin Aradia of Kerridwen genoemd en de God Kernunnos of Karnayna. Sommige tradities beschouwen de namen van de goden als een geheim en gebruiken ze alleen tijdens de rituelen. Welke naam de heksen ook geven aan de God en de Godin, voor hen zijn alle goden, ook die van andere religies, verschillende uitingen van het goddelijke” (www.webspawner.com/users/mistral).

¹³ **Unitarisme:** zich niet gebonden achten aan enig dogma, belijdenis of traditie (Van Dale-cdrom).

¹⁴ **Universalisme:** geloof dat Gods genade iedereen ten deel zal vallen (Van Dale-groot).

Gebed en meditatie

Gebed en meditatie worden dikwijls als synoniemen gebruikt - met meditatie in de betekenis van mystieke ervaring. Gezamenlijke gebeds- en meditatiesessies zullen dikwijls op de conferentie aangeboden worden. Peter G. Azrak, een oecumenisch Christen uit Amerika, zal over de voordelen van gebed spreken in zijn voordracht: “Psychotherapie en gebed: de weg naar geestelijke eenheid”. Zijn standpunt is dat gebed een verootmoedigend en verenigend effect heeft waardoor de verschillende godsdiensten zelfs verenigd kunnen worden. Hij zegt: “Wij zullen samen bidden en onze diepste hoop met elkaar delen dat gebed en meditatie door al de grenzen van godsdienstverschil zal breken”. Nog een oecumenisch gezind Christen uit de VSA, Judith Baker Miller, zal spreken over “Yoga als gebed”. Zij verduidelijkt dit zo: “de deelnemers zullen onderricht en geleid worden in een gebed waarin yoga *asana*'s¹⁵ met het gebed van Jezus zal samengevoegd worden. Dit groepsgebed zal een uitdrukking van dankbare erkenning zijn aan Hatha Yoga, de leerstellingen van Jezus, en van de vele paden naar diezelfde waarheid. Dit zal de geest van het heelal ademen”. De lezing van Barbara Carpenter van Network of Light in de VSA, handelt over “de ervaring van eenheid door een gebed van het hart”. Zij zegt: “het gebed van het hart is een geestelijke meditatie waarin de deelnemers hun harten en gedachten verenigen door een heilig gebedswoord te gebruiken, bij voorkeur een naam van God, bv. Jezus, Jahweh of Allah. Zodoende worden hun gedachten tot bedaren gebracht en de tegenwoordigheid van God in hun binnenste ervaren. Alle gedachten gaan dan zonder beoordeling bij hun voorbij. Dit leidt dikwijls tot een gevoel van warmte, licht, vrede, blijdschap, liefde en wijsheid. De dagelijkse beoefening van deze meditatie leidt naar de verlichting van stress en spanning, innerlijke vrede, medegevoel en mededeelzaamheid”. Meditatie van die aard zal ook op de conferentie beoefend worden zodat de deelnemers kunnen ervaren hoe stress verlicht en innerlijke gevoelens veranderd kunnen worden. Een andere spreker over meditatie is dr. Margaret Czerny uit Oostenrijk. Zij beweert dat meditatie over alle culturele, sociale en professionele grenzen gaat. Volgens haar beseffen meer en meer mensen dat professioneel succes alleen geen geluk kan brengen. Mensen zoeken nu naar een persoonlijke transformatie door middel van geestelijkheid. Dr. Czerny zegt dat door meditatie een mens zijn persoonlijke en professionele leven met een geestelijke visie in evenwicht brengt. Zij is een internationale econoom die zelf reeds jarenlang geregeld mediteert. Een andere meditatie-workshop zal door Sandy Glassman van Science of Spirituality in de VSA aangeboden worden. Hij zegt: “Mensen over de hele wereld mediteren vandaag: sommigen voor hun lichamelijke gezondheid, sommigen om de kwaliteit van hun leven te verbeteren, en anderen om geestelijke redenen. Deze workshop heeft voor iedereen iets. Dit helpt ons om meer bewust als geestelijke wezens te leven. Dit is op de theorie van Santa Mata gebaseerd, die meditatie over het Innerlijke Licht inhoudt. Voor meditatie zullen verschillende gelegenheden geboden worden”. Elizabeth Hin van de White Rose Foundation in de VSA, zal verduidelijken hoe geleide meditatie door de leden van alle geloven beoefend kan worden. Dr. Ram Jee Singh van Indië beschrijft meditatie zo: “Verschillende geloven hebben verschillende vormen van meditatie ontdekt, en zij moeten er niet met elkaar over strijden. In de Santa Mata traditie is de eerste stap naar meditatie de herhaling van de heilige naam van uw geestelijke leider om concentratie te bewerkstelligen. Dit is een verstandelijk proces, en geschied niet in hoorbare woorden. Hierna moeten wij onze gedachten en aandacht op de vorm en figuur van onze geestelijke leider vestigen om de meditatie te verdiepen. Dan moeten wij onze gedachten op het punt van licht tussen ons ogen vestigen, waarna wij een goddelijk geluid zullen horen. Dit mag aanvankelijk niet duidelijk zijn, maar na oefening zal de meditatie makkelijker en geestelijk meer betekenisvol worden”.

¹⁵ **Asana:** benaming voor de lichaamshoudingen bij yogaoefeningen (Van Dale-cdrom).

Yoga¹⁶

Dr. Swami Veda Bharati van het Yoga Meditatiecentrum in Amerika gaat een lezing geven, getiteld: "Overeenkomsten en samenvloeiingen tussen verschillende vormen van meditatie". Hij zegt: "Een directe, persoonlijke ervaring van het Transcendente - of wij dit God noemen of niet - is het gemeenschappelijke doel, of wezen, van alle geloven. Het pad dat naar deze Bron leidt, is meditatie". De voordracht van Thomas Patric Ryan van Canada is getiteld: "Meditatie en yoga als Christelijke geestelijke gebruiken". Hij zegt hierover: "Een toenemend aantal Christenen beoefent yoga en meditatie met groot profijt. Dikwijls spreken zij hierover niet, uit vrees dat vrienden dit niet zullen verstaan of aanvaarden. Zij zijn er zelf niet zeker over hoe het Christelijke geloof aan meditatie en yoga moet gekoppeld worden. Deze bespreking is erop gericht om deze koppeling te verduidelijken zodat Christenen hun geloof door middel van yoga en meditatie op een rijke en betekenisvolle wijze kunnen ervaren". Paramahansa Prajnanananda, een Hindoe van de VSA, zegt dat de toekomstige hoop van het mensdom in yoga gelegen is. Dit gebruik is er ten eerste op ingesteld om eenheid in een mens zijn eigen leven te brengen, en ten tweede om een band van eenheid tussen alle geloven te scheppen.

Een wereldsabbat voor verzoening

Een voorstel zal gedaan worden voor de bepaling van een wereldsabbat als een jaarlijkse dag van verzoening tussen alle mensen van alle geloven. Dit zal ten nauwste aansluiting vinden bij het idee van de New Age Beweging, namelijk 'Worldwide Healing Day'. Rev. Rod Reinhart van The World Sabbath of Religious Reconciliation in de VSA zal een workshop leiden waarin hij zal verduidelijken waarom er een heilige dag van het intergeloof moet vastgesteld worden die de 'Wereldsabbat voor Godsdienstige Verzoening' moet genoemd worden. Op die dag kunnen godsdienstleiders over gerechtigheid, gelijkheid en vrede praten. Op die dag kan aangetoond worden dat alle godsdienstoorlogen eigenlijk slechts een dekmantel voor etnische haat en economisch expansionisme was. Rod Reinhart gaat zo'n wereldsabbatdag in Michigan vieren en vraagt alle godsdienstleiders om hem hierin na te volgen.

De universele geest

Een gemeenschappelijke geestelijke ervaring in vele geloven wordt als een samenbindende en verenigende factor beschouwd. De lezing van Prof. James Nelson, professor in Religie aan de North Park Universiteit in Amerika, en een lid van de raad van het PWG, is getiteld: "Wat betekent het om in een universele geest te geloven?" Hij verduidelijkt dit zo: "Een heilige tegenwoordigheid wordt als de hoogste religieuze belevenis in verscheidene van de wereldgodsdiensten ervaren. Er is dus een gemeenschappelijke kern in die godsdiensten. De ervaring van de universele geest heeft ook implicaties voor sociale gerechtigheid en ethische normen in de samenleving".

Buitenzintuiglijke geestesgaven

Dr. Susan Bostwick van de Kerk van de Goddelijke Mens in de VSA gaat spreken over helderziendheid in het geestelijke leven van een mens, en hoe dit werkt. Zij zal technieken voor zelfgeleide meditatie verduidelijken, waardoor mensen toegang tot geestelijke vermogens zoals helderziendheid kunnen krijgen. Zij zal ook aanduiden hoe die gave in uw alledaagse leven gebruikt kan worden.

¹⁶ **Yoga:** uit India afkomstig streven om door lichamelijke en geestelijke methoden van concentratie tot hogere bewustzijnstoestanden te geraken of bijvoorbeeld een betere ademhalingstechniek aan te leren (Van Dale-cdrom). "Wat is yoga? Yoga is zelfrealisatie. Punt, andere lijn. De persoonlijke ziel moet terug één worden met de kosmische ziel - met BRAHMAN. Dus kortweg: ik moet stijgen boven tijd en ruimte. Ik moet terug puur geest worden. In basis ben ik geest en ik moet het terug realiseren. Onze ziel is versluierd door materie. We moeten de sluier terug wegnemen. En zoals Jezus zei: "Ik en de Vader, wij zijn één". En we maken geen compromissen meer. Daar alleen dient het leven voor. De materie moet gedropt worden. Dit is yoga". (<http://user.online.be/yoga>).

Holistische genezing

Holistische¹⁷ genezingspraktijken worden ook ingespannen om de mens zijn latente geestelijke en kosmische krachten voor de New Age te ontsluiten. Dr. Jeffrey Ptak van Chiropractors Restoring Energy Worldwide, VSA, brengt een lezing getiteld: “Chiropractie: wij genezen de wereld door de geestelijke mens en de fysische mens met mekaar in verbinding te brengen”. Hij verduidelijkt dit zo: “Chiropractie heeft reeds vóór de kwantumfysica erkenning gegeven aan het bestaan van een intelligent, holografisch heelal. Onze hele filosofie is gebaseerd op het alomtegenwoordige bestaan van een Universele Intelligentie en zijn verpersoonlijking in individuele levensvormen. Ons hele doel is storingen te verwijderen zodat de Intelligentie zichzelf door alle levensvormen kan uitdrukken. Wij zien chiropractie dus als een onmisbaar voordeel voor een persoon zijn geestelijke, verstandelijke en fysische welstand. Nadat elk persoon vrijgemaakt is om zijn/haar geestelijke essentie te openbaren en zijn/haar roeping en talenten uit te leven, zal het ideaal van universele eenheid verhoogd en gediend worden”.

Geestelijke zielkunde

Een tak van de zielkunde die ingesteld is op de ontdekking en benutting van geestelijke waarden in mens, wordt geestelijke of heilige zielkunde genoemd (sacred psychology). Ram Giri van de VSA brengt een voordracht hierover, getiteld: “Geestelijke zielkunde: een instrument om de geestelijkheid van alle geloven te vergroten”. Hij zegt: “de optimale oplossing voor lijden is een geestelijke transformatie. Door de erkenning van ’s mensen hogere geestelijke potentiaal, kan een geestelijke zielkunde potentiële kracht zijn om individuen te helpen een transformatie te maken via een diepere toewijding aan hun geloof. Hun ingeboren geestelijk potentiaal moet ontdekt en benut worden voor de bevordering en manifestaties van medegevoel”.

Islam en wereldvrede in het nieuwe millennium

Duidelijke pogingen worden aangewend om aan de Islam een vredemakende rol in de wereld toe te bedelen. Dr. Maneh Hammad Al-Johani uit Saoedi-Arabië brengt een lezing met de titel: “Islam en wereldvrede”. Dr. Shah Sufi Mohammad Nurul-Alam, een Moslim van het World Human Rights Service Council in de VSA, brengt een lezing getiteld: “de millenniumprofetie kondigt een Gouden Eeuw aan”. Hij zegt ondermeer: “de huidige beschaving zal na de derde wereldoorlog in het jaar 2002 eindigen, indien de mens niet naar zijn innerlijke stem luistert. Moderne profeten vestigen de aandacht op deze innerlijke geestelijke drang. Een nieuwe beschaving zal door middel van de Grote Imam Mahdi beginnen, die de permanente vredesgezant is van Almachtige God voor de aarde. Hij zal uit de Arabische woestijn naar voren treden, zoals door God is bepaald. Jezus Christus zal uit de hemel verschijnen om de Grote Imam Mahdi bij te staan om in 2002 een wereldregering te vestigen met Jeruzalem als hoofdstad, waardoor er een toestand van ‘hemel op aarde’ zal aanbreken”.

Feminisme in het nieuwe millennium

Dr. Douglas Canterbury-Counts van het Centrum voor Geestelijke Zielkunde (Sacred Psychology) in de VSA, wil feminisme bevorderen met de voordracht: “de zwarte moeder: een noodzakelijk oerbeeld voor een nieuw millennium”. Hij zegt dat de zielkundige, Carl Jung, in de 1930’s geschreven heeft dat als de huidige beschaving de belangrijkheid van vrouwelijkheid niet herontdekt, en dit oerbeeld in onze levens niet herstelt, er geen hoop is voor het voortbestaan van het mensdom. De spreker verwijst ook naar dr. Jean Houston, die zegt dat een van de meest betekenisvolle gebeurtenissen in het huidige tijdvak de opkomst en verering is van het vrouwelijke. Het oerbeeld van de moeder, met specifieke verwijzing naar de wijsheid van een zwarte moeder, Kali, en de wijsheid die zij aanbiedt, wordt in de voordracht behandeld.

¹⁷ **Holisme:** opvatting dat er een samenhang bestaat in de werkelijkheid die enkel uit een beschouwing van het geheel blijkt en niet terug te vinden is in de onderdelen (Van Dale-cdrom).

Heksen en tovenaars

Heksen, tovenaars en spiritisten uit verschillende culturen worden als een integraal deel gezien van de religieuze gemeenschap, en zij gebruiken het PWG actief om hun aanwezigheid in de samenleving te bevorderen. Donald Frew van het Covenant of the Goddess in de VSA, zal de moderne beoefening van antieke toverkunst (neopagan witchcraft) bespreken. Dit wordt ook Wicca genoemd. Donald is de intergelooftsvertegenwoordiger van zijn organisatie en ziet het als zijn taak om negatieve mythes over heksen en tovenaars de kop in te drukken. Hij was ook op de 1993-conferentie van het PWG. Een andere spreker is Judith Grove Harris, een priesteres in de feministische Wiccabeweging Amerika, die ook een meestersgraad in godsdienstwetenschappen aan de Harvard Universiteit heeft behaald. Zij heeft een CD-ROM uitgebracht, getiteld: "Op gemeenschappelijke grond: de wereldgodsdiensten in Amerika". Judith Harris zal de opkomst van toverkunst in het feminisme aanduiden, en een vergelijkende studie maken over de rol van heksen in Amerika en Zuid-Afrika. Hierin zal zij eigentijdse hekserij en toverij onder ogen nemen en ook de sociale rol ervan aanduiden.

Mormoonse geestelijkheid

Verscheidene voordrachten worden ook door leden van de Mormoonse kerk van Amerika gebracht. In een voordracht, getiteld "Menselijke wezens - wie zijn wij?" zet dr. Roger R. Keller het Mormoonse standpunt uiteen. Hij zegt: "de Mormonen geloven dat mensen in de tegenwoordigheid van God geleefd hebben voordat zij naar de aarde toe gekomen zijn. In de hemelse sferen zijn wij met een proces van geestelijke groei begonnen. Toen wij sterflijke wezens werden, is ons geheugen over ons vorige leven verdwenen. Met de hulp van de Geest moeten wij nu opnieuw leren wie wij zijn en hoe geestelijk te groeien".

Hindoe-universalisme

Het Hindoegelooft wordt ook actief aangewend voor het doel van godsdienstig universalisme. Het is vooral door Hindoeïstische Transcendente Meditatie (TM) en yoga dat dit doel verwezenlijkt wordt. De multigodsdienstige rol van Sri Ramakrishna wordt echter ook voor dit doel aangewend. Audrey Kitagawa van de VSA verduidelijkt dit zo: "Sri Ramakrishna heeft gezegd: 'Ik ben het snoer dat door al de parels loopt'. De parels zijn de verschillende godsdiensten van de wereld. Hij heeft universeel respect en verdraagzaamheid geleerd tegenover alle godsdiensten, en is ook gekomen om hen in harmonie met elkaar te brengen". Na haar voordracht zal Audrey een meditatie sessie leiden en verduidelijken hoe onze levens vanuit onze harten - het centrum van goddelijke liefde - beheerd moeten worden. Dr. Bhaktisvarupa Damodara Swami, een Hindoe uit Indië, zal een voordracht brengen, getiteld: "de Veda's en de rol van het mensdom in de kosmos". Hij duidt erop dat de Hindoes hun heilige geschriften (de Veda's) als een synthetische beschouwing huldigen van de wetenschap en de verschillende godsdiensten.

De rol van godsdienst in de VN

De Verenigde Naties met hun Algemene Vergadering en Veiligheidsraad, is als een wereldlichaam een zeer invloedrijk forum, om wereldvraagstukken te bespreken en besluiten over conflicten te nemen. Welke rol behoren godsdienstige leiders in deze gesprekken en besluiten te spelen? De VN heeft reeds vroeg in de zeventiger jaren de waarde hiervan beseft toen ze de multigodsdienstige Wereldconferentie voor Godsdienst en Vrede (WKGV) als een Categorie 2 nieuwe regeringsorganisatie in de leven heeft geroepen. Dit betekent echter nog niet dat godsdienstigen een rol in de Algemene Vergadering en zijn besluiten spelen. In het licht hiervan gaat Dr. Arvind Sharma, van de Faculteit Religieuze Studies aan de McGill Universiteit in Canada, een voordracht geven met de titel: "Godsdienst en de VN". Hierin wordt de volgende vraag gesteld: "Wat is de rol die godsdienstige stemmen in de Verenigde Naties Organisatie (UNO) moet spelen, en kunnen zij positief tot de zaken bijdragen die in de VN besproken worden?"

CHRISTELIJKE EVALUERING VAN DE CONFERENTIE-THEMA'S

Uit de aard van de thema's van het Parlement voor Wereldgodsdiensten is het erg duidelijk dat de conferentie in geen enkel opzicht als Christelijk kan bestempeld worden. De fundamentele beginselen van het evangelische Christendom komen helemaal niet in de besprekingen en toekomstbepalingen tot hun recht en worden trouwens opvallend genegeerd. 'Christenen' die er wél optreden zijn oecumenisch-georiënteerd, dikwijls onbijbels in hun visie, en hebben er klaarblijkelijk geen problemen mee om, samen met de critici en de opposenten van Bijbelse Christenen, aan dezelfde tafel te zitten en hun de hand te reiken. Deze sprekers die nochtans namens het Christendom spreken, werpen een donkere schaduw van dwalingen over de Bijbel. John Morton, van de Church of the Movement of Spiritual Awareness in de VSA, zegt: omdat God liefdevol is, is er geen mens die naar de hel toe zal gaan: "U kunt de goddelijke werkelijkheid kennen, terwijl u nog op de aarde leeft. Uit God komen alle dingen. God heeft zijn hele schepping lief, en geen ziel zal naar de hel gaan". De toespraak van Dr. Elizabeth Stewart, een theologe van de De Paul Universiteit in de VSA, is getiteld: "Jezus de heilige dwaas: een Christologie voor het nieuwe millennium". Dit is op haar doctorale proefschrift gebaseerd, dat dit jaar onder de titel "Jesus the Holy Fool" werd gepubliceerd. Stewart zegt dat Jezus' woorden en daden, zowel als de negatieve reacties die dit bij de volksleiders uitgelokt heeft, een Bijbelse basis bieden om Hem een heilige dwaas te noem. Het tegendeel is echter waar: Zijn critici en vijanden zijn dwazen omdat zij Hem wegens hun geestelijke en morele verdorvenheid geminacht en verworpen hebben. Jezus is de heilige Zoon van God en het absolute toonbeeld van rechtzinnigheid, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. De volgende antichristelijke thema's zijn de hoofdkenmerken van deze conferentie:

Eenheidsdenken

De New Age Beweging haar filosofie van de eenheid van alle dingen is het hoofdkenmerk van de conferentie. Tussen al de godsdiensten moeten gemeenschappelijke terreinen vastgesteld worden, zodat zij elkaar kunnen handreiken en samengroeien tot een universeel geheel. Het Christelijke concept van tegenstellend denken (bv. tussen licht en duisternis, waarheid en leugen, hemel en hel, geredden en verlorenen, ware godsdienst en al de valse geloven) wordt helemaal verworpen, omdat dit naar spanning en conflict leidt, en niet naar de schepping van een wereldbroederschap van geloven.

Humanistische begrippen

Humanistische¹⁸ begrippen over liefde, verzoening, eenheid, harmonie, broederschap, verdraagzaamheid en medegevoel worden algemeen op de conferentie gehanteerd. Merk echter op dat er géén Christelijke inhoud aan gegeven wordt. Er wordt nergens van de *agape*-liefde van God in Jezus Christus gesproken, niet van verzoening tussen God en mens door het kruis, niet van Christelijke eenheid, harmonie en broederschap, ook niet van Christelijke verdraagzaamheid tegenover de broeders, onverdraagzaamheid tegenover de valse godsdiensten en Christelijk medegevoel met een wereld in zijn nood en verlorenheid.

Een oecumenisch Christendom

Veel moeite wordt gedaan om het Christendom binnen het raamwerk van een wereldwijde, intergeloofs-oecumene te plaatsen. Het bekleedt niet langer een unieke positie als de speciale openbaring van God, maar het is een van de vele aanvullende openbaringen aan de mens door de eeuwen heen. Het functioneert dus complementierend t.o.v. de andere geloven, en is daarom niet de enige weg tot

¹⁸ **Humanisme:** wereldbeschouwing die voor alles de menselijke waardigheid, de vrijheid en de waarde van de persoonlijkheid wil hooghouden en bevorderen en die het geloof aan een persoonlijke god niet als premisse stelt (Van Dale-groot). "Humanisme is een democratische en ethische levenshouding die bevestigt dat mensen het recht en de verantwoordelijkheid hebben om betekenis en vorm te geven aan hun eigen leven. Het staat voor het opbouwen van een meer humane samenleving via een moraal gebaseerd op menselijke en andere natuurlijke waarden, in een geest van rede en vrij onderzoek, door menselijke vaardigheden. Het is niet deïstisch, en aanvaardt geen bovennatuurlijke realiteitsperceptie". (www.huma.be/info/hva.htm).

God. Hierdoor wordt de stelling van Jezus, in Johannes 14:6, totaal genegeerd, namelijk dat Hij alléén de weg naar de Vader is.¹⁹

Erkenning van afgoden

De Heer zegt dat wij geen andere goden voor Zijn aangezicht mogen hebben om voor hen neer te buigen en hen te dienen (Ex. 20:5). Het Nieuwe Testament verbiedt ons in dezelfde duidelijke taal om onder één juk met andere geloven te komen (2 Kor. 6:14-17). Wij mogen geen gemeenschap met hen hebben en dus ook niet samen met hen mediteren, dansen, beraadslagen en conferenties houden. De reden voor dit verbod is de schrikwekkende realiteit dat de beoefenaars van valse godsdiensten met een vorm van demonologie bezig zijn (1 Kor. 10:19-20). De uitdrukkelijke erkenning die aan de Afrikaanse godsdiensten, met hun voorvaderaanbidding en toverij, gegeven wordt, is een andere vorm van legitimatie van afgoderij. Al deze dingen dragen ertoe bij om een Christelijke levenswijze, en vooral ook het Christelijk onderwijs, in het nieuwe millennium te beperken en stelsmatig te doen vervagen, door dit met andere geloven te vermengen.

Hekserij, toverij en spiritisme

Heksen, tovenaars en waarzeggers zijn ook op de conferentie welkom en beoefenen ongehinderd intergeloofsbanden met de familie van wereldgodsdiensten. Dit alleen al is een bewijs dat het PWG antichristelijk is. Deze activiteiten worden uitdrukkelijk in Deuteronomium 18:10-12 verboden. In Handelingen 19:19 wordt gezegd dat, in Bijbelse tijden, mensen die zich van toverij bekeerd hadden, hun boeken over toverkunsten in het openbaar verbrandden.

Meditatie en mystieke ervaringen

Bijzondere nadruk wordt er in de conferentie gelegd op verscheidene vormen van Oosterse meditatie. Dit is het tegenovergestelde van gebed, omdat het hier gaat over een meditatieve inkeer naar binnen. De gedachten van een persoon worden door ontspanning en concentratie op een naam (een mantra), en door visualisering, naar een kosmische sfeer verplaatst waar hij een diepere ontdekking van zichzelf meemaakt. Dit wordt het *dieper zelf*, het *hogere zelf* of de *god binnen in u* genoemd. Mystieke ervaringen zoals buitenzintuiglijke waarneming, het vermogen tot zelfgenezing, een supergeheugen, alsook andere ‘gaven’, worden onder deze toestand verkregen.

Holistische genezing

Oosterse en Afrikaanse tradities van genezing genieten grote voorrang op de conferentie. Dit zijn allemaal mystieke praktijken die óf met meditatie óf met toverij te doen hebben. Dit zal onkundige patiënten aan occulte bindingen onderwerpen, die een geweldig negatieve geestelijke invloed op hun zullen hebben. Een chiropracticus is uitgenodigd om aan de conferentie te verduidelijken hoe zijn praktijk ook op de ontdekking en gebruikmaking van een mystieke krachtbron gebaseerd is.

Multigodsdienstige toekomstvisie

De conferentie ziet het komende millennium eenparig als een nieuw tijdperk in de menselijke geschiedenis. Dit zal een tijd van wereldbroederschap worden waarin vrede, eenheid en harmonie tussen alle culturen en geloven zal heersen. De verschillen zullen als maar minder en de overeenkomsten als maar groter worden. Alle vormen van exclusiviteit zullen verdwijnen om voor een aanvullende verscheidenheid plaats te maken. De Bijbel spreekt óók van een wonderlijke toekomst voor het mensdom, in het vreedrijk, maar daarin zal slechts één, exclusieve, godsdienst beoefend worden, namelijk die van het ware Christendom (Jes. 11:9; Jer. 31:34; Hand. 15:16-17).

¹⁹ **Joh. 14:6:** “Jezus zei tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij”.

De grote rol van Amerika

Het is opvallend hoe overheersend de rol van Amerika is in de regelingen, financiering en voorziening van sprekers voor de conferentie. Dit land is zo doortrokken van multigodsdienstige, oecumenische, spiritistische, Oosterse, occulte en New Age groepen als een oude boomstomp die door horden reismieren ingenomen en bijna verteerd is. Een voorbereidende conferentie werd op 9-9-1999, met aanzienlijke kosten, in Louisville gehouden. De Cathedral Heritage Foundation en de Thomas Merton Center Foundation stonden borg voor de kosten. Het laatste uur is aangebroken voor de Westerse wereld die als traditioneel Christelijk beschouwd werd. Amerika gaat het Oosten nu voor in de mystiek.

Bijbelse waarschuwingen

De Bijbel waarschuwt duidelijk dat er in de eindtijd een oecumenisch lichaam van valse godsdiensten zal ontstaan dat de wereld, samen met de Antichrist, zal overheersen en regeren. Die godsdiensten moeten vooraf bij elkaar komen om een corporatieve groep te vormen die onder de leiding van een moederorganisatie besluiten kan nemen:

“... en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der [gods] lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken ... en op haar voorhoofd was een naam geschreven, [namelijk] Verborgenschap; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde” (Op. 17:3-5).

Het dier met de zeven koppen is de Antichrist. De zeven koppen stellen zeven goddeloze wereldrijke voor, waarvan het zevende het eindtijdse rijk van de Antichrist zal zijn. De vrouw is de verpersoonlijking van de valse godsdiensten omdat zij al de ‘hoeren’ (de geestelijk afvalligen en ontrouwen) vertegenwoordigt. De Antichrist draagt haar, hetgeen erop duidt dat de politieke leiders de alliantie van valse godsdiensten zullen erkennen en bemachtigen. Zij zal aan al haar aanhangers zeggen dat de Antichrist de ware Christus en Messias van de hele wereld is. De Antichrist zal dit aspect van zijn heerschappij en manifestatie als heel belangrijk beschouwen, omdat hij ook als een geestelijk leider wil aanbeden worden. Dit zal hij echter niet kunnen realiseren vóórdat hij al de valse godsdiensten achter zich geschaard heeft. Hij zal dan oorlog voeren tegen de heiligen die hem niet willen aanbidden (Op. 13:7). Volgens Openbaring 13:4 zal de hele wereld in dit stadium misleid worden om de Antichrist te aanbidden. Dit wordt ook in Openbaring 13:8 bevestigd. Deze misleiding is nu al begonnen, en oecumenische bewegingen zoals het PWG doen hiertoe belangrijke voorbereidingswerken. In een van de lezingen op de conferentie zegt een Moslem, dr. Shah Nurul-Aram, dat de Grote Imam Mahdi van de Islam het hoofd zal worden van het vrederijk. Hij zal naar bewering uit de Arabische woestijn opstaan en Jezus zal samen met hem een wereldregering vestigen in Jeruzalem. Jezus heeft naar deze valse messiaanse aanspraken verwezen, toen Hij zei:

“Alsdan, zo iemand tot u zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan ... Ziet, Ik heb [het] u voorspeld! Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, [hij is] in de binnenkameren; gelooft het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des mensen zijn” (Matt. 24:23- 27).

Wij bevinden ons nú in de tijd van de grote afval, van valse profeten en grootschalige misleiding op geestelijk gebied. Een deel van deze misleiding vindt in de Naam van Jezus plaats (Matt. 24:4-5), en dus ook in nominaal ‘Christelijke’ kerken (2 Tim. 4:3-4; 2 Pet. 2:1-2). Als wij echter de waarheid van Gods Woord, van de Heilige Geest en van Jezus kennen, zal de waarheid ons van alle dwaling vrijwaren (Joh. 8:32).

(NB. Indien u meer over de Antichrist zijn ideologie en over de alliantie van valse wereldgodsdiensten wilt weten, kan u prof. J.S. Malans boek *De boodschap van Openbaring voor de eindtijd* bestellen tegen R10 (+R3 postgeld). Een ander boek, *Gevaren van de New Age Beweging*, is tegen R4 verkrijgbaar (plus postgeld). Hierin wordt het gevaar van meditatie, alsook verscheidene andere

New Age gebruiken, behandeld. Het boek over *Heiligmaking* is steeds verkrijgbaar tegen R10 en zal u helpen om geestelijke voorbereidingen voor de wederkomst van Christus te treffen).²⁰

New Age hervormingen nemen een snelle loop

Overall in de wereld worden New Age hervormingen nu in een verscheidenheid aan organisaties en groepen geïmplementeerd. Ook in vele kerken is dit geen ongewoon verschijnsel. Soms bestaat dit uit oecumenische banden met andere geloven, soms holistische genezing of andere mystieke praktijken zoals meditatie en visualisering. Eén lezer heeft het volgende geschreven over een plattelandsgemeente van de grootste Afrikaanse kerk: “de dominee zegt dat de gemeente haar zonden moet visualiseren, in pakjes toedraaien en op de voortafel neerzetten. Hij bidt er dan voor en de zonden worden vergeven”. Pas op dat niemand u misleidt!

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: <http://users.skynet.be/fa390968/index.htm>

Mirror sites: <http://members.lycos.nl/verhoevenmarc696/index.htm>

<http://members.lycos.nl/smetsdan/index.htm>

<http://members.fortunecity.com/marcverhoeven1/index.htm>

²⁰ Nu vrij beschikbaar op: <http://www.bibleguide.com/articles/afrikaans/>