

# De wereld en kerk zonder God

door Roger Oakland, <http://www.understandthetimes.org/commentary/c208withoutgod.shtml>, 2017

Vertaling en inlas door M.V.

Ik ben geen columnist voor *Wall Street Journal* of een schrijver voor de *London Times*. In feite ben ik echt een boer met een bediening, die houdt van de Heer, en die een hart heeft voor het ontmaskeren van bedrog, en mensen te leiden naar de waarheid. Ik heb enkel een graad in biologie en heb nooit aan journalistiek gedaan. Maar, één ding is zeker: de Bijbel heeft me inzicht gegeven met betrekking tot vele domeinen van het leven. Gezond verstand is er een van.

Vandaag de dag bevindt de wereld zich in absolute chaos. Geen enkeling of overheid of enige natie weet wat te doen. Evenmin zijn de Verenigde Naties in staat om vrede te stichten in de wereld. Landen haten elkaar. Terroristen snijden hoofden af in de naam van 'God' en promoten hun activiteiten op wat 'de sociale media' wordt genoemd.

Kinderen worden gehersenspoeld en krijgen bomgordels op hun lichamen om volwassenen te doden die behoren tot een andere religie. De paus vertelt de wereld dat alle religies dezelfde God aanbidden. Kan alstublieft iemand opstaan met de waarheid en vertellen wat er aan de hand is?

Zonder de Bijbel begrijpen we van dit alles niets. We leven in een gevallen wereld. Satan, de grote misleider, heeft de zaken van de mensen beïnvloed sinds de zondeval van de mens in de Hof van Eden. Als iemand dit gelooft, in de hedendaagse wereld, en zelfs in wat de evangelische kerk genoemd wordt, dan wordt hij beschouwd als dat hij loopt op de rand van de krankzinnigheid. Satan werd weg verklaard, en mensen geloven niet dat God nog steeds op de troon zit.

De mens onderneemt zwakke pogingen om wereldproblemen op te lossen op zijn eigen manier. Zij die streven naar het presidentschap, of andere politieke posities, debatteren eindeloos over 'non issues' terwijl leiders van landen dreigen de wereld te verwoesten met nucleaire wapens omwille van macht en hebzucht.

Darwiniaanse evolutie voorziet in de grondslag van materialistisch atheïsme en zijn neefje humanisme. Openbare scholen, en nu zelfs 'christelijke' colleges en seminaries, hebben de leugen geaccepteerd. Jonge mensen werden gehersenspoeld om te geloven dat zij familie zijn van redeloze, ruwe apen, en spelen overeenkomstig de rol.

Zonder Gods openbaring aan de mens, gevonden in Gods Woord, wordt de maatschappij geleid door valse ideologieën en religies die de waarheid maskeren. Hele naties worden in de duisternis gehouden. Naties die enigszins goed begonnen waren, komen terecht in het verkeerde. De geschiedenis herhaalt zich altijd weer opnieuw.

Vanuit een bijbels perspectief, leven wij in een periode die duizenden jaren geleden geprofeeteerd werd. Maar, terwijl er overal seinposten zijn, zijn de massa's blind. Belijdende christenen, die zeggen in God te geloven, behoren bij de ergste overtreders en meest bedrogenen. Zij zouden in staat moeten zijn te zien wat er gebeurt, en anderen te waarschuwen. In plaats daarvan, verbannen zij bijbelse profetie naar de mythologie, en verspillen hun energie met 'purpose-driven' te zijn, of ze vinden manieren om dichter bij Jezus te komen door middel van oosters mysticisme.

Wanneer iemand alarm blaast, wordt hij door de meerderheid beschouwd als behorend tot 'de haters'. Als zij verwijzen naar de smeebeden van de oudtestamentische profeten, om terug te keren naar gerechtigheid, heeft dit tot gevolg dat 'christenen' gemene dingen naar hun hoofd slingeren. Bewerend godvruchtige bijbelgelovige christenen te zijn, beschouwen zij hen die waarschuwen, als vijanden. Het aannemen van "de waarheid" zien zij niet als iets acceptabels. Voor hen is waarheid nu relatief, vermits zij slachtoffer zijn geworden van de postmoderne, oecumenische mindset, dat alle zienswijzen acceptabel zijn.

**Tegenwoordig vindt men het erger te  
waarschuwen tegen het kwaad, dan  
het kwaad te doen!**

Uiteraard, terwijl zij beweren dat alle zienswijzen acceptabel zijn, is er één zienswijze die zij hebben verworpen. Niet langer zijn zij gehoorzaam aan God en Zijn Woord. In plaats van het Woord te onderwijzen, vertellen zij verhalen. In plaats van te waarschuwen voor de hel en een verloren eeuwigheid, spreken zij over hoe je kan hebben wat je maar wilt, en zijn wat je maar wilt. Deze wolven in schapenvacht verslinden kudde na kudde.

De kerken die gedijen zijn niet langer kerken. In plaats daarvan, worden ze entertainment-centra voor volwassenen, tieners en kinderen. Er worden happenings gecreëerd om iedereen te behagen. De ene week is er een kinderboerderij, de volgende een kunstgalerij. Elke week spelen de 'acid rock bands', en de mensen hebben dat zo graag. Liederboeken werden afgedankt, samen met de leringen van de Bijbel die zij eens onderwezen. Nu herhalen repetitieve refreinen altijd weer opnieuw frases die niets zeggen over de Bijbel maar wel de gevoelens beschrijven die men ervaart bij het zingen.

Wat is de oplossing? Keer terug naar de Bijbel. Jezus komt spoedig!

---

#### Lees van Roger Oakland ook:

- o "De ondergang van het Christendom": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/ondergang-christendom.pdf>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)