

# Welke Jezus liefhebben?

WOL, update 6-9-2006

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV). Vertaling en voetnoten door M.V.

De oecumenische beweging van onze tijd beweert dat het voldoende is dat een persoon “van Jezus houdt” en “het evangelie gelooft”. Allen die “van Jezus houden” zouden in broederschap moeten kunnen leven en samenwerken.

Er is echter een ernstig probleem met deze filosofie. Ze negeert het feit dat er vele valse christussen en valse evangeliën bestaan. Bijna 2000 jaar geleden schreef de apostel Paulus over dit probleem:

“Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is. Want indien hij, die komt, **een andere Jezus** predikte, die wij niet gepredikt hebben, of indien gij een andere geest ontvingt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht” (2 Kor. 11:3, 4).

De Korinthische kerk was op een onschriftuurlijke wijze nonchalant, vleeselijk en tolerant en Paulus vreesde dat als er valse predikers zouden komen die hen een “andere Jezus” of een “ander evangelie” zouden brengen, zij die zouden volgen in plaats van zich van hen af te keren.

Dit is een perfecte beschrijving van de velen die verward zijn in de moderne oecumenische beweging. In plaats van alles zorgvuldig te controleren aan het Woord Gods, en valse christussen en valse evangeliën te ontmaskeren, verheerlijken zij de tolerantie en de “eenheid in de diversiteit”.

Een goed voorbeeld hiervan zijn de “Mars voor Jezus”-optochten,<sup>1</sup> die jaarlijks gehouden worden. Deze trachten alle belijdende christenen samen te brengen voor een verenigd “getuigenis voor Jezus”. De nationale coördinator van de “Mars voor Jezus” in Canada, Marty Klein, betuigde dit jaar dat de Mormonen welkom zijn om deel te nemen aan de Mars.

Alan Sharpe<sup>2</sup> van Ottawa zond Marty Klein op 2 mei een e-mail en vroeg:

“Ik ben geïnteresseerd in de Mars voor Jezus. Kan een vrome Mormoon, die van Jezus houdt, ook meestappen in de mars?”

Marty Klein antwoordde:

“**IEDEREEN** is welkom om met ons mee te doen. Wij stellen echter duidelijk dat dit een mars is **VOOR** Jezus. Het is geen protestmars - wij promoten niets dan een persoon (Jezus) en wij staan christenen of andersdenkenden niet toe mee te marcheren voor hun eigen, onderscheiden zaken”.

Alan Sharpe schreef opnieuw op 11 mei voor een bevestiging over het deelnemen van Mormonen aan de “Mars voor Jezus”. Hij zei:

“Als ik mezelf een goed Mormoon noem dan moet ik geloven wat de oudsten leren, namelijk dat Lucifer de broer van Jezus is, dat Jezus een polygamist was, en dat onder zijn vrouwen zich Maria en Martha bevonden (de zussen van Lazarus) en Maria Magdalena. Dit alles is orthodox Mormonisme. ... Kan een vrome Mormoon, die deze dingen gelooft, maar die van Jezus houdt en hem wil loven, niettegenstaande toch meegaan in de Mars voor Jezus?”

Marty Klein antwoordde:

“**NIEMAND** WEET wat er omgaat in iemands hart, dan God en die persoon alleen. Jezus zei ons dat indien we in Hem geloven en zijn geboden bewaren - indien we een persoonlijke ontmoeting met hem hebben en **WETEN** dat zijn Geest in ons woont - wij dan **ZIJN** kinderen zijn.

<sup>1</sup> De eerste jaarlijkse “March for Jesus” kwam er in 1987; zie: [http://www.gmfj.org/pages/how\\_it\\_started.htm](http://www.gmfj.org/pages/how_it_started.htm).

<sup>2</sup> Alan Sharpe is een freelance schrijver in London, Ontario, Canada.

IN ELK GEVAL blijf ik nog steeds volhouden: IEDEREEN is welkom om met ons mee te doen. Wij maken echter duidelijk dat dit een mars is VOOR Jezus. Het is geen protestmars - wij promoten niets dan een persoon (Jezus) en wij staan christenen of andersdenkenden niet toe mee te marcheren voor hun eigen, onderscheiden zaken". (Benadrukking van het origineel).

Deze verklaring demonstreert een ongelofelijke onkunde ten aanzien van Gods Woord. Beschouw hierna enkele valse christussen die in onze hedendaagse wereld bestaan:

1. De Hostie-Jezus die aanbeden wordt in het gebakje van de Katholieke mis.<sup>3</sup>
2. De Mormoonse Jezus die een polygamist was.
3. De Modernistische Jezus die niet uit een maagd werd geboren.
4. De Unitarische Jezus die niet God is.<sup>4</sup>
5. De Universalistische Jezus die niemand naar de hel stuurt.<sup>5</sup>
6. De Welvaart-Jezus die rijk was.
7. De Lachende Jezus die mensen "neerslaat" met zijn geest<sup>6</sup> en hen oncontroleerbaar doet lachen en schokken als een beschonkene.
8. De Eigendunk-Jezus die de mens nooit een zondaar noemt.
9. De Revolutionaire Jezus, de stichter van de Bevrijdingstheologie.

Dit zijn slechts een greep uit de vele valse Jezussen die in onze hedendaagse wereld bestaan. Pas op voor hen die weigeren valse predikers te onderkennen, en die weigeren valse christussen te ontmaskeren en valse evangeliën. Het is onmogelijk de ware Jezus lief te hebben zonder de valse Jezus te haten. Zij die beweren dat God hen heeft geroepen om alleen maar een positieve boodschap te brengen, en die alle controverse uit de weg gaan, die zijn erg bedrogen!

"Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, opdat wij niet verliezen wat wij bewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. **Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet**; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon" (2 Johannes 7-9).

"Geliefden, terwijl ik mij met alle ijver ertoe zet u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing **te strijden voor het geloof** dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is" (Judas 3).

---

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>3</sup> Zie: <http://www.verhoevenmarc.be/rkk.htm>

<sup>4</sup> Zie: <http://www.verhoevenmarc.be/drieenheid.htm>

<sup>5</sup> Universalisme is het geloof dat Gods genade iedereen ten deel zal vallen.

<sup>6</sup> Het bekende "Slain in the Spirit"-fenomeen. Zie : <http://www.verhoevenmarc.be/#Pinkster> .