

# Wees Waakzaam!

M.V., 16-11-2011; Update 28-12-2014

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977

Met het oog op wat moeten wij waakzaam zijn?

Met het oog op wat *niet* moeten wij waakzaam zijn?

Wat moeten wij doen om waakzaam te zijn?

Wat moeten wij *niet* doen om waakzaam te zijn?

Allemaal vragen die me bezig hielden. Enkel een zorgvuldig onderzoek van de Schrift zal klaarheid kunnen brengen. Dus heb ik in het Nieuwe Testament alle teksten opgezocht die spreken over “waakzaamheid” (zoekwoorden: “waak” en “waken”), gegroepeerd volgens thema:

1. Waken in algemene zin: Mattheüs 26:40-41; Markus 14:37-38; Openbaring 3:2.
2. Met het oog op de verleidingen en listen van de duivel: Efeziërs 2:2; Efeziërs 5:6, 14; Openbaring 12:9; 1 Petrus 5:8. Vergelijk met Deuteronomium 13:13. Wordt ik door de duivel misleid, bestuurd?
3. Met het oog op valse leraars: Handelingen 20:31.
4. Met het oog op de verleidingen van het vlees. Efeziërs 5:14; Romeinen 13:11-14. Leef ik in zonde?
5. Met het oog op mijn geloof. 1 Korinthiërs 16:13; 2 Korinthiërs 13:5. Ben ik nog in het geloof?
6. Met het oog op de gebeden: Kolossenzen 4:2; 1 Petrus 4:7; Efeziërs 5:18.
7. Met het oog op beloning: zie verderop de gelijkenissen van Dienstknechten, Talenten en Ponden.
8. Met het oog op de imminentie (dief, dag, uur) van de Opname: Mattheüs 24:42, 43; 25:13; Markus 13:33-36; Lukas 12:37-39; 21:36; Romeinen 13:11; 1 Thessalonicenzen 5:6; Openbaring 3:3; 16:15.
9. Met het oog op de gebeurtenis zelf van de Opname: iets doen & iets niet doen. Hierover meer.

Wat we hierover leren uit Jezus' gelijkenissen:

- a) Vermaning tot waakzaamheid: Mattheüs 24:36-44, Markus 13:32-34, Lukas 17:26-36; 21:34-35.

**Iets doen:** dat u die dag niets onvoorziens overkome → **alert zijn.**

**Iets niet doen:** geestelijk slapen.

**Iets doen:** geestelijk waken.

**Iets niet doen:** **niet omzien naar bezittingen & aardse belangen** - Lukas 17:30-33:

“Even alzo zal het zijn in de dag, op welke de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. In die zelfde dag, wie op het dak zal zijn, en zijn huisraad in huis, **die kome niet af**, om het weg te nemen; en wie op de akker zijn zal, die **kere** evenzo **niet naar dat, wat achter is**. Gedenkt aan de vrouw van Lot. Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen; en zo wie het zal verliezen, die zal het in het leven behouden”.

- Niets meenemen.
- Niet terugkeren naar wat men achterliet.
- Denk aan het slechte voorbeeld van Lots vrouw!!

b) De getrouwe en boze dienstknechten: Mattheüs 24:45-51, Lukas 12:35-48.

- o **Dienend** als dienstknecht met de uitdeling van geestelijk voedsel - Mattheüs 24:45-46; Lukas 12:42-43.

“Wie is dan de getrouwe en voorzichtige [HSV: “verstandige”] dienstknecht, die zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hun hun voedsel te geven ter rechter tijd? Zalig is die dienstknecht, die zijn heer, komende, zal vinden also doende” (Mattheüs 24:45-46).

“En de Heere zeide: Wie is dan de getrouwe en voorzichtige [HSV: “verstandige”] huisbezorger [HSV: “rentmeester”], die de heer over zijn dienstboden zal zetten, om hun ter rechter tijd het bescheiden deel spijs te geven? Zalig is de dienstknecht, die zijn heer, als hij komt, zal vinden, also doende” (Lukas 12:42-43).

- o **Hem terstond opendoen** - Lukas 12:36-37:

“En weest gij de mensen gelijk, die op hun heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat, als hij komt en klopt, zij hem **TERSTOND** mogen **OPENDOEN**. Zalig zijn die dienstknechten, welke de heer, als hij komt, zal wakende vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, en zal hen doen aanzitten, en bijkomende, zal hij hen dienen”.

c) Tien maagden: Mattheüs 25:1-13.

**Geestelijk waakzaam zijn.**

**Geestelijk gevoed zijn** (kennis, wijsheid, onderscheiding, inwoning Heilige Geest).

d) Gelijkenissen van de getrouwe en boze dienstknechten (Talenten en Ponden): Mattheüs 25:14-30; Lukas 19:11-27.

Waakzaamheid met betrekking tot vruchtbaarheid.

Beloning naar werken.

10. Met het oog op wat *niet*? Het is verwonderlijk dat het begrip “waakzaamheid” in het Nieuwe Testament **niet gekoppeld** wordt **aan** zogenaamde “**tekenen der tijden**”. Waakzaamheid wordt gekoppeld aan geestelijke bekwaamheden en opdrachten van de Gemeente, en (zoals we nog zullen bespreken) iets specifieks wat wij christenen zullen moeten DOEN wanneer de Heer Jezus voor Zijn bruidsgemeente komt. Zulke waakzaamheid wordt alleen de Gemeente geboden.

De Joden moeten uitkijken naar tekenen der tijden - de Gemeente moet waakzaam zijn!

De Gemeente hoeft geen tekenen AF te wachten, maar moet de Heer altijd VERwachten. Christenen verwachten hun Heer ALTIJD. De Heer komt voor de belijdende kerk op een uur dat niemand kent: imminent. Daarom moeten zij altijd GEREED zijn, om hun Bruidegom te ontmoeten.

Voor de context binnen de zogenaamde “Rede over de laatste dingen”, verwijst ik verder naar mijn artikel “De rede over de laatste dingen”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rede-Laatste-Dingen.pdf>. De Gemeente moet niet uitzien naar en niet waken voor tekenen, zo leert de Schrift: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tekenen.pdf>.

Hieruit kunnen we ook de gevolgtrekking maken dat wij ons niet moeten inlaten met de onbijbelse “waakzaamheid” van paniekzaaiers, complotkraaiers, onruststokers, angstopjutters, sensationalistes, conspiracisten, fantasten, extrabijbelse dwaalgeesten, die horizontaal naar vermeende tekenen van het einde speuren: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/complottheorie.pdf>.

## Waakzaamheid met het oog op de Opname

In de lijst hierboven vallen mij **twee dingen** op die me reeds lang bezig houden. In het kader van waakzaamheid met het oog op de imminente Opname - de wederkomst van de Heer voor Zijn Bruidsgemeente - worden enkele dingen gezegd waarvan de Heer verwacht dat wij ze **op dat moment** zullen DOEN, of juist NIET horen te DOEN.

Het gaat hier niet over opdrachten waarmee we als christen continu zouden moeten bezig zijn. Nee. Het gaat specifiek over onze acties op het moment zelf van Jezus' komst, "in de dag, op welke de Zoon des mensen geopenbaard zal worden" (Lukas 17:30). Dan vallen er twee dingen op:

**1. Niet omzien naar bezittingen en aardse belangen - Lukas 17:30-33.**

**2. Hem bij Zijn komst terstond opendoen - Lukas 12:36-37.**

Vergelijk Lukas 17:30-33 ("Evangelie voor de Heidenen") met Mattheüs 24:17-18 ("Joodse Evangelie").

Uit deze twee dingen leren wij:

1° Dat wij een **signaal** zullen krijgen van de opname. Dit is de "bazuin" van 1 Korinthiërs 15:51-52:

"Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; In een punt des tijds, in een ogenblik, **met de laatste bazuin**; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en **wij zullen veranderd worden**".

Deze bazuin kondigt de Opname/Eerste Opstanding aan. Zonder een signaal zouden de waarschuwingen van Lukas 17:30-33 en Lukas 12:36-37 immers geen enkele zin hebben!

2° Dat wij een ultieme **gehoorzaamheidstest** zullen ondergaan die:

a) te vergelijken is met Lots vrouw (Lukas 17:30-33). Dit betekent dat wij niet mogen terugkeren om nog iets te behouden of te regelen met betrekking tot aardse belangen.

b) te maken heeft met "Hem bij zijn komst terstond opendoen" (Lukas 12:36-37).

## Hoe zal dit concreet in zijn werk gaan?

Nu we dit beseffen, kunnen we ons wel afvragen hoe dit concreet in zijn werk zal gaan. We moeten echter beseffen dat hier principiële dingen genoemd worden die wij zeker zullen *kunnen* nakomen:

- Wanneer de bazuin weerklinkt zullen we ons allemaal het slechte voorbeeld van Lots vrouw kunnen herinneren, en ervoor waken dat wij bepaalde dingen NIET zullen doen. De precieze invulling daarvan ligt voor ieder wat verschillend, maar het principe is duidelijk voor iedereen.
- We weten niet wat "terstond opendoen voor de Heer" precies inhoudt, maar het gaat om een duidelijk principe dat nagekomen moet worden op die dag. Als de bazuin klinkt zullen wij ons hart voor Hem moeten opendoen en zeker niet wegvluchten om nog een en ander te regelen. Wij moeten dan niet door andere zaken afgeleid worden, maar gehoorzamen.
- We zullen ons geestelijk moeten voorbereiden opdat wij in die dag, wanneer de bazuin weerklinkt, niet "uit de lucht vallen" en niet weten wat te geloven of te doen. We moeten dan geestelijk in staat zijn deze roep te onderscheiden en op gepaste wijze te reageren.