

# Kan de Heer op elk moment komen?

door C. I. Scofield

<http://www.middletonbiblechurch.org/doctrine/scofield.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling en voetnoten door M.V.

Niemand ontkent dat de Bijbel een tweede komst van Christus leert, die op een bepaalde tijd zal plaatsvinden, en de kerk, zelfs in haar ergste toestand, heeft nooit opgehouden over deze waarheid te getuigen in haar geloofsverklaringen.

Maar over de twee vragen, met betrekking tot de *manier* waarop en de *tijd* van Zijn wederkomst, bestaan vandaag grote uiteenlopende leringen. Het is niet mijn doelstelling in te gaan op de vraag van de *manier* waarop de tweede komst van de Heer plaatsvindt, maar wel is het mijn bedoeling licht te vinden in de Schrift over de vraag van de *tijd* van die komst. En zelfs hier zal ik slechts dit aspect van Zijn komst in beschouwing nemen dat onthuld werd door de apostel Paulus.

Oplettende studenten van het Woord weten dat aan de apostelen een onthulling was toevertrouwd over de *kerk*; dat het Oude Testament niets weet over de kerk; en dat onze Heer niet meer dan een aankondiging deed van Zijn doel de kerk te bouwen. Los van de geïnspireerde geschriften van Paulus zouden we praktisch niets weten van het geheimenis van de kerk “die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult” (Efeziërs 1:23).

Maar door deze geschriften zijn wij gezegend met een volle en heldere openbaring betreffende de kerk, haar oorsprong, roeping en bestemming. Kennelijk zou elk geïnspireerd verslag van de kerk, dat zou nalaten ons te vertellen wat het eind zal zijn van haar aardse pelgrimage, onvolledig zijn. We vinden daarom in twee merkwaardige passages in de Brieven, geschreven door Paulus, een bondige maar bevredigende profetie over dat einde.

“Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst ... 51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden” (1 Korinthiërs 15:22-23, 51-52).

“Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn” (1 Thesalonicenzen 4:13-17).

Het is deze gebeurtenis, en deze alleen, die we in dit artikel in beschouwing nemen. Dat er een groot lichaam van profetie is dat te maken heeft met de wederkomst van Christus *naar de aarde*, in connectie met het opzetten van het Messiaanse koninkrijk, de hervatting van het goddelijke handelen met Israël, en de zegeningen voor de hele wereld, daar zijn we ons van bewust. Maar de komst, waarover de hierboven geciteerde Schriftplaatsen spreken, betreffen niet Zijn komst *naar de aarde* maar “in de lucht” - deze komst sticht niets op aarde maar neemt mensen mee, weg van de aarde.

De afdaling van de Heer tot in de lucht, is daarom niet dat aspect van Zijn tweede komst waarover de oudtestamentische profeten spraken (b.v. Zacharia 14:1-9), noch dat aspect van Zijn komst

waarover de Heer sprak in zijn olijfbergrede en in Zijn eschatologische parabels. Het maakt deel uit van wat Paulus noemt “mijn evangelie”<sup>1</sup> - een deel van de waarheid met betrekking tot de kerk.

Nu vraag ik: kan de komst van de Heer in de lucht, voor Zijn Kerk, op elk tijdstip gebeuren? Ik antwoord hierop: ja, en om twee redenen.

## **I. Er is geen voorzegde gebeurtenis die vervuld moet worden vóór deze komst**

Soms wordt gezegd dat onze Heer een ingelaste toestand aangaf toen Hij zei: “En dit evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen” (Mattheüs 24:14), en men merkt daarbij op dat dit werk nog niet volbracht is. Hierop antwoord ik:

1. Dat “het einde” waarover de Heer spreekt, niet Zijn afdalen in de lucht is die bestemd is voor de opname van Zijn kerk, maar “de voleinding van de wereld” waarover de discipelen een vraag hadden gesteld (vers 3).
2. Dat de kerk niet belast is met het prediken van het “evangelie van het Koninkrijk”, maar “het evangelie van de genade van God” (Handelingen 20:24)<sup>2</sup>.
3. Dat er een wereldwijde prediking van het Koninkrijk moet komen *door het Joodse overblijfsel tijdens* de toekomstige verdrukkingstijd (Openbaring 6:9-11; 7:13-14; Zacharia 8:23; enz.).

Ook wordt er gezegd dat de Heer niet wederkomt dan na het millennium. Als tegenwerping is het voldoende te zeggen dat de parabels van de tarwe en het onkruid, de mens van hoge geboorte die naar een ver land reisde, en de beschrijvingen van de loop van dit tijdperk, de mogelijkheid uitsluiten van een millennium vóór de wederkomst van de Heer naar de aarde (Mattheüs 13:24-30, 36-43; Lukas 19:11-14; Mattheüs 24:6-14; 2 Thessalonicenzen 2:7-8).

En, vermits de afdaling van de Heer in de lucht Zijn wederkomst naar de aarde in heerlijkheid *moet* voorafgaan, is het evident dat er geen millennium kan zijn vóór Zijn komst in de lucht.

Anderen beweren dat de grote verdrukking zijn beloop moet krijgen voordat de kerk kan opgenomen worden. Hierop antwoord ik zo:

1. Er is een uitdrukkelijke belofte dat de ware kerk zal opgenomen worden “voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken” (Openbaring 3:10).
2. De kerk, priesterlijk en koninklijk, wordt gezien in de personen van de ouderlingen in de hemel vóór het begin van de gebeurtenissen die tot de verdrukkingstijd behoren op aarde. Deze ouderlingen worden gezien in Openbaring 4, en vóór de eerste of zegelordelen op aarde aanvangen die de grote verdrukking inleiden.
3. Alle bijbelse types bevestigen deze zienswijze. Sodom *kon niet* verwoest worden voordat Lot eruit bevrijd werd, enz.

**II. In de brieven van Paulus, die de enige is die ons vertelt over de opname van de kerk, is de karakteristieke houding van de gelovigen te “waken” - niet met betrekking tot het millennium, noch de grote verdrukking, maar met betrekking tot de komst van Zijn Zoon: “en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn” (1 Thessalonicenzen 1:10).**

Daarom beantwoorden wij de vraag: “Kan de Heer elk moment komen?” affirmatief - Hij kan dat.

En zeker, als we om ons heen zien, worden wij ertoe gedrongen het laatste gebed van de Schrift te laten weerklinken: “Amen. Ja, kom, Heere Jezus!” (Openbaring 22:20).

<sup>1</sup> Zie Romeinen 2:16; 16:25; 2 Timotheüs 2:8.

<sup>2</sup> Of “het evangelie van Christus” (Romeinen 1:16; 15:19, 29; 1 Korinthiërs 9:12, 18; 2 Korinthiërs 2:12; 2 Korinthiërs 9:13; 10:14; Galaten 1:7; Filippenzen 1:27; 1 Thessalonicenzen 3:2; 2 Thessalonicenzen 1:8).

**Lees over dit onderwerp hier verder:**

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wederkomst.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tekenen.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/2fases.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opname-MV.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1ste-2de-komst.pdf>

---

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)