

# Gaat wedergeboorte vooraf aan geloof?

Bron : George Zeller, <https://www.middletonbiblechurch.org/reformed/regenera.pdf> in de versie van WOL: [https://www.wayoflife.org/reports/does\\_regeneration\\_precede\\_faith.php](https://www.wayoflife.org/reports/does_regeneration_precede_faith.php), 16-3-2023

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling en voetnoten door M.V.

De leer van de totale verdorvenheid van de mens is misvormd door extreme calvinisten, wat resulteerde in een verkeerd begrip over het onvermogen van de mens. De cipier van Filippi vroeg eens: “WAT MOET IK DOEN OM GERED TE WORDEN?” (Handelingen 16:30-31, en vergelijk Handelingen 2:37-38<sup>1</sup>). Sommige extreme calvinisten, als ze in Paulus’ plaats waren geweest, zouden als volgt hebben geantwoord: *Wat moet u doen om gered te worden? Niets! Helemaal niets! U bent geestelijk DOOD en totaal niet in staat om op God te reageren totdat u wedergeboren bent!*

Extreme calvinisten leren dat wedergeboorte vooraf moet gaan aan het geloof, en dat iemand wedergeboren moet worden voordat hij kan geloven. Zij zouden zeggen dat een persoon eeuwig leven moet hebben voordat hij kan geloven, omdat een persoon die dood is in zonden niet in staat is om te geloven. Ze leren dat geloof onmogelijk is zonder wedergeboorte. Een dergelijke leer lijkt voor hen logisch en redelijk op basis van het theologische systeem dat zij hebben aangenomen. Maar “WAT ZEGT DE SCHRIFT?”

De Bijbel leert dit duidelijk: GELOOF EN U ZULT LEVEN! “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven” (Johannes 6:47). “Opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:15). De extreme calvinist zegt: “LEEF EN U ZULT GELOVEN!”

Merk alstublieft op dat Johannes 1:12 dit **niet** zegt: “Maar zovelen als wedergeboren zijn, aan hen heeft Hij macht gegeven om in Zijn Naam te geloven, namelijk hen die kinderen van God zijn geworden”, maar **wel**: “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven”.

Merk ook op dat Johannes 20:31 zegt: “opdat u, door te geloven, het leven zult hebben”. Er staat niet: “opdat u door het leven het geloof zult hebben”. In zijn hulpeloze en hopeloze toestand wordt de zondaar verteld om naar de Heer Jezus Christus te ZIEN EN TE LEVEN (Johannes 3:14-16)! [Wij zingen de hymne “ZIE EN LEEF”. De extreme calvinist zou de woorden moeten veranderen in “LEEF EN ZIE”].

Laten we er even van uitgaan dat wat de extreme calvinisten zeggen waar is. Als wedergeboorte voorafgaat aan geloof, wat moet een zondaar dan doen om wedergeboren te worden? De extreme calvinisten hebben hier nooit bevredigend op geantwoord. Shedd’s antwoord is typerend: Omdat de zondaar niet kan geloven, krijgt hij de opdracht om de volgende taken uit te voeren: (1) Lees en hoor het goddelijke Woord. (2) Geef ernstige toepassing van het verstand aan de waarheid. (3) Bid om de gave van de Heilige Geest voor overtuiging en wedergeboorte. [Zie W. G. T. Shedd, *Dogmatische theologie*, Vol. II, pp. 472, 512, 513].

Maar Roy Aldrich’s reactie hierop is doordringend: “Een doctrine van totale verdorvenheid die de mogelijkheid van geloof uitsluit, moet ook de mogelijkheden uitsluiten van ‘het horen van het woord’, ‘het ernstig toepassen van de goddelijke waarheid’ en ‘bidden voor de Heilige Geest voor overtuiging en wedergeboorte’ . **De extreme calvinist heeft alles wel beschouwd te maken met een nogal levendig geestelijk lijk**”. (Het artikel van Roy L. Aldrich is een echte aanrader. Het is te vinden in het julinummer van 1965 van *Bibliotheca Sacra* en is getiteld ‘The Gift of God’, pagina’s 248-253).

---

<sup>1</sup> “En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? <sup>38</sup> En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen” (Hand. 2:37-38).

De tragiek van deze positie is dat ze het evangelie verdraait. De zondaar wordt verteld dat de voorwaarde voor verlossing gebed is in plaats van geloof. Hoe tegenstrijdig is dit met Handelingen 16:31<sup>2</sup>. De zondaar wordt niet verteld om te bidden voor overtuiging en voor wedergeboorte. De zondaar wordt verteld om in de Heer Jezus Christus te geloven.

Sommige gereformeerde mannen, waaronder R.C. Sproul, leren zelfs dat iemand als kind kan worden wedergeboren en **pas jaren later** tot geloof in Christus kan komen. Voor documentatie hierover, evenals een veel vollediger bespreking van deze hele kwestie, zie ons artikel *Gaat wedergeboorte vooraf aan geloof?* <https://www.middletonbiblechurch.org/reformed/regenera.pdf>.

Zie ook de serie artikelen onder het thema “De gevaren van de gereformeerde theologie”, nu vertaald: <http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm>.

---

### Lees verder:

- Rubriek Reformatie / Calvinisme: <http://www.verhoevenmarc.be/#Reformatie>
- Rubriek Gevaren van Gereformeerde Theologie: <http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm>
- Rubriek Uitverkiezing/Predestinatie/Vrije wil: <http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm#uitverkiezing>
- Rubriek Voor wie stierf Christus?: <http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-stierf-christus.htm>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>2</sup> “En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huis” (Handelingen 16:31).