

Het werk van een Wachter

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of [HSV](#))
M.V. 30-4-2009

Ik en anderen krijgen nogal eens reacties van boze lezers. Hier enkele typische:

- Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt: Mattheüs 7:1-6.
- Wat een arrogantie!
- Wat bent u ontzettend hoogmoedig, schijnt dat u alleen de wijsheid in pacht heeft.
- Ieder die het ook maar in het minst met u oneens is is een valse prediker!
- Wat ik vooral zou willen voorleggen is om aan het enige gebod in het nieuwe testament meer te doen, namelijk liefhebben met de Goddelijke liefde.
- U spendeert meer tijd aan het veroordelen van anderen dan aan positieve dingen.

Sommigen zijn ook erg snel in het (ver/be)oordelen van mijn motieven; die zijn volgens hen negatief ingesteld - niet positief. Zij menen te “weten” dat mijn bediening in wezen gaat over het uitsluiten van de kleinste verschillen in leer, en deze verschillen dan te gebruiken om mijn medebroeders en zusters naar beneden te halen. Sommigen menen zelfs dat een wachtersbediening in het Nieuwe Testament niet bestaat.

Nu, zij die mij veroordelend mailen krijgen van mij toch een antwoord. Dat is voldoende. In dit artikel ga ik me niet specifiek verdedigen. Op mijn site staan veel artikels die gaan over oordelen en de liefde tot God en onze naaste. Wat ik hier echter wel wens te zeggen is het volgende: elke herder van de kudde, elke pastor of ouderling of opziener, ieder die de gemeente dienstig is, heeft de verantwoordelijkheid te waken over de kudde om haar te beschermen tegen de wolven, valse leraars, valse “profeten” en “apostelen”, tegen alle valse “genezers” en plundersaars die louter uit zijn op geld, roem en rijkdom. Dat is nog nooit zo belangrijk geweest als vandaag!

Paulus maakte duidelijk dat er steeds meer bedriegers zouden komen naarmate de wederkomst van de Heer naderbij komt:

“Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan: zij verleiden en worden verleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt” (2 Timotheüs 3:13-14).

Daarom worden wij allen opgeroepen om wachters te zijn.

Hierna volgen de schriftuurlijke gezagsbronnen waarop onze taak gebaseerd is:

“Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar **van binnen roofzuchtige wolven** zijn” (Mattheüs 7:15).

“Want dit weet ik, dat na mijn vertrek **wrede wolven** bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die **verkeerde dingen spreken**, om de **discipelen weg te trekken** achter zich aan. Daarom: **waak**, en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen **terecht te wijzen**” (Handelingen 20:29-31).

“En ik wek u op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en **struikelblokken** opwerpen tegen het onderwijs dat u hebt ontvangen, en **keer u van hen af**” (Romeinen 16:17).

“En behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben dit **verworpen** en hebben **in het geloof schipbreuk geleden**. Bij hen horen Hymeneüs en Alexander, die ik aan de satan overgegeven heb, opdat zij het lasteren zouden afleren” (1 Timotheüs 1:19-20).

“Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in de laatste tijden sommigen **afvallig** zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot **verleidende geesten en leringen van demonen**, door huichelarij van

leugensprekers, die hun eigen geweten hebben toegeschroeid als met een brandijzer” (1 Timotheüs 4:1-2).

“**Bestraf hen** die zondigen, in tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vrees zullen hebben” (1 Timotheüs 5:20).

“Als iemand een **andere leer** brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, dan is hij opgeblazen, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort: rijd, twist, lasteringen en boze verdachtmakingen, voortdurend geruzie van mensen die een verdorven verstand hebben en beroofd zijn van de waarheid, menende dat de godsvrucht een bron van winst is. **Wend u af van dit soort mensen**” (1 Timotheüs 6:3-6).

“En hun woord zal uitzaaien als de kanker. Tot hen behoren Hymeneüs en Filétus. Zij zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden en **breken het geloof van sommigen af**” (2 Timotheüs 2:17-18).

“Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. **Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderwijs**. Want er zal een tijd komen, dat zij het gezonde onderwijs niet zullen verdragen, maar **zij zoeken wat hun gehoor streelt** en zullen voor zichzelf **leraars bijeenrapen naar hun eigen begeerten**. Ze zullen hun oren van de waarheid afwenden en zich keren tot fabels” (2 Timotheüs 4:2-4).

“[Wees] **iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord**, dat naar de leer is, zodat hij in staat is **aan te sporen** door het gezonde onderwijs en ook de **tegensprekers te weerleggen**. Want er zijn ook veel opstandigen, mensen die zinloos praten en misleiders, vooral die uit de besnijdenis zijn. Men moet hen de mond snoeren. Zij brengen hele huisgezinnen in grote verwarring, door te leren wat onbehoorlijk is, om schandelijke winst” (Titus 1:9-11).

“Dit getuigenis is waar. **Wijs hen daarom streng terecht**, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof” (Titus 1:13).

“**Verwerp een kettens mens** na een eerste en tweede vermaning. Weet dat zo iemand het spoor bijster is en dat hij zondigt en het oordeel al in zichzelf draagt” (Titus 3:10-11).

“En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders **bedriegt u uzelf**” (Jakobus 1:22).

“Geliefden, geloof niet elke geest, maar **beproof de geesten** of zij uit God zijn; want **er zijn veel valse profeten** uitgegaan in de wereld” (1 Johannes 4:1).

“**Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet**; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, **ontvang hem niet in huis en begroet hem niet**. Want wie hem begroet, die heeft **deel aan zijn boze werken**” (2 Johannes 1:9-11).

“Ik heb aan de gemeente geschreven; maar Diotrefes, die steeds onder hen de eerste wil zijn, erkent ons niet. **Daarom zal ik, als ik kom, zijn werken die hij doet, in herinnering brengen. Hij belastert ons met boosaardige praatjes**; en hiermee nog niet tevreden, erkent hijzelf de broeders niet en verhindert hen die het wel willen doen en stoot hen uit de gemeente” (3 Johannes 1:9-10).

“En **heb medelijden met sommigen**, maar ga daarbij met onderscheid te werk. Anderen echter moet u in vrees redden **door ze uit het vuur te rukken**. U moet ook haten het onderkleed dat door het vlees bevlekt is” (Judas 1:22-23).

Vandaag zijn zekerwetters irritant en twijfelaars charmant. En zij die zekerwetters liefdeloos noemen zijn dominant.

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm