

“God is alwetend - waarom scheidt Hij dan het kwaad?”

Een vraag van een lezer

M.V. Update 30-04-2022

Hallo Marc,

Bedankt voor je bericht. Ik wil wel graag antwoord om er serieus over na te denken. De kernvraag blijft: God is alwetend, waarom scheidt Hij dan het kwaad terwijl Hij weet wat de gevolgen zijn?

Met vriendelijke groet,

xxx

Antwoord:

Beste xxx,

Graag zal ik je antwoorden.

Vooreerst, je vraag bevat een stellingname die niet klopt: God scheidt het kwaad volgens jou, maar dat is niet zo. Ik leg uit:

De mens werd geschapen naar Gods beeld en gelijkenis: “En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; als man en vrouw schiep Hij hen” - Genesis 1:27.

Dit betekent dat de mens, in tegenstelling tot de dieren, een wil heeft om te kiezen wat hij zal doen. In tegenstelling tot de dieren heeft hij ook iets wat eigen is aan God: hij bezit een hogere geest; een geest die kan zeggen “ik besta”, een bewustzijn wat de dieren niet bezitten.

Nu, toen God de mens maakte had hij geen dier voor ogen, geen wezen met louter een instinct, geen robot, geen veredelde computer, maar iets van Hemzelf, een mens naar Zijn beeld die eigen morele beslissingen kan nemen, met een vrije wil.

Als zodanig kon de mens voornamelijk twee richtingen uit: zijn Schepper getrouw blijven aanhangen, óf Hem in de steek laten en zijn eigen weg kiezen. Of juist nog: Gods soevereiniteit dienen, óf een eerder geschapen engel volgen die reeds zijn eigen weg was gegaan, namelijk Lucifer die Satan (tegenstrever) werd en met zijn horde gevallen engelen (demonen).

Met dat laatste ga ik dus even een dimensie hoger: er was al eens eerder een opstand geweest tegen God, door de aartsengel Lucifer, nadien de Satan of duivel genoemd, samen met zijn aanhangers (demonen). Zij zijn de enige machten van het kwaad. Definitie van “kwaad”: alles wat niet uit God is, en zo ook is alle lijden in deze wereld in eerste instantie aan die kwade machten te wijten, en in tweede instantie aan de mens die vrijwillig voor Satan koos en hem tot zijn god maakte.

Ik keer nu terug naar de schepping van de mens.

De mens werd geschapen naar Gods beeld, en kon dus twee hoofdrichtingen uit: God of Satan.

Wat zijn de gebeurde feiten?

Genesis zegt ons dat de mens vrijwillig koos ... voor de Satan. Die had de mens verleid door te zeggen dat God eigenlijk niet de hele waarheid sprak, dat de mens niet zou sterven als hij zondigde, en dat de mens “als God” zou worden, “kennende” ... De mens zou door Satans verleiding meer gaan weten, “als God zijn”, hoger worden dan wat hij nu als vleeselijk schepsel was. Lees Genesis 3.

"Toen zeide de slang tot de vrouw: Gij zult de dood niet sterven; Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en **gij zult als God wezen, kennende** het goed en het kwaad" (Genesis 3: 4-5).

Om kort te gaan: de mens werd gestraft doordat hij in opstand kwam tegen zijn Schepper. Als gevolg daarvan zou hij wel degelijk sterven, zoals door God vooraf gezegd was. En 's mensen nakomelingen werden belast met de erfzonde, en konden zoals een slechte boom geen goede vruchten voortbrengen. De mens kwam in een rampzalige en verdorven toestand terecht. Van een vrije goddelijke wil, ging hij over tot een gebonden slachtoffer van zijn nieuwe god: Satan en zijn horden.

God heeft het kwaad niet gewild maar sommigen van Zijn hemelse schepselen (engelen), en het eerste mensenpaar, hebben met Hem gebroken en zijn zelf de veroorzakers van het kwaad.

Nu, ik weet het, je vraag is: God wist toch van te voren dat dit zou gebeuren!

Inderdaad. Dat klopt. God wist van te voren hoe alles finaal zou aflopen. Laat mij uitleggen:

1. Door de zondeval konden de mens (onder zijn nieuwe god de duivel) inderdaad veel kwaad be- gaan - verschrikkelijk veel kwaad (denk ook aan de kruisiging van Gods Zoon!), maar weet dat dit zijn *eigen verantwoordelijkheid* was als schepsel met een eigen wil. Verantwoordelijkheid dragen is eigen aan een hoger schepsel.

2. Wegens de zondeval en de (zo leek het) eeuwige verloren toestand zou God Zélf naar de aarde komen als mens, en Zijn menselijk leven afstaan in ruil voor de mens (goed voor alle mensen). Zo kon Hij de mens Zijn liefde tonen, een liefde die ging langs martelingen en het afgeven van Zijn leven aan het kruis: onze straf werd op Hem geladen. Zo - in liefde - kocht de Heer Jezus, de vlees- geworden God, de mens vrij. Gods liefde en Zijn gerechtigheid (bestrafing van het kwaad) komen samen in het kruis.

3. Door de loskoping aan het kruis zullen miljoenen mensen *eeuwig leven in de hemelen* verkrijgen - iets wat Adam niet had - en in Christus gesteld worden, indien zij in Hem geloven en bekeerd worden.

Die eeuwigheid in de grootste gelukzaligheid, welke miljoenen mensen door Christus verkrijgen, is zo groots en onbeschrijfelijk - daartegen vallen de tijdelijke jaren van 's mensen droevige bestaan haast in het niets.

God wist dus van tevoren wat het eindresultaat zou zijn. En daar ging Hij voor.

Denk hier goed over na. Lees er niet snel overheen. En als je ertoe bereid bent: bid tot God door de Heer Jezus Christus opdat Hij je verlicht. Hij heeft ook in jouw plaats geleden voor de gevolgen van de menselijke opstand (= de zonde), opdat wie gelooft eeuwig zou leven. Eer de Almachtige God hiervoor en doe niet zoals koning Nebukadnezar, in Daniël 5:23: "U hebt echter de God in Wiens hand uw adem is en aan Wie al uw paden toebehoren, niet verheerlijkt".

Gods zegen toegewenst in je onderzoek,

Marc

Nawoord

De reden waarom God ons schiep is dat Hij ons wil liefhebben, als hogere schepselen, en opdat wij Hem zouden liefhebben. God verlangt naar gemeenschap in een liefdevolle relatie met Zijn volk.

- o 1 Johannes 1:3: "Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeen- schap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Je- zus Christus".
- o Openbaring 21:3: "En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn".

- Zie ook: Johannes 10:27-28; Johannes 3:16; Filippenzen 2:1-2.
-

Zie ook:

- Rubriek “Zonde en bekering”: <http://www.verhoevenmarc.be/#Zonde>
- Rubriek “Over God”: <http://www.verhoevenmarc.be/atheisme.htm#over-God>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm