

Waarom kan het atheïsten wat schelen?

Ken Ham, <https://answersingenesis.org/world-religions/atheism/why-do-atheists-care/>, 10-4-2016

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en plaatjes door M.V.

Atheïsten raken erg gepassioneerd, verhit en agressief tegen bijbels Christendom. Maar als God volgens hen niet bestaat, en het leven geen ultieme betekenis heeft, waarom stoort het hen dan, waarom kan het atheïsten wat schelen dat christenen de bijbel geloven en dat geloof uitdragen?

Toen Answers in Genesis het plan onthulde om het Creation Museum te bouwen, begon een lokale groep de bediening van Answers in Genesis aan te vallen en een campagne te voeren tegen het museum. Toen het museum werd geopend, verzamelden atheïsten zich voor het museum om te protesteren tegen de opening ervan. Maar waarom deden zij dat?

Tegen de tijd dat dit artikel voor het eerst gepubliceerd werd (1-1-2015) stonden atheïsten agressief tegenover een nieuw project over de bouw van een levensgrote Ark van Noach: the Ark Encounter. Maar waarom bekommerden atheïsten zich om de bouw van een faciliteit om de christelijke boodschap te brengen? Tenslotte zijn er reeds duizenden seculiere musea over de hele wereld die de atheïstische evolutionaire boodschap brengen aan het grote publiek. Scholen over de hele wereld indoctrineren honderden miljoenen jonge mensen en de komende generaties in naturalisme – feitelijk atheïsme.

Dus, waarom raken atheïsten zo van streek door een minderheid die staat voor bijbels Christendom?

Tijdens mijn debat met Bill Nye “the Science Guy” op 4 februari 2014 (zie foto verderop), werd Bill gevraagd waar materie vandaan komt. In zijn antwoord zei hij dat dit een groot mysterie is, maar hij hield van de “joy of discovery” bij het stellen van zulke vragen. In mijn antwoorden op Bill’s vragen vroeg ik hem wat de “joy of discovery” hem kon schelen. Ik verklaarde, vanuit Bill’s perspectief, dat leven het resultaat is van natuurlijke processen, dat er geen bijbelse God is, en dus dat wanneer hij sterft, hij zelfs niet zal weten dat hij ooit bestond of iets wist. En dat, wanneer anderen die hem kenden zullen

sterven, zij evenzo niet meer zullen weten, dat zij hem kenden of wat anders. Vanuit dit perspectief van naturalisme, zal de hele wereld sterven en niemand zal ooit nog weten dat zij bestonden. Dus, wat

is het nut van deze “joy of discovery”? Werkelijk, de naturalistische kijk op het leven is ultiem doelloos en betekenisloos!

Denk aan de welgekende atheïst Richard Dawkins (zie plaatje verderop). Waarom besteedt hij zoveel tijd aan het schrijven en spreken tegen Iemand (God) waarvan hij niet gelooft dat Hij bestaat? Waarom is hij zo agressief tegen bijbels Christendom? Wat kan het hem schelen, in een ultiem doelloos en betekenisloos bestaan, dat mensen geloven in de God van de Bijbel en het scheppingsverslag van Genesis? Waarom zich druk maken over zulke mensen wanneer, vanuit zijn perspectief, uiteindelijk niemand ooit zal weten dat zij ooit bestonden?



Ken Ham

Bill Nye

Waarom raken atheïsten zo gepassioneerd en agressief tegen bijbels Christendom als God niet bestaat, en het leven geen ultieme betekenis heeft?

Zij beweren dat zij om mensen geven en zeggen dat geloof in schepping schadelijk is voor de maatschappij. Maar er is iets diepers gaande. Zij strijden niet voor de waarheid, maar onderdrukken ze.



De haat van atheïst Richard Dawkins!

Hun aanvallen bevestigen Gods Woord

Het feit dat mensen zoals Bill Nye en Richard Dawkins en atheïstische groepen¹ zo vurig strijden tegen bijbels Christendom, bevestigt eigenlijk de waarheid van Gods Woord.

In Romeinen 1 lezen we dat God de mens de bekwaamheid heeft gegeven om te weten dat Hij bestaat, zodat wanneer iemand de God van de Bijbel afwijst, hij niet te verontschuldigen is:

“Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn” (Romeinen 1:19-20).

Gods Woord maakt ook duidelijk dat de reden waarom zelfs atheïsten woorden gebruiken zoals *juist* en *verkeerd*, en *goed* en *slecht*, in het feit ligt dat God de mens een geweten heeft gegeven – Gods wet geschreven in onze harten:

“Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben ... Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van” (Romeinen 2:14-15).

In Genesis 3:5 lezen we dat de verleiding van Adam en Eva erin bestond dat zij “als God” konden zijn. Omdat wij bezweken zijn aan deze verleiding in Adam (in Adam zondigden wij allen), willen wij onze eigen god zijn! Onze gevallen natuur wil zich niet onderwerpen aan de God die ons schiep; wij willen onze eigen regels maken! Romeinen 1 verklaart ook dat, wegens hun rebelse hart, gevallen, onwedergeboren mensen “de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken” (Romeinen 1:18).

In feite, wanneer Bil Nye, Richard Dawkins en anderen dan zo agressief bijbels Christendom tegenstaan, is hetgeen wat zij doen het volgende: zij bedekken hun oren, sluiten hun ogen en zeggen:

“Ik weiger mij te onderwerpen aan de God die me creëerde. Ik weiger te erkennen dat God de Schepper is. Ik weiger te accepteren dat ik een zondaar ben en dat ik redding nodig heb. Ik wil mijn eigen regels schrijven! Daarom moet ik alles tegenstaan wat mijn geweten prikt en moet ik de waarheid onderdrukken om mijn rebellie te rechtvaardigen”.

Ooit sprak ik een atheïst die me zei: “Als er een God zou zijn, waarom komt hij dan niet en toont hij zich niet aan ons?” Ik antwoordde: “Hij heeft dat gedaan, maar zij nagelden Hem aan een kruis”. En uiteraard sprak ik verder over Jezus als de God-mens, Zijn dood en Opstanding, en de gave van redding die Hij aanbiedt.

In 2 Petrus 2:5 wordt ons gezegd dat zij die spotten met God als Schepper, de Zondvloed en het komende oordeel, “willens” onwetend zijn. Dit betekent dat het een bewuste handeling is van hun kant om niet te geloven, omdat zij niet willen geloven. Zij sluiten hun ogen en bedekken hun oren, weigeren de waarheid te geloven, en onderdrukken deze actief.

Dus, waarom kan bijbels Christendom atheïsten wat schelen? Waarom staan zij het Christendom zo agressief tegen? Het kan hen schelen omdat zij wanhopig trachten hun rebellie tegen de waarheid te rechtvaardigen. Zij willen niet toegeven dat zij zondaars zijn en redding nodig hebben en dat zij zich daarom moeten onderwerpen aan de God die hen schiep en hen in eigendom heeft.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ In de VSA groepen zoals het ACLU, de Americans United for Separation of Church and State, en de Freedom From Religion Foundation.