

Waarheidsliefde – een waarschuwing:

U loopt mogelijk op de brede weg van het verderf (Mattheüs 7:13) ...

M.V. Update 31-3-2024

- Als u geen waarheidsliefde hebt en niet Gods Woord zoekt in alles (Jh 14:6; 17:17; 14:15, 23).
- Als u liever “ervaringen” en “tekenen” gelooft dan Gods Woord (Mt 7:22-23; 16:4).
- Als u niet wilt geloven zonder tekenen of wonderen (Rm 1:17; 3:21 en Hab 2:4).
- Als u niet wilt geloven maar wel aanschouwen (Rm 8:24; 2Ko 5:7; Hb 10:38; 11:1; Lk 18:8).
- Als u liever indrukwekkende, menselijke leiders volgt i.p.v. het Woord van de Herder (Jr 17:5).
- Als u Gods Koninkrijk liever hier en nu op aarde wilt hebben, vóór de komst van de Koning.
- Als u ziekte en “tegenslag” vooral toeschrijft aan de duivel en niet uit God.
- Als u niet gelooft in de tuchtiging van een liefdevolle Vader (Hb 12).
- Als u niet gelooft dat u voortdurend moet gelouterd en gesnoeid worden (Ps 66:10; Jh 15:2).
- Als u liever een welvaartsevangelie gelooft dan “het sterven van Christus omdragen” (2Ko 4:7-12).
- Als u niet uw kruis wilt dragen (Mt 10:34-39; Lk 14:25-35).
- Als u niet wilt lijden voor Christus (1Pt 4).
- Als u niet de weg van het lijden wilt gaan, zoals uw Heer (2Ko 1:3-7).
- Als u liever een “ander evangelie” van de “god van deze wereld” en “zijn dienaars” wilt geloven (2Ko 11:4; 4:3-4; Ef 2:2; 6:12; Jh 12:31; 14:30; 16:11; Lk 4:5-6; 2Ko 4:4).
- Als u zich gemakkelijk een loer laat draaien door de “engel des lichts” (2Ko 11:14).
- Als u liever bij de melk blijft i.p.v. vaste spijs (Hb 5:13-14; 1Ko 13:9-11).
- Als u niet waakzaam bent voor misleiding, bedrog en verleiding (Mt 24:4-5; 24:11; 24:24-25; Mk 13:5-6; 13:22-23; Lk 21:8; 2Th 2:9-10; Tt 1:10; 2Ko 11:13-15; Ef 4:11-15; 5:6; 6:11; Ko 2:4; 2:8; 1Tm 2:14; 4:1-2; 2Th 2:3; 2Tm 3:13-17; 2Pt 3:17-18; 1Jh 3:7; 2Jh 1:7; Op 13:14).
- Als u er niet voor waakt levend gevangen te worden in de strik van de duivel (2Tm 2:25-26).
- Als u niet de “geest van de dwaling” kunt onderscheiden (1Jh 4:6).
- Als u liever leiders en boeken zoekt naar uw eigen begeerte (2Tm 4:1-5).
- Als u zich niet gedraagt als een nederig kind (Mt 11:25-27).
- Als u niet voorzichtig bent als een schaap onder de wolven (Mt 10:16).
- Als u niet strijdt voor het ware geloof “dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is” (Jd 3).
- Als u vindt dat Gods Woord alleen niet voldoende, niet genoegzaam is (Lk 16:31).
- Als u vindt dat “alle waarheid” Gods waarheid is (Jh 8:31-32).
- Als u zich liever inlaat met de “verborgen dingen” in plaats van “geopenbaarde dingen” (Dt 29:29).

- Als u méér wilt weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd (1Ko 2:2).
- Als u vanalles “bedenkt boven hetgeen geschreven is” (1Ko 4:6).
- Als u zich graag inlaat met menselijke beschouwingen en filosofieën (Ko 2:8).
- Als u graag op het heidendom gebaseerde feesten viert (1Ko 10:7, 14; 1Jh 5:21).
- Als u niet in het letterlijke scheppingsverslag van Genesis gelooft maar wel in evolutie (Gn 1-3)
- Als u gelooft in een heropleving in de laatste dagen i.p.v. verval (Mt 7:13-15; Lk 18:8; Hd 20:29-31; 1Tm 4:1-3; 2Tm 3:1-5; 2Tm 4:1-5; 2Pt 2:1-3; 1Jh 4:1; ga uit van hen: 2Ko 6:14-17; Jr 51:6, 45; 2Tm 2:19-21; 2Th 3:6; Rm 16:17; de antichrist is immers nabij: 2Th 2:9-10)
- Als u liever niet oordeelt over wie of wat goed/waar of fout/leugen is (1Jh 4:1; 2Jh 7, 10-11; 1Ko 5:12-13; Ef 5:11; 1Ko 11:31-32), ...

“En Jezus zei: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden” (Johannes 9:39).

“Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?” (Lukas 18:8).



“**Breed** is de weg die naar het verderf leidt, en **velen** zijn er die daardoor naar binnen gaan ... en de weg is **smal** die naar het leven leidt, en **weinigen** zijn er die hem vinden” (Mattheüs 7:13-14)

“Jezus zei tegen hem: **Ik ben de Weg**, de Waarheid en het **Leven**”
(Johannes 14:6)