

De vaste Waarheid kennen

M.V., 26-10-2020

De natuurkunde en de wiskunde hebben onaantastbare wetten waarmee men geen loopje kan nemen. Enkele voorbeelden:

1. Natuurkunde: wet van biogenese, wet van entropie, wet van oorzaak en gevolg,
2. Wiskunde: de wetten van de algebra, meetkunde, driehoeksmeetkunde,

In deze domeinen kan geen twijfel bestaan, bij niemand die deze wetten kent. Ze zijn vast!

Maar op het domein van moraliteit en gedrag heeft elke ongelovige zo zijn eigen gedachten. Christenen die spreken over “waarheid” krijgen van hen veelal te horen: “wat is waarheid?” of “waarheid is relatief”.

Zo was het ook bij Pilatus. De Heer Jezus zei tot hem: “hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor”.

Maar Pilatus, de relativist, zei daarop tegen Hem: **“Wat is waarheid?”** (Joh. 18:37-38).

Waar vinden we dan waarheid op het vlak van moraliteit en gedrag?: In de Bijbel! De maatstaven en waarden van de Bijbel, met de begeleidende verlichting van de Heilige Geest, besturen hen die in de God van de Bijbel geloven.



“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, **tot elk goed werk volkomen toegerust**” (2 Tim. 3:16-17).