

# De Waarheid spreken in Liefde

[http://www.feasite.org/speaking\\_the\\_truth\\_in\\_love](http://www.feasite.org/speaking_the_truth_in_love) , 26-10-2010

Door M. H. Reynolds, Jr. (uit juli-sept. 1995 uitgave van *Foundation*)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV) en de KJV  
Vertaling en voetnoten door M.V.

Na 67 jaren van publicatie [van *Foundation* magazine] voelen wij ons gedreven om eraan te herinneren dat God ons bevolen heeft de waarheid in liefde te spreken: “Maar de waarheid betrachtende in liefde” (Efeziërs 4:15 SV1977); “But speaking the truth in love” (KJV).

Het is in het bijzonder belangrijk hieraan herinnerd te worden in onze dagen nu zovelen die de naam van Christus noemen bedrogen werden tot het geloof dat het helemaal niet liefdevol is de waarheid te spreken. Teveel christelijke leiders, bedrogen door de valse filosofieën van de psychologie, leren dat we “niet oordelend” mogen zijn jegens anderen. Het gevolg daarvan is dat ketterijen gedijen in de kerken en wolven in schapenvacht worden verwelkomd in de kudde zonder ontmaskering en waarschuwing. Zij hebben Gods wijze van *de waarheid spreken in liefde* vervangen door de manier van mensen: *de waarheid onthouden, zogezegd in liefde*. Geen wonder dat zovelen verward zijn!

Als een noodzakelijk correctief, dringen wij aan op een zorgvuldige studie van Efeziërs 4. Dit begint met een oproep “Zo roep ik ... u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen” (vs. 1-2, HSV). Wanneer we de waarheid spreken in liefde, moeten we dit altijd bedenken. We moeten ons ook altijd “beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede” (vs. 3, HSV). De “eenheid van de Geest” waarnaar hier verwezen wordt is reeds een gezegende realiteit onder allen die “in Christus” zijn, maar we moeten er ook naar streven deze eenheid te onderhouden naar buiten toe door te wandelen en te dienen op een manier die overeenkomt met Gods geopenbaarde standaarden voor gepaste omgang met hen die zich houden aan de gezonde leer. We moeten uitwendige “eenheid” niet boven “zuiverheid”<sup>1</sup> plaatsen, want dat kan de “eenheid van de Geest” waarvan de Bijbel spreekt niet brengen of onderhouden. De mens kan zeker, met zijn eigen middelen, een “eenheid onder mensen” teweegbrengen, maar als dit ten koste gaat van de waarheid, kan deze “eenheid” niet “van de Geest” zijn. We worden specifiek gewaarschuwd tegen “elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden” (vs. 14, HSV). Het is in deze context dat tot ons wordt gezegd “de waarheid betrachtende in liefde” (vs. 15, SV1977); “speaking the truth in love” (KJV) - dit alleen zal geestelijke groei en volwassenheid produceren.

Het is vreemd dat zovele gelovigen het belang van “de waarheid betrachten” kunnen zien, op haast elk vlak, behalve het belangrijkste: het geestelijke vlak. Zou u naar een “niet-oordelende” tandarts gaan die teveel van u houdt om u te vertellen dat u een erg ontstoken tand hebt die onmiddellijke behandeling vergt? Laat ons veronderstellen dat u naar een dokter gaat, en hij ontdekt een ernstige kwaal die kan behandeld worden met medicatie of chirurgie, maar als “niet-oordelende” arts, die u en uw plannen niet wil verstoren, beslist hij te zwijgen over het probleem, omdat dit anders “niet liefdevol” zou zijn. Is het werkelijk “liefde” de waarheid achter te houden?

Nu, het is waar dat sommige tandartsen of dokters beter in staat zijn het slechte nieuws op een meer vriendelijke en zachte manier te vertolken, dan anderen. Sommige pastors kunnen de waarheid in liefde, op een minder scherpe of aanstootgevende wijze overbrengen dan anderen, maar het feit blijft: ware liefde zal zich manifesteren door alleszins de waarheid te vertellen, niet door ze achter te houden!

Doorheen deze jaren hebben wij altijd getracht de waarheid in liefde over te brengen. Het kan zijn dat wij hierin niet altijd succesvol geweest zijn, maar het is zeker altijd ons verlangen geweest. Nu

---

<sup>1</sup> De zuiverheid van de waarheid.

kan er weinig twijfel zijn over het feit dat de winden van leer sterker waaien dan ooit, en zeker nemen de bedriegers toe, met meer listigheid en sluwheid, dikwijls met gebruikmaking van schriftuurlijke en evangelicale terminologieën. Een getrouwe wachter heeft twee verantwoordelijkheden: 1. Hij moet in staat zijn het verschil te duiden tussen vriend en vijand, in het bijzonder een vermomde vijand. 2. Hij moet een luide, heldere waarschuwing geven wanneer de vijand nadert. Nu, omdat we weten dat wachters ook maar mensen zijn en daardoor feilbaar, is er altijd de mogelijkheid om een vergissing te begaan. Dus, als een wachter ten onrechte een “vriend” als een “vijand” aanduidt, moet hij snel zijn om zich te verontschuldigen, en de beschuldigde vriend zou moeten kunnen vergeven, in overeenstemming met Efeziërs 4:32. Dit hebben wij gedaan en dat zullen we altijd blijven trachten te doen door Gods genade. Is het echter niet waar, dat vergissingen die voortkomen uit overbezorgdheid zeker verkieslijker zijn boven fouten te maken in de andere richting? Denk aan de verschrikkelijke consequenties die onvermijdelijk volgen wanneer de vijanden van het evangelie nooit worden uitgedaagd en ontmaskerd. Stel u het letsel en het verlies voor dat uiteindelijk tot gelovigen komt die geen waarschuwing hebben gekregen voor de tactieken van de vijand.

Bovendien, als wij goede dienaren willen zijn in Gods oog, moeten wij Zijn Woord gehoorzamen. Dat wij een bijzondere verantwoordelijkheid hebben om gelovigen te waarschuwen, wordt duidelijk gemaakt in 1 Timotheüs 4:1: “Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen” (HSV). Een getrouwe waarschuwing laten klinken over de dwalingen die gezaaid worden in de kerken vandaag, is duidelijk vereist voor allen die hun Heer willen behagen in deze bedrieglijke laatste dagen. “Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn” (vs. 6, HSV). Omdat het ons verlangen is goede dienaren van Jezus Christus te zijn, vertrouwen wij er op dat deze en toekomstige uitgaven van *Foundation* magazine behulpzaam zullen zijn voor onze broeders, en geaccepteerd zullen worden in de geest waarin ze geschreven zijn. Wij vragen uw gebeden dat wij altijd zouden weten hoe de waarheid in liefde te spreken.

---

### Lees ook:

Hebt u de Waarheid lief of haat u ze?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/waarheidsliefde.pdf>

Over doctrine en liefde: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/doctrine.pdf>

Waar gaat het om in het Christendom? <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/liefde-waarheid-2.pdf>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)