

Vurige vliegende draken

Bronmateriaal: <https://www.genesispark.com/exhibits/evidence/historical/ancient/pterosaur/> en <https://www.genesispark.com/essays/fiery-serpent/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (SV)
Vertaling/bewerling en voetnoten door M.V.



Hierboven een afbeelding van de bijbelse scène van Mozes en de koperen slang. De Nederlandse houtsnede werd gemaakt rond 1430. Het was een veel voorkomende interpretatie van de tijd dat de giftige slangen in de wildernis vliegende slangen¹ of vliegende draken waren.

De Bijbel spreekt ook over zulke dieren, in Jesaja 14:29; 30:6 (SV of SV1977):

14:29: “Verheug u niet, gij gans Palestina! dat de roede die u sloeg, gebroken is; want uit de wortel der slang zal een basilisk voortkomen, en haar vrucht zal een vurige vliegende draak zijn”.

30:6: “De last der beesten, van het zuiden, naar het land des angstes, en der benauwdheid, van waar de sterke leeuw en de oude leeuw is, de basilisk en de vurige vliegende draak”.

Dit betekent niet dat de koperen slang in Numeri iets anders was dan een “slang” - niet een vliegende draak. De grondtekst in Numeri heeft het over een “slang” (*nachash*). Dit betekent echter wel dat men in de middeleeuwen giftige slangen in de wildernis aanzag als vliegende draken, die voor hen blijkbaar bekend waren.

Lees verder, rubriek “Mens en dinosauriërs (draken) leefden samen”:

<http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm#draken>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ Zie meer hier: <https://www.genesispark.com/essays/fiery-serpent/>