

Wat kunnen vrouwen doen voor de Heer?

David Cloud, http://wayoflife.org/index_files/what_can_woman_do.html, 13-8-2013

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, hier en daar bewerkt en voetnoten door M.V.

Ik ontving volgende e-mail van een pastor:

“U bent helemaal fout met uw theologie over vrouwelijke predikers. Louter dat een vrouw predikt betekent niet dat zij gezag uitoefent over mannen. Je hoeft geen pastor te zijn om het Woord te mogen prediken of het ambt van een profeet te bekleden. Het is duidelijk dat vrouwen wel degelijk openlijk profeteerden en baden in de kerk, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. U weet dat.

Misschien, als de mannen in vele baptistenkerken wat meer op hun knieën zouden gaan en bidden, of wat meer naar buiten zouden gaan om te getuigen in hun gemeenschappen, dan zou God niet zoveel vrouwen moeten gebruiken zoals Hij nu doet. Gunt u vrouwen geen enkele stem in de kerk? Als u dat doet, dan bent u schuldig aan het hanteren van een dubbele standaard vanwege uw standpunt. Waarom zend u ze niet allemaal naar huis en laat de mannen alle onderwijs doen, en alle gebeden, en alle getuigeniswerk als u werkelijk gelooft wat u predikt? De vrouwen kunnen altijd hun mannen vragen wat de prediker zei en vragen stellen. Sorry mijn broeder, dubbelzinnige praat doet het niet bij God!”

Antwoord van broeder Cloud

Allereerst heb ik enkele verzen die ik wil citeren:

“Wie antwoordt voordat hij geluisterd heeft, het is hem tot dwaasheid en schande” Spreuken 18:13.
“Wie is hij die Mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis?” Job 38:2.

Deze verzen beschrijven precies wat u schrijft in uw e-mail. U spreekt vanuit onwetendheid: niet enkel onwetendheid over de Schrift maar ook onwetendheid over wat ik leer betreffende dit onderwerp.

Wat betreft hetgeen ik predik over de dienst van de vrouw voor Christus, leer ik niet dat zij niets kunnen doen of dat zij niets betekenen in het werk van de Heer. Verre van. Vrouwen zijn erg waardevol in het werk van God en zij hadden altijd een grote plaats in ons missiewerk, maar de Bijbel leert duidelijk dat er restricties zijn op de bediening van de vrouw. Er zijn ook restricties voor mannen. Niet alle mannen, bijvoorbeeld, kunnen ouderling of diaken zijn, omdat God specifieke standaarden heeft voor deze ambten. Evenzo heeft God bepaalde restricties op de bediening van een vrouw.

Voor wat betreft de vrouwelijke leiders in het Oude Testament, heb ik een artikel: “Women Leaders in the Bible”, http://www.wayoflife.org/index_files/women_leaders_in_the_bible.html.

Hierna volgt wat ik leer over de geestelijke bediening van de vrouw.

Vrouwen in het werk van God

Er zijn onder christenen twee misvattingen met betrekking tot de dienst van de vrouw: 1) Sommigen leren dat vrouwen alles kunnen doen. 2) Anderen leren dat vrouwen zo goed als niets kunnen doen. Geen van beide posities is Schriftuurlijk.

Godvruchtige vrouwen hebben een grote en belangrijke rol in het werk van God. Alhoewel er bepaalde restricties zijn op hun werk, mogen ze niet geminacht worden in de kerken. De Bijbel vermeld dikwijls vrouwen op een eerbare manier. Zij hadden ook een eerbare plaats in het leven van Christus, zowel als in de bediening van Paulus.

De beperking op de bediening van de vrouw

1 TIMOTHEÛS 2:11-15

¹¹Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. ¹²Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt. ¹³Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. ¹⁴En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen. ¹⁵Maar zij zal in [de weg van] het baren van kinderen zalig worden, als zij blijft in geloof, liefde en heiliging, gepaard met bezonnenheid”.

1. Een vrouw moet een nederige, onderwijsbare geest hebben en hoort zich niet in een leiderschapspositie op te dringen (vs. 11). Vergelijk 1 Petrus 3:4: “maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God”.

2. Er zijn twee simpele restricties voor een vrouw in de bediening: “Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt” (vs. 12)

Ten eerste: zij mag de man niet overheersen.

Dan is het duidelijk dat zij nooit een ambt van opziener/ouderling¹ kan bekleden. In tegenstelling met deze bijbelse restrictie hebben we vandaag kerken, zoals bv. de Yoido Full Gospel Church in Seoul, Korea, van David Yonggi Cho, en Willowcreek Community Church van Bill Hybels, die vrouwelijke pastors hebben.

Een van de kwalificaties van opziener/ouderling, en die van diaken, is dat de houder van het ambt “de man van één vrouw” moet zijn (1 Timotheüs 3:2, 12). Een vrouw komt daarvoor niet in aanmerking.

Ten tweede, de vrouw wordt niet toegestaan mannen te onderwijzen.

Dit betekent niet dat een vrouw nooit tot een man kan spreken over de Heer. Ik vind het niet verkeerd voor een vrouw om haar getuigenis, en Christus, te delen met mannen in een informele omlijsting. Niet lang geleden kreeg ik een e-mail van een vrouw die haar schoonvader wilde spreken over de Heer, en zij vroeg mij of dat gepast was. Ik vertelde haar dat ze zeker zou moeten spreken met haar schoonvader over Christus.

De vrouwen die het eerst bij het lege graf van Christus kwamen werd gezegd dat zij de mannelijke discipelen moesten vertellen dat Jezus was opgestaan (Mattheüs 28:7-8). Dit betekent niet dat we de duidelijke restricties in andere passages, zoals 1 Timotheüs 2:12), kunnen negeren, maar dit betekent dat vrouwen tot mannen kunnen getuigen onder bepaalde voorwaarden.

Hetgeen 1 Timotheüs 2:12 betekent is dat de vrouw niet met gezag mag onderwijzen. Dat is de context. Voorbeelden hiervan zijn het onderricht vanaf het spreekgestoelte, onderwijs geven in gemengde (vrouwen én mannen) zondagsschoolklassen, het geven van onderricht in gemengde bijbelcollegecursussen, en onderwijzen op gemengde bijbelconferenties. Wanneer een vrouw voor een gemengd gezelschap staat, waarin ook mannen zijn, en de Bijbel opent en predikt of onderwijst, dan neemt zij gezag op. Er is niets van groter gezag in de wereld dan de Bijbel te prediken en te onderwijzen, en Gods Woord verbiedt een vrouw dit in die omstandigheden te doen.

3. God vertelt ons ook de *redenen* voor deze beperkingen: ¹³“Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. ¹⁴En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen” (verzen 13, 14).

¹ In baptistenkerken “pastor” genoemd. Deze term komt van het Latijn en betekent ‘herder’ - zie Ef 4:11 (Gr. *poimen*). Het NT kent enkel het overkoepelende ambt van Ouderling of Opziener. Ouderling → Grieks *presbuteros* (Titus 1:5). Dit ambt heet ook *episkopos*: opziener (1 Tim. 3:1v). Dat de term ‘ouderling’ gelijk staat met ‘opziener’ bewijst Titus 1:5, 7 waar de twee termen door elkaar gebruikt worden. Een opziener is een ouderling en omgekeerd. Er waren in de eerste-eeuwse kerk meerdere ouderlingen (of opzieners). De aanstelling van één opziener is dus onschriftuurlijk. Over de term Bisschop: in de Schrift staat in het Grieks *episkopos*, samentrekking van *epi* (over) en *skopos* (zien): opziener (zie 1 Tim. 3:1v; Titus 1:7). Over het ambt van Diaken: in het Grieks *diakonos*: dienaar (1 Tim. 3:8). Een vrouw kan nooit het ambt van opziener of diaken opnemen, want de vereisten daartoe slaan enkel op mannen (1 Tim. 3:12).

Ten eerste: de **scheppingsorde** vereist deze beperkingen (vs. 13). De vrouw werd **na** de man geschapen. Zij werd bovendien **uit** Adam gemaakt (uit zijn rib).

Ten tweede: de **natuur** van de vrouw vereist deze beperkingen. De vrouw werd niet geschapen om te leiden maar specifiek om te dienen: “Ik zal een **hulp** [Eva] voor hem [Adam] maken” (Genesis 2:18).

Ten derde: de vrouw werd in Eden **misleid**, niet Adam (vs. 14). Vandaar dat de vrouw ook om die reden deze beperkingen werden opgelegd.

4. Gods Woord beschrijft de voornaamste invloedsfeer van de vrouw: “**Maar zij zal in de weg van het baren van kinderen² zalig worden, als zij blijft in geloof, liefde en heiliging, gepaard met bezonnenheid**” (vs. 15).

In dit vers spoort Paulus de vrouwelijke heiligen aan niet ontmoedigd te zijn wegens de zondeval, maar dat zij een erg belangrijke rol in de wereld en de kerk te vervullen hebben.

Dit is een allusie op Gods belofte aan Eva dat haar zaad (haar nakomeling, Jezus Christus) de kop van de slang zou verbrijzelen (Genesis 3:15), de profetie van Christus' komst als Redder van de mens. Het is een bemoediging voor godvruchtige vrouwen eraan te denken dat alhoewel de vrouw de eerste zondaar was, niettemin de vrouw ook het instrument was dat God gebruikte om de vijand te breken en de Redder in de wereld te brengen om zondaars te verlossen. Deze woorden betekenen dus dat de zondeval en de vloek (pijnlijke bevallingen, enz., Genesis 3:16) niet het laatste woord hebben, er daagt ook redding en verlossing.

1 Timotheüs 2:15 belooft niet dat vrouwen geen pijn zullen hebben bij de bevalling. Godvruchtige vrouwen lijden gewoonlijk net zoveel als anderen bij het baren.

Verder belooft dit vers ook niet dat een godvruchtige vrouw nooit zal sterven tijdens de bevalling. Vele godvruchtige vrouwen stierven tijdens het baren.

De belangrijke lering van dit vers is dat voor vrouwen de voornaamste sfeer van zegening het huisgezin is, waarbij kinderen baren en opvoeden, en al haar taken als vrouw en moeder betrokken zijn.

Wat zeker ook geleerd wordt is dat vrouwen vruchtbaar en gezegend (“zalig”) zullen zijn als zij getrouw blijven in de dingen van God. Als zij en haar man godvruchtig blijven leven, zullen zij samen godvruchtige kinderen voortbrengen (vgl. Spreuken 22:6). Een voorbeeld hiervan zien we in de moeder en grootmoeder van Timotheüs (2 Timotheüs 1:5; 3:15). Wegens hun geloof in Christus en hun godvruchtige leven, en omdat zij Timotheüs onderwezen in Gods Woord, bleef Timotheüs volharden in de dienst voor God, en Gods zegen kwam over hen allen als resultaat.

Dit zou een bemoediging moeten zijn voor alle vrouwen. Ook ongetrouwde vrouwen en vrouwen die geen kinderen hebben, kunnen kinderen onderwijzen of beïnvloeden door hun relatie met kinderen als tantes, nichten, of via vriendinnen, door zondagsschool en allerhande kinderbedieningen.

1 KORINTHIËRS 14:34-35

“³⁴Laten uw vrouwen in de gemeenten zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt. ³⁵En als zij iets willen leren, laten zij dat dan thuis aan hun eigen man vragen. Het is immers schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te spreken”.

Dit verwijst naar onderwijzen en profeteren, dat is de context. De vrouw wordt niet toegestaan zich uit te spreken in de kerkdiensten in de zin van onderwijzen of prediken. Het is haar verboden mannen te leren of hen te overheersen (1 Timotheüs 2:12). Ik geloof niet dat het gepast is voor een vrouw om voor te gaan in openbaar gebed in gemengde samenkomsten. 1 Timotheüs 2:8 spreekt van mannen die leiden in gebed. Ik geloof ook niet dat het gepast is voor een vrouw om het zingen

² Grieks *sozo*: redden. SV-Kanttekening 28 - “in kinderen te baren: Zo wordt het Griekse woord ‘dia’ ook voor ‘in’ genomen (Rom. 4:11) en elders. De zin is: dat, hoewel het kinderbaren met smart den vrouwen tot een straf is opgelegd, het nochtans hare zaligheid niet zal hinderen, zo zij blijven in het geloof, enz.”

te leiden in een gemengde samenkomst of gemengd koor. Zij zou niet in een positie moeten gezet worden waarbij zij gezag uitoefent over mannen.

Deze passage verbiedt ook dat vrouwen zich zouden uitspreken en samenkomsten zouden verstoren met hun vragen en commentaren. Recent hoorde ik van een pastor die bezorgd was over twee vrouwen in zijn kerk die de gewoonte hadden zich uit te spreken tijdens de onderwijzing en die daarbij verstoring veroorzaakten in de kerk. Dit is verboden in 1 Korinthiërs 14.

Dit betekent evenwel niet dat een vrouw nooit iets kan zeggen in de samenkomst. Zij kan zingen, en op gepaste tijden getuigen. Een vrouw kan getuigen over wat God heeft gedaan in haar leven zonder in een onderwijsmodus te vervallen. Als er een open vraag- en antwoordtijd is, kunnen vrouwen participeren, maar in andere contexten mogen zij niet op wanordelijke wijze vragen stellen.

Waar Paulus over spreekt in de context van 1 Korinthiërs 14 is ordelijkheid in de beoefening van bedieningsgaven in de kerkdiensten.

De zegen van vrouwen

Alhoewel er restricties zijn voor de vrouwelijke bediening van Gods Woord, zijn er ook vele bemoedigingen voor de vrouw om de Heer te dienen. Vrouwen zijn uitermate waardevol in de dienst van Christus.

Beschouw enkele van de manieren waarop God vrouwen heeft aangewend:

- Het was een vrouw die Jezus in de wereld bracht.
- Vele vrouwen stonden Jezus bij tijdens Zijn aardse bediening (Lukas 8:2-3).
- Het was een vrouw die Jezus zalfde voor Zijn begraving, vóór Zijn dood (Mattheüs 26:6-13).
- Het waren voornamelijk vrouwen die aan het kruis stonden (Mattheüs 27:55-56).
- Het waren vrouwen die zagen hoe Jezus' lichaam in het graf werd gelegd en die Hem daarna kwamen zalven (Lukas 23:55-56).
- Het waren vrouwen die het eerst bij het lege graf kwamen en het eerst in de opstanding geloofden (Mattheüs 28:1-6).
- Het waren vrouwen die het eerst de opstanding rapporteerden (Mattheüs 28:7-8).
- Vrouwen wachtten samen met de mannen in de bovenzaal op de Heilige Geest (Handelingen 1:14).

Vrouwen zijn ook erg belangrijk in kerkelijk werk (Romeinen 16:1-5). Vele eerste christenen waren vrouwen (Handelingen 17:4, 12), zoals Lydia, de eerste bekeerling van Asia (Handelingen 16:14).

- Vrouwen kunnen andere vrouwen onderwijzen (Titus 2:3-5).
- Vrouwen kunnen kinderen onderwijzen, zoals Lois en Eunice deden (2 Timotheüs 1:5; 3:15).
- Vrouwen kunnen getuigen en zondaars tot Christus brengen (vgl. Johannes 4:28-30).
- Vrouwen zijn essentieel in het bouwen van sterke geestelijke gezinnen zodat de kerk daardoor versterkt wordt in de Heer.

Beschouw drie bijbelse voorbeelden:

Lydia is een voorbeeld van een godvruchtige vrouw die een zegen was voor het werk van God (Handelingen 16:12-15,40). Zij was de eerste bekeerling in Filippi. Zij dan beïnvloedde haar hele huishouden om op Christus te vertrouwen. Nadat ze gered was smeekte ze Paulus en Silas om als gasten te verblijven in haar huis. De kerk te Filippi startte in Lydia's huis. In Handelingen 16:40, toen Paulus en Silas verlost werden uit de gevangenis, gingen zij eerst naar Lydia's huis waarna Lydia de broeders bemoedigde. Het is duidelijk dat dit de plaats was waar de kerk gewoonlijk samenkwam. Deze godvruchtige vrouw was een erg belangrijk lid van de vroege kerken.

Febe is een ander voorbeeld (Romeinen 16:1-2). Zij was een dienaar³ in de kerk te Kenchrea, nabij Korinthe. Febe deed het werk van de Heer (zie verder <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vrouwen-dienaren.pdf>). Zij werkte voor Paulus. Velen geloven dat zij de Romeinenbrief van Paulus naar de gemeente te Rome bracht. Paulus stond erop dat de gelovigen haar met respect behandelden en dat men haar zou bijstaan in elke zaak die zij nodig had.

Priscilla is een volgend voorbeeld. Zij werkte met haar man in startende kerken (Romeinen 16:3-5). Zij stond haar man bij in het onderwijzen van Apollos: “legden hem de weg van God nauwkeuriger uit” (Handelingen 18:24-26). In sommige passages vermeldt Paulus Priscilla eerst, vóór haar man (Handelingen 18:18; Romeinen 16:3). Dit zou kunnen betekenen dat zij de ijverigste was van de twee, ofwel dat Aquila meer tijd moest besteden aan zijn dagelijkse levensonderhoud en dat zij dus meer tijd had voor de geestelijke dingen, of dat Paulus Priscilla beter kende. Wat ook de reden mag zijn, Paulus eerde haar en waardeerde haar als een dienaar van de Heer.

Lees in dit verband ook:

De positie van de Vrouw: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Positie-Vrouw.pdf>

Vrouwelijke predikanten?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Vrouwelijke-Predikanten.pdf>

Vrouwelijke diakenen?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vrouwen-dienaren.pdf>

Vrouwen van het geloof: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Geloofsvrouwen.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

³ Zij was een dienaar in algemene zin, niet een diaken, want dit is een ambt uitsluitend voor mannen. Lees hierover uitvoerig: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vrouwen-dienaren.pdf>.