

Het wonder van de Vleeswording: God werd een mens!

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/sonship/sonsh03.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

“Het Woord was God ... En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond”
“God is geopenbaard in het vlees”
(Johannes 1:1, 14; 1 Timotheüs 3:16)

Overdenk het wonder van de vleeswording. De Bijbel beschrijft dit in heel eenvoudige taal: “Het Woord was God ... en het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond” (Johannes 1:1, 14). De oneindige God werd een mens. De Eeuwige kwam ons tijdscontinuüm binnen (Galaten 4:4). De God die nooit een begin gehad heeft, en die altijd bestaan had, werd op een bepaald tijdstip geboren als een zuigeling (Micha 5:2; Jesaja 7:14; 9:5). De Almachtige rustte in de armen van Maria als een afhankelijke baby. De Schepper van alle dingen werd in een bak gelegd die gemaakt was voor het voederen van dieren (Lukas 2:12). Hij die “hoog en verheven” was (Jesaja 6:1) werd geplaatst in een bescheiden kribbe en Hij werd begroet door eenvoudige herders.

Misschien het meest wonderlijke feit van de vleeswording is dat dit het voor de Onsterfelijke mogelijk maakte om te sterven! De levende God kan immers niet sterven. 's Mensen zonde verdiende en eiste de dood (Romeinen 1:32; 6:23) en verdoemde de mens tot een eeuwige bestemming afgescheiden van de God van Leven (Jesaja 59:2; 2 Thessalonicenzen 1:8-9). In Zijn liefde bedacht God een manier om redding te voorzien voor zondige mensen zonder Zijn eigen rechtvaardige en gerechte karakter te compromitteren. Dienstdoend als 's mensen Plaatsvervanger, zou Hijzelf de doodstraf betalen voor zondige mensen. Om dit te kunnen doen moest God Zelf een mens worden: “opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven” (Hebreeën 2:9). Hij die onsterfelijk is kan niet sterven, maar God nam onze menselijkheid op Zich en de God-Mens kon sterven en stierf ook voor onze zonden (1 Korinthiërs 15:3; 1 Petrus 3:18).

Ja, Hij werd geboren om te sterven. Zijn specifieke doel om naar deze wereld te komen was **om zondaars te redden** (1 Timotheüs 1:15; Johannes 3:17), en dit reddende werk werd niet volbracht in Bethlehem's kribbe, maar op Golgotha's kruis. Zijn geboorte maakte zijn dood mogelijk; Zijn dood maakte onze redding mogelijk. De Bijbel beschrijft dit op deze manier: “Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden” (2 Korinthiërs 8:9).

Laat niemand de betekenis van de vleeswording fout begrijpen. God werd vlees, en God werd een Mens, maar Hij werd toen niet de Zoon. Hij werd “vlees en bloed” deelachtig, en moest daarom “aan Zijn broeders gelijk worden” (Hebreeën 2:14, 17), maar het was niet bij Zijn vleeswording dat Hij de Zoon van God werd. Johannes hoofdstuk 1 leert dat het eeuwige Woord vlees geworden is (Johannes 1:1, 14). Paulus gebruikte gelijkaardige taal om te zeggen dat de Zoon “wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David” (Romeinen 1:3). Hij die altijd de Zoon van God was, werd de Zoon van David, door menselijke geboorte. De eeuwige God werd een mens, geboren in het huis en de afstammingslijn van David. Hij werd toen niet de Zoon van God.

De Heer Jezus stelde ooit een vraag aan de Farizeeën die zij niet konden beantwoorden: “Wat denkt u over de Christus? **Wiens Zoon is Hij?** Zij zeiden tegen Hem: Davids Zoon. Hij zei tegen hen: Hoe kan David Hem dan, in de Geest, zijn Heere noemen, als hij zegt: ‘De Heere heeft gezegd tegen Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank

voor Uw voeten' [Psalm 110:1]? Als David Hem dan zijn Heere noemt, hoe kan Hij dan zijn Zoon¹ zijn? (Mattheüs 22:42-45). De Farizeeën werden tot zwijgen gebracht door deze vraag, maar jaren later werd deze zelfde vraag beantwoord door een andere Farizeeër, wiens ogen geopend werden door Gods genade. Dat antwoord kwam van de apostel Paulus en is beschreven in Romeinen 1:3-4). **Wiens Zoon is de Messias?** In Zijn menselijkheid ("wat het vlees betreft") is Hij de Zoon van David (Romeinen 1:3). In Zijn goddelijkheid ("wat de Geest .. betreft") is Hij de Zoon van God (Romeinen 1:4), en dus is Hij Davids Heer. Zijn opstanding was het finale bewijs dat Hij alles was dat Hij beweerde te zijn.

De Heer werd niet God bij Zijn vleeswording, en evenmin werd Hij toen de Zoon. De vleeswording betekent dat Gods eeuwige Zoon onze menselijkheid aannam, zonder op te houden God te zijn. De Zoon van God werd de Zoon des Mensen, opdat wij, de kinderen van mensen, kinderen van God mochten worden (Johannes 1:12²; Galaten 3:26³). Mochten wij vervuld zijn met verwondering en lof voor Zijn neerbuigende liefde en genade waardoor Hij zich zo verlaagde om ons zo hoog te verheffen! "Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen⁴ van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent" (1 Johannes 3:1).

Lees over het eeuwige Zoonschap en eeuwige voorbestaan van Christus:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/eeuwigeZoonschap.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/eeuwigeZoonschap2.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/voorbestaanZoon.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Spreuken8.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ Grieks *huios*: kind, zoon. (Strong's 5207).

² Grieks *teknon*: kind, zoon, dochter. (Strong's 5043).

³ Grieks *huios*: kind, zoon. (Strong's 5207)!

⁴ Grieks *teknon*: kind, zoon, dochter. (Strong's 5043).