

“Eet de vis, laat de graten liggen”

Oorspr.: “Eat the meat, spit out the bones”

<http://wayoflife.org>, 9-9-2008

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling (sterk ingekort en bewerkt) en voetnoot door M.V. Update 21-5-2020

Er bestaan veel slim klinkende gezegden die de ronde doen onder christenen, en één van deze is “eet de vis, laat de graten liggen”. Velen hebben dit geschreven om me te vermanen, en zij bedoelen dan dat ik me niet zo moet bezighouden met het onthullen van dwaling. Zij verwonderen zich erover dat ik niet gewoon “de vis kan eten, en de graten laten liggen”.

Er zit in dit gezegde wel wat waarheid, namelijk dat Gods volk altijd bijbels onderscheidingsvermogen moet beoefenen wanneer zij preken horen of christelijke boeken lezen. De Schrift zegt immers: “Beproof alle dingen, behoud het goede” (1 Thessalonicenzen 5:21). We moeten dus alle “graten” van de “vis” leren onderscheiden.

Maar de Bijbel waarschuwt ook tweemaal: “Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt?” (1 Korinthiërs 5:6; Galaten 5:9), en vermaant ons ook “hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen” (Romeinen 16:17). Dat zijn mensen die valse leringen propageren. Het is erg gevaarlijk om de foute geestelijke vis te eten!

De geschriften van mannen zoals Brian McLaren en Richard Foster en Chuck Colson en Rick Warren en C. S. Lewis zijn als vis met vele en scherpe graten. Zij die Gods volk adviseren: “eet de vis, laat de graten liggen”, moeten ons eens uitleggen hoe zij weten dat deze “vis” veilig is!

Evenzo zijn maar weinig christenen zelf in staat doorheen de preken en boeken te laveren van bedenkelijke predikers. Zij kunnen de venijnig scherpe “graten” van de dwaling niet onderscheiden om ze allemaal te laten liggen. Een van de redenen waarom zoveel christenen “new/neo-evangelical”¹ (nieuw/neo-evangelical) worden is dat zij new-evangelical boeken en blogs lezen en luisteren naar new-evangelical preken.

Wat als je het verschil niet kent tussen vis en graten? Een peuter kent het verschil niet, en als hij dan tracht de vis te eten zonder de graten zal hij snel in de problemen komen. Evenzo is de gemiddelde christen vandaag bijbels gezien zo onrijp, zo onwetend en vleselijk dat hij geen duidelijk onderscheid kan maken tussen waarheid en de handig gecamoufleerde dwaling.

Mijn vrienden, pas op voor gevatte gezegden die door de Schrift niet ondersteund worden.

Wij leven in een holle, afvallige, vleselijke tijd, en het betaamt ons de Schrift ijverig te bestuderen en bijbels te denken!!!!

Lees over hetzelfde thema:

- Misleiding in de Kerk: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/misleiding.pdf>
- Een gevaarlijke mengeling: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gevaarlijke-mix.pdf>
- God kan ook met een kromme stok recht slaan?:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/de-kromme-stok.pdf>
- Bijbelse afscheiding, afzondering, heiliging: <http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/newEvangelisme.pdf> .