

Bittere vijanden van Bijbels Fundamentalisme

Matt Costella, http://www.feasite.org/bitter_enemies_of_biblical_fundamentalism, 12-7-2012

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling door M.V.

Toen ik aan het neuzen was in een lang vergeten doos met ongesorteerde papieren en documenten, ontdekte in een beschreven blad papier. Het woord "Fundamentalisme" daarop viel me direct op en trok mijn aandacht. Toen ik vluchtig de inhoud overschouwde begon ik me te realiseren dat ik naar een blad met notities van een preek keek dat ik vele jaren geleden had neergeschreven, toen ik nog een tiener was, zittend onder de bediening van mijn grootvader, pastor M. H. Reynolds Jr.. De notities waren genomen uit een van zijn preken, getiteld: "Bittere vijanden van fundamentalisme". Als ik keek naar zijn lijst van "bittere vijanden" van bijbels fundamentalisme, werd ik me diep bewust dat deze vijanden niet enkel jaren geleden een echte bedreiging vormden, maar dat ze meer en meer gevaarlijk worden naarmate de tijd verstrijkt: wat waar was in de jaren (19)80 is zelfs nog meer waar in het begin van de 21^{ste} eeuw. Nu, wat waren enkele "bittere vijanden van fundamentalisme" zoals opgemerkt door mijn grootvader in zijn zondagse preek?

1. Het eigen ik -- Ja, de natuurlijke mens (1 Korinthiërs 2:14-15) is waarlijk een bittere vijand van de zaak van Christus. Vele fundamentalisten in het verleden bedoelden het goed toen zij streden voor het geloof, maar hun levens en bedieningen waren omhuld met trots tot het punt van ineffectiviteit voor Christus. Vandaag moeten we altijd in gedachten houden wie wij zijn in het licht van de grote genade en barmhartigheid van God. Nederigheid zou altijd het kleed moeten zijn van het leven en de bediening van de bijbelse fundamentalist.

2. De wereld -- De wereld haat ieder die een exclusieve boodschap van verlossing verkondigt. Evenzo haat de wereld ieder die het feit accepteert dat absoluutheden bestaan. Jezus Christus vertelde Zijn volgelingen dat de wereld Hem haatte omdat Hij niet van deze wereld was. Zijn boodschap was anders. Zijn prioriteiten verschilden. Ook Zijn methodes waren afwijkend. Evenzo zal de wereld godvruchtige fundamentalisten haten die Gods Woord verkondigen op Gods manier. Maar de haat van de wereld zou ons nooit mogen dwingen onze boodschap, prioriteiten, methodes of bediening te laten verslappen of te veranderen.

3. Satan -- Uiteraard zit Satan achter allen die bijbels fundamentalisme verachten. Satan probeert de getrouwe christen, die dicht bij God wandelt en getrouw Zijn Woord gehoorzaamt, te bedriegen, beschuldigen, verstrikken en zelfs te verslinden. Maar onze wonderlijke Heer heeft ons expliciete instructies gegeven die detailleren hoe wij deze grote vijand kunnen weerstaan naarmate wij kort bij de Heer wandelen en nuchter en waakzaam blijven in deze wereld.

4. Valse leer -- Een van de ergste vijanden van bijbels fundamentalisme is valse leer. Of het nu gaat om rooms-katholicisme, protestants liberalisme, de new age beweging, culten/sekten of heidense religies, valse leer is alom heersend. Valse leer verspreid zich als wildvuur, zowel in evangelicale kerken en bedieningen als bij hen die beweren het fundamentalistische label te dragen. De fundamentalistische beweging ontstond op de kering van de 19^{de} en 20^{ste} eeuw als gevolg van valse leer die kerken en denominaties doordrongen. Getrouwe christenen realiseerden zich het belang van het gehoorzamen van Gods Woord en afscheiding van alle vormen van ongeloof en compromis. Gods Woord herinnert ons eraan dat deze bittere vijand van het fundamentalisme enkel zal toeneemen naarmate de tijd verstrijkt. Daarom moeten wij vandaag ons meer bewust zijn van valse leer

dan ooit, en ons daarvan afscheiden, om een gereinigd vat te zijn dat geschikt is om door de Heer gebruikt te worden (2 Timotheüs 2:20-21). Zie: <http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm>.

5. Humanistische psychologie -- Het humanistische platform waarop psychologie is gebaseerd, is geheel in strijd met Gods Woord. Fundamentalisten geloven dat de Schepper van de mens meer over de geest en het hart van de mens weet dan de mens zelf. Bijbelse fundamentalisten geloven in de realiteit van de erfzonde, van menselijke verdorvenheid, van persoonlijke verantwoordelijkheid en de genoegzaamheid van de Schrift. Humanistische psychologie ontkent deze waarheden, en "christelijke" psychologie probeert tevergeefs een humanistisch systeem te combineren met bijbelse waarheid. Als gelovigen moeten wij beseffen wie wij zijn en begrijpen waarom wij leven en handelen zoals wij dat doen door de lens van de vaste Schrift, niet door onvaste studies van mensen.

Ik wil graag nog twee andere bittere vijanden van het fundamentalisme toevoegen die, alhoewel niet genoemd door mijn grootvader, zeker een bedreiging vormen voor de fundamentalisten vandaag, en ze blijven onze gezinnen, kerken en bedieningen doordringen.

6. Zelfvoldaanheid -- Velen die zich fundamentalisten noemden of velen die afstammen van godvruchtige, Christus-erende gezinnen en families houden op met te strijden voor Waarheid, of het kan hen niet meer schelen. Mannen, vrouwen en kinderen die jarenlang getrouw een fundamentalistische kerk of bediening ondersteunden, hebben hun steun verlaten. Sommigen hebben geconcludeerd dat we de strijd niet kunnen winnen. Anderen zijn de strijd gewoon beu. Maar bijbels fundamentalisme is een beweging die uit mensen bestaat. Wanneer Satan mensen tot zelfvoldaanheid leidt, lijden getrouwe kerken en bedieningen. We moeten ons realiseren dat onze strijd niet voorbij is totdat Christus wederkomt!

7. Pragmatisme -- Pragmatisme vormt in toenemende mate een bedreiging voor het bijbelse fundamentalisme. Christenen zijn nu gekomen tot de plaats waar zij voelen alsof Gods manier van werken niet langer werkt. Zij voelen dat zij zich moeten keren tot wereldse methodes, filosofieën en programma's om de resultaten te kunnen behalen die zij menen nodig te hebben. Maar een pragmatische attitude zal iemand altijd naar wereldlijkheid leiden. God vraagt ons niet om Zijn deel te doen; Hij vraagt enkel dat wij ons deel doen. Wij doen ons deel door Zijn wil te doen op Zijn manier. Het kan zijn dat wij niet de meeste mensen bereiken, of niet iedereen kunnen tevreden stellen, maar we kunnen er zeker van zijn dat wij Zijn goedkeuring hebben wanneer we de pragmatische filosofieën van bediening afwerpen die het Christendom vandaag doordringen.

Vrienden, wij moeten ons bewust zijn van de bittere vijanden van Gods werk. Satan tracht alles te doen wat hij kan om getrouwe getuigen het zwijgen op te leggen. Laat u niet in deze strik vangen. Wees ijverig, moedig, getrouw, heilig en ga te werk met onderscheidingsvermogen. Geef niet op en zwicht niet. Maar doe de hele wapenrusting van God aan, altijd gereed om de goede strijd van het geloof te strijden (1 Timotheüs 1:18). Beijver u vandaag om niet toe te staan dat de vijanden van Gods werk vaste voet krijgen in uw leven en bediening.

Lees ook:

"Het gevaar van Pragmatisme in de Kerk": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/pragmatisme.pdf>.