

# Vier criminelen geassocieerd met de dood van Christus

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/bulletin%20inserts/fourcrim.pdf>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling en voetnoten door M.V.

Vier prominente criminelen waren verbonden met de dood van de Redder.

**Eerst** was daar Judas Iskariot. Niet enkel was hij de grootste verrader (Lukas 6:16) in de geschiedenis, maar hij was ook een dief. Hij droeg de geldbeurs voor de discipelen, die hem blijkbaar vertrouwden, maar hij was schuldig aan het nemen van iets voor zichzelf (Johannes 12:6). Welk mens was ooit zo close bij de Heer terwijl zijn hart zo ver weg van Hem was?

Lees over Judas Iskariot hier meer: [http://www.verhoevenmarc.be/PDF/12apostelen-9\\_ZV.pdf](http://www.verhoevenmarc.be/PDF/12apostelen-9_ZV.pdf)

Als **tweede** was daar Barabbas. Hij was een prominente oproerling en moordenaar, die uitkeek op de dood aan het kruis. Hij was een vijand van Rome. Toen Pilatus aan de waanzinnige massa vroeg welke gevangene hij vrij zou laten, kozen zij Barabbas en veroordeelden Jezus. Zo verkreeg Barabbas de vrijheid. Christus was inderdaad zijn Plaatsvervanger; Barabbas wist wat het betekende dat iemand in zijn plaats stierf. Het is droevig dat er geen verslag bestaat over zijn bekering en geloof in de Redder. Zoals Barabbas staan wij allen schuldig en veroordeeld voor God, ellendig en hulpeloos! Maar God, in Zijn grote genade, voorzag in een Plaatsvervanger om de volle prijs te betalen van onze ongerechtigheid (Jesaja 53:6).

Lees over Barabbas hier uitvoerig: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Barabbas.pdf> !

Als **derde** en **vierde** hebben we twee andere misdadigers, die gekruisigd werden met Jezus. Aanvankelijk deden beide mannen mee aan het verwijten van Hem (Mattheüs 27:44). Eén van deze boosdoeners bleef de Zoon van God afwijzen tot hij zijn laatste adem uitblies. Hij weigerde te kijken naar Degene die vrij dicht naast hem aanwezig was, Hij die zijn ziel kon redden voor alle eeuwigheid. Hij vertegenwoordigt elke verloren, onbekeerlijke zondaar.

Iets zorgde ervoor dat de andere misdadiger veranderde. Zijn ogen waren geopend voor de glorie van de Persoon naast Hem. Hij erkende hem als zowel Heer als Koning. Hij was ervan overtuigd geraakt dat deze stervende Jezus inderdaad een Koninkrijk heeft! Hij riep de Heer aan: "En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent" (Lukas 23:42), en hij werd gered. Hij gaf hoop voor alle andere schuldige kwaaddoeners, zoals wij!

Lees over berouwvolle misdadiger hier: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/misdadiger.pdf>