

De Verworpenen

Mike Ratliff, <http://mikeratliff.wordpress.com/>, 17-7-08

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling/bewerking door M.V.

“Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam **geprofeteerd**, en in Uw Naam **demonen uitgedreven**, en in Uw Naam **veel krachten** gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: **Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!**” (Mattheüs 7:21-23)

Dit leven hier en nu op planeet aarde is slechts een klein fragment van de realiteit. Niet lang geleden hadden we een tegenstander die dit blog trachtte te stuiten met zijn hatelijke aanval op mij en ieder die hier commentarieerde. Een van zijn argumenten was dat wij veel te veel aandacht schonken aan de eeuwigheid. Volgens zijn “theologie” moeten we dit helemaal vergeten en het als een mythe behandelen, omdat dit leven alles is waar het om gaat.

Alhoewel de meeste belijdende christenen dit niet zullen beamen blijken zij hun levens, in feite, toch in het hier en nu te leiden, alsof wat die tegenstander zei waar is. Sommige “kerkdiensten” lijken vandaag niets meer te zijn dan rock concerten, in een poging een selecte groep mensen blij te maken en om ervoor te zorgen dat zij iedere zondag terugkomen.

Een van de beste testen op de echtheid van hoe wij leven, hier en nu, is hoe wij voor de Heer zullen verschijnen op het moment van onze dood, in de opstanding, en de dag van het oordeel. Dat is de ware realiteit mijn broeders. Dat is de reden waarom wij niet zo gebonden moeten zijn aan dit leven en de dingen die de meeste mensen aanhangen om “betekenis” in hun leven te vinden. In Mattheüs 7 geeft onze Heer een beeld van bepaalde personen zoals zij voor Hem zullen verschijnen “in die dag”. Wat gezien wordt als “waardevol” of “begeerlijk” of “wenselijk” zou moeten gezien worden in het licht van “die dag”. Ik ben er zeker van dat, indien wij dit zouden doen, dit heel wat zou veranderen aan de manier waarop wij vandaag leven.

Een voorbeeld. Ik ben in een of andere vorm van informaticatechnologie geweest sinds 1973. Waarschijnlijk ben ik meer vergeten over computers dan de meesten weten, maar er zijn momenten dat ik in mezelf het “verlangen” opmerk naar de nieuwste monitors of computers of printers. Wat ik nu bezit werkt goed en dus heb ik die dingen niet “nodig”, maar wat zijn ze aantrekkelijk! Ik ontdek dat ik soms zo verlang naar die toestellen alsof ik die nodig moet hebben. De laatste jaren evenwel ben ik beginnen te analyseren wat ik najaag in het licht van de eeuwigheid. Wanneer ik dat doe, realiseer ik me snel hoe dwaas het is zo gebonden te zijn aan materiële dingen. Dan smelten die “verlangens” gewoon weg. Dit werkt ook voor mooie wagens en nieuwe huizen.

Luxegoederen, eerbewijzen, genoegens, zelf-gelukwensen, enz., zouden allemaal in het licht van “die dag” moeten gezet worden. Deze proef zou in het bijzonder moeten toegepast worden op alle religieuze bedieningen en praktijken. Waarom? Het zal in “die dag” gebeuren dat deze dingen zullen beproefd worden met vuur. Nu, laten we eens kijken naar de uiteenzetting van onze Heer over wat zal gebeuren op “die dag”. Hij gebruikt het voorbeeld van bepaalde belijdende christenen die in hun religie een lange weg afgelegd hebben.

Neem de passage hier bovenaan (Mattheüs 7:21-23) goed in u op, als u dat nog niet gedaan hebt, en keer dan hier terug. In deze passage zien we dat deze mensen een duidelijke belijdenis van hun geloof deden. Zij noemden Jezus “Heer, Heer!” De meeste christenen die ik ken zouden zulke mensen aanzien als broeders en zusters in de Heer. Deze mensen deden ook aan christelijke dienstbaarheid, en op uiterlijk succesniveau. Zij wierpen zelf demonen uit en vertoonden grote krachten. Zij waren erg actief en niet louter kerkbankvullers. Hun bedieningen verbaasden de meeste mensen. Zij waren in die zin orthodox dat zij alles deden in de naam van Jezus. Deze mensen klinken als christelijke leiders die goed bezig waren.

Zij hebben hun werken lange tijd kunnen volhouden en werden niet tot stilzwijgen gebracht door anderen. Maar, zoals we lezen in deze passage, waren zij niet echt. Maar niemand ontdekte hun valsheid of hun tegenstrijdigheden met de Schrift. Zij werden tijdens hun leven niet openlijk verworpen door de Heer Zelf. De demonen leken uitgeworpen te worden; ze werden er alleszins niet door overmeesterd, zoals dat ging met de exorcisten in Hand. 19:13-17. Vanwege dit alles dachten deze mensen dat zij het hemelse rijk mochten binnengaan. Zij hielden vast aan deze valse hoop helemaal tot “die dag”, en dan durfden zij te zeggen: “Heer, Heer” tot Christus Zelf.

Maar deze mensen hadden zich fataal vergist. Zij spraken als christenen en claimden vele grote werken, maar wat zij zeiden werd verloochend door wat zij deden. Zelfs al zeiden zij “Heer, Heer”, deden zij niet de wil van de Vader. Zij gebruikten Zijn naam, zoals echte discipelen, in hun wandel en werken, maar zij bezaten niet de natuur van gehoorzame dienaren.

“Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg?” (Lukas 6:46).

Zij wierpen demonen uit, maar Satan werd niet uit henzelf geworpen. Zij omringden zichzelf met fantastische dingen, maar brachten niet de nodige dingen. Zij werkten “mirakels” maar zij waren werkers der ongerechtigheid. Hoe is dat waar voor onze dagen broeders!

En deze mensen ontdekten de waarheid op een verschrikkelijke manier. Zij hadden klaarblijkelijk enige kennis over onze Heer en zij beleden dat Hij de hunne was, maar onze Heer zei formeel: “Ik heb u nooit gekend”. Zij beweerden Hem te kennen, maar dat is niet het ultieme criterium waardoor mensen gered worden. Nee, de geredden, de echte christenen, zijn door de Heer gekend. Zij waren Hem voorbijgegaan ter wille van hun religie.

Wat de Heer tot hen zei moet hen erg in paniek gebracht hebben, zelfs boven ons begrip. Hij zei hen dat zij van Hem moesten weggaan, weg van alle hoop, en voor altijd. Onze Heer spreekt altijd de waarheid, mijn broeders. Wat Hij tot deze mensen zei is de waarheid, maar het is een afschuwelijke waarheid. Zij waren volkomen vreemden voor Zijn hart. Hij had hen niet gekozen, Hij had met hen geen gemeenschap onderhouden, noch hen erkend, noch met hen samengewerkt. Het bevel van de Heer: “Ga weg van Mij!”, zou nooit teruggeroepen worden, noch beëindigd. Nee, het zal voor eeuwig standhouden.

Nu broeders, wat te zeggen van jullie en mij? Kan de Heer tot sommigen van ons zeggen dat Hij ons niet kent? Hij heeft dikwijls onze stemmen gehoord en onze gebeden beantwoord, niet? Hij heeft ons gekend in berouw en wij zochten Zijn genade en ontvingen het. Hij heeft ons in dankbaarheid gekend wanneer wij Zijn genadige naam zegenden. Hij heeft ons gekend in tegenspoed toen wij Zijn hulp zochten en zegen kregen doorheen het vuur en Hij naast ons kwam staan. Hij heeft ons gekend in de verdrukking toen wij doelwitten werden van hen die Hem verachten. Hij heeft ons gekend in moeilijkheden, toen wij zijn hulp zochten en veiligheid onder Zijn vleugels. Hij heeft ons gekend in liefde toen wij een gelukkige omgang met Hem hadden. In deze dingen en in ontelbare andere, kent Hij ons.

Kent de Heer Jezus U? Uw kerk kan u kennen. De plaats waar u werkt kan u kennen. De wereld kent u, maar kent de Heer Jezus u?

“Merk de open bekentenis op van de Heer, voor mensen en engelen, en in het bijzonder voor de betreffende mensen zelf: “Ik heb u nooit gekend”. Ik wist van u; Ik wist dat u grote dingen deed, maar u was niet vertrouwd met Mij; en wat u ook over Mij wist, u kende Mij niet. Ik behoorde niet tot uw gezelschap, en kende u niet. Had Hij hen ooit gekend, Hij zou hen niet vergeten hebben.

Zij die Zijn uitnodiging accepteren: “Kom tot Mij”, zullen Hem nooit horen zeggen: “Ga weg van Mij”. Werkers van de ongerechtigheid kunnen tot de Redder komen voor genade; maar als zij een hoop van zichzelf hebben, en de Redder verloochenen, zal Hij hen zeggen weg te gaan om Zijn pijnlijke gerechtigheid te ondergaan. Is het niet treffend dat predikers, uitwerpers van demonen, en wonderdoeners, nu werkers van de ongerechtigheid worden genoemd? Zij kunnen wonderen doen in Christus’ naam, en toch part noch deel hebben aan Hem” - Charles Spurgeon.

Kom tot Hem, allen die Zijn stem horen, en vindt eeuwig leven in Hem. Dan zal Hij u kennen, en blijven kennen.

Soli Deo Gloria.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm