

De verwoesting van Jeruzalem Vergeleken en Gecontrasteerd met de Verdrukking aan het eind van onze tijd Lukas 21:20-24

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/proph/luke21.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V. Update 18-10-2022

De olijfbergrede (Mattheüs 24; Lukas 21; enz.) geeft antwoord op twee fundamentele vragen die gesteld werden door de discipelen:

1. “Wanneer zullen deze dingen gebeuren?” (Mattheüs 24:3). Dit verwijst naar de verwoesting van Jeruzalem, vermeld in Mattheüs 23:38 en 24:2.
2. “En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?” (Mattheüs 24:3).

We kunnen dan verwachten dat de olijfbergrede twee dingen bespreekt:

1. De verwoesting van Jeruzalem.
2. De komst van de Heer aan de voleinding van de huidige wereld¹.

Antiochus Epiphanes bracht vreselijke verwoestingen aan de Joodse tempel, en er werd zelfs een varken in geofferd (Daniël 8:9, enz.), en dit voorafschaduwde een toekomstige ontwijding van de tempel die zal plaatsvinden in de tijd van de Antichrist in het midden van Daniëls 70^{ste} jaarweek. [Zie schema verderop]. Evenzo voorafschaduwde de belegering van Jeruzalem en de verschrikkelijke verdrukking in 66-70 n.C. een toekomstige belegering van Jeruzalem in de voleinding van de huidige wereld¹, oftewel in de tweede helft van de 70^{ste} jaarweek. Het is voor de Heer niet ongevoel om een historische gebeurtenis aan te wenden om een toekomstige gebeurtenis te voorafschaduwen die daarmee bepaalde overeenkomsten deelt.

Jaren geleden observeerde J.C. Ryle, die zeker geen dispensationalist was, het volgende (*Expository Thoughts in the Gospels*, in zijn commentaren onder Mattheüs 24): “Maar we moeten niet veronderstellen dat dit deel van de profetie van onze Heer uitgeput is door de eerste verovering van Jeruzalem. Het is meer dan waarschijnlijk dat de woorden van onze Heer nog steeds een verdere en diepere toepassing hebben. Het is meer dan waarschijnlijk dat ze van toepassing zijn op een tweede belegering van Jeruzalem, die nog moet plaatshebben, wanneer Israël teruggekeerd is naar zijn eigen land, en er een tweede verdrukking van de inwoners ervan zal plaatsvinden, die enkel zal beëindigd worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Deze visie op deze passage kan voor sommigen verrassend zijn. Maar zij die daaraan twijfelen doen er goed aan het laatste hoofdstuk van Zacharia te bestuderen en het laatste hoofdstuk van Daniël”.

De sleutelpassage die spreekt over de belegering van 70 n.C. wordt gevonden in Lukas 21:20-24. Als we deze verzen beschouwen zullen we bepaalde opmerkelijke overeenkomsten zien tussen deze belegering en deze die zal gebeuren aan het einde van onze tijd. Ook zullen we bepaalde significante verschillen zien.

Lukas 21:20: “Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is”

Overeenkomsten: De verwoesting van Jeruzalem omvatte “verwoesting” zoals er ook “verwoesting” zal zijn aan het eind van de huidige wereld¹ (Mattheüs 24:15).

¹ Hiermee wordt bedoeld: de voleinding van de wereld zoals we hem nu kennen, die zal opgevolgd worden door het 1000-jarige Vrederijk (het Millennium) van Christus.

Verschillen: Het teken dat de Heer gaf voor de verwoesting van Jeruzalem was dit: U zal Jeruzalem omringd zien door legers. Het teken dat de Heer gaf voor Zijn tweede komst aan het eind van deze wereld was erg specifiek: “Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël [9:27], zult zien staan op de heilige plaats [de tempel]”. Zie Mattheüs 24:15. In 70 n.C. werd de tempel verwoest zonder dat er een steen overeind bleef; aan het eind van de huidige wereld zal “de gruwel van de verwoesting”, dat een beeld van het beest is, in de tempel staan (Openbaring 13; 2 Thessalonicenzen 2).

Lukas 21:21: “Laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen, enz.”

Overeenkomsten: In de tijd van “de gruwel van de verwoesting” zal er ook een VLUCHTEN zijn (Mattheüs 24:16). In 70 n.C. en in het midden van Daniëls 70^{ste} jaarweek, is Jeruzalem geen plaats waar u als Jood wilt verblijven! Ga daaruit weg, zo snel mogelijk! Dezelfde dringende noodzaak om de stad te ontvluchten zal waar zijn 3½ jaar vóór de tweede komst van de Heer.

Lukas 21:22: “Want dit zijn dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat, vervuld wordt”.

Overeenkomsten: God hield Zijn Woord met betrekking tot Zijn beloofde oordeel in 70 n.C. (zoals voorzgd in Lukas 21:6 enz.) en evenzo zal God Zijn Woord houden betreffende alle voorzeggingen die te maken hebben met het einde van de huidige wereld (Mattheüs 24:34-35).

Verschillen: De verwoesting van Jeruzalem omvatte in 70 n.C. “wraak” en zwaar oordeel over de Joden. In tegenstelling hiermee zal de tweede komst van Christus bevrijding brengen voor de Joden. Zie in Jeremia 30:7² de hoop op bevrijding, en dat is geheel anders in 70 n.C. toen er geen bevrijding was maar enkel verwoesting.

Lukas 21:23: “Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk”

Overeenkomsten: Bemerkt de identieke taal in Mattheüs 24:19: “Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen!” Ook de overeenkomst tussen “grote nood” en “grote verdrukking” (Mattheüs 24:21)³. [Noot: de woord “nood” in Lukas is wel een ander woord maar komt toch overeen in betekenis met het woord “verdrukking” in Mattheüs]. Ook weten we dat Gods toorn en oordeel kenmerkend zullen zijn in de verdrukkingperiode aan het eind van deze wereld.

Verschillen: Lukas zegt niet dat deze “grote nood” de grootste tijd van benauwdheid zal zijn die de wereld ooit gekend heeft, maar de verdrukking die geassocieerd wordt met de komst van de Heer wordt wél zo beschreven (Mattheüs 24:21)³. Alhoewel de vreselijke dingen van 70 n.C. niet geminimaliseerd mogen worden (1 miljoen Joden stierven en duizenden werden tot slaaf gemaakt), mogen we ook niet de miljoenen Joden vergeten die in de 20^{ste} eeuw vermoord zijn en we moeten we eraan denken dat een tijd van nog grotere verdrukking nog in de toekomst ligt (Zacharia voorzei dat tweederde van de natie zal uitgeroeid worden in een toekomstige tijd van verdrukking - Zacharia 13:8). In 70 n.C. was de nood gecentreerd “in het land”, in Judea, terwijl de toekomstige grote verdrukking zal ervaren worden op wereldwijde schaal (Openbaring 3:10). In 70 n.C. werd Gods toorn uitgegoten op “over dit volk” (de Joden) terwijl in de finale grote verdrukking Gods toorn over alle naties zal uitgegoten worden (Openbaring 6:15: “de koningen der aarde”, enz.).

Lukas 21:24: “En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrappt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn”.

² Jeremia 30:7: “Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden”.

³ Mattheüs 24:21: “Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal”

Overeenkomsten: Zoals Jeruzalem onder Romeinse dominantie kwam in 70 n.C. zo ook zal Jeruzalem onder Romeinse dominantie; “het beast” (Openbaring 13:1-10), komen in de 70^{ste} jaarweek.

Verschillen: De Joden werden in 70 n.C. gevangen genomen en verstrooid naar alle naties, maar zij zullen in de toekomstige verdrukking vergaderd worden uit alle naties en hersteld worden in hun eigen land (Mattheüs 24:31 en vele verzen in het Oude Testament zoals Jeremia 16:14-15; Jesaja 43:5-7; Jeremia 23:7-8; Jeremia 31:7-10; Ezechiël 11:14-18; Ezechiël 36:24; Jesaja 11:11, enz.). In 70 n.C. werd Jeruzalem vertreden door de heidenen, een situatie die al vele eeuwen aanhoudt, maar wanneer Christus komt aan het eind van de verdrukking, zullen de tijden der heidenen beëindigd worden (Daniël 2:44-45). [Zie schema hieronder].

Van Babel tot Eeuwigheid



Groot formaat : <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Babel-tot-Eeuwigheid.pdf>
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/70-jaarweken-Daniel.pdf>

Noot: Er zijn er velen vandaag die leren dat Christus' komst, bedoeld in Mattheüs 24, niet verwijst naar Zijn komst aan het eind van de wereld, maar eerder verwijst naar Zijn komst in oordeel in 70 n.C. (niettegenstaande niemand Hem in die tijd heeft zien komen!) Zij beschuldigen ons van een “geheime opname” maar zij leren een “geheime komst” in oordeel die door niemand werd gezien! Hierna slechts twee van de talloze problemen die deze visie creëert:

1. Indien de “grote verdrukking” van Mattheüs 24:21de verwoesting van Jeruzalem is door de Romeinen, hoe kan dan de verwoesting van Jeruzalem in 70 n.C. gelijk gesteld worden met de Komst van de Heer?

Grote Verdrukking = de 70 n.C. verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen. (Zo zeggen zij).

Christus' Komst = de 70 n.C. verwoesting (Christus komst in oordeel). (Zo zeggen zij).

Maar Mattheüs 24:29-30 leert specifiek dat de komst van de Heer plaatsvindt NA de grote verdrukking van die dagen. Te zeggen dat de 70 n.C. verwoesting na de 70 n.C. verwoesting komt houdt geen steek. Hoe kan een historische gebeurtenis gevolgd worden door een identieke gebeurtenis?!

2. In Mattheüs 23:39 maakte de Heer Jezus duidelijk dat de Joodse natie De Heer niet opnieuw zou zien voordat de dag komt dat zij zouden zeggen: “Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!” Dit betekent dat Hij niet zou komen vóór het tijdstip dat de natie berouwvol zou zijn. Vermits de natie niet berouwvol was in 70 n.C. moet dit betekenen dat Christus in die tijd niet kon komen. En merk op dat Mattheüs 24:30 specifiek zegt dat zij de Zoon des mensen zouden ZIEN komen.

Zie ook:

- Rubriek “Profetie”: <http://www.verhoevenmarc.be/#Profetie>
- Rubriek “Preterisme”: <http://www.verhoevenmarc.be/#preterisme>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm