

De verwerping van christelijke leerstellingen

Prof. Johan Malan, Mosselbaai (Oktober 2010), <http://www.bibleguidance.co.za/>

Tenzij anders aangegeven komen alle Schriftaanhalingen uit de Statenvertaling (1977 of [HSV](#))
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

Lees 2 Timotheüs 4:1-5:

Ik betuig dan voor God en de Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: 2 predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderwijs. 3 Want er zal een tijd komen, dat zij het gezonde onderwijs niet zullen verdragen, maar zij zoeken wat hun gehoor streelt en zullen voor zichzelf leraars bijeenrapen naar hun eigen begeerten. 4 Ze zullen hun oren van de waarheid afwenden en zich keren tot fabels. 5 Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienst ten volle.

Wij leven in een tijd van groot verval, kort voor de openbaring van de Antichrist als wereldleider en valse messias die door een ganse misleide wereld nagevolgd, vereerd en aanbeden zal worden (2 Thess. 2:3; Op. 13). Als “de mens der zonde”¹ zal hij een leidende rol spelen in de vestiging van een zondecultuur waarin mensen onbeperkte vrijheden zullen hebben om te geloven en te doen wat zij willen. De Bijbel verwijst naar het morele, geestelijke en leerstellige verval dat in de eindtijd geweldig zal toenemen als voorbereiding op de verschijning van deze grote misleider uit het koninkrijk der duisternis: “de Geest zegt uitdrukkelijk dat in de laatste tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot verleidende geesten en leringen van demonen” (1 Tim. 4:1). Satan zelf orchestreert het verscherpte, eindtijdse vervalproces, dat niet enkel in de seculiere wereld plaatsvindt, maar binnendringt tot in de kringen van christelijke kerken en hun kweekscholen.

Wat vandaag in de vervallende, postmoderne kerken van de 21^{ste} eeuw gebeurt, is precies dit wat Paulus tot Timotheüs gezegd heeft: “Want er zal een tijd komen, dat zij het gezonde onderwijs niet zullen verdragen, maar zij zoeken wat hun gehoor streelt en zullen voor zichzelf leraars bijeenrapen naar hun eigen begeerten. Ze zullen hun oren van de waarheid afwenden en zich keren tot fabels” (2 Tim. 4:3-4). Deze mensen zijn totaal onverdraagzaam tegenover de evangelische leer van de Bijbel, want de geestelijke standaard daarvan is té hoog en ze beperkt hen in de uitleving van hun humanistische plannen om een mensgemaakte nieuwe wereldorde in te stellen.

De leerstellige opvattingen van de afvalligen wijken zover van de Bijbel af, dat ze als “fabels” beschreven kunnen worden, m.a.w. menselijke verdichtsels of leugens. Zij luisteren liever naar leraars die het vermogen bezitten om met vrijzinnig denken geloofwaardigheid aan hun onbijbelse zienswijzen te verlenen. Het noodzakelijke gevolg hiervan is dat er een *andere Jezus* en een *ander evangelie* verkondigd worden onder de beïnvloeding van een vreemde geest die zichzelf als Heilige Geest voordoeft. Paulus zegt dat zulke mensen door de duivel bedrogen zijn, want het is hij die hun zinnen heeft bedorven, vervreemd als ze zijn van de eenvoud die in Christus is: “Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander Evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best” (2 Kor. 11:3-4)².

Theologen die deze verkeerde opvattingen rationaliseren en daarvan een nieuw geslacht van predikers opleiden, dragen grotelijks ertoe bij dat de geestelijke standaard in de gemeenschap drastisch afneemt.

¹ 2 Thess. 2:3.

² Psalm 11:3, KJV: “If the foundations be destroyed, what can the righteous do?”

Ongeredde en vleselijke mensen houden er van dat predikanten hen zalig verklaren zonder dat zij hun verdraaide zienswijzen of immorele levens hoeven te veranderen. Zij zijn het die eerder naar fabels willen luisteren. De oppervlakkige, misleidende en compromismakende prediking is te vergelijken met dorens en distels die in de geestelijke akkers van de wereld gezaaid worden. Deze prediking is niet-veroordelend, is sociaal aanvaardbaar en ze geniet grote aanhang.

Wat thans in Zuid-Afrika gebeurt maakt deel uit van een wereldwijde aanslag op christelijke leerstellingen. De uitdunning van het geloof in de Drie-enige God van de Bijbel, alsook van de evangelische verlossingsleer, is noodzakelijk voor de input van het nivellerende, multigodsdienstige dogma van de antichristelijke nieuwe wereldorde. De fundamenten van de oude wereldorde moeten eerst omvergestoten worden voordat de valse fundamenten van een nieuwe wereldorde kunnen gelegd worden. Deze aanslag is zo groot dat evangelische christenen zoals de psalmist kunnen uitroepen: “Als de fundamenten worden omvergestoten, wat kan de rechtvaardige dan doen?” (Psalm 11:3, KJV).

Een onderzoek naar het theologisch verval dat de laatste halve eeuw plaatsvond in Zuid-Afrika duidt erop dat vijf fundamentele christelijke leerstellingen ondergraven werden. Sommige ervan zijn reeds verworpen, terwijl andere zo omstreden zijn geworden dat ze vandaag ernstig gedebatteerd en openlijk in vraag gesteld worden. Afhangend van de mate van weerstand die er nog is, is het verval niet in alle kerken en kweekscholen even ver gevorderd. Elk moet afzonderlijk beoordeeld worden.

Het is echter opvallend dat de leerstellingen die onder schot komen, in een bepaalde volgorde van de periferie af naar de kernzaken geplaatst kunnen worden. Het begint bij de eschatologie³ of wederkomstleer, dan de leer over de heiligmaking, daarna de verlossingsleer, gevolgd door beschouwingen over de Bijbel en het geloof in de Drie-enige God. Laten we eens zien hoe deze theologische fundamenten bezig zijn te vervallen, en laten we ook kennis maken met de nieuwe zienswijzen waarvoor ze plaats moeten maken.

1. Die chiliastische wederkomstleer

Chiliasme⁴ betreft de aanvaarding van de letterlijke vervulling van Bijbelse profetieën over de eindtijd. Niet slechts dat Jezus Christus lichamelijk terugkomt naar de aarde en zijn voeten op de Olijfberg zal zetten, maar er zal vóór die tijd een persoonlijke Antichrist zijn die zeven jaren lang in de verdrukking over een goddeloos wereldrijk zal regeren. Zijn openbaring wordt door de tegenwoordigheid van de kerk van Christus, die een tempel is van de Heilige Geest, tegengehouden. Wanneer de ware gelovigen d.m.v. de opname naar de hemel weggenomen worden, zal de Antichrist aanvankelijk als een vredevorst geopenbaard worden maar later als een wrede dictator (2 Thess. 2:3-10; Op. 13).

Na de wederkomst van de Heer Jezus aan het eind van de zevenjarige verdrukking, zal er een werkelijk duizendjarig vrederijk op aarde komen, met het herstelde en geredde Israël als het hoofd van de naties. Het Griekse woord *chilios* betekent “duizend” en is de basis van de term *chiliasme* wat verwijst naar het geloof in een letterlijk duizendjarig vrederijk op aarde na de wederkomst. Wegens de vergeestelijking en allegorisatie van bijbelse profetieën werd de chiliastische leer door de meeste kerken verworpen.

Lang geleden kende men in Zuid-Afrika betere dagen, toen deze boodschap redelijk algemeen verkondigd werd. Een bekend predikant en schrijver van weleer, dr. D.R. Snyman van Stellenbosch, was een chiliast die verscheidene artikels gepubliceerd heeft in het tijdschrift: *Kyk, Hy kom!* Het is later in boekvorm door CUM uitgegeven onder de titel: *Die komende Christus en die komende krisis*. Hierin worden de tekenen van de tijden, het herstel van Israël, de opname, de Antichrist en het duizendjarige vrederijk beschreven. In het voorwoord van zijn boek schrijft dr. Snyman: “Wij denken met dankbaarheid terug aan het onderzoek van de profetieën door mannen als wijlen prof. N.J. Hofmeyr, ds. G.W.A. van der Lingen, ds. S.J. du Toit, prof. C.F.J. Muller en prof. J.I. Marais”.

³ Eschatologie: De leer van de *eschata* (= laatste dingen), de toekomstige dingen die gebeuren moeten.

⁴ Chiliasme (v. Gr. *chilias* = duizendtal) of millenarisme is de naam voor de verwachting van het in de Openbaring van Johannes (hoofdstuk 20) beschreven Duizendjarig Rijk.

Deze stemmen zijn echter verstomd geraakt en verreweg de meesten van het huidige geslacht gereformeerde predikanten weet niets meer van begrippen zoals het herstel van Israël, de opname, en de komende Antichrist. Zij ontkennen zelfs dat het woord *opname* (of: wegvoering, wegneming, wegrukking, wegraping) in de Bijbel staat. In 1 Thessalonicenzen 4:16-18 zegt Paulus: “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met een stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen **weggenomen**⁵ worden op de wolken, tot een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden” (HSV; SV 1977: *opgenomen*; KJV: *caught up*).

Het woord voor *wegnemen* is synoniem van *opnemen* of *wegrukken* (*harpazo* in het Grieks) en is geen onbekend begrip in het Nieuwe Testament. In Openbaring 12:5 wordt de hemelvaart van de Heer Jezus ook door dit begrip uitgedrukt (*harpazo*). Israël wordt hier als vrouw beschreven uit wie de Verlosser en Koning van de wereld geboren is: “En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle naties zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd **weggerukt**⁵ tot God en tot Zijn troon”. Of u dus wordt weggevoerd, weggerukt, weggenomen of opgenomen is allemaal hetzelfde. Mensen die deze belofte verwerpen moeten maar eens verduidelijken hoe zij anders op een dag van de aarde weg naar de hemel opgenomen willen worden.

Wat is de grote reden waarom de chiliastische wederkomstleer in toenemende mate verworpen wordt? Deze leer staat in de weg van een mensbedachte koninkrijkstheologie naar aanleiding waarvan ernaar gestreefd wordt om nog vóór Christus’ wederkomst een machtig vredeskoninkrijk op aarde te vestigen. Transformatiebijeenkomsten, oecumenische banden en aanspraken op grote opwekkingen worden aangewend om deze droom te realiseren. De deur wordt opengezet voor iedereen om op een makkelijke wijze deel van de beweging te worden en elkaars handen te vatten.

Dit scenario is geheel in strijd met de bijbelse beschrijving van zware tijden en een grote afval in de laatste dagen, alsook een te verwachten grote verdrukking zoals nog nooit tevoren is geweest (Matt. 24:21). De antichiliasten willen zelf over de wereld regeren, en daarom willen zij helemaal niet geloven dat de toestanden zodanig zullen verslechteren dat de Antichrist het beheer over de wereld zal krijgen. Volgens hen zal er niet zo’n verdrukking komen, en daarom hebben zij ook geen behoefte aan een opname om aan deze verdrukking te ontvluchten.

Zij geloven ook niet aan het fysische herstel van het volk Israël in hun eigen land, want zij zien de kerk als het geestelijke Israël van het Nieuwe Testament. Het is een erg populaire gedaante van de vervangingstheologie⁶ waardoor een andere inhoud gegeven wordt aan bijbelse begrippen om ze voor de moderne mens meer aanvaardbaar te maken. De verwerping van de bijbelse eschatologie heeft de weg gebaad voor de omverwerping van andere leerstellingen, opdat de gevallen mens zijn lotgevallen in eigen handen kan houden. In dit proces raakt hij geheel vervreemd van de bijbelse waarheden.

2. De leer over heiliging

In de opwekkingstijd van de 18^{de} en 19^{de} eeuw werd sterk de klem gelegd op heiliging als een verder genadewerk na de bekering. Paulus zegt: “Want dit is de wil van God: uw heiliging ... wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, Die ook Zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven” (1 Thess. 4:3, 8). Gelovigen die deze leer in het geloof aanvaardden, hebben een nieuwe ontmoeting met de Heer waardoor hun harten gereinigd en zij vervuld kunnen worden met de Heilige Geest. Hierdoor worden lauwe, krachteloze, vleselijke, gebedsloze en wereldsgezinde christenen op een

⁵ Strong’s code 726: *harpazo*: from a derivative of αἰρεομαι - haireomai 138; to seize (in various applications):--catch (away, up), pluck, pull, take (by force).

⁶ Vervangingstheologie: De zogenaamde ‘vervangingstheologie’ is volslagen onbijbels. God *verving* Israël niet door de Gemeente of Kerk! De Gemeente kwam er *tussenin*, als het internationale volk van de genadebedeling, en ze zal van de aarde verdwijnen bij haar opname. Van Israël (de olijfboom) waren enkel de takken afgebroken en de Gemeente werd in de plaats daarvan op de edele stam geënt. Maar na het gemeentetijdperk zal God Israël terug herstellen, echter in de verdrukkingstijd (70^{ste} jaarweek, met de Grote Verdrukking). God heeft Zijn volk beslist niet verstoten, integendeel, hun toekomstige aanneming zal een nieuwe wereldlente inluiden: zie Romeinen 11.

voortgaand pad van geestelijke groei gezet. Zij verwerven overwinning over verzoeking en vleeslijkheid en wijten hun hart aan de zaak van evangelisatie.

Dit was de belangrijke boodschap die een aantal predikanten in de opwekkingstijd in Zuid-Afrika verkondigd hebben. Sedert het midden van de 20^{ste} eeuw echter is de leer over de heiliging in toenemende mate in gereformeerde kringen verworpen.

Het tragische gevolg hiervan is dat veel bekeerden niet meer naar geestelijke volwassenheid opgroeien, want zij weten niet wat het is om het kruis van zelfverloochening op te nemen. Wat gebeurt er als de oude natuur niet actief en daadwerkelijk overgeleverd wordt om met Christus gekruisigd te worden? “Want het vlees begeert tegen de Geest en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u maar wilt” (Gal. 5:17).

Het is pas als wij elke dag onder het volle beheer van de Heilige Geest wandelen dat wij de belofte van heiligmaking zullen zien uitgewerkt worden. Zo iemand zal door de Heilige Geest geleerd en toegerust worden en hij zal zijn geestelijke leemten niet willen opvullen met louter academische studies. Overredende woorden van menselijke wijsheid zijn geen aanwinst. Studie is belangrijk maar bijbelstudie moet boven het lezen van boeken staan - vooral de boeken van agnostici. Wanneer toch boeken gelezen worden moet eerst nagegaan worden of de evangelische standaard van de schrijver boven verdenking staat.

Waarom wordt de leer over de heiliging als een verder genadewerk in onze tijd verzwegen en zelfs totaal verworpen? Omdat deze leer hoofdzakelijk op de mens-God-verhouding focust en de mensen leert dat het nodig is het smalle pad nauwgezet te bewandelen. Gelovigen willen vandaag permissief⁷ leven en willen niet veel tijd besteden aan de Heer en Zijn Woord. Zij verkiezen om hun aandacht van de Heer af naar andere mensen te verschuiven en hun menselijke verhoudingen te verbeteren. In plaats van persoonlijke heiligheid en morele onberispelijkheid hebben zij een voorliefde voor thema's zoals naastenliefde en de barmhartige Samaritaan. Zij willen sociale euvels uitschakelen zoals ongelijkheden, discriminatie, armoede, ziekten en ongeletterdheid om zodoende een harmonieuzer en gelukkiger samenleving te scheppen. Dit maakt deel uit van hun koninkrijkshervormingen en heeft in werkelijkheid niets van doen met de geestelijke behoeften van mensen.

Humanitaire programma's voor sociale verbetering mogen goed en nodig zijn, maar als dat niet met duidelijke evangelisatie gepaard gaat, zal het eindresultaat een modern heidendom zijn.

3. De verlossingsleer

Nadat in afvallige kerken de chiliastische wederkomstleer en de leer over heiligmaking weggedaan werd, wordt de evangelische verlossingsleer aangevallen. Bekering wordt gemakkelijk gemaakt omdat zonde nauwelijks genoemd wordt. Wedergeboorte wordt aan goedkope genade verbonden door middel van kerkelijke ritualisering die op doopzaligheid is gebaseerd. Als gevolg hiervan zijn er vormgodsdienstige lidmaten die de Heer slechts met hun lippen belijden, terwijl hun onwedergeboren harten ver van Hem af staan (Matt. 15:8-9).

Het is tot zulke geestelijk verachte en teruggelaten kerken dat de oproep van de Heer komt: “Maar Ik heb tegen u, dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke *hoogte* u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig tot u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert” (Op. 2:4-5). Als deze gemeenten niet de evangelische verlossingsleer en de leer over heiligmaking in ere herstellen, zal de Heer zijn kandelaar van hen wegnemen en zal er totale duisternis in hun midden heersen.

Dit is precies wat de duivel wil hebben, want dan kan hij in de duisternis van onkunde en de afwezigheid van een werkelijke verhouding met de Heer Jezus, hun zinnen verder verblinden om in een diepe goddeloosheid te vervallen. Als zulke mensen niet, zoals de verloren zoon, naar de Heer terugkeren, dan gaan zij voort op de weg van dwaling om ook de overblijvende fundamenten van het christelijk geloof te verwerpen. Zij kunnen dan makkelijk de handen vatten van andere gelovigen, en zelfs dezen van de niet-christelijke geloven, onder de misleidende opvatting dat zij allen dezelfde God aanbidden.

⁷ Permissief: uit gemakzucht zichzelf veel vrijheden toestaan. (Van Dale).

4. De Bijbel als Gods Woord

Het vierde christelijke fundament dat omvergestoten wordt in de eindtijdse rebellie tegen God, is de Bijbel als het inerrante en letterlijk geïnspireerde Woord van God. Wanneer dit gebeurt, wordt het christelijke geloof in zijn geheel in diskrediet gebracht omdat de Bijbel de enige bron is van alle christelijke leringen. De volgende standpunten over de Bijbel worden algemeen door afvalligen gehuldigd:

- Hij bestaat uit menselijke geschriften, vol fouten en tegenstrijdigheden.
- De auteurs van de Bijbel hebben geschreven in termen van een primitief wereldbeeld toen de mensen nog in mythes geloofden zoals de slang, de draak of duivel die zijn koninkrijk ergens in de lucht heeft vanwaar hij het mensdom treitert, die verzoekt en misleidt.
- Primitief denken heeft ertoe geleid dat mensen in bovennatuurlijke verschijnselen zoals maagdelijke geboorte, opstanding uit de dood, hemelvaart, wonderwerken, engelen, een hemel en een hel geloofden. Het moderne wereldbeeld geeft geen ruimte aan zulke irrationele begrippen.
- De Bijbel wordt als een historisch en tijdgebonden boek beschouwd die niet van toepassing gebracht kan worden op moderne gemeenschappen. De vrouw heeft in dat stadium een minderwaardige sociale positie bekleed, en de menselijke vrijheden werden in het algemeen erg aan banden gelegd. Als gevolg van deze uitgediende percepties hebben ook homoseksuelen een slechte naam gekregen. De moderne mens ziet dit anders.
- De vroege discipelen wilden, zoals de volken rondom Israël, ook een eigen god hebben om in te geloven, en als gevolg daarvan hebben ze besloten een nieuwe godsdienst te beginnen en Jezus tot God te verklaren, terwijl Hijzelf geen aanspraak op godheid heeft gemaakt.
- Bijbelse profetieën schilderen een donker plaatje over de toekomst omdat Israël in voortdurende vijandschap met andere volken geleefd heeft. Er wordt beweerd dat al deze profetieën met de val van Jeruzalem en de verstrooiing van het Joodse volk in 70 n.C. vervuld werden.

Wat willen de afvalligen met hun venijnige veldtocht tegen de Bijbel als Gods Woord bereiken? Zij willen een multigodsdienstige agenda bevorderen waarin geloofwaardigheid aan de geschriften van alle geloven verleend wordt. Zij lezen de Bijbel door een postmoderne bril en met veel vooroordeel, terwijl zij ook waarde hechten aan de Koran, de Veda's en andere geschriften. Zij menen dat er waarlijk vrede op aarde geschapen kan worden door alle geloven gelijk te stellen.

5. De Drie-enige God

De meest fundamentele christelijke leerstelling die door de liberale theologie aangevallen en verworpen wordt, is de Drie-enige God – de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Naar de Vader wordt slechts verwezen in enkelvoudige zin als de universele God van alle geloven. Ook worden titels uit andere geloven aan hem toegeschreven, bv. Allah en Brahma. Hij heeft geen zoon – slechts een aantal profeten die als tussenstandaars optreden, tussen hem en het mensdom. De Heilige Geest wordt als de faciliteerder van bovennatuurlijke, extatische ervaringen gezien, en oosterse meditatie wordt als een techniek beoefend om met hem contact te maken.

De grootste aanslag gebeurt echter op de persoon en kenmerken van de Heer Jezus, want de Bijbel zegt: “in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk” (Kol. 2:9). Als Hij in diskrediet kan gebracht worden, dan valt het Christendom, want Hij is het Woord dat vlees is geworden en de Rots waarop ons geloof gebouwd is. Naar aanleiding van zogenaamde wetenschappelijke navorsing over de historische Jezus wordt Jezus' maagdelijke geboorte, messiasschap, godheid en opstanding uit de dood ontkend, alsook Zijn hemelvaart. Hij wordt herleid tot het niveau van een gewone profeet die slechts een sterfelijk mens was. Als zodanig wordt hij met andere profeten gelijk gesteld, zoals bv. Boeddha, Mohammed, Krisjna, e.a.

Het is erg duidelijk waarom het bijbelse beeld van de Heer Jezus op een typisch postmoderne wijze gedeconstrueerd wordt, want zonder dit kan hij geen herversijning maken als de universele Christus van alle gelovigen. Eerst moet van Hem een *andere Jezus* gemaakt worden (2 Kor. 11:4). In de huidige toestand van verdorven, humanistisch denken kan deze *andere Jezus* namens alle gelovigen komen en de koning van het misleide mensdom worden. En dat is wat zal gebeuren, want de valse

Jezus van de postmodernen kan gemakkelijk met de andere geloven geïdentificeerd en in één groot wereldbroederschap samengevoegd worden. Hij zal aan het hoofd staan van het koninkrijk dat de geestelijk verwarde koninkrijkstheologen nu helpen te vestigen.

Slot

Wij bevinden ons nu in een tijd waarin de fundamenteën van het christelijke geloof wegens groot-schalige afvalligheid reeds omvergestoten of in een stadium van verwerping zijn. Samen met dit gebeuren worden de fundamenteën voor een alternatieve godsdienst en een alternatief koninkrijk gelegd, die onder het beheer van de Antichrist zullen staan.

Misleide theologen en kerken zullen ontkennen dat zij een moderne toren van Babel bouwen en het pad voor de Antichrist effenen. Dit is echter precies wat zij bezig zijn te doen. Wanneer de Antichrist komt zal hij hun koninkrijksdromen verwezenlijken en hun godsdienstige taal spreken. Hij zal volgens Openbaring 6:2⁸ als een vredevorst komen die op een wit paard rijdt. Hij zal alle geloven voor hun bijdrage prijzen en zodoende goede verhoudingen, eenheid en vrede op aarde bevorderen. Hij zal in zijn optreden zo inspirerend en niet-veroordelend voorkomen dat niemand aanvankelijk het bedrog zal zien. Johannes zegt dat de hele wereld hem zal aanbidden: “En de gehele aarde ging met verbazing het beest achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest” (Op. 13:3-8).

De Antichrist zal echter binnen enkele jaren zijn ware kleuren als een gezant van Satan tonen. In het midden van de zevenjarige verdrukking zal hij veel mensen schokken wanneer hij zichzelf in de herbouwde tempel te Jeruzalem tot God verklaart (2 Thess. 2:4). Deze daad van uiterste arrogantie zal tot grote tegenstand leiden tegen zijn beleid en aanspraken, en als gevolg van deze tegenkating zal hij een militaire dictatuur instellen om zijn beleid door geweld af te dwingen. Zijn volgelingen zullen nog zeggen: “Het is vrede en er is geen gevaar, dan zal een plotseling verderf hun overkomen” (1 Thess. 5:3).

Dit schrikbewind zal volgens Openbaring 13:5-7 42 maanden lang voortduren. In Openbaring 19:19-21 lezen we van de vernietiging van het beest⁹, de valse profeet¹⁰ en hun miljoenen volgelingen op de dag van de wederkomst van Jezus Christus, want vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God (Hebr. 10:31).

Deze oordelen komen als noodzakelijke gevolg van het huidige proces van het omgooien van christelijke fundamenteën. Hoe uiterst dwaas is het wel om hier enig deel aan te hebben! Er zijn ongelukkig nog veel mensen die geen duidelijk standpunt hebben ingenomen tegen dit proces van verval. De Heer Jezus zegt dat er een grote scheiding moet komen tussen gerechtigheid en ongerechtigheid, vooral nu in de eindtijd: “Wie onrecht doet, moet nog maar meer onrecht doen. En wie vuil is, moet nog maar vuiler worden. En wie rechtvaardig is, moet nog meer gerechtigheid doen. En wie heilig is, moet toenemen in heiligheid. En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn” (Op. 22:11-12).

Paulus sluit hierbij aan wanneer hij zegt: “Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bevlekking van het vlees en van de geest, en zo de heiliging volbrengen in de vreze Gods” (2 Kor. 7:1). De uitdrukking “bevlekking van het vlees” duidt op morele zonden, terwijl de “bevlekking van de geest” duidt op leerstellige dwalingen, bijgeloof en ongeloof. Hiervan moeten wij gereinigd worden. Dit zal allemaal gebeuren als wij met de Geest van God vervuld zijn, verlichte ogen van het verstand hebben en door de onvervalste melk van het Woord gevoed worden.

Meer dan ooit tevoren moeten wij ons licht laten schijnen tot eer van de Heer en zijn koninkrijk. Zonder duidelijke geloofsovertuigingen zullen wij door de macht van de duisternis overvallen en

⁸ De ruiter op het witte paard in Op. 6 is m.i. niet de Antichrist maar de diktator van het herstelde Romeinse Rijk (eerste beest in Op. 13). De zgn. Valse Profeet (tweede beest in Op. 13) is de Antichrist en hij zal alle macht uitoefenen van de Romeinse diktator. Deze twee “beesten” behoren tot de duivelse “drie-eenheid” van de eindtijd: 1. beest uit de zee + 2. beest uit de aarde + 3. de draak. Alle drie streven één en hetzelfde doel na. Lees op mijn site, “Wie is de Antichrist in Openbaring 13?”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Antichrist-in-Op13.pdf>.

⁹ Het eerste beest in Op. 13: de diktator van het herstelde Romeinse Rijk.

¹⁰ Het tweede beest in Op. 13: de Antichrist.

meegesleurd worden, en uiteindelijk de kracht der dwaling op de hals halen om in leugens te geloven (2 Thess. 2:7-12). Afvallige theologen willen hebben dat wij ons geloof in de Heer en zijn Woord op het altaar van humanistische rationalisering aan de god van de wereld zouden offeren (2 Kor. 4:4). Moge de Heer ons hiervan bewaren en ons geestelijk toerusten en bekrachtigen om onberispelijk voor Hem te verschijnen, zodat Hij op die dag ook tot ons kan zeggen: “U hebt Mijn Woord bewaard en Mijn Naam niet verloochend” (Op. 3:8).

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm