

# Gods Woord volgen betekent vervolgd te worden

Mike Ratliff 15-07-2008, <http://mikeratliff.wordpress.com/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of [HSV](#))  
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

“U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. Ik noem u niet meer knechten, want een knecht weet niet wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekend gemaakt heb. Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven; opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt. Als de wereld u **haat**, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben; maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom **haat** de wereld u” (Johannes 15:14-19)

De laatste weken heb ik het boek Handelingen gelezen. Het is erg interessant hierin de verspreiding van het Christendom te zien doordat de apostelen gehoorzaam discipelen maakten waar zij ook gingen. Deze verspreiding ging altijd gepaard met vervolging. Hoe heviger de vervolging, des te meer werden de broeders aangemoedigd. Alhoewel dat niet logisch lijkt voor de gevallen geest, is dit exact hoe God Zijn kerk liet groeien. In de vroege tweede eeuw werd Polycarpus, de episcopus (“bisschop”) van Smyrna, en een discipel van de apostel Johannes, bij de Romeinse gezagsdragers gebracht en hem werd bevolen Caesar goddelijke eer te bewijzen. Polycarpus was toen 86 jaar oud. Alles wat hij moest doen was een belijdenis uiten en daarbij een kneepje wierrook offeren voor Caesar ... maar hij weigerde. Hij werd verbrand en onthoofd.

Wanneer we kijken naar deze dingen mogen we nooit vergeten wat het resultaat was van Polycarpus' martelaarschap: christenen werden erdoor geïnspireerd om getrouw te blijven. Nogmaals, dit is onlogisch voor de gevallen geest, maar wij moeten nooit vergeten dat Gods wegen niet onze wegen zijn.

“Laat u niet ontmoedigen O lezer, omdat het u verboden is op verlies van leven en goederen, of omdat het vredebreuk is jegens de koning, of verraad jegens Zijne Hoogheid, het woord van uw ziel's gezondheid te lezen. Wees eerder stoutmoedig in de Heer en troost uw ziel, in zoverre u zuiver bent en een evident toonbeeld bent doorheen zulke vervolging dat dit het ware woord van God is. Welk woord altijd gehaat werd in de wereld, en nooit zonder vervolging was (zoals u ziet in alle verhalen in de Bijbel, zowel in het Nieuwe als in het Oude Testament), net zoals de zon niet zonder haar licht kan bestaan. En u weet beslist dat de doctrine van de paus niet uit God is, en zo ontvankelijk voor de wereld, en de wereld zo ontvangt, en niets anders zoekt dan de bezittingen van de wereld, en gezag in de wereld, en het heersen over de wereld, en het woord van God vervolgt, en met alle listigheid de mensen van het woord wegdrijft, en met valse en gesofistikeerde redenen hen er bang voor maakt, ja, hen vervloekt en excommuniceert, en hen doet geloven dat zij vervloekt zijn als zij het inkijken, en er slechts is om hen te misleiden, en de blinde krachten van de wereld beweegt om met vuur, water en het zwaard te slaan, allen die het woord aanhangen. Want de wereld heeft het hare lief, en zij haat wat uit de wereld is uitgekozen om God te dienen in de geest. Zoals Christus zei tot Zijn discipelen (Johannes 15): als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben; maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u”<sup>[1]</sup> (William Tyndale).

Dit wetend, kan men zich afvragen waarom christelijke leiders juist het tegenovergestelde nastreven. Wat ik bedoel is dat de Bijbel duidelijk leert, en dat mannen zoals Luther, Tyndale, Kalvijn, Knox, Owen, Edwards, enz., duidelijk bevestigden, dat het Evangelie beslist smal is. Het is niet

breed. De deur naar de redding is niet breed, noch gemakkelijk te vinden. Onze Heer zei dat weinigen deze vinden. Deze weinigen zijn degenen die uit de wereld uitgekozen werden door God Zelf (zie de Schriftpassage bovenaan dit artikel). Wij hebben pastors, zoals Rick Warren, die luid verkondigen dat de doctrines van de Rooms-katholieke kerk uit God zijn, christelijk zijn, en die proberen de protestantse Reformatie van geen tel te maken. Waarom zou iemand dit zoeken te doen? Warren is bezig met een missie om eenheid te brengen onder alle belijdende christenen zonder te letten op de ernstige leerstellige verschillen. Hebt u al opgemerkt, mijn broeders, dat dit alle belijdende christenen omvat BEHALVE zij die weigeren het Evangelie breed te maken, zij die leren dat de Kerk samengesteld is uit de uitverkozenen van God - een [uitverkiezing](#) die door niemand naar zijn eigen hand kan gezet worden?

De boodschap van mannen zoals Rick Warren is aantrekkelijk. Waarom? Ze is inclusief in plaats van exclusief. Ze is gemakkelijk in plaats van hard. Met andere woorden: ze is aantrekkelijk voor het vlees, maar een doodlopende straat voor de geest. Het is alsof het Doelgerichte Kerk model een grote bulldozer is die het pad naar de Hemelse Stad zo breed en effen gemaakt heeft als maar mogelijk is opdat de reis vrijgesteld kan worden van berouw en bekering, beproevingen, toetsen, vijandschappen en gevaren die God gebruikt om Zijn heiligen te louteren. Het volgende is een uittreksel uit het meesterwerk van John Bunyan: *The Pilgrim's Progress, of De Christenreis naar de Eeuwigheid* (hier downloadbaar: [DOC](#) of [PDF](#), in het Nederlands). Pelgrim is door de poort gegaan die aan het begin staat van een smalle weg. De poortbewaker is genaamd "Goede wil". Hij bereidt Christen voor om hem naar "Uitlegger" (de Heilige Geest) te brengen.

GOEDE WIL. "Wij maken geen verschil. Hoeveel kwaad zij gedaan mogen hebben, eer zij hier komen, nochtans worden zij geenszins uitgeworpen (Joh. 6:37). En daarom, lieve CHRISTEN, loop een eindje met mij mee, en ik zal u onderwijzen van de weg, die gij gaan moet. Zie daar recht voor u, ziet gij daar wel een nauwe weg? Dat is de weg, die gij gaan moet. Hij is gebaad door de patriarchen en profeten en door Christus en Zijn apostelen; en hij is zo recht, als een regel hem kan maken. Dit is de weg, wandel daarin".

CHRISTEN. "Maar zijn er geen hindernissen en kruiswegen, waardoor een vreemdeling het spoor bijster kan raken?"

GOEDE WIL. "Ja, er zijn veel bijwegen; maar zij liggen veel lager dan deze, en zijn krom en breed. En hieraan kunt u de rechte weg van die verkeerde wegen onderscheiden: de rechte alleen is lijnrecht en nauw".

"Maar de poort is **nauw** en de weg is **smal** die naar het leven leidt, en **weinigen** zijn er die hem vinden" (Mattheüs 7:14).

Ziet u, mijn broeders, dat de weg naar het leven niet breed is, noch open ligt voor alle vormen van interpretatie. Er is slechts één weg en die is door de nauwe poort. De nauwe poort voert ons naar de rechte en smalle weg die naar het leven leidt. Wat dit ons leert voor onze 21<sup>ste</sup> eeuwse geest, die veel te gesofistikeerd is voor de eenvoud van de evangelieweg, is dat wij voor een **enorme strijd** staan indien wij onze Heer gehoorzamen door te wandelen op het smalle pad. Deze strijd brengt verdriet en vervolging met zich mee, omdat ze de weg van de wereld tegenstaat en een kaakslag is voor de vorm van "christendom" die predominant is in onze tijd. De grote meerderheid van de Zichtbare Kerk is compromissen aangegaan. Ze is werelds en vleeselijk. Zij is beste maatjes met hen die directe geestelijke afstammelingen zijn van degenen waarvan William Tyndale schreef: de vervolgers van hen die [uitverkozen](#) zijn uit de wereld. Merk op dat zij die dit doen de religieuze *leiders* zijn van hun dagen.

Bent u er gereed voor broeders? Bent u aangemoedigd om getrouw te blijven, zelfs nu de kerk lijkt overgenomen te zijn door de wereld? God is goed. Zij die de Zijnen zijn houdt Hij vast in Zijn hand en Hij zal er niet één verliezen. Maar, dat wil niet zeggen dat wij geen vervolging zullen lijden, in een of andere vorm, doordat wij weigeren compromissen aan te gaan in onze wandel voor het aanzicht van God, onze Coram Deo<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Coram Deo: Latijnse frase, vertaald "in de tegenwoordigheid van God"; een uitdrukking uit de theologie dat het idee samenvat van christenen die leven in de aanwezigheid van, onder het gezag van, en tot eer en heerlijkheid van God.

“En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die naar Zijn voornemen geroepen zijn. Want die Hij tevoren gekend heeft, die heeft Hij ook tevoren bestemd aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En die Hij tevoren bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het echter Die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het echter Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen). Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat niet de dood, ook niet het leven, of de engelen, de overheden, de krachten, ook niet tegenwoordige of toekomstige dingen, ook niet hoogte, of diepte, of enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heere” (Romeinen 8:28-39)

Mijn broeders, is dit geen wonderlijke belofte? Inderdaad, maar wees van te voren gewaarschuwd: nooit werd iemand gered door een geloofsbeoefening. Niemand werd gered door het verrichten van een of andere religieuze daad. Nee, enkel degenen die op het smalle pad wandelen, en die door de smalle poort gegaan zijn, zijn de wedergeborenen die God effectief [uitverkozen](#) heeft. Als dit u in verwarring gebracht heeft, of als dit niet overeenkomt met wat u begrijpt over uw redding, dan geef ik u de raad [mij te contacteren](#)<sup>2</sup>. Dan zal ik dit graag met u bespreken. Tegen de anderen die dit lezen en die zeker zijn dat zij zich op het smalle pad bevinden, zeg ik: ik verheug me in u. Ik bid dat God de vrucht van de Geest in u mocht manifesteren, en de geestelijke sterkte om uw christenreis te vervolmaken.

Zij die dit lezen en die niet geloven dat de weg naar God is zoals hier beschreven werd, raad ik ernstige bijbelstudie aan, gekoppeld aan een grote hoeveelheid gebed. Neem niet als vanzelfsprekend aan dat wat u van christelijke leiders, en op de kansels, hebt gehoord correct is. Neem ook niet als vanzelfsprekend aan dat wat u “begrijpt” correct is. Leg het neer voor God en vraag Hem u de waarheid te tonen. Ik bid dat God u naar het licht mocht leiden.

Soli Deo Gloria

[1] William Tyndale, *The Obedience of a Christian Man*, (London: Penguin Books, 2000) 3-4. Voor het eerst gepubliceerd in Antwerpen, in 1528.

---

E-mail: [verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be)

Homepage: [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) of [users.skynet.be/fa390968](http://users.skynet.be/fa390968)

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>2</sup> Mike Ratliff; maar u kan ook mij (Marc Verhoeven) mailen.