

Staat het Evangelie/Verlossingsplan in de Sterren geschreven?

Artikel naar aanleiding van ds. Glashouwer zijn bewering dat de sterrenbeelden Gods verlossingsplan onthullen, in Cvandaag 28-2-2024 (het vroegere CIP)

Schriftplaatsen komen uit de HSV



Tekst hieronder werd gebaseerd op <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Evangelie-Sterren.pdf>.

Dit is in feite een eeuwenoude kwakkeldocctrine die nieuwe populariteit blijkt te genieten onder vele hedendaagse christenen die een behoefte voelen om de waarachtigheid van het Evangelie te bewijzen met buitenbijbelse middelen. Zij trachten diamanten van verborgen waarheid te rapen op het drijfzand van het occulte.

Maar er kan niet het minste historisch bewijs aangevoerd worden dat deze theorie ondersteunt. Ze is niet op feiten gebaseerd, maar op speculatie. Het zogenaamde “Evangelie in de sterren” is gewoon een “gechristianiseerde” interpretatie van astrologie en occultisme - van hetzelfde niveau als de piramidologie - en even gevaarlijk.

Er wordt beweerd dat wij door de Bijbel zelf het idee verkrijgen dat het evangelie in de sterren staat geschreven. Dat is niet waar! Alhoewel de Bijbel herhaaldelijk stelt dat de hemelen gegeven zijn voor “tekenen”, wordt daarmee nooit bedoeld of gezegd dat deze “tekenen” het Evangelie vertegenwoordigen of Gods verlossingsplan. De Bijbel leert over de schepping: “Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn” (Romeinen 1:20) en “De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen” (Psalm 19:2), maar *nooit* wordt er gezegd dat enig deel van de schepping het Evangelie of Gods verlossingsplan onthult. Dat wordt *uitsluitend* gebracht door Gods Woord en de prediking daaruit (door mensen).

Het idee van “Evangelie in de sterren” plaatst een zogenaamd getuigenis van de schepping op gelijke hoogte met de openbaringen in de Bijbel, maar dat doet de Schrift niet. Hebréeën 1:1 bijvoorbeeld, zegt ons dat “God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaders gesproken had door de profeten”, maar zegt niet dat Hij ook sprak door de sterren. Waarom suggereert de Bijbel dit idee *nooit*? Klaarblijkelijk omdat de schepping van haar eigen zaak getuigt, maar de profeten van iets anders. De schepping getuigt van Gods eeuwige bestaan en kracht en wijsheid; De Bijbel echter neemt het van daar over en verklaart het Evangelie. Dit onderscheid wordt te niet gedaan door aan te nemen dat het Evangelie “in de sterren staat geschreven”.

ER ZIJN TWEE BOEKEN VAN DE SCHEPPER



God heeft TWEE BOEKEN geschreven. Hij wil dat mensen BEIDE BOEKEN lezen.

Boek 1: het **werk** van de Schepper (Romeinen 1:20) – de schepping getuigt van Gods eeuwige bestaan, kracht en wijsheid. De Bijbel neemt het daarna over en verklaart Gods verlossingsplan:

Boek 2: de **woorden** van de Schepper (Romeinen 10:17) die we uitsluitend in de Bijbel vinden.

Alle mensen lezen Boek 1 maar weinigen lezen bekwaam Boek 2! (M.V.)

Lees ook:

- “Staat het Evangelie in de Sterren geschreven?”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Evangelie-Sterren.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm