

Vergelijking en Contrast tussen onze Huidige Wereld, het Millennium en de Eeuwige Toestand

Een weerlegging van de leer die de letterlijke duizendjarige regering van Christus ontkent

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/proph/millennim.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V. Update 9-8-2016 (uitbreiding door M.V.)

Inleiding

Dezer dagen is er veel verwarring met betrekking tot het Millennium (Het duizendjarige koninkrijk van Christus). Velen leren dat het Millennium al plaatsvindt vandaag en dat de Kerk de koninkrijksbeloften vervult die God gaf aan Israël (→ Vervangingstheologie¹). Deze mensen leren in 't algemeen dat er bij de tweede komst van Christus één algemene opstanding zal zijn en één algemeen oordeel (Laatste Oordeel), onmiddellijk gevolgd door de eeuwige toestand. De volgende tabel illustreert dat als de Bijbel letterlijk wordt geïnterpreteerd (in zijn volle en normale betekenis) er drie tijdperken moeten onderscheiden worden die erg van elkaar verschillen. Het koninkrijkstijdperk is niet dezelfde als ons huidige tijdperk; het koninkrijkstijdperk verschilt ook sterk van de eeuwige toestand. Dus moeten er drie tijdperken van elkaar onderscheiden worden. Mochten we de profetische Geschriften met grote eerbied benaderen en God nederig op Zijn Woord nemen.

Onderwerp	Het huidige tijdperk (de kerkbedeling)	Het toekomstige tijdperk (het millennium)	Het eeuwige tijdperk (eeuwige toestand)
Duur	Niet onthuld (Matt. 24:36)	Duizend jaren (Openb. 20:2-7)	Eeuwig (Openb. 22:5)
Voorafgaande gebeurtenissen	Voorafgegaan door de dood, opstanding en hemelvaart van Christus en de komst van de Heilige Geest (Hand. 2)	Voorafgegaan door de grote verdrukking en de tweede komst van Christus (Matt. 24:21, 29-31)	Voorafgegaan door het oordeel voor de Grote Witte Troon (Openb. 20:11-15)
Eindpunt	Beëindigd door de Tweede Komst ² van Christus (Matt. 24:3)	Beëindigd door de vrijlating van Satan uit de Abyssos ³ (Openb. 20:7)	Geen eindpunt (Openb. 22:5)
De opstanding	Toekomstig (Joh. 5:28 → “de tijd komt”)	Voorafgegaan door de eerste opstanding ⁴ (Openb. 20:4-6)	Voorafgegaan door de tweede opstanding ⁴ (Openb. 20:5, 13-15)
Dood	De mens staat onder de vloek van fysieke dood (Hebr. 9:27). Dood is de norm.	Mensen genieten een lang leven maar er is occasionele dood (Jesaja 65:20, 22). Dood is de	“En de dood zal er niet meer zijn” (Openb. 21:4)

¹ <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dispensationalisme.pdf>, blz. 5; <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Israel-NT.pdf>

² <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dispensaties-h13.pdf> (Onderscheid maken tussen de twee komsten).

³ <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Verwarring.pdf>

⁴ <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opstanding.pdf>

		uitzondering.	
Dieren	De dieren staan onder de vloek en slavernij als gevolg van de zondeval van de mens (Rom. 8:20-21). Vele dieren zijn kwaadaardig, gevaarlijk en carnivoren.	De dieren zijn bevrijd van de vloek en slavernij als gevolg van 's mensen zonde. Geen dieren nog kwaadaardig en carnivoor (Hosea 2:18; Ezech. 34:25; Jesaja 11:6-8)	Er worden geen dieren genoemd.
De vloek van Genesis 3:17-19	Deze vloek is nog steeds werkzaam.	De vloek is nog steeds potentieel aanwezig: Jes. 65:20; 66:23-24; Zach. 14:14-19. Maar zie hierboven onder "dood" en "dieren".	"En geen enkele vervloeking zal er meer zijn" – Openb. 22:3!
De zee	De zee bestaat.	De zee bestaat (Openb. 20:13; Ps. 72:8; Ezech. 47:8, 15, 17)	"De zee was er niet meer" (Openb. 21:1)
Zon en regen	Ze bestaan beide (Matt. 5:45)	Ze zullen beide bestaan (Jes. 30:26; Zach. 14:17)	Geen zon en geen regen (Openb. 21:23)
Ziekte	Overvloedig ziekten en kwalen (Matt. 24:7)	Geen ziekte (Jes. 33:24) tenzij goddelijk toegebracht (Zach. 14:18; Jes. 65:20)	Geen ziekte of pijn meer (Openb. 21:4)
Evangelisatie	Evangelisatie is noodzakelijk (Mark. 16:15; Matt. 28:18-20; enz.)	Evangelisatie is niet nodig (zie Jer. 31:34) maar mensen moeten nog steeds kiezen vóór of tegen God Die zij kennen.	Evangelisatie is niet nodig.
Gered en ongered	Geredden en ongeredden zijn samen aanwezig (Matt. 13:30)	Aan het begin van het millennium zullen allen gered zijn (Matt. 25:34; 13:41, 49) maar aan het eind ervan zal er een grote menigte van ongeredden zijn (Openb. 20:7-9)	Enkel geredden zullen in de eeuwige stad zijn. Ongeredden zijn voor eeuwig uitgesloten (Openb. 21:8; 22:15)
Soort van lichaam	Alle inwoners hebben natuurlijke lichamen omdat de opstanding nog toekomstig is	1. De opgewekte heiligen zullen verheerlijkte lichamen hebben. 2. De overlevenden van de verdrukking en hun nakomelingen zullen natuurlijke lichamen hebben	Alle inwoners zullen verheerlijkte lichamen hebben die niet meer onderworpen zijn aan pijn of dood (Openbaring 21:4)
1 Korinthiërs 15	Wij verwachten Zijn komst (1 Kor. 15:23) in de Opname ⁵ .	Christus regeert maar er zijn nog steeds vijanden en er is ook dood (1 Kor. 15:24-25)	Geen vijanden meer. Het koninkrijk is aan God overgegeven (1 Kor. 15:24-28)
De duivel	Actief, gaat rond als een	Geketend en gebonden in	In de poel van vuur

⁵ <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opname-MV.pdf> , <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/redenen-voor-opname.pdf>

	brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden (1 Pet. 5:8)	de Abyssos (tijdelijke gevangenis) (Openb. 20:1-7)	(permanente gevangenis) (Openb. 20:10)
Religie	Vele valse religies - binnen en buiten het Christendom	Valse religie wordt door de Koning niet getolereerd. Ware aanbidding wordt strikt opgelegd (Zach. 14:16-19)	Voor altijd ware aanbidding (Openb. 22:3)
Oorlog en vrede	Er zullen oorlogen zijn tot aan het eind van het tijdperk (Matt. 24:6-7) tot de "Vredevorst" komt (Jesaja 9:5-6)	Er zal geen oorlog zijn (Hosea 2:18; Micha 4:3-4; Jesaja 2:4) maar de duizend jaren zullen eindigen met een finale rebellie (Openb. 20:7, 9)	Geen oorlog of rebellie meer, "Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan" (Openb. 21:4)
Offers	Geen dierlijke slachtoffers voor de Kerk. Het Avondmaal wordt gevierd tot gedachtenis aan Christus' offer aan het kruis (1 Kor. 11:23-34).	Dierlijke offers zullen gebracht worden in connectie met de millennialle tempelaanbidding (Ezech. 43:27; 45:15,17; enz.).	Geen offersysteem. Voortdurende aanbidding van het Lam dat geslacht werd!
Tempel	De Kerk is Gods tempel vandaag (1 Kor. 3:16-17) en er zal een tempel zijn tijdens de verdrukking aan het eind van het tijdperk (2 Thess. 2:4; Matt. 24:15)	Een heerlijke millennialle tempel die ver de tempel van Salomo overtreft (Haggai 2:6-9; Ezech. 40-48)	Geen tempel, enkel een heerlijke en grote God (Openb. 21:22)
De Heer Jezus Christus	Onze verheven Heer! (Filipp. 2:9-11)	De grote millennialle Koning! (Jes. 33:22)	Het Lam der eeuwigheid! (Openb. 21-22)

Lees verder:

"Bestudeer de Bijbel dispensationeel": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dispensationalisme.pdf>

"De term 'Israël' in het Nieuwe Testament": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Israel-NT.pdf>

"De Twee Komsten onderscheiden": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dispensaties-h13.pdf>

"De Opstanding": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opstanding.pdf>

"De Opname": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/redenen-voor-opname.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm