

Ter verdediging van het geloof #8

Extractie uit Dave Hunt's boek "In Defense of The Faith", The Berean Call, februari 2013

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.



“Een Hogere Macht ongeacht de naam”?

Vraag: Waarom zijn christenen zo onvermurwbaar tegen de vele andere concepten van God die vereerd worden in andere religies? Ik stem in met wat vicepresident Al Gore zei op het Presidential Prayer Breakfast in Washington D.C.: “Geloof in God, vertrouwen op een Hogere Macht, ongeacht de naam, is naar mijn mening essentieel”. Denk aan de eenheid die er kon zijn als religies zouden stoppen te ruziën en alle concepten van God zouden eren op een opengeestige en broederlijke manier!

Antwoord: Ja, denk aan de “eenheid” die er zou kunnen zijn als we allen zouden akkoord gaan dat $2 + 2 = 5$, maar dat zou niet opgaan. Een “Hogere Macht”? Hoe hoog? Hoger dan wat? En wat zou dat betekenen?

Met alle respect voor u en de vicepresident, wat u beiden voorstelt is compleet irrationeel. Bovendien bent u niet zo “opengeestig en broederlijk” als u denkt te zijn. Door aan te dringen op de acceptatie van een “Hogere Macht”, ongeacht de naam en dus *gelijk welke* god, weigert u daarmee de eer te geven aan de éne ware God of zelfs Zijn bestaan toe te geven. Alan Bloom's boek *The Closing of the American Mind* wijst erop dat “openheid” de nieuwe rage is geworden in Amerika, in het bijzonder op het vlak van opleiding. Elk idee moet gerespecteerd worden niets moet verkeerd zijn, en niemand mag terneer gedrukt worden door te suggereren dat hij of zij kan dwalen. Hij verklaarde dat Amerikanen in feite voor alles zo open zijn geworden dat zij het idee verworpen hebben dat iets juist kan zijn en iets anders fout. De *sluiting* van de Amerikaanse geest door *openheid*! Op dezelfde manier staan u en de vicepresident zo open voor elke god dat u zich hebt gesloten voor de mogelijkheid dat er slechts één ware God is en dat al de andere vals zijn.

Laten we uw voorstel even op een praktisch niveau plaatsen. Wat zou u ervan denken indien iedereen u uw unieke individualiteit en persoonlijke identiteit zou ontzeggen, en men u zou aanzien als gewoon een vertegenwoordiger van het algemene concept van de menselijkheid? Zou u het aangenaam vinden verward te worden met een moordenaar, verkrachter of een ander soort van crimineel, gewoon omdat elk van hen evenzo een vertegenwoordiger is van de menselijkheid? Waarom niet indien ook gelijk welke “Hogere Macht” geschikt is?

Er kan moeilijk een grotere belediging zijn dan zo'n ontkenning van de waarheid over u als een uniek persoon! U hebt beslist kwaliteiten, bekwaamheden en kenmerken die u onderscheiden van alle andere personen die ooit geleefd hebben of ooit zullen bestaan op aarde. Het ontkennen van uw individualiteit zou de ontkenning betekenen van uw ware bestaan.

Veronderstel dat uw echtgenote of echtgenoot en uw kinderen zich niet zouden bekommeren of u het was of een andere vertegenwoordiger van de menselijkheid om te delen in uw huis, intimiteiten en de man-vrouw relatie! Zo'n relatie zou niet met *een bepaalde* persoon zijn maar louter met *gelijk welke* persoon - net zoals *gelijk welke* “Hogere Macht, wat ook de naam is” goed genoeg is. Laten we “opengeestig” zijn?

Is het niet een nog grotere farce te suggereren dat Gods persoonlijke kwaliteiten en kenmerken, die Hem afscheiden met een onoverkomelijke kloof van Zijn schepping en alle wezens erin, betekenisloos zijn? Durft u te zeggen dat Gods liefde voor u niets betekent en dat u even blij zou zijn met het aanbidden van een of andere kosmische energiebron of afgod?

Het universum scheppen vereist besliste kwaliteiten

Het feit is dat geen nadenkend persoon “gelijk welke” god zou kunnen omarmen als de Schepper van dit universum; en er moet een Schepper zijn. De logica van ons eigen bestaan en het ongelooflijke design en de structuur van het universum rondom ons dwingen ons tot bepaalde conclusies met betrekking tot God. Gebaseerd op zulke conclusies moeten wij elk concept van God verwerpen dat deze vereisten schendt. Het is niet waar dat “gelijk welke” god in aanmerking kan komen. En geen “Macht”, ongeacht hoe “Hoog”, zou het universum kunnen scheppen en de mensheid erin. Enkel een persoonlijke God met oneindige macht, wijsheid en liefde zou dit kunnen doen.

Zeker, redelijkerwijs zou de schepping niet toegeschreven kunnen worden aan een of andere afgod die mensen bedacht en afgebeeld hebben. Maar de meerderheid van de mensheid heeft doorheen zijn hele geschiedenis zijn vertrouwen gezet op afgoden. Zelfs vandaag, in de veronderstelde moderne wereld, met radio, televisie, internet die de vooruitgang bekend maken van de wetenschap, blijven miljarden mensen nog steeds afgoden dienen. Zo’n misplaatst vertrouwen leidt tot geestelijke duisternis en slavernij.

De mensheid zal geoordeeld worden voor zulke dwaasheid, en terecht. Het geweten en de intelligentie die God ons gegeven heeft spreekt zulke bijgelovige krankzinnigheid tegen. De Bijbel wijst naar de dwaasheid van het vertrouwen op afgoden:

4 Hun afgoden zijn zilver en goud,
het werk van mensenhanden:
5 zij hebben een mond, maar spreken niet;
zij hebben ogen, maar zien niet;
6 zij hebben oren, maar horen niet;
zij hebben een neus, maar ruiken niet;
7 hun handen, die tasten niet;
hun voeten, die gaan niet;
er komt geen geluid uit hun keel.
8 Laat wie ze maken hun gelijk worden,
al wie op hen vertrouwt.

(Psalm 115:4-8)

Toen paus Johannes-Paulus II slangenaanbidders, vuuraanbidders, spiritisten, animisten, spiritisten bijeenbracht, samen met hindoes, boeddhisten en moslims, om te bidden voor vrede, deed hij de verbazingwekkende verklaring dat zij allen tot dezelfde God baden! Maar er zijn duidelijk ontelbare valse goden en valse religies, en de Bijbel stelt ze allemaal aan de kaak, omdat zij de mensheid er toe verhinderen de ene ware God te kennen en te gehoorzamen.

Reeds verschenen in deze reeks:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/verdediging-geloof.pdf>
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/verdediging-geloof-2.pdf>
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/verdediging-geloof-3.pdf>
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/verdediging-geloof-4.pdf>
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/verdediging-geloof-5.pdf>
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/verdediging-geloof-6.pdf>
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/verdediging-geloof-7.pdf>
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wie-is-allah.pdf> (= deel 9)

