

Ter verdediging van het Geloof #2

Extractie uit Dave Hunts boek "In Defense of The Faith":
<http://www.thebereancall.org/content/october-2012-in-defense>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling door M.V.



Is geloof een kracht van de geest?

Vraag: Een van mijn favoriete boeken was "De kracht van positief denken". De auteur ervan zegt dat "positief denken" een ander woord is voor "geloof". Geloof is wat hij noemt "mogelijkheidsdenken". Hij noemde Jezus Christus "de grootste mogelijkheidsdenker van alle tijden". Iets stoort me daarbij, maar ik weet niet waarom. Kan u het uitleggen?

Antwoord: We weten dat Jezus zei: "Heb geloof in God" (Markus 11:22), en dat geloof kan enkel in God zijn omdat Hij alleen volledig te vertrouwen is. Maar een atheïst kan seminars geven over "positief denken", en vele atheïsten doen dat ook. Blijkbaar heeft positief denken niets van doen met geloof. Het is in feite het exacte tegengestelde van bijbels geloof.

De theorie van positief denken bestaat erin dat iemands gedachten, of ze nu "positief" of "negatief" zijn, invloed hebben op zijn eigen lichaam en persoonlijkheid en dus ook op zijn gezondheid. Bovendien wordt van iemands gedachten geloofd dat die zelfs andere mensen en de wereld rondom hen kunnen beïnvloeden. Het betekent dat succes of falen gecreëerd wordt door de kracht van iemands geest. Dit is in feite een oud occult geloof, waarvan de moderne proponenten beweren dat dit werkt door een mysterieuze psychische kracht die we allen bezitten maar moeten leren te gebruiken.

Geloof, van de andere kant, wordt in God gesteld en in Zijn almacht, niet in de zogenaamde kracht van iemands eigen geest, of dat nu bewust is of onbewust. Wat een verschil! Voor positief denken maakt het niet uit of God reëel is of niet; wat telt is iemands *geloof*. Dus wordt "God" veranderd in een placebo dat geloof activeert. Men kan geloven in een bepaalde kosmische energiebron of iets anders. Al wat telt is gewoon dat iemand *geloof*. Het is de kracht van een geloof dat naar veronderstelling het verlangde effect veroorzaakt. Wat dit *geloof* triggert is onbelangrijk. Duidelijk dan heeft iemand die positief/mogelijkheidsdenken verwacht met echt geloof zich afgekeerd van God, Zijn waarheid en kracht en is zo iemand zwaar misleid in zowel tijdelijke als eeuwige kwesties.

Een onontkoombare en vitale keuze

Dit is de keuze die we onder ogen moeten zien: ofwel vertrouwen we op de kracht van een sterk aangehangen geloof dat een mysterieuze psychische kracht van de geest actief is, ofwel vertrouwen we op God en Zijn oneindige macht die duidelijk overal in het universum gedemonstreerd wordt. Enkel een dwaas zou de kracht van de geest boven de kracht van God verkiezen. Het ware bijbelse geloof ziet op God, om te doen wat niemands geest (bewust of onbewust) noch talent, noch inspanningen kunnen bereiken.

Een belangrijk element van geloof is daarom *onderwerping aan Gods wil*. Van echt geloof kan je niet verwachten dat God iets zou doen dat tegen Zijn wil ingaat, of dat het Hem zou dwingen. Geloof vertrouwt God om Zijn Woord te vervullen en dat het Zijn wil in iemands leven realiseert.

Een andere dwaling: vele religieuze mensen trachten "geloof" te gebruiken om God aan te zetten dat Hij *hun* wil realiseert. Veel mensen denken over gebed als zijnde een religieuze techniek om hun eigen zin te krijgen. Zij richten hun ogen op wat zij willen en gebruiken dan het gebed als een middel om God over te halen hun verlangen voor hen uit te werken. En als iemand langskomt met

een seminar over technieken om gebeden “beantwoord” te krijgen (zoals visualisering, enz.), dan tekenen ze in met de miljoenen om te leren hoe hun eigen weg te gaan.

Door Zijn voorbeeld maakte Jezus duidelijk dat niemand hoort te beginnen bidden tenzij hij eerst vanuit zijn hart kan zeggen tot God: “laat niet mijn wil, maar de Uwe geschieden” (Lukas 22:42). Paulus was een voorbeeld van dezelfde waarheid. Hij had een aandoening die hij “een doorn in het vlees” noemde en hij vroeg de Heer om hem daarvan te verlossen:

“En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen” (2 Korinthiërs 12:7-9)

Niemand kan geloof in God hebben - dat is een absoluut vertrouwen in Hem - zonder Hem te kennen. En als men God echt kent, dan wil men oprecht dat Gods wil geschiede boven de onze. Uiteraard is God wijzer dan enig mens. Bovendien heeft Hij bewezen dat Hij ons liefheeft. In plaats van te trachten onze eigen beperkte en feilbare wil ingevuld te krijgen is het daarom redelijker te vertrouwen op Gods onbeperkte wijsheid en liefde om te verkrijgen wat het beste is in onze levens. Dat is echt “geloof in God”. Niets anders heeft enige zin.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm