

Verblind van Godswege

Een ernstige waarschuwing!

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of [HSV](#)). Update 15-12-2007

Wie de roepstem van God (Joh. 16:7-11) blijft negeren, of Zijn Woord niet gehoorzaam blijft en zijn hart verhardt, die zal van godswege getroffen worden met een geestelijke blindheid, zodat hij of zij zelfs niet meer kan verstaan wat uit God is. Dit is een toestand van veroordeling die leidt tot de volledige ondergang van de ziel.

Hoed u hiervoor! God laat niet met Zich spotten!

“Heden, zo Gij Zijn stem hoort, verhardt uw hart niet” (Psalm 95:7-8; Hebr. 3:7-8, 15; 4:7)

Hierna een opsomming van Schriftplaatsen die de waarheid over de verblinding van Godswege aantonen, in zowel het Oude als in het Nieuwe Testament. Gods oordeel van verblinding, de overgave van Godswege aan hun verdorven hart en zelfs het uitzenden van een actieve werking van dwaling, treedt op bij de hardnekkige, ongehoorzame mens, in alle tijdperken. Laten wij deze waarschuwing ernstig ter harte nemen!

Oude Testament

Jesaja 6:9-10

Toen zeide Hij: Ga heen, en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet op. **Maak het hart van dit volk vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn oren hore, noch met zijn hart versta,** noch zich bekere, en Hij het geneze.

Jesaja 29:10-13

Want de HEERE heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap, en **Hij heeft uw ogen toegesloten**; de profeten, en uw hoofden, en de zieners **heeft Hij verblind**. Daarom is u alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek, dat men geeft aan een, die lezen kan, zeggende: Lees toch dit; en hij zegt: Ik kan niet, want het is verzegeld. Of men geeft het boek aan een, die niet lezen kan, zeggende: Lees toch dit; en hij zegt: Ik kan niet lezen.

Nieuwe Testament

Mattheüs13:13-15

“Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja [= Jesaja 6:9] vervuld die zegt: **Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen; en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken**. Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich bekeren en Ik hen zou genezen”.

Markus 4:11-12

“En Hij zei tegen hen: Het is u gegeven het geheimenis van het Koninkrijk van God te verstaan; maar tot degenen die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen, **opdat zij ziende zien en niet doorzien, en horende horen en niet verstaan**; opdat zij zich niet op enig moment bekeren en de zonden hun vergeven worden”.

Lukas 8:10

“En Hij zeide: U is het gegeven, de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te verstaan; maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, **opdat zij ziende niet zien, en horende niet verstaan**”.

Johannes 9:39-41

“En Jezus zeide: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, **opdat zij, die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden**. En dit hoorden enigen uit de Farizeeën, die bij Hem waren, en zeiden tot Hem: Zijn wij dan ook blind? Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben; maar nu zegt gij: Wij zien; zo blijft dan uw zonde”.

Johannes 12:39-41

“Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja [= Jes 6:9] weer gezegd heeft: **Hij heeft hun ogen verblind, en hun hart verhard**; opdat zij met de ogen niet zien, en met het hart niet verstaan, en zij bekeerd worden, en Ik hen geneze. Dit zeide Jesaja, toen hij Zijn heerlijkheid zag, en van Hem sprak”.

Handelingen 28:24-27

“En sommigen geloofden wel, wat gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. En het met elkander oneens zijnde, gingen zij uiteen; toen Paulus dit éne woord gezegd had, namelijk: Terecht heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja [= Jesaja 6:9], de profeet, tot onze vaders, Zeggende: Ga heen tot dit volk, en zeg: **Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken**. Want het hart van dit volk is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaar gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zij zich bekeren, en Ik hen geneze”.

Romeinen 1:24-26

“Daarom heeft God hen ook **overgegeven** in de begeerlijkheden van hun harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren; die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de Schepper, Die te prijzen is in eeuwigheid, amen. Daarom heeft God hen **overgegeven** tot oneerbare driften ...”

Romeinen 11:7-10

“Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden. Gelijk geschreven is: **God heeft hun gegeven een geest van diepe slaap; ogen om niet te zien, en oren om niet te horen** [= Jesaja 29:10] tot op de huidige dag. En David zegt: Hun tafel worde tot een strik, en tot een val, en tot een aanstoot, en tot een vergelding voor hen. Dat hun **ogen verduisterd** worden, om niet te zien; en verkrom hun rug allen tijd [= Psalm 69:23-24]”.

2 Thessalonicenzen 2:11-12

“En daarom **zal God hun zenden een kracht der dwaling**, dat zij de leugen zouden geloven; Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid”.

“Heden, zo Gij Zijn stem hoort, verhardt uw hart niet” (Psalm 95:7-8; Hebr 3:7-8, 15; 4:7)