

Wat zegt de Bijbel over Vegetarisme?

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Uit: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alternatievegeneeswijzen-gevaarlijk.pdf>:

Feit is dat er geen bijbels dieetplan is voor vandaag.

Van Adam tot Noach waren mensen vegetariërs, naar Gods gebod in Genesis 1:29-30.

Na de vloed werd de mensen gezegd zowel vlees als groenten te eten:

“Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen; Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas. ⁴Maar vlees met zijn leven, zijn bloed, er nog in mag u niet eten” (Genesis 9:3-4).

[Merk hier op: je mag *vlees* eten. Er wordt niet geleerd – zoals sommigen beweren – enkel de *vruchten* van dieren, zoals melk, eieren, honing].

Onder de Wet van Mozes bleef de natie Israël vlees eten, maar sommige dieren werden als rein en andere als onrein aangeduid.

De Heer Jezus Christus was een Jood en leefde onder de wet en daarom volgde Hij het Mozaïsche dieetpatroon. Hij was geen vegetariër. Hij at vis (Lukas 24:42-43) en Hij at lam, wat vereist was tijdens het Paschafeest (Exodus 12:6-8).

Toen de kerk werd gesticht, werden vorige restricties weggedaan. Er zijn slechts drie leringen over dieet in het Nieuwe Testament.

Ten eerste, Petrus werd gezegd dat de oudtestamentische restricties niet langer geldig waren voor de nieuwtestamentische gelovige (Handelingen 10:9-16). De waarheid hiervan werd benadrukt in het visioen dat Petrus kreeg.

Deze passage *weerlegt* de volgende beweringen: dat de Mozaïsche dieetrestricties van kracht zijn in de nieuwtestamentische kerken, dat de Mozaïsche dieetrestricties er waren voor gezondheidsdoel-einden (als dat waar zou zijn zou God ze van kracht laten zijn), dat het eten van vlees ongezond is, dat vegetarisme een superieur programma is en dat het wreed is dieren te slachten voor voedsel.

Ten tweede, ons wordt geleerd dat in de nieuwtestamentische bedeling dieet geheel een kwestie is van persoonlijke vrijheid (Romeinen 14:1-6) en wij horen niet anderen te oordelen in zulke materies (Romeinen 14:13).

Ten derde, we hebben een nieuwtestamentische waarschuwing voor hen die het eten van vlees verbieden en ons wordt gezegd dat het opleggen van een vegetarisch dieet een leer van demonen is:

“Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, ² door huichelaarigheid van leugenaars, die hun eigen geweten *als* met een brandijzer hebben toegeschroeid. ³Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel, dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden. ⁴Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. ⁵Want het wordt geheiligd door het Woord van God en *door* het gebed” (1 Timotheüs 4:1-5).

Uit: <https://creation.com/meat-eating>:

Er zijn een aantal plaatsen waar de Joden vlees moesten eten om goede Joden te zijn. Een lam is een niet-onderhandelbaar onderdeel van de paschamaaltijd (dit impliceert dat Jezus vlees at), vgl. Exodus 12).

In Exodus 29 wordt Aäron en zijn zonen geboden om het vlees van een ram te eten als onderdeel van hun wijding:

“Dan moet u de ram ter inwijding nemen en zijn vlees op een heilige plaats koken. ³²En Aäron en zijn zonen moeten het vlees van de ram eten, met het brood dat in de mand is, bij de ingang van de tent van ontmoeting. ³³Zij mogen namelijk alleen die dingen eten waarmee verzoening gedaan is om hen tot priester te wijden en hen te heiligen. Een onbevoegde echter mag er niet van eten, want het is heilig. ³⁴En als er van het vlees van de wijdingsoffers of van dit brood wat overblijft tot de volgende morgen, dan moet u het overschot met vuur verbranden. Het mag niet gegeten worden, want het is heilig” (Exodus 29:31-34).

Er zijn een aantal andere momenten waarop een priester de opdracht krijgt om het vlees van een offerande te eten (bijvoorbeeld Leviticus 6:26). In feite was Mozes boos op Aäron toen hij het vlees van een offerande *niet* at (Leviticus 10:19). De voedselwetten in Leviticus 11 en Deuteronomium 14 mogen niet gezien te worden in de [door sommigen voorgestelde betekenis] van de “vrucht” van dieren [bv. melk, eieren, honing], aangezien vissen niets produceren wat men zou kunnen eten zonder de vis te doden. Het zijn de “levende wezens” zélf [zie bv. Genesis 9:3-4] die worden besproken als toegestaan of niet toegestaan als voedsel, niet alleen hun producten. Deuteronomium 12 in het bijzonder geeft een nogal vegende toestemming om vlees te eten, zolang men het bloed als water uitgiet.



Vegetarisme en Yoga gaan veelal samen en ze stimuleren elkaar. Pas hiervoor op!

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: <http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm>