

Horen Christenen te VASTEN?

M.V. 1 maart 2012

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)



bron: <http://radicallife.org.uk/40-days-of-prayer-fasting/>

Best is dat we eerst alle Schriftplaatsen opzoeken in het Nieuwe Testament, en wel vanaf Handelingen. Vanaf Handelingen omdat daarin de Kerk gesticht wordt. Vóór Handelingen bevinden we ons eigenlijk op oudtestamentische grond (of oude bedeling, Joodse bedeling) en dito gebruiken en voorschriften. Wie daar moeite mee heeft raad ik ten stelligste aan eerst de leer van de bedelingen (of dispensaties) te bestuderen, op mijn site onder de rubriek “Chronologie en Bedelingen”, met onder andere deze artikelen:

<http://www.verhoevenmarc.be/dispensaties.htm> (studie voor jong en oud)

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Bedelingen.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/dispensaties.jpg>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/EndTimesChart.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dispensationalisme.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kerkfaling.pdf>

Resultaat van de gevonden woorden, vanaf Handelingen:

- Handelingen 10:30; 13:2, 3; 14:23; 27:9 (geschreven rond 63 n.C.)
- 1 Korinthiërs 7:5 (geschreven in 56 n.C. of 54)
- 2 Korinthiërs 6:5; 11:27 (geschreven in 56/57 n.C. of 54/55)

Het eerste Griekse grondwoord is *nesteuo*: onthouding van voedsel (religieus) - Strong's Concordance code 3522.

Een ander, verwant Grieks grondwoord is *nesteia*: onthouding (wegens gebrek aan voedsel, of vrijwillig en religieus) - Strong's Concordance code 3521.

Uitprint van de gevonden Schriftplaatsen

- Hd 10:30 “En Cornelius zei: Vier dagen geleden had ik tot dit uur toe **gevast** [*nesteuo*]”.
- Hd 13:2-3 “En terwijl zij de Heere dienden en **vastten** [*nesteuo*], zei de Heilige Geest: Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb. 3 Toen **vastten** [*nesteuo*] en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan”.

- Hd 14:23 “En toen zij in elke gemeente door het opsteken van de handen voor hen onderlingen gekozen hadden en onder **vasten** [*nesteia*] gebeden hadden, droegen zij hen op aan de Heere, in Wie zij nu geloofden”.
- Hd 27:9 “En, omdat er veel tijd verlopen was en het varen nu gevaarlijk werd, omdat de **vasten-** [*nesteia*] tijd ook al voorbij was, waarschuwde Paulus hen”.
- 1Ko 7:5 “Onttrek u niet aan elkaar, behalve dan met onderling goedvinden voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan **vasten** [*nesteia*] en bidden”.
- 2 Korinthiërs 6:5 “in slagen, in gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in **vasten** [*nesteia*]”.
- 2 Korinthiërs 11:27 “in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in **vasten** [*nesteia*], in koude en naaktheid”

Bespreking en conclusie

2 Korinthiërs 6:5 en 11:27 lijken volgens mij eerder gebrek aan voedsel te betekenen; alleszins niet *noodzakelijk* vasten om geloofsredenen.

Een eerste vaststelling is dat christenen niet *opgedragen* zijn te vasten, zoals dat gebruikelijk was in het oude of Joodse verbond.

Een tweede vaststelling is dat de Schrift christenen, en dat zijn de leden van de Gemeente/Kerk, geen grond geeft voor het houden van bepaalde vastentijden zoals dat in bepaalde christelijke kringen soms gebruikelijk is, en de laatste tijd lijkt toe te nemen naarmate men meer de weg van Rome opgaat.

Vasten kan volgens mij soms wel nuttig zijn, maar enkel wanneer men de Heer zoekt te raadplegen, Zijn Woord te onderzoeken, Zijn wil te doen. Beslist niet om Hem te “dwingen” iets te doen.

Interessant hierbij is te constateren dat vasten in het Oude Testament geen enkele waarde had als dat niet gepaard ging met verootmoediging - zie Jesaja 58:3-7; Jeremia 14:12; Joël 2:12-13!

Geraadpleegd: <http://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=2334>

Hier een artikel in het Engels: <http://www.letusreason.org/Doct62.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm