

Unitarisch Universalisme

Christelijk of Sekte?

Bron: <http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Cults/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV). Vertaling, plaatje, inlas door M.V.
Update 22 december 2009



*De vlamme kelk is een veel gebruikt
symbool van het Unitarisch Universalisme*

Wees gewaarschuwd voor deze Nederlandse Unitarische Universalisten:

Opmerking: Hiermee bedoel ik niet noodzakelijk dat zij deel zouden uit maken van enige overkoepelende UU-organisatie (<http://www.uua.org/>), maar dat zij door hun leer bewijzen te zijn 1. Unitariërs (alleen de Vader is de Almachtige God) en 2. Universalisten (alverzoening). Er bestaan veel detailverschillen maar het blijven Unitarische Universalisten, in brede zin dus.

<http://www.hetbestenieuws.nl/>
<http://www.goedbericht.nl/> - **André Piet**
<http://www.salvationofall-av.org/indexNL/indexNL.htm>
<http://www.alverzoening.info/>
<http://www.ebenhaezer.nl/> - **Eben-Haëzer**
<http://home.hetnet.nl/~neven6/site/index.html>
<http://boinnk.nl/blog/> - **Silvia Videler**
<http://www.bijbelsdenken.nl/>
<http://www.concordant.iweb.nl/lukkien/>
<http://home.hetnet.nl/~neven6/site/index.html> = www.wereldgeschiedenis.com
<http://www.sign2god.com/>
<http://www.bijbelsofniet.hope4you.nl/>
<http://www.broedersinchristus.nl/index.htm>
<http://wereldgeschiedenis.com/site/>

Deze sites zeggen meestal niet direct dat zij Unitariërs zijn, maar voor "het geloof in één God" te zijn. Bij nader onderzoek bedoelen zij daarmee dat de Drie-eenheid, de Godheid van Jezus en de Persoon van de Heilige Geest worden ontkend.

Pas op voor deze dwaalleraars !

Unitariërs: zij die de leer van de Drie-eenheid verwerpen. Het wezen van het christendom wordt vooral gezien in de ethiek van de alleen als mens beschouwde Jezus van Nazareth. De eerste unitarische gemeente werd in 1774 te Londen gesticht door Theophilus Lindsey (1723-1808) en Joseph Priestley (1733-1804). In Noord-Amerika werd in 1785 te Boston de eerste gemeente gesticht door James Freeman. Unitarische kerken bestaan voorts in Polen, Roemenië, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Ierland. **In 1961 kwam een unie tot stand van de Amerikaanse unitariërs met de universalisten.** (Encarta 2002).

Universalisten: zij die de leer van de verlossing van alle mensen door Christus huldigen, in tegenstelling tot de leer volgens welke slechts een deel van de mensheid tot eeuwig heil zal komen. De eerste universalistische gemeente werd in 1750 te Londen gesticht door James Rilly; zijn volgeling John Murray stichtte in 1779 een in Noord-Amerika. **De Amerikaanse universalistische gemeenten, verenigd in de Universalist Church of America, gingen in 1961 een unie aan met de Unitariërs.**

Zie ook : http://en.wikipedia.org/wiki/Unitarian_Universalism

PS: Ik ben vóór mijn bekering zelf een unitariër geweest die de hel loochende. (M.V.)

Het Unitarisch Universalisme (UU), officieel gekend als de *Unitarian Universalist Association of Congregations in North America* (met hoofdkwartier in Boston, Massachusetts), werd officieel gevormd in 1961 door de fusie van twee afzonderlijke religieuze groepen waarvan de oorsprongen teruggaan tot de vroege 16^{de} eeuw: de American Unitarian Association (1825) en de Universalist Church of America (1793). Unitarisch Universalisme is een van de meest liberale denominaties, die meer verwant is met een genootschap van vrijdenkers dan een traditioneel christelijke denominatie.

Het religieus liberalisme dat bekend werd als Unitarianisme, verscheen in Amerika binnen kerken in Boston, Massachusetts, als een reactie op het revivalisme van de “The Great Awakening” (1740-43). Het Unitarisme gedijde in de late 18^{de} eeuw onder de Harvard-elite, en kwam tot volle bloei in de vroege 19^{de} eeuw als een rationele, mystieke, liberale religie die de Godheid van Jezus Christus ontkende. De Unitariërs geloofden dat de mens niet enkel moreel volmaakt kan worden maar ook dat opleiding de enige ware weg is naar het behoud. Vermits zij geloofden dat het kwaad veroorzaakt wordt door onwetendheid, armoede en sociale ongerechtigheid, waren zij ervan overtuigd dat slechts een goede liberale opleiding, kosteloos voorzien door de overheid, de sociale problemen van de maatschappij zouden oplossen (1/96, *The Blumenfeld Education Letter*, p. 2).

Universalisme is de theologische doctrine dat alle zielen uiteindelijk gered zullen worden en dat er geen pijniging in de hel bestaat. Het Universalisme heeft zich dikwijls laten gelden in de geschiedenis van de “christelijke kerk”, op verschillende tijdstippen, b.v. bij Origenes in de 3^{de} eeuw. Universalisten ontkennen ook het miraculeuze element in de Schrift en verwerpen de leer van gehele verdorvenheid van de mens en de Drie-eenheid.

Er zijn vandaag zo’n 217.000 leden van de Unitarian Universalist Association (UUA) in meer dan 1000 congregaties in Noord-Amerika. De geloofspunten van Unitarische Universalisten hebben veel trek bij de huidige yuppiegeneratie: geen straf op de zonde, geen hel, redding voor iedereen, oecumene met alle andere religies, en extreem theologisch liberalisme zonder officiële geloofsbelijdenissen. Velen in dit soort type van “kerk” geloven niet in het Bijbelse Christendom, en sommigen willen zelfs niet bekend staan als christenen. Volgens de herziene verklaring van de UUA 1985 zal geen bedienaar, lid of congregatie “verplicht zijn enige interpretatie van religie, of enig religieus geloof of enige geloofsbelijdenis te onderschrijven”. Vier van hun zeven Principes en Doelstellingen zijn deze: De inherente waarde en waardigheid van elk persoon; een vrij en verantwoordelijk zoeken naar waarheid; het doel van wereldgemeenschap in vrede, vrijheid en rechtvaardigheid voor allen; respect voor het onderling afhankelijke web van alle bestaan waar wij deel van uitmaken.

In hun poging “vrijdenkend” te zijn en “zonder geloofsbelijdenis” zijn de UU’s zo liberaal geworden dat zij bijna elke doctrine van het christelijke geloof ontkennen, en zo vervangen zij de aanbidding van God door een aanbedding van zichzelf, en leren zij dat de menselijke rede en ervaring voorrang hebben op het Woord van God.

Hieronder volgen de voornaamste punten van wat Unitarische Universalisten geloven met betrekking tot hun bron van gezag, de Drie-eenheid, God, Christus, redding, hemel en hel:

1. Bron van gezag. De UU’s ontkennen de goddelijke inspiratie en het absolute gezag van de Schrift. Zij beweren dat de Bijbel louter een creatie van mensen is, en daarom bevat de Bijbel veel “onnauwkeurigheden, inconsistenties en fouten”. Zij nemen als substituut de menselijke rede als hun bron van gezag en openbaring, en geloven dat er geen absolute of onfeilbare gidsen zijn, de rede inbegrepen. [HJB]. In feite verlangen UU’s een wereldreligie die betrokken is uit en eer geeft aan alle tradities van de grote religieuze tradities”.

2. Drie-eenheid. De UU’s ontkennen dat God bestaat in drie Personen. In plaats daarvan beweren zij dat de Trinitarische doctrine werd toegevoegd door het Concilie van Nicea in 325 n.C. [HJB]

3. God. De UU’s hangen een veelheid van liberale theologieën aan met betrekking tot God. Sommigen geloven niet dat Hij een Persoon is maar een onpersoonlijke geest, een natuurlijke kracht, of een principe. Sommigen beweren zelfs dat Hij een geschapen wezen is, niet bovennatuurlijk. Anderen ontkennen Zijn bestaan compleet.

4. Jezus Christus. De UU's ontkennen de godheid van Christus. Dat wil zeggen: Hij is niet God en Redder, maar een goede man en leraar. Zij beweren dat de apostelen en andere christelijke schrijvers de leringen over Christus' verzoening toevoegden aan de Schrift.

5. Redding. De UU's leren dat de essentie van de redding karakterontwikkeling is ("deeds not creeds": daden, geen geloofsbelijdenissen), veeleer dan geloof in Jezus Christus alleen. Het "sociale evangelie" regeert als hoofdzaak bij de Unitarische Universalisten. Dit geloof maakt dat elk persoon kan doen wat ook in zijn eigen ogen juist is, zolang als hij daarbij maar oprecht is (inbegrepen homoseksueel gedrag). Het Unitarisch Universalisme werd de eerste denominatie die opriep tot de wettelijke erkenning van homo/lesbo-huwelijken [Associated Press: 25-9-96]. Reeds in 1970 riepen UU's op om de discriminatie van homoseksuelen en biseksuelen te stoppen, en in 1980 besloten de UU's dat ook homoseksuelen zouden moeten geordineerd worden.

6. De Hel. De UU's hangen het "universalistische" geloof aan dat *niemand* eeuwig zal gestraft worden. Zij ontkennen daarom de hel en beweren dat het voor een liefhebbende God onredelijk is mensen naar een eeuwige strafplaats te zenden. Zij geloven dat wij enkel in dit leven de gevolgen dragen van de zonde. [HJB]

* Unless otherwise cited, three primary sources were used for this report: (1) *Grolier's 1995 Multimedia Encyclopedia*, (2) *Funk & Wagnall's Encyclopedia*, and (3) *What They Believe*, Harold J. Berry [HJB], BTTB:1990, pp. 269-287.

Lees verder:

"Zullen alle mensen uiteindelijk gered worden?": <http://www.verhoevenmarc.be/alverzoening.htm>

"Universalisme en het woord 'eeuwig'": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/univers-aionios.pdf>

"Eeuwige Straf in de Hel": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/eeuwige-straf-in-de-hel.pdf>

"Bijbelquiz over de Hel": <http://www.verhoevenmarc.be/BQ/BQ7.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm