

# Twijfel, Geloofbeproevingen en Aanvallen door de Vijand

Prof. Johan Malan, Mosselbaai, september 2012, <http://www.bibleguidance.co.za/>

Johan S. Malan is voormalig professor antropologie aan de 'Universiteit van die Noorde'; sinds 2006 gepensioneerd.

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling en voetnoten door M.V.

Bij christenen bestaat dikwijls de foutieve opvatting dat grote godsmannen nooit zouden twijfelen aan God of de Bijbel, en nooit ernstige geloofsbeproevingen zouden ondervinden. Dit klopt niet met de werkelijkheid. John Bunyan, de schrijver van *Pilgrim's Progress*<sup>1</sup> werd als christen erg vervolgd en ook voor lange tijden in de gevangenis opgesloten als gevolg van leerstellige verschillen die hij had met de ambtelijke staatskerk in Engeland. Er waren zelfs tijden van wanhoop en twijfel in zijn leven toen de zienvijand hem hevig aanviel. Aan het eind van zijn boek, *Grace abounding to the chief of sinners*, zegt Bunyan het volgende:

“Van alle verzoeken die ooit in mijn leven over mij gekomen zijn, waren de ergste die ik verduurd heb deze waardoor het bestaan van God in vraag gesteld werd, alsook de waarheid van het evangelie. Wanneer ik zulke verzoeken ervoer, hebben die bedreigd mij van mijn vaste overtuigingen te beroven en de fundamenten onder mij te laten verkrummen. In die tijden heb ik dikwijls gedacht aan de woorden: ‘Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid’ (Efeziërs 6:14), en ook: ‘Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald! Wat kan de rechtvaardige dan doen?’ (Psalm 11:3).

Soms, nadat ik gezondigd had, heb ik zware tuchtigingen van de Heer verwacht maar in plaats daarvan een nieuwe ontdekking gedaan van Zijn grote genade. Wanneer de Heer mij vertroostte, heb ik beseft hoe dwaas ik was om mij door problemen te laten overweldigen ...

Ik heb op sommige momenten meer ontdekt in één enkele regel in de Bijbel dan ik ooit kan beschrijven, en toch waren er dan weer tijden dat de hele Bijbel voor mij zo droog was als een stok. In werkelijkheid was het mijn hart dat zo dood en droog was voor het Woord dat ik er geen geestelijke lafenis uit kon trekken, zelfs al las ik een gedeelte steeds weer opnieuw.

Ik vind steeds de volgende zeven afschuwelijke dingen in mijn hart: 1. Een neiging tot ongelof. 2. Om vlug de liefde en genade van Christus te vergeten. 3. Een neiging naar de werken van de wet. 4. Wisselvalligheid en koudheid in mijn gebedsleven. 5. Nalatigheid om te letten op gevallen van gebedsverhoring. 6. Gereed om te murmureren omdat ik zo weinig heb, maar geneigd om te verkwisten wat ik wel heb. 7. Wanneer ik Gods goede opdrachten wil uitvoeren, is ook het kwaad in mij werkzaam om dat niet te doen. ‘Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij’ (Romeinen 7:21).

Ik ervaar dikwijls deze negatieve en neerdrukkende gevoelens, maar in Zijn wijsheid laat de Heer dit voor mij ten goede meewerken: 1. Deze gedachten veroorzaken dat ik mezelf verafschuw. 2. Ze weerhouden mij ervan om op mezelf te vertrouwen. 3. Ze overtuigen mij van de ongenoegzaamheid van alle vormen van eigengerechtigheid. 4. Ze beklemtonen de noodzaak ervan om mijn toevlucht tot Jezus te nemen. 5. Ze motiveren mij om tot God te bidden. 6. Ze tonen aan mij de noodzakelijkheid om waakzaam te zijn. 7. Ze wekken mij op om door Jezus Christus naar God op te zien om mij te helpen en mij door deze wereld te dragen”.

Het is belangrijk dat John Bunyan zijn twijfel, verzoeken en beproevingen als gelegenheden gezien heeft om geestelijk hersteld en versterkt te worden, omdat God al deze negatieve ervaringen voor Zijn kinderen ten goede kan laten meewerken. Dit heeft hem aangespoord om op grond van

---

<sup>1</sup> “De Christenreis naar de eeuwigheid”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/christenreis.pdf>

Jezus Christus' genadewerk een nieuwe overgave aan de Heer te doen, en om minder als ooit tevoren op hemzelf te vertrouwen of in zijn eigen prestaties te roemen.

## Toetsen en beproevingen

Er zijn verschillende omstandigheden die allemaal een sterke negatieve invloed op ons geloofsleven kunnen uitoefenen, en wij moeten leren dit te kunnen hanteren en te overwinnen als wij geestelijk weerbaar willen zijn tegen negatieve ervaringen en boze aanvallen. Hierna voorbeelden van situaties waardoor ons geloof kan ondermijnd worden:

1. Soms breken er tijden aan dat Gods stem ogenschijnlijk stil wordt in ons leven, en dit voelt aan alsof we geen contact meer met Hem hebben. Het gebeurt vooral wanneer wij gebeden bidden die niet verhoord worden, want dit voelt aan alsof God ons verlaten heeft. Volgens Jakobus 4:3 bidden wij soms en ontvangen niet omdat wij verkeerd bidden. De eer van de Heer, de uitbreiding van Zijn koninkrijk, alsook de geestelijke belangen van mensen moeten voorrang in onze gebeden krijgen. Indien wij hoofdzakelijk voor vergankelijke dingen bidden (gezondheid, welvaart, enz.) dan hebben we geen vaste beloften om op te staan en zullen wij waarschijnlijk teleurgesteld worden. Dit kan een reden zijn voor een onvervuld geestelijk leven. Zelfs wanneer wij voor andere mensen om geestelijke opwekking en groei bidden, hebben we volharding nodig om niet moedeloos te raken. Alle mensen hebben een vrije wil en zij kunnen de Heilige Geest erg lang weerstaan als zij dat willen. Wanneer wij bidden, geeft de Heer echter aan hen nog kansen.
2. Christenen die van plan zijn een geestelijke bediening te beginnen, of een speciale taak voor de Heer willen aanpakken, worden erg door de duivel aangevallen. Deze richt zijn vurige pijlen op hen, en dat kan zelfs lasterlijke gedachten tegen de Heer meebrengen, of gedachten van absoluut ongelof. Hij probeert hen te ontmoedigen om met hun plannen door te gaan. Paulus heeft dit ook ervaren: "want daar is voor mij een grote en krachtige deur geopend, en er zijn veel tegenstanders" (1 Korinthiërs 16:9). We moeten de strijd niet gewonnen geven, maar de uitdaging aanvaarden om alle tegenstand te overkomen. De Heer kan enige negatieve situaties veranderen en ze in een geestelijk voordeel omsmeden. Paulus was een bijzonder werktuig in de hand van de Heer en hij ontving grote openbaringen. Hij moest echter door een harde leerschool gaan opdat zijn belangrijke taak niet tot hoogmoed zou leiden: "En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen" (2 Korinthiërs 12:7-9).<sup>2</sup>
3. Geloofstoetsen kunnen ook het geloof van sommige mensen verzwakken indien zij er niet op een juiste manier op reageren. De Heer laat echter altijd met een positief doel toetsen en beproevingen over gelovigen toe, vooral als zij vleeselijk zijn en niet volkomen met Hem wandelen. Hij tuchtigt ons tot ons bestwil, "Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid" (Hebreeënen 12:10-11). Sommige mensen gaan verkeerd met zulke beproevingen om, met het gevolg dat zij verachten in de genade en verbitterd worden over wat er met hen gebeurt (Hebreeënen 12:15). Zij zien de hand van de Heer daarin niet en schrijven hun problemen eerder toe aan Zijn ogenschijnlijke afwezigheid in hun leven.
4. Een hevige geestelijke strijd kan soms ook ondermijnd werken op ons geloofsleven. Paulus leed intens onder de aanvallen van de duivel, bijna tot op het punt van moedeloosheid, maar hij heeft vastgestaan in het geloof totdat de overwinning behaald werd en de boze machten overwonnen waren: "Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twij-

---

<sup>2</sup> Zie "Het lijden van Paulus - een les voor ons": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Het-lijden-van-Paulus.pdf>

fel, maar niet vertwijfeld; wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht” (2 Korinthiërs 4:8-9). Hij werd wegens zijn geloof aangevallen en niet als gevolg van vleselijkheid beproefd. Zoals ook eeuwen later het geval was met John Bunyan, heeft de Heer een heel bijzonder doel met Paulus’ gevangenschap gehad zodat hij door de omstandigheden gedwongen was om brieven aan gemeenten te schrijven in plaats van persoonlijke prediking in hun tegenwoordigheid. Hierdoor heeft hij onwetend een uiterst belangrijke bijdrage geleverd aan de canon van nieuwtestamentische Geschriften, en ook door de eeuwen heen ontelbare miljoenen mensen over de hele aarde bereikt. In plaats van kwaad en teleurgesteld te zijn over zijn onaangename omstandigheden, heeft hij de pen opgenomen en onder de leiding van de Heilige Geest is hij beginnen schrijven.

5. Een andere bedreigende reden om een persoon zijn geestelijke leven uit te blussen, is depressie. Dit is een donkere emotionele toestand die een hoogst nadelige invloed op de geest en het denken van zijn slachtoffer heeft. Depressie is dikwijls de oorzaak van een gevoel van godverlatenheid en nutteloosheid. Het is noodzakelijk dat eerst de oorsprong van deze negatieve ingesteldheid bepaald wordt. Mensen lijden gewoonlijk óf aan endogene, óf aan reactieve depressie. Endogene depressie heeft te maken met een ziekte-toestand van fysiologische wanbalans in je hersenen<sup>3</sup> of in je lichaam (bv. hormonenverstoring). Medische therapie is hiervoor dan nodig. De oorsprong van reactieve depressie ligt op het vlak van je ziel of geest; je reageert dan emotioneel en mentaal op zekere negatieve situaties, zoals b.v. een trauma, slecht nieuws over verschillende dingen, negatieve omstandigheden op je werk, aanhoudende kritiek tegen jou als persoon, een financiële crisis, donkere vooruitzichten in je land of in de wereld, geestelijke misleiding of twijfel, enz. Zulke problemen moeten verwerkt worden, vooral met een nieuwe overgave aan de Heer en vertrouwen in Hem, om aan jou kracht en overwinning te schenken. Voor een christen is er altijd hoop op een betere toekomst met de Heer, alsook beloften voor goddelijk ingrijpen om je onmiddellijke problemen te verlichten.
6. Teruggevallen gelovigen worden geregeld door de duivel aangevallen met de gedachte dat de Heer hen verlaten heeft wegens hun hardnekkig zondigen. Maar, gedachten van deze natuur zijn uitermate vals omdat ze ontstaan bij de vader van de leugen. Zolang iemand nog bezwaard is over zijn zonde, gaat de Heilige Geest door met hem te overtuigen van zonde met de bedoeling hem geestelijk te herstellen. Het is slechts in extreme gevallen dat mensen een onvergeeflijke zonde begaan, door de Heilige Geest te lasteren en Hem langdurig en beslist te weerstaan. Zulke personen hebben een hart ontwikkeld dat zo hard is als steen (1 Samuël 25:37) en zij hebben hoegenaamd geen berouw of verlangen om zich met de Heer te verzoenen. De Heilige Geest overtuigt hen niet van hun zonde, want Hij heeft hen verlaten<sup>4</sup> (Hebreeën 6:4-6; 10:28-31). Dit zijn echter gevallen van uiterste afvalligheid.<sup>5</sup> De meeste teruggevallenen verkeren in de positie van de verloren zoon, en voor hen is de weg altijd open om naar het huis van de Vader terug te keren (Lukas 15:11-32).

## De oplossing

Aanvaard geen mislukking in de geloofsstrijd (1 Timotheüs 6:12). Met verwijzing naar verschillende soorten verdrukkingen en benauwdheden welke door de gelovige ervaren worden zegt Paulus: “Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad” (Romeinen 8:37). Volg de bijbelse weg van geestelijk herstel, zodat je spoedig je taak kan hervatten om een getuige van Christus te zijn (2 Korinthiërs 2:14):

1. Hou vast aan de belofte van de Heer dat Hij u nooit zal begeven of verlaten (Hebreeën 13:5). Hij heeft beloofd om hem of haar die naar Hem toe komt, nooit uit te werpen (Johannes 6:37). Jezus heeft gezegd: “En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat

---

<sup>3</sup> De overdracht van de neurotransmitters noradrenaline en serotonine in de hersenen is bij depressie verstoord. Medicatie kan dit herstellen. Indien de depressie reactief is, moet eerder een oplossing met betrekking tot de externe problemen gezocht worden om te genezen.

<sup>4</sup> Zij zijn nooit wedergeboren geweest, dit zijn enkel naamchristenen. Wat uit God geboren is gaat niet verloren!

<sup>5</sup> Denk aan de Farizeeën en Schriftgeleerden in Jezus’ tijd. Zie: “Wat is de onvergeeflijke zonde? Hoe wordt zonde onvergeeflijk?”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/zondeHGeest.pdf>

Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag” (Johannes 6:39). Wat onze eigen verantwoordelijkheid betreft horen wij in Christus te blijven opdat Hij ons zou onderhouden en vruchtbaar maken (Johannes 15:4-5). Zij die hun geloof laten varen, en de strijd gewonnen geven, behoren niet tot de schapen van de Heer en zij gaan een donkere toekomst tegemoet (Johannes 15:6).

2. Onderzoek de kwaliteit van je geloofsleven en zie of het op een gezonde grondslag berust (2 Korinthiërs 13:5). Ga na of er niet enige zonde en ongeloof in je leven is, en vraag de Heer om je daarvan te verlossen en te reinigen (Psalm 139:23-24). Sta niet toe dat negatieve emoties je geloofsleven aantasten of in vraag stellen. Volhard in heiligheid.
3. Hou aan om van de Heer en Zijn goedheid te getuigen, ook al is je ziel in je binnenste neergebogen. Waak voor elke neiging om je los te maken van Gods werk wanneer de vijand je in enig opzicht aanvalt. Wanneer we doorheen de schaduwen van het leven gaan moeten we door geloof weten dat de donkerheid spoedig verdreven zal worden en dat de zon opnieuw zal schijnen.
4. Elke negatieve gedachte moet gevangen genomen worden tot gehoorzaamheid aan Christus (2 Korinthiërs 10:5). Weerleg alle verzoeken en valse suggesties door je te beroepen op vaste beloften uit het Woord. Vraag de Heer om je hart en je gedachtenwereld te reinigen en je opnieuw te vervullen met de Heilige Geest. De duivel zal altijd weer proberen om je aan je zonden van het verleden te herinneren en je daardoor weg te voeren van de werkelijkheid, van je verlos-te status weg naar een trip van schuldgevoelens. Weersta deze gedachten, vraag de Heer om je te helpen te vergeten wat achter je ligt (Filippenzen 3:14) en een nieuw begin te maken van gehoorzaamheid aan Hem.

## De aard en eisen van eindtijdse omstandigheden

De eindtijd, kort voor de tweede komst van Christus, zal volgens de Bijbel gekenmerkt worden door bijzonder veeleisende omstandigheden. Het is nodig dat wij hiervan kennis nemen omdat wij in de eindtijd leven. Het is een tijd die doet terugdenken aan de tijd van Noach en Lot (Lukas 17:26-30), en dat betekent dat mensen overdreven materialistisch, uiterst immoreel en geheel boos zullen worden. Zij zullen zorgeloos met hun zondige levenswijze voortgaan tot de Heer de gelovigen naar een plek van veiligheid zal wegnemen<sup>6</sup> opdat Hij Zijn oordelen over de ongelovigen kan uitstorten.

Het geloof van christenen zal door deze omstandigheden beproefd worden, en velen van hen zullen niet de kracht hebben om die beproevingen te doorstaan die veroorzaakt worden door de afvalligheden in de maatschappij.

De volgende problemen zijn typisch voor de eindtijd, en we zullen ons geestelijke leven ook in het licht daarvan moeten verantwoorden. We zullen de overhand moeten krijgen over deze problemen als we willen verhinderen dat we zelf deel zouden gaan uitmaken van het probleem:

1. **Misleiding en geestelijke afvalligheid.** In de eindtijd zullen de meeste mensen op aarde, behalve voor een relatief kleine groep behoudende christenen, toegeven aan de druk van de ergst denkbare vormen van geestelijke misleiding. Door middel van de algemene verwerping van geestelijke en morele standaarden zal de mensheid voorbereid worden op de komst van de Antichrist, die de mens der zonde, de valse messias van alle geloven zal zijn (Openbaring 13). Er zal een algemene verloochening zijn van duidelijke bijbelse leerstellingen teneinde de persoonlijke eigenschappen en Goddelijke kenmerken van de Heer Jezus zodanig in de ogen van de misleiden te veranderen dat Hij aan het beeld van de Antichrist gelijkvormig gemaakt wordt. Hij zal namens alle geloven op aarde optreden en zij zullen hem aanvaarden en aanbidden (Johannes 5:43; Openbaring 13). Het multi-godsdienstige denken zal er ook toe leiden dat de God van de Bijbel getransformeerd zal worden naar de universele ‘God’ van alle geloven. Dit alles zal het gevolg zijn van demonische misleiding die erop gericht is om een bijbels geloof te vernietigen: “Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen” (1 Timotheüs 4:1). Het spreekt vanzelf dat de invloed van de meerderheid van misleiden grote druk zal uitoe-

---

<sup>6</sup> De Opname van de gelovigen vóór de Verdrukking. Zie: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opname-MV.pdf>

fenen op het bijbelgerichte Christendom, iets wat gaandeweg erger zal worden en uiteindelijk tot hun vervolging zal leiden.

2. **Vervallende kerke.** De meeste grote kerken van de eindtijd zullen zwichten voor de druk van de misleiding omdat ze de ware Jezus van de Bijbel ontrouw zijn geworden, en uiteindelijk zullen zij wegbereiders zijn van de Antichrist, die de tegenstander van Jezus en de ware gelovigen zal zijn: “Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordeet” (2 Thessalonicenzen 2:3-4). Hoe is het mogelijk dat kerken zover van de waarheid kunnen afvallen? Zij zijn slachtoffers geworden van de kracht van de dwaling, en hebben ook toegegeven aan de populaire druk om ongeestelijk te hervormen: “Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels” (2 Timotheüs 4:3-4). Deze afval van de waarheid zal zo groot en sterk worden dat bijbelgerichte christenen belasterd, uit kerken gebannen en vervolgd zullen worden. Petrus spreekt van “valse leraars die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen” (2 Petrus 2:1-2). Slechts zij die geestelijk sterk zijn zullen in deze stroom van valse overtuigingen staande kunnen blijven.
3. **Vorbereidingen om de bruid te heiligen.** Christenen zullen in de eindtijd ook ervaren dat de Heer hen gereed maakt voor de ontmoeting met Hem, en het kunnen dikwijls pijnlijke processen zijn om losgemaakt te worden van de overheersing van de wereld en het vlees: “Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in Zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal Hij met onuitblusbaar vuur verbranden” (Lukas 3:17). De bruid van Christus moet rein zijn, zonder vlek of rimpel (Efeziërs 5:25-27). De ondervinding van heiliging en vervulling met de Heilige Geest wordt altijd voorafgegaan door een proces van ontlediging en reiniging van alles in onze levens wat de Heer niet behaagt. Wij moeten onberispelijk in heiligheid zijn op de dag van Jezus Christus (1 Thessalonicenzen 3:13; 5:23-24). Beproevingen die als een vorm van loutering dienen, kunnen soms erg traumatisch zijn, maar als het tot versterking van je verhouding met de Heer leidt, is alles de moeite waard. We moeten altijd het einddoel in acht nemen: “Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem terechtgewezen wordt. ... Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goedacht bestraft, maar Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid” (Hebreeën 12:5, 10).
4. **Benauwdheden die zullen komen als oordelen van de Heer.** De allerergste vorm van benauwdheid die in de eindtijd over mensen zal komen, zal tijdens de oordelen van de grote verdrukking plaatsvinden: “En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden” (Lukas 21:25-26). Geen wonder dat de mensen hun harten van vrees zullen bezwijken. De mensen zullen ook weten dat zij door de Heer geoordeeld worden omdat zij Zijn Zoon, Jezus Christus, verworpen hebben. In hun wanhoop zullen zij tot de bergen rotsen roepen: “Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?” (Openbaring 6:16-17).<sup>7</sup>

Er wachten voor de bewoners van deze goddeloze wereld dus veel ergere dingen dan de huidige problemen. De Heer Jezus heeft in Zijn profetische rede hiervoor gewaarschuwd toen Hij zei dat er een grote verdrukking zal komen zoals er nog nooit een geweest is en ook niet meer daarna zal zijn (Mattheüs 24:21). Wij moeten de huidige benauwdheden, beproevingen en aanslagen met een vast geloof doorstaan, want dit is slechts het voorspel op veel grotere smarten die over

---

<sup>7</sup> Zie alle oordelen in de verdrukkingstijd in Openbaring 6 tot 19 hier: <http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm>

de aarde zullen komen, in de verdrukkingstijd.<sup>8</sup> Wij moeten geheiligd en voorbereid worden om met vrijmoedigheid voor de hemelse Bruidegom te verschijnen wanneer Hij komt: “Waak<sup>9</sup> dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen” (Lukas 21:36<sup>10</sup>; vgl. 1 Johannes 2:28).

---

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>8</sup> Of 70<sup>ste</sup> jaarweek van Daniël; zie: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/70-jaarweken-Daniel.pdf>.

<sup>9</sup> Over waakzaam zijn: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/weesWaakzaam.pdf>, en ook: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Salomosyndroom.pdf>.

<sup>10</sup> Zie een bespreking van de “Rede over de laatste dingen”, hier: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rede-Laatste-Dingen.pdf>.