

De twee locaties van de gelovige

Door George Zeller, https://www.middletonbiblechurch.org/bulletin%20inserts/John16_33.pdf

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

“Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u **in Mij** vrede zult hebben.
In de wereld zult u verdrukking hebben” - Johannes 16:33

1. De gelovige is gelokaliseerd in Christus:

“Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u **in Mij** vrede zult hebben”.

Vanaf het moment van onze redding, werden wij geplaatst **in** Jezus Christus (Romeinen 6:3¹; Galaten 3:27²), met als resultaat dat wij een heerlijke positie hebben als “nieuwe schepselen” **in** Christus (2 Korinthiërs 5:21³). **In** Christus hebben wij niet enkel vrede, maar ook eeuwig leven (Romeinen 6:23⁴), complete verlossing (Efeziërs 1:7⁵), geen verdoemenis (Romeinen 8:1⁶), een voortdurend triomferen (2 Korinthiërs 2:14⁷), en alle geestelijke zegeningen **in** Christus (Efeziërs 1:3⁸).

2. De gelovige is gelokaliseerd in de wereld:

“**In de wereld** zult u verdrukking hebben”.

Wij zijn gelokaliseerd “te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld” (Filippenzen 2:15). Wij zijn **in** deze wereld maar niet **van** deze wereld; onze Heer bad niet dat wij uit deze wereld zouden genomen worden, maar dat wij bewaard zouden worden voor de boze (Johannes 17:14-16). Deze boze wereld is niet onze thuis; veeleer zijn wij vreemdelingen en bijwoners [“pilgrims”, KJV] die op weg zijn naar onze ware thuis (Hebreeëen 11:13; 1 Petrus 2:11). In onze dagelijkse wandel moeten wij ons onbevlekt bewaren van de wereld (Jakobus 1:27; 1 Johannes 2:15:18-20; 1 Johannes 3:13; 1 Thessalonicenzen 3:3; Handelingen 14:22), “**maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen**” (Johannes 16:33).

“**Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad**” (Romeinen 8:37).

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ Romeinen 6:3: “Of weet u niet dat wij allen die **in Christus** Jezus gedoopt zijn ...”

² Galaten 3:27): “Want u allen die **in Christus** gedoopt bent ...”

³ 2 Korinthiërs 5:21: “... opdat wij zouden worden gerechtigheid van God **in Hem**”.

⁴ Romeinen 6:23: “... de genadegave van God is eeuwig leven, door [beter: “**in**” – Gr. “*en*”] Jezus Christus, onze Heer”.

⁵ Efeziërs 1:7: “In Hem hebben wij de **verlossing**, door Zijn bloed, namelijk de **vergeving** van de overtredingen”.

⁶ Romeinen 8:1: “Dus is er nu geen **verdoemenis** [“condemnation”, KJV] voor hen die in Christus Jezus zijn”.

⁷ 2 Korinthiërs 2:14: “En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet **trionferen** ...”

⁸ Efeziërs 1:3: “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met **alle geestelijke zegen** in de hemelse gewesten **in Christus**”.