

Het Mysticisme van A.W. Tozer

Bron: Lighthouse Trails & https://www.wayoflife.org/friday_church_news/24-20.php, 19-5-2023

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Het volgende is een uittreksel uit “The Bottom Line of A.W. Tozer”, **Lighthouse Trails**, 1-5-2023, <https://www.lighthousestrailsresearch.com/blog/the-bottom-line-of-a-w-tozer-a-hybrid-of-complex-proportions/>:

“Wij weten al enige tijd van Tozer’s affiniteit met de mystici ... Het lijkt vreemd om te denken dat een man met zo’n duidelijke intelligentie en geestelijke inzichten op bepaalde gebieden (zoals sommige van onze lezers en collega’s hebben opgemerkt) niet het onderscheidingsvermogen had om te zien dat deze mystici (hij noemde ze ‘de grote meesters van het diepere leven’) die hij citeerde en bewonderde (zoals Meister Eckhart en Johannes van het Kruis, die beiden panentheïsten¹ waren) inderdaad mystici waren en buiten het domein van het bijbelse Christendom stonden. ...



In een ‘geautoriseerde biografie’ getiteld *Het leven van A.W. Tozer* citeert de auteur Tozer: ‘Als Gods hongerige bij ben ik in staat om nectar uit allerlei soorten bloemen te zuigen’. Een van degenen uit wie hij mogelijk ‘nectar’ heeft getrokken, was de mysticus Thomas Merton², met wie hij ‘enige tijd correspondentie’ onderhield.

Merton, een universalistische³ pantheïst¹, geloofde dat er geen tegenstelling was tussen christendom en boeddhisme en zei dat hij de beste boeddhist wilde zijn die hij maar kon zijn. ...

Tozer leek een onverzadigbare dorst te hebben naar wat hij ‘het diepere leven’ (of ook wel ‘heilige mysteriën’) met God noemde ...

Hij lijkt een groot deel van zijn leven te hebben besteed aan het zoeken naar ervaringen die hem dit diepere leven zouden geven ...

Tozer’s aanbevolen leeslijst bevatte middeleeuwse mystici zoals: St. Johannes van het Kruis (*Donkere nacht van de ziel*), een anonieme monnik (*The Cloud of Unknowing*), Bernard van Clairvaux, Juliana van Norwich, Meister Eckhart, Thomas Kelly, Brother Lawrence (*Practice the Presence of God*), Miguel de Molinos, Jacob Boehme, Richard Rolle en Franciscus van Sales, om ongeveer een derde van de genoemde namen te noemen. ...

In Tozers eigen geschriften, en in de biografieën die over hem zijn geschreven, worden de woorden ‘mystici’, ‘mystisch’ en ‘mystiek’ behandeld alsof het alledaagse termen zijn die de christen kan en moet gebruiken. En met de stimulerende kracht van de contemplatieve gebedsbeweging van vandaag, die van mystieke meditatie, maken Tozer’s gebruik van de woorden, en de woorden die gewoonlijk met hem worden geassocieerd, hem tot een uithangbord voor de contemplatieve gebedsbeweging van vandaag”.

P.S. Voor mij (M.V.) is dit nieuw. Ik dacht dat Tozer bijbelvast was. Nee dus.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ Pantheïsme: Pantheïsme, van het Gr. pan (geheel) + Gr. en (in) + Gr. theos (god), is de filosofische opvatting dat God de eenheid is van al wat is, zonder dat God ondergaat in het Al, of het Al opgaat in God. (Van Dale). In tegenstelling tot pantheïsme, betekent pantheïsme niet dat het universum synoniem is met God. (Wiki). Kortom: God is IN alles wat bestaat.

² <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Thomas-Merton.pdf> , <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan-merton.pdf>

³ Universalisme: Alle mensen zullen uiteindelijk een positieve connectie en relatie met God hebben. Het geloof dat Gods genade iedereen ten deel zal vallen.