

Totale verdorvenheid – Total depravity

M.V. 15-01-2018. Update 26-12-2024 (uitbreiding)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Beknopte behandeling van dit onderwerp.

Definitie

We zouden “Totale verdorvenheid”, zoals de BIJBEL dat leert, kunnen definiëren als dat alle delen van de menselijke natuur zijn aangetast, besmet, besmeurd, of beïnvloed door de zonde die ieder mens in zich draagt. De mens kan daardoor niet uit eigen kracht tot God komen. Daarvoor is Gods genade nodig. God werkt het willen (Filippenzen 2:13) en opent harten (Handelingen 16:14). De heilige Geest “overtuigt” de wereld van zonde (Johannes 16:8), en Hij “trekt” (Johannes 12:32). Hij ruimt bepaalde barrières op van vlees en duivel, opdat mensen met hun wil de roep kunnen beantwoorden: “Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet” (Openbaring 22:17), althans bij mensen die naar Gods voornemen en voorkennis (1 Petrus 1:2; Johannes 6:64-65) bereikbaar zijn door Hem. Er zijn twee luiken aan de redding: dat van God (Hij “trekt”) en dat van de mens (“wie wil...”). Predominant is Gods genadewerking, maar Hij gaat de menselijke wil niet voorbij en evenmin het gebed van getrouwen in dit verband. Eens dat de mens zo werd wedergeboren kan hij niet meer verloren gaan. Dat leert de BIJBEL – niet Calvinijn of Arminius. Verdere details over hoe die twee luiken zich verhouden of werken is Gods zaak: het komt ons niet toe (en evenmin Calvinijn of Arminius) daarover verder te gaan dan wat ons geopenbaard werd in de Schrift (1 Korinthiërs 4:6; Romeinen 12:3).

Zie o.a. over de vrije wil: <http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm#uitverkiezing> en <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/uitverkiezing-en-predestinatie.pdf>

De mens niet volstrekt slecht

Er zijn goede en aanbevelingswaardige dingen in de levens van vele mensen die echter niet beweren christen te zijn (niet goed in Gods ogen maar wel in aardse handelingen). Anders zouden er geen “goede Samaritanen” (Lukas 10:25-37) zijn of “Joden waarin geen bedrog is”, zoals Nathanaël (Johannes 1:48). Zie ook Romeinen 2:14-15. De heidenen op Malta betoonden een buitengewone vriendelijkheid en gastvrijheid (Handelingen 28:2). De mens is nog steeds een beelddrager (1 Korinthiërs 11:7; Jakobus 3:9; Genesis 1:27) van God: hij is niet verworden tot een louter dierlijke of biologische staat. Als mens verdient hij respect en God heeft hem lief en gaf Zijn leven voor hem. Zo ook moeten wij al onze medemensen liefhebben – zonder uitzondering, tot onze vijanden toe.

We zouden “Totale verdorvenheid” kunnen definiëren als dat alle delen van de menselijke natuur zijn aangetast, besmet, besmeurd, of beïnvloed door de zonde die ieder mens in zich draagt.

Zie verder: <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#waardemens> en <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Waarde-mens.pdf>.

Er zijn relatief “goede” en “slechte” mensen

“De **goede mens** brengt goede dingen voort uit de goede schat des harten, en de **boze mens** brengt boze dingen voort uit de boze schat” (Mattheüs 12:35).

Calvinisme

Men mag niet neigen naar het extreme Calvinisme met zijn uitsluiting van de menselijke wil. De Bijbelse leer is niet Calvinistisch, niet Arminiaans. De kwestie is NIET de soevereiniteit van God OF de vrije wil van de mens. Naast Zijn soevereine handelen (1 Petrus 1:2) doet God ook beroep op

de menselijke wil (Openbaring 22:17), want Gods soevereiniteit staat de mens toe een vrije wil te hebben.

Bob Kirkland in zijn boek *Calvinism: None Dare Call It Heresy*¹ – uittreksel uit het boek, pag. 14, uit het artikel <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/calvinisme2.pdf>, pag. 3-4:

“Het is waar dat alle mensen een verdorven en zondige natuur hebben, en dat niemand verlossing verdient. Het woord ‘totaal’ [in *Total depravity / Totale verdorvenheid*] betekent echter ‘volledig, ten volle’. Het woord ‘verdorven’ betekent ‘moreel corrupt’. Suggesteren dat alle mensen in de wereld ‘totaal immoreel’ zijn, is belachelijk. Geen van de burens in de straat waar ik woon, bekent gered te zijn, maar dat maakt hen niet totaal immoreel. We moeten niet vergeten dat God een geweten in mensen heeft gelegd, zodat we weet hebben of een gevoel hebben van goed en kwaad. Zelfs een niet-gered persoon kan wroeging en spijt voelen wanneer hij iets verkeerd heeft gedaan. Als hij totaal verdorven was, zou hij niet de mogelijkheid hebben om dat te doen (zie Romeinen 1:19-20)².

De Bijbel spreekt keer op keer over sommige mensen die corrupter zijn dan anderen. Ezechiël 16:47 zegt: ‘U bent niet in hun wegen gegaan’. Richteren 2:19 zegt dat zij ‘nog verderfelijker handelden dan hun vaders’. 1 Koningen 16:25 zegt: ‘Omri ... Hij deed meer kwaad dan allen die er vóór hem geweest waren’. Jeremia 7:26 zegt: ‘Zij waren halsstarrig en maakten het erger dan hun vaders’.

We moeten echter niet vergeten dat calvinisten hun eigen speciale betekenis voor woorden hebben. Voor een calvinist betekent totale verdorvenheid ‘totaal onvermogen’. De algemene woordenboekbetekenis van onvermogen is: ‘Het niet in staat zijn tot iets, onmacht’ (Van Dale); ‘Onmacht, het niet in staat zijn tot’ (Prisma). Het calvinisme zegt dat omdat de hele mensheid ‘dood is door de overtredingen en zonden’ (Efeziërs 2:1-4), zij op geen enkele manier kunnen reageren om Christus als hun Verlosser te ontvangen”.

Het beroep op de WIL – van ALLE mensen – in het reddingsproces:

Lees volgende Schriftplaatsen erop na:

OUDE TESTAMENT

Psalm 81:12: “Israël is tegenover Mij **onwillig** geweest”.

Spreuken 1:24-25, 30: “^{1:24-25} Omdat Ik riep, maar u weigerde, Mijn hand uitstreckte, maar niemand er acht op sloeg, omdat u al Mijn raad verwierp, Mijn bestraffing **niet hebt gewild** ... ^{1:30} Zij hebben Mijn raad **niet gewild**, al Mijn bestraffingen hebben zij verworpen”.

Jesaja 1:19; 28:12; 30:15; 65:12: “^{1:19} Als u **gewillig** bent en luistert, zult u het goede van het land eten ... ^{28:12} Dit is de rust, geef de vermoeide rust, en dit is de verademing – maar zij **wilden niet** luisteren ... ^{30:15} Want zo zegt de Heere JaHWeH, de Heilige van Israël: Door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, maar u hebt **niet gewild** ... ^{65:12} Omdat Ik geroepen heb, maar u **niet geantwoord** hebt, omdat Ik gesproken heb, maar u **niet geluisterd** hebt, maar gedaan hebt wat slecht was in Mijn ogen, en gekozen hebt voor wat Mij niet behaagt”.

Ezechiël 33:11: “Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich **bekeert** van zijn weg en leeft! **Bekeer u, bekeer u** van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël?”

NIEUWE TESTAMENT

Mattheüs 22:3: “^{22:3} Hij stuurde zijn slaven eropuit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar **zij wilden niet komen** ...

¹ Het boek van Kirkland *Calvinism, None Dare Call It Heresy* (LHT, 2018) – NL-vertaald en in PDF – kan u hier downloaden: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Calvinisme-een-ketterij.pdf>.

² “Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. 20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn” (Romeinen 1:19-20).

Mattheüs 23:37; Lukas 13:34: “Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar **u hebt niet geweld!**”

Markus 8:34-35: “Laat wie achter Mij **wil** komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal **willen** behouden, die zal het verliezen”.

Johannes 1:12; 3:16-17; 5:24, 40; 6:37b: “^{1:12} Maar allen die Hem **aangenomen** hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden ... ^{3:16-17} Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat **ieder** die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden ... ^{5:24} Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem **geloofd** Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven ... ^{5:40} En toch **wilt** u niet tot Mij komen opdat u leven hebt ... ^{6:37b} **wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen**”.

Handelingen 2:21; 7:51; 16:30-31; 17:26-27, 30: “^{2:21} En het zal zo zijn dat **ieder** die de Naam van de Heere **zal aanroepen**, zalig zal worden ... ^{7:51} Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, **u verzet u altijd** tegen de Heilige Geest; zoals uw vaders deden, zo doet u ook ... ^{16:30-31} En hij bracht hen naar buiten en zei: Heren, **wat moet ik doen** om zalig te worden? En zij zeiden: **Geloof** in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden ... ^{17:26-27} En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, **opdat zij de Heere zouden zoeken**, of zij Hem misschien **al tastend zouden mogen vinden**, hoewel Hij **niet ver** is van ieder van ons ... ^{17:30} God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal **aan alle mensen** dat zij zich moeten bekeren”.

Efeziërs 1:12: “opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder **onze hoop op Christus gevestigd** hadden”.

1 Timotheüs 2:3-4: “Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat **alle mensen** zalig worden en tot kennis van de waarheid komen”.

Hebreeën 11:6: “Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want **wie tot God komt, moet geloven** dat Hij is, en dat **Hij beloont wie Hem zoeken**”.

2 Petrus 3:9: “De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en **wil niet dat enigen verloren gaan**, maar dat **allen** tot bekering komen”.

1 Johannes 2:2: “En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden **van de hele wereld**”.

Openbaring 22:17: “Laat hij die **wil** het water des levens nemen, voor niets”.

Zie o.a. over de vrije wil: <http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm#uitverkiezing> en <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/uitverkiezing-en-predestinatie.pdf>

Lees nu verder:

- o De Waarde van de Mens (M.V.): <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Waarde-mens.pdf>
- o Rubriek “Waarde van de mens”: <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#waardemens>
- o Rubriek “De gevaren van Gereformeerde Theologie”: <http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm>
- o Het boek van Bob Kirkland *Calvinism, None Dare Call It Heresy* (LHT, 2018): <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Calvinisme-een-ketterij.pdf>.
- o Rubriek “Uitverkiezing, Predestinatie, Vrije Wil”: <http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm#uitverkiezing> en <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/uitverkiezing-en-predestinatie.pdf>

- Rubriek “Reformatie/Calvinisme”: <http://www.verhoevenmarc.be/#Reformatie>
- Rubriek “Voor wie stierf Christus?”:
<http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-stierf-christus.htm>
- Rubriek “Zekerheid”: <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#Zekerheid>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm