

# Liberaal theoloog Tony Campolo sterft, en laat een erfenis van bedrog achter

Bron: Jim Fletcher, LHT, 26-11-2024,

<https://www.lighthousestrailsresearch.com/blog/liberal-theologian-tony-campolo-dies-but-leaves-legacy-of-deception/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling, inlas, plaatjes en links door M.V.



Ik heb meer werk en vrienden verloren in de apologetiek<sup>1</sup> dan ik kan noemen, omdat ik namen benoem. Maar jarenlang hebben lezers me bedankt voor het noemen van namen en het vertellen van de waarheid, want zonder waarheid kan niemand van ons goede beslissingen nemen.

Dus wil ik een paar minuten besteden aan het praten over Tony Campolo.

Campolo, een pastor en professor aan de Eastern University in Pennsylvania, is op 89-jarige leeftijd overleden [19-11-2024].

Normaal gesproken is het ongepast om kwaad te spreken over de doden direct nadat ze zijn overleden, maar in dit geval denk ik dat het productief is om Campolo's soort van liberale theologie te bespreken, die, naar mijn bewering, het geloof van velen vernietigt. Hij heeft veel handlangers, van wie er nog verscheidene in leven zijn.

Ik werd me voor het eerst bewust van Tony Campolo in de late jaren 90. Ik was in Chicago en besloot een dienst bij te wonen in Willow Creek, de megakerk die toen werd geleid door Bill Hybels. Ze maakten zich klaar om hun 70 acre grote "campus" uit te breiden (een term van de New Evangelicals die de traditie verder scheidt van het progressieve Christendom van Nieuw Links).

Ik schrok toen ik Campolo het woord s\*\*t hoorde zeggen vanaf het podium. Ik weet helemaal niet meer wat zijn boodschap was, maar dat herinner ik me wel.

Ik ging naar huis en besloot meer te weten te komen over monseigneur Campolo. Wat ik ontdekte was verbijsterend.

Campolo was niet alleen een mentor voor jonge linkse figuren zoals: Shane Claiborne<sup>2</sup>, maar ook een voorvechter van liberale theologie. Zijn zoon, Bart, is ketters geworden en best een trotse.

(In een profiel van *Religious News Service* uit 2014 door vriend en mede-ketter Jonathan Merritt<sup>3</sup>: Bart Campolo was heel open over zijn afscheid van het geloof: "Ik heb zowat elke fase van ketterij doorlopen op mijn weg naar afvalligheid", zei Bart Campolo. Pas toen ik alle opties om christen te blijven had uitgeput, gaf ik het op").

<sup>1</sup> Apologetiek: Dat deel van de theologie dat zich bezighoudt met de verdediging en verbreiding van het Christendom. Kortom: geloofsverdediging.

<sup>2</sup> Hij is de "cofounder of the Red-Letter Christians, and has been described as a founder, as well, of the New Monastic movement", [https://en.wikipedia.org/wiki/Shane\\_Claiborne](https://en.wikipedia.org/wiki/Shane_Claiborne)

<sup>3</sup> <https://religionnews.com/2014/10/06/bart-campolo-tony-campolo-humanist/>

Nu het huiveringwekkende antwoord van zijn vader nadat hij hiervan op de hoogte was gebracht aan de eettafel van het gezin:

“Je kent me. Ik ben niet bang dat je naar de hel gaat, want de God waarin ik geloof stuurt mensen niet voor eeuwig naar de hel omdat ze de verkeerde theologie hebben”, reageerde Tony, volgens Bart. “Ik ben verdrietig omdat het Christendom mijn stam is, en ik vond het leuk om je in mijn groep te hebben”.

Die kleine uitwisseling is een voorbeeld van Tony Campolo’s kijk op religie en, uiteindelijk, als we eerlijk zijn, Jezus Christus.

Ik heb Campolo een keer geïnterviewd en ook Shane Claiborne een keer. Beide gesprekken lieten me verbijsterd achter. Temeer omdat zij in het Pravda-achtige christelijke mediacomplex dat tot op de dag van vandaag bestaat, zich allebei sluw de titel “evangelisch” hadden toegeëigend om, naar mijn mening, echte evangelicals voor de gek te houden. Hierin slaagden ze vooral vanwege de zwakte van de Amerikaanse kansels.

In ieder geval heeft *Christianity Today* meegewogen, helaas. (Het tijdschrift/de vod [sic: rag] blijft de MSNBC<sup>4</sup> van de Amerikaanse christelijke gemeenschap). Hier is de lead voor het CT-overlijdensbericht van Campolo<sup>5</sup>:

Tony Campolo begon zijn toespraken voor een christelijk publiek vaak door hen drie dingen te vertellen.

Eerst vertelde hij hen hoeveel kinderen er de avond ervoor waren gestorven aan honger of aan ondervoeding gerelateerde ziekten - een aantal in de tienduizenden.

En Campolo zou zeggen: “Most of you don’t give a s—” [de meesten van u geven er geen s\*\*t om].

Hier is nog maar een fragment uit het CT-artikel, maar het geeft verder kleur aan het merk christendom waarvoor Campolo pleitte:

Terwijl hij onophoudelijk<sup>6</sup> reisde en tot wel 500 groepen per jaar toesprak, drong Campolo er bij mensen op aan om hun leven door Jezus te laten veranderen. En hij vertelde hen dat als hun leven echt zou veranderen, het goed nieuws zou zijn voor mensen die honger hadden en onderdrukt werden.

## Tony Campolo

Pastor, auteur, promoot mysticisme, oecumenisme, en een gemeenschappelijke grond van Islam en Christendom. Navolger van Thomas Merton en andere mystici.

“Ik zeg dat er geen redding is los van Jezus, dat is mijn evangelicale mindset. Echter, ik ben er niet van overtuigd dat Jezus enkel in christenen leeft”.

“Jezus is de enige Redder, maar niet iedereen die door Hem gered is, is er zich van bewust dat Hij het is die redt”.

“Ik weet niet wat ik van de moslim-mystici moet denken ... Wat ervaren zij in hun mystieke ervaringen? Zouden zij **dezelfde God** ontmoet hebben als wij in ons christelijk mysticisme?”

Ten eerste is het zeer verontrustend dat Campolo zoveel invloed had. Vijfhonderd spreekbeurten per jaar? Dat gebeurt zich op het terrein van het ongelooflijke, maar als dat accuraat is, waren het

<sup>4</sup> Microsoft NBC: “an American news-based television channel and website headquartered in New York City” (wiki).

<sup>5</sup> <https://www.christianitytoday.com/2024/11/died-tony-campolo-red-letter-christian/>

<sup>6</sup> <https://www.christianitytoday.com/2003/01/tony-campolo-positive-prophet/>

honderden kansen voor hem om zijn spiritueel gif te verspreiden. Je kunt [hier](#)<sup>7</sup> en [hier](#)<sup>8</sup> meer lezen over zijn gevaarlijke “theologie” waaronder zijn onbijbelse opvattingen over homoseksualiteit, het homohuwelijk, de natie Israël, de Islam en New Age-meditatie.

En een leven getransformeerd door Jezus? Dat is progressieve praat. Ik kan me voorstellen dat Gandhi hetzelfde zou hebben gezegd. Ook hij was zoegezegd een ‘volgeling van Christus’.

Ik zeg dit oprecht: het is tragisch dat Tony Campolo is overleden. Ik hoop en bid dat zijn nalatenschap van bedrog ook snel zal sterven.

---

### Lees verder:

- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tony-campolo.pdf> (LHT, vertaald)
- <https://www.lighthouse trailsresearch.com/tonycampolo.htm> (LHT)
- <https://www.lighthouse trailsresearch.com/blog/emerging-spirituality-joining-the-new-age-with-christendom/>
- <https://www.lighthouse trailsresearch.com/blog/guest-commentary-a-response-to-red-letter-christians-and-tony-campolos-going-the-jesus-way/> (LHT)
- [https://www.wayoflife.org/database/beware\\_of\\_tony\\_campolo.html](https://www.wayoflife.org/database/beware_of_tony_campolo.html) (David Cloud)
- <http://www.understandthetimes.org/commentary/c58.shtml> (Roger Oakland)
- <https://www.lighthouse trailsresearch.com/blog/coming-to-christ-through-mysticism/> (Roger Oakland)
- <http://www.letusreason.org/Popteac27.htm> (Mike Oppenheimer)

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>7</sup> <https://www.lighthouse trailsresearch.com/tonycampolo.htm>

<sup>8</sup> <https://www.apprising.org/2011/02/07/the-truth-about-tony-campolo-and-red-letter-christians/>