

# Een bijbels toetsende mentaliteit

Bron: <https://www.wayoflife.org/reports/a-biblical-testing-mindset.php> , 25-9-2024

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling (ingekort) en plaatje plus tekst door M.V.

## “Paulus leerde dat er vier dingen nodig zijn voor een bijbels toetsende mentaliteit”

Het pad van geestelijke veiligheid in deze duistere wereld wordt beschreven in Hebrreeën 5:11-14:

“Over Hem hebben wij veel dingen te zeggen, die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. <sup>12</sup> Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die **melk** nodig hebben en niet **vast voedsel**. <sup>13</sup> Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. <sup>14</sup> Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad”.

Paulus leerde dat er vier dingen nodig zijn voor een bijbels toetsende mentaliteit

**Eerst**, de nieuwe geboorte. We zien dit op twee manieren in deze passage. De mensen die hier worden aangesproken, gebruikten melk en ze hadden geestelijke zintuigen. Dat gebeurt alleen door de nieuwe geboorte. Daarvóór is er geen geestelijk leven en geest. Vóór de verlossing is het individu “dood door de overtredingen en zonden” (Efeziërs 2:1), “van nature kinderen des toorns” (Efeziërs 2:3), heeft hij geen vermogen om de dingen van de Geest te ontvangen, geen geestelijk beoordelingsvermogen (1 Korinthiërs 2:14). Het is de nieuwe geboorte die nieuw leven brengt en de uitrusting die nodig is om de Bijbel goed te begrijpen en verstandig te gebruiken.

**Ten tweede**, de overtuiging dat de Bijbel Gods onfeilbare Woord is. Het zijn “de woorden van God” (vs. 12) en het is “het woord van de gerechtigheid” (vs. 13). Dit is fundamenteel. Tenzij de Bijbel het onfeilbare Woord van God is, kan het niet gebruikt worden om goed en kwaad te toetsen. De bewijzen dat de Bijbel Gods Woord is, zijn eindeloos. De man die mij tot Christus leidde, liet me het bewijs van Bijbelse profetie zien. Neem de profetieën die betrekking hebben op de komst van Christus. De details van Zijn leven werden honderden jaren voordat Hij werd geboren in de Schrift opgeschreven: Zijn geboorteplaats (Micha 5:2), Zijn plaats van bediening (Galilea, Jesaja 9:1), Zijn wonderen (Jesaja 35:5-6), Zijn verwerping door Israël (Jesaja 53:1-4), Zijn onrechtvaardige beproeving (Jesaja 53:8), Zijn kruisiging (Psalm 22:16), Zijn woorden vanaf het kruis (Psalm 22:2), Zijn spotters (Psalm 22:8-9), het gokken om Zijn kleren (Psalm 22:19), Zijn beenderen niet gebroken (Psalm 34:21), Zijn begrafenis in het graf van een rijke man (Jesaja 53:9) en Zijn opstanding (Psalm 16:10). De Bijbelse profetieën over Christus onderscheiden de Bijbel en Christus als volledig uniek. [Zie de Messiaanse profetieën: <http://www.verhoevenmarc.be/#messiaans>].

**Ten derde**, bekwaam zijn in Gods Woord. Je kunt goed en kwaad niet toetsen aan de Bijbel, tenzij je de Bijbel goed kent. Het is niet genoeg om een beetje te weten. Onbekwaam zijn in de Schrift betekent dat de persoon niet voldoende ervaring heeft in het gebruik ervan, opdat hij goed geïnformeerd zou zijn; hij heeft niet het vermogen om de Schrift goed te gebruiken; hij kan het niet effectief gebruiken om dingen te beproeven. De context verklaart het niveau van vaardigheid dat elke gelovige moet nastreven: Bekwaam genoeg om een leraar van het Woord te zijn (Hebrreeën 5:12), om het “vaste voedsel” van het Woord te begrijpen (Hebrreeën 5:12), om in staat te zijn om goed en kwaad op een volledig volwassen manier te onderscheiden (Hebrreeën 5:14). Om je tegen afvalligheid te beschermen, moet je je voornemen een ernstige Bijbelstudent te zijn. Je moet van de Bijbel het boek van je leven maken. Je moet het lezen, bestuderen, onthouden, erover mediteren. Je moet

leren om de Schrift op de juiste manier te interpreteren, om met profetie om te gaan volgens de normaal-letterlijke benadering, om beeldspraak te begrijpen, om woordstudies te doen, om de wet en het evangelie te kennen, om de Bijbelgeschiedenis, aardrijkskunde, tijden, cultuur te kennen, om Bijbelstudiehulpmiddelen op de juiste manier te gebruiken, enz.

“En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. <sup>2</sup> Ik heb u met **melk** gevoed en niet met **vast voedsel**, want u kon dat nog niet verdragen; ja, u kunt dat ook nu nog niet, <sup>3</sup> want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens?” (1 Korinthiërs 3:1-3).



**Ten vierde**, om een toetsende mentaliteit en gewoonte te hebben (“die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad” – vs. 14). Dit moet een manier van leven zijn. Ik moet op de vooruitziende blik hebben tegen dwaling. Alles wat ik tegenkom moet getoetst worden aan Gods Woord om te zien of het juist of fout is, waar of onwaar, goed of kwaad. Merk op dat ik “zowel goed als kwaad” moet onderscheiden. Ik ben niet alleen op zoek naar fouten; Ik heb geen kritische geest; ik ben op zoek naar de waarheid om aan vast te houden, maar ook naar dwaling om te verwerpen. “Beproof alle dingen, behoud het goede” (1 Thessalonicenzen 5:21).

---

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)