

Laat de toekomst waar ze thuishoort!

Gary Freel, <https://www.feasite.org/keeping-future-where-it-belongs>, 15-10-2014

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling door M.V.

Veel christelijke leiders in het verleden en heden blijven aanhoudend verklaren dat bepaalde huidige wereld- of nationale gebeurtenissen de “vervulling van bijbelse profetie” zijn. Artikels, blogs en boeken werden gepubliceerd die stellen dat specifieke gebeurtenissen directe vervullingen zijn van bepaalde oudtestamentische geschriften.

Wij echter geloven dat de Schrift leert dat de eerstvolgende gebeurtenis op de profetische kalender de Opname is van de kerk. Dit is een “tekenloze” gebeurtenis. Er zijn geen kentekenen die zullen, of kunnen, aangeven hoe “nabij” de Opname is. Er bestaat geen manier om te determineren wanneer ze zal plaatsvinden. De Opname is imminent, en ze is altijd imminent geweest sinds de eerste eeuw toen de apostelen Paulus, Johannes en anderen geloofden dat ze kon plaatsvinden in hun tijd. Sinds de dood en opstanding van Jezus Christus, en daarna de geboorte van de kerk op de dag van Pinksteren, hebben wij geleefd in wat Gods Woord beschrijft als “de laatste dagen”. Het is dus duidelijk vanuit de Schrift dat tijdens de kerkbedeling, valse leringen en afvalligheid zullen floreren, maar er moet geen oudtestamentische “vervulde profetie” gerealiseerd worden.

Het bedroeft ons mensen te zien beweren dat gebeurtenissen, mensen of handelingen vandaag een “vervulling” van bepaalde oudtestamentische profetieën zijn. Zulke beweringen ondermijnen in feite de leer van de imminentie. Recent schreef een man dat de uitspraak van het United States Supreme Court betreffende gelijke-sekse huwelijk een “vervulling” is van Psalm 2. Beschouw een moment wat Psalm 2 eigenlijk zegt – begrijp de context van de Psalmist zowel als de context van de Psalm zelf. De context van de grote Messiaanse Psalm zal zijn vervulling vinden aan het eind van de verdrukkingperiode, en zal doorgaan in het Duizendjarig Koninkrijk, wanneer de Messias (de Heer Jezus van Nazareth) zal terugkomen en alle heidense krachten zal neerslaan en zal zitten op de troon van David in Jeruzalem om over de aarde te heersen voor de duur van Zijn Vrederijk. Beschouw ook hoe de nieuwtestamentische apostelen en schrijvers Psalm 2 gebruiken. Bijvoorbeeld, hoe gebruikte Petrus Psalm 2 in Handelingen 4:25-26? Hij zegt niet dat de acties en attitudes van de joodse en de heidense leiders *een vervulling waren* van Psalm 2, maar wel dat hun acties tegen Jezus van Nazareth eeuwen eerder adequaat werden uitgedrukt door David als “woeden” tegen “de HEERE en tegen Zijn Gezalfde”, en dat hun acties “inhoudsloos” (tevergeefs) waren omdat het doel van de Heer was volbracht en zal volbracht worden in Jezus Christus. Het punt dat zij maakten was de uiterste nutteloosheid om de Heer en Zijn programma tegen te staan.

Enkele jaren geleden, publiceerde een magazine een gedetailleerd artikel over hoe mensen uit Ethiopië die immigreerden naar Israël, de profetie van Zefanja 3:10 *vervulden*. Echter, de context van de passage geeft aan dat dit zal gebeuren tijdens het Messiaanse Koninkrijk, na de toekomstige Grote Verdrukking (vers 8). Bovendien, de aankomst van deze Ethiopiërs zal gebeuren wanneer God “de lippen veranderen [zal] in reine lippen” (= zuivere taal; vers 9), wanneer zondaars verwijderd zullen zijn (verzen 11, 13), en wanneer de Koning Zelf fysisch aanwezig zal zijn onder hen (verzen 15, 17). Geen van deze uitdrukkingen beschrijven enig overeenkomstig leven op aarde vandaag.

Wanneer opinies of nieuwsartikelen worden gepubliceerd (inbegrepen onderhavige), dringen wij er bij de lezers op aan uiterst voorzichtig en onderscheidend te zijn bij wat er wordt gezegd. Volg niet dezen die de Schrift zoeken te sensationaliseren. Laten we niet beet genomen worden door hen die van Gods Openbaring handelswaar maken. Laten we ons voornemen de toekomst te laten waar ze thuishoort, overeenkomstig Gods Woord, opdat we ze netjes zouden leren kennen en toepassen.