

Tien titels van Christus in Johannes 1 die wijzen op Zijn **Goddelijkheid**

George Zeller, https://www.middletonbiblechurch.org/bulletin%20inserts/Jn1_titles.pdf

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en bewerking door M.V.

Deze tien titels zijn allemaal aanduidingen van Goddelijkheid. Niemand anders dan God kan rechtens enige van deze titels claimen:

- 1) **Woord** (Johannes 1:1, 14). Hij is Degene waardoor God communiceert en Zichzelf verklaart (Johannes 1:18).
- 2) **Schepper** (Johannes 1:3). Alhoewel de term “Schepper” niet gebruikt wordt is deze geïmplieerd want “alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is”.
- 3) **Leven** (Johannes 1:4). Gelovigen hebben leven (1 Johannes 5:12) maar Christus IS Leven (Johannes 14:6). “Die [= Jezus] is de waarachtige God en het eeuwige leven” (1 Johannes 5:20).
- 4) **Licht** (Johannes 1:4, 5, 7, 8, 9). Hij is “het Licht der wereld” (Johannes 8:12) en “het Licht van de mensen” (Johannes 1:4).
- 5) **JaHWeH** (Johannes 1:23): “Hij [Johannes de Doper] zei: Ik ben de stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja, de profeet, gesproken heeft”. Alle evangeliën melden deze verwijzing naar Jesaja 40:3 (Mattheüs 3:3; Markus 1:2-3; Lukas 3:4).
Jesaja 40:3: “Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God” – in de grondtekst staat hier niet “HEERE” maar “JHWH”: het Tetragram als de Naam van God, vermoedelijk uitgesproken als JaHWeH.
“Johannes zegt dat deze profetie in hem vervuld is, en dat het zijn roeping is de weg voor Christus voor te bereiden. Weer valt het op hoe nederig hij is. Hij spreekt over zichzelf als alleen maar een *stem*. De Persoon die hij aankondigt is de Heer, Jahweh Zelf; Johannes is alleen maar een stem die roept in de woestijn” (Arno C. Gaebelein).
- 6) **Lam van God** (Johannes 1:29). Hij was het Offerlam dat beloofd was in Jesaja 53.
- 7) **Zoon van God** (Johannes 1:34). Hij was daardoor aan God gelijk: “Daarom dan probeerden de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen de sabbat brak, maar ook zei dat God Zijn eigen Vader was, en daarmee Zichzelf aan God gelijk maakte” (Johannes 5:18), en: “Wij hebben een wet en volgens onze wet moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelf Gods Zoon gemaakt” (Johannes 19:7).
- 8) **Messias/Christus** (Johannes 1:42). Hij was Gods gezalfde Profeet, Priester en Koning. Hij was de “Messias” waarover Daniël sprak in zijn profetie over de 70 jaarweken (Daniël 9:25-26).
- 9) **Koning van Israël** (Johannes 1:50). Het bestuur van de wereld zal op Zijn schouders rusten, en Hij zal genoemd worden “Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst” (Jesaja 9:5-6). “Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen” (Lukas 1:33).
- 10) **Zoon des mensen** (Johannes 1:52). Een duidelijke aanduiding van Goddelijkheid wanneer gezien in het licht van Markus 14:61-64 en Daniël 7:13-14.

Wat een vol en rijk portret van Jezus Christus werd aan ons gegeven in het openingshoofdstuk van het Evangelie naar Johannes!