

Tien filosofieën verwoest door Genesis 1:1

George Zeller, https://www.middletonbiblechurch.org/bulletin%20inserts/Gen1_1.pdf

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, bewerking en plaatje door M.V.



- 1) **Atheïsme**: De ontkenning van het bestaan van God. Maar “In het begin ... God”. “U bent het, JaHWeH, U alleen. U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste hemel en heel het leger erin, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is ...” (Nehemia 9:6).
- 2) **Evolutie**: Alle leven kwam voort uit natuurlijke processen, los van een Almachtige Schepper. Maar “God schiep”.
- 3) **De Oerknal**: Genesis 1:1 zegt niet “In het begin *KNAL!*”
- 4) **Blind toeval**: Alles ontstond en evolueerde los van enige intelligente Ontwerper. Genesis 1:1 zegt echter niet “in het begin *gebeurde het gewoon!*”
- 5) **Polytheïsme**: Het geloof dat er vele goden zijn. Maar “God (één God) schiep”. “U bent het, JaHWeH, U alleen ...” (Nehemia 9:6).
- 6) **Materialisme**: Het geloof dat fysische materie de enige realiteit is. Het materialisme ontkent ook het immateriële (het transcendente, het bovenzinnelijke) zoals de ziel, de geest, geestelijke schepselen (zoals engelen). Maar “In het begin schiep God de hemel en de aarde” – d.w.z. alle materie van ons universum werd geschapen door God die Geest is, los van materie.
- 7) **Pantheïsme**: De leer dat God en de natuur één zijn. De wereld (materie) en God zijn identiek. Kortom: God IS alles wat bestaat. Maar Genesis 1:1 toont aan dat God onderscheiden en afgescheiden is van wat Hij heeft geschapen.
- 8) **Humanisme**: Iedere filosofie of filosofisch systeem waarin de mens tot uitgangspunt wordt genomen om te trachten een eenheid te vinden in de zinvolheid van het leven (F.A. Schaeffer). Alles draait om de mens. Genesis 1:1 toont echter aan dat God de ultieme realiteit is, niet de mens.
- 9) **Dualisme**: Het universum werd van bij zijn begin bestuurd door twee conflicterende machten, de ene goed, de andere slecht, en de twee bestaan als gelijke ultieme eerste oorzaken. Maar Genesis 1:1 stelt dat God alleen was in het begin, lang vóór de oorsprong van het kwaad.
- 10) **Determinisme**: De leer dat de mens in zijn handelen niet vrij is maar bepaald wordt door psychologische en fysiologische oorzaken, waardoor de vrije wil een illusie wordt. (F.A. Schaeffer). Genesis 1:1 toont echter een doelbewuste, weloverwogen, gewilde handeling door een persoonlijk, machtig Wezen – “God schiep”.