

Nuttig voor weerleggen en verbeteren

Contra new evangelicalism

Dennis W. Costello, <http://www.feasite.org/node/1907>, 16-01-2015

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te **weerleggen**, te **verbeteren** en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust” – 2 Timotheüs 3:15-16.

Een sleutelkarakteristiek van het new-evangelicalism [zie de links achteraan] is dat zij erop staan dat christelijke bediening in de hedendaagse cultuur zich moet focussen op “positieve”¹ waarheden uit Gods Woord en dat men geen acht moet slaan op, of niet moet herleiden tot irrelevantie van de “negatieve” leerstellingen, zoals het ontmaskeren van dwaling en het waarschuwen van de heiligen tegen valse leraars en bewegingen in onze dagen. In deze geest verwerpt het new-evangelicalism notoir bijbelse afscheiding², een extensieve doctrine van het Woord welke vereist dat de getrouwe dienaar van de Heer niet enkel waarschuwt tegen leerstellige dwaling, maar er ook van afscheidt. Afscheiding tot Christus (een erg positieve actie!) zal resulteren in een overeenkomstige beweging weg van gemeenschap of identificatie met wereldgelijkvormigheid, valse leraars en ongehoorzame broeders die zich overgegeven hebben aan een wandel van ontrouw aan Gods heldere instructies voor bediening zoals gevonden in Zijn Woord. In werkelijkheid is het geen gebrek aan liefde³ als wij Gods Woord gehoorzamen en ons afscheiden van afvallige leer en afvallige mensen. De meest liefdevolle daad die denkbaar is, is een krachtig getuigenis van de Waarheid te geven aan de dwalenden opdat zij zouden kunnen terugkeren tot de wandel van geloof. De apostel Paulus schreef:

“En wij bevelen u, broeders, in de Naam van onze Heere Jezus Christus, **dat u afstand neemt** van iedere broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de overlevering die hij van ons ontvangen heeft ... Als iemand niet gehoorzaam is aan ons woord door middel van deze brief, **maak hem als zodanig bekend** en laat u niet met hem in, opdat hij tot inkeer komt. En beschouw hem niet als een vijand, maar **wijs hem terecht als een broeder**” – 2 Thessalonicenzen 3:6, 14-15.

Historisch gezien heeft het bijbels fundamentalisme zich lange tijd afgescheiden van new-evangelicalism, een term die uitgevonden werd door dr. Harold Ockenga⁴, een evangelicale pastor in Boston, die, in de jaren (19)50, voor bijbelgelovige evangelicals de nood promoveerde om de strijd voor compromis en dwaling op te geven door het nastreven van een meer “liefdevolle” koers van infiltratie in de gecompromitteerde denominaties en instituten, in plaats van zich af te scheiden van hen. De bijbelse vereiste om die leiders te ontmaskeren die afwijken van de gezonde leer van Gods Woord en zich van hen af te scheiden, werd door de new-evangelical beschouwd als een fout concept van legalistisch oordelen⁵ en fundamentalistische rancune. Maar is dit accuraat? Absoluut niet! Door te waarschuwen voor valse leraars en valse leer, en door afscheiding hiervan, blijft de fundamentalist gewoon op het pad dat het onveranderlijke Woord van God ons toont met betrekking tot getrouwe bediening. Liefde voor God en Zijn Woord, en voor alles en allen waarover de Bijbel spreekt, vereist een vasthouden aan de gezonde leer en een beoordelen van alle bedieningen en bewegingen in haar licht. De apostel Paulus schreef aan Timotheüs:

“Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden, die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus zijn. ... En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat

¹ Men brengt een ‘non-offensive’ (niet aanstootgevend) en ‘positive-only’ (alleen positief) evangelie.

² Zie over afscheiding: <http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm>

³ Zie over liefde: <http://www.verhoevenmarc.be/liefde.htm>

⁴ Zie over Harold Ockenga: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Ockenga.pdf>

⁵ Zie over oordelen: <http://www.verhoevenmarc.be/oordelen2.htm>

toe aan **trouwe mensen** die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen” – 2 Timotheüs 1:13; 2:2.

Zulke “trouwe mensen” geloven, gehoorzamen en verkondigen het Woord.

[Als u niet vertrouwd bent met deze reeds lang bestaande controverse tussen bijbels fundamentalisme en de pervasieve filosofie van bediening die vandaag gekend is als new evangelicalism, lees dan de artikelen via de links aan het eind van dit artikel; M.V.]. Wij moeten de tijden begrijpen waarin wij leven, en om het heden te kunnen evalueren moeten we op de hoogte zijn van de ontwikkeling op de hedendaagse religieuze scène in zijn historische context.

De strijd gaat door. Vandaag is er een andere valse leer opgekomen onder sommigen die zichzelf fundamentalisten zouden noemen – sommigen die zelfs beweren de distinctieven van het new evangelicalism te erkennen. Deze belijdende fundamentalisten beweren krachtig dat zij vrijgesteld zijn van enige vorm van Schriftuurlijke terechtwijzing. “Raak niet aan de gezalfde van de Heer” is altijd de roep geweest van de new evangelicals wanneer een van hun leiders kritisch onderzocht wordt met betrekking tot getrouwheid aan de gezonde leer en praktijk in de bediening. Maar vandaag beschuldigen leiders in fundamentalistische instituten en kerken, iedereen die hun bediening zoekt te evalueren in het licht van bijbelse waarheid, dat zij “kwaadgeestig”, “liefdeloos”, “oordelend” en “schuldig aan zonde tegen God” zijn, voor zelfs maar het overwegen dat een fundamentalistische leider, in een bepaald geval, weerlegging en correctie nodig heeft door het Woord (2 Timotheüs 3:16-17). Maar niemand, zelfs niet een fundamentalist, is uitgesloten van Schriftuurlijke correctie. Als wij nog maar een moment denken dat wij boven zulk een weerleggen en corrigeren staan, dan zijn wij rijp voor een val door trots die zo’n attitude meebrengt.

Paulus onderrichtte Timotheüs “sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen” (1 Timotheüs 1:3). Leraars in de vroege kerk die afdreven van de gezonde, apostolische leer, moesten weerlegd en gecorrigeerd worden. De Efezische oudsten – de leiders en leraars in de kerk van Efeze – werden door Paulus vermaand om niet enkel op te passen voor de “wrede wolven” maar ook uit te kijken naar mannen in hun “eigen midden ... die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan” (Handelingen 20:27-31, vgl. Efeziërs 4:11-16). Velen in de belijdende kerk vandaag “verdraaien” de waarheid – zij leren dingen die inconsistent zijn met het Woord en de wil van God – en zij hebben nu een grote menigte achter zich aan die niet één woord zouden durven zeggen dat zou opgevat kunnen worden als kritiek op “Gods gezalfde”!

De apostel Paulus weerstond zelfs Petrus in het bijzijn van de heiligen “omdat hij te **veroordelen** was” (Galaten 2:11-16). De bijbelse waarheid stond op het spel, en toen de apostel Petrus geïdentificeerd werd met een verkeerde positie ten aanzien van de gezonde leer, moest hij weerlegd en gecorrigeerd worden. Merk echter op dat Paulus Petrus niet berispte of weerlegde met een hatelijke, rancuneuze geest. Paulus behandelde gewoon een leerstellig probleem en Petrus accepteerde Paulus’ berisping. Later was Petrus in staat om met een liefdevol hart te zeggen: “onze geliefde broeder Paulus ...” (2 Petrus 2:15) – geen hangende persoonlijke belediging, geen blijvende rancune, enkel een vreugdevolle, gezegende omgang met broeders in erkenning van de Waarheid.

Veel meer voorbeelden uit de Schrift zouden kunnen geciteerd worden die verder spreken over de noodzaak voor al Gods getrouwe dienaren om ontvankelijk te zijn voor bijbelse correctie. Als wij menen boven zulk een noodzaak te staan, dan hebben we een gevaarlijk pad gekozen. De Heilige Geest inspireerde de opgeschreven voorbeelden van herderlijke correctie in de vroege kerk, en, als zodanig, zijn deze verslagen net zo waar en relevant vandaag. Dit is Gods manier van mensen aan te wenden om de kerk van de Grote Herder te bedienen.

Lees verder over new evangelicalism:

New evangelicalism onderscheiden: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/nieuwEvangelisme.pdf>

New evangelicalism begrijpen: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/newEvangelisme.pdf>

New Evangelicalism gevaarlijk: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/newEvangelicals.pdf>

Harold Ockenga: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Ockenga.pdf>

Over vermanen en terechtwijzen:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vermanen-terechtwijzen.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm