

Tattoos en inkervingen

Bron: https://www.wayoflife.org/friday_church_news/25-44.php, 1-11-2024

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling door M.V.

“U mag vanwege een dode geen inkerving in uw lichaam maken en geen tatoeages bij uzelf aanbrengen. Ik ben JaHWeH” (Leviticus 19:28).

God verbood de Israëlieten om in hun vlees te kerven of te tatoeëren **omdat het een identificatie was met heidendom en afgoderij**. Het Nieuwe Testament bevat in deze context een duidelijk **principe**. Zie Romeinen 12:2; 1 Korinthiërs 10:20-22; 2 Korinthiërs 6:14-16; Efeziërs 5:11; 1 Thessalonicenzen 5:22.

Deze wet verbiedt de praktijk van heidense rouwrituelen. Ze sneden zichzelf, jammerden, weigerden getroost te worden, scheerden hun haar, enz. Het kind van God rouwt om het verlies van dierbaren, maar hij rouwt niet zoals de wereld. Hij heeft hoop op Gods beloften. **Tatoeëren is nog steeds nauw verbonden met afgoderij, heidendom, morele losbandigheid en rebellie**.

Een artikel van Clay Thompson in de *Pacific News Service* van 27 juli 1996 was getiteld “Pagan Fashion’s New Frontier - Facial Tattoos”. Merk op dat de auteur, die in dit artikel niet beweert een christen te zijn, tatoeages associeert met heidendom. Hij verbindt het met een “nieuwe eerbied voor heidense overtuigingen”. Een prominent boek over tatoeëren is *Pagan Fleshworks*. “Lichaamsmodificatie” is de praktijk van het branden, inkten, kerven, piercen en anderszins ontheiligen van iemands door God gegeven lichaam.

Een onderzoek in juli 2003 onder meer dan 2.000 mensen in de Verenigde Staten, gerapporteerd in de AFP voor 11 oktober, wees uit dat onder vrouwen die tatoeages krijgen, 34% “zich sexyer voelt” en 29% in het algemeen “zich rebelser voelt”.

Een vrouw die door de *Vancouver Sun* werd geïnterviewd, gaf toe dat ze een tatoeage had laten zetten “DEELS UIT REBELLIE, tegen het normale christelijke stereotype van ‘Je kunt *dit* niet doen, je kunt *dat* niet doen’”. Ze geeft toe dat haar moeder niet wilde dat ze een tatoeage zou laten zetten en dat niet leuk vond (“For the Love of God”, *The Vancouver Sun*, Vancouver, British Columbia, februari 1999).

Zo’n opstand is in Gods Woord verboden. **Een andere reden tegen tatoeëren is dat het lichaam van de gelovige niet van hem is**, maar de tempel van de Heilige Geest.

“Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? ²⁰ U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn” (1 Korinthiërs 6:19-20).

Voor de wedergeboren christen is tatoeëren graffiti op de tempel van iemand anders.

Veel meer over tattoos:

- o <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tattoos.pdf>
- o <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tattoos-piercings.pdf>